

# Discipelschap Evangelisatie

## *Cursus in 48 lessen*

Condensed Version and Workbook  
De compacte versie En werkboek

Door Don W. Krow  
Met medewerking van Andrew Wommack

Copyright (c) 2004, Don W. Krow  
Vertaling: 2007 Jan Vossen

Copyright (c) 2004, Don W. Krow  
Permission is granted to duplicate or reproduce for discipleship purposes on the condition that it is distributed free of charge. Discipleship Evangelism P.O. Box 17007 Colorado Springs, Colorado 80935-7007 U.S.A. [www.delessons.org](http://www.delessons.org)

Het is toegestaan deze cursus te kopiëren of te vermenigvuldigen met als doel het maken van discipelen, onder de voorwaarde dat het zonder kosten ter beschikking wordt gesteld.

Discipleship Evangelism  
PO Box 17007  
Colorado Springs, Colorado 80935-7007 USA  
[www.delessons.org](http://www.delessons.org)

# *Discipelschap Evangelisatie*

## *Compacte versie en werkboek*

### **Inhoudsopgave:**

DISCELSCHAP EVANGELISATIE NIVEAU 1.....	3
LES 1 'EEUWIG LEVEN'.....	4
LES 2 'BEHOUD UIT GENADE'.....	7
LES 3 'GERECHTIGHEID UIT GENADE'.....	11
LES 4 'RELATIE MET GOD'.....	14
LES 5 'DE AARD VAN GOD'.....	18
LES 6 'BEKERING'.....	22
LES 7 'TOEWIJDING'.....	26
LES 8 'DE WATERDOOP'.....	29
LES 9 'IDENTITEIT IN CHRISTUS (DEEL 1)'.....	32
LES 10 'IDENTITEIT IN CHRISTUS (DEEL 2)'.....	36
LES 11 'WAT GEBEURT ER ALS EEN CHRISTEN ZONDIGT?'.....	39
LES 12 'DE INTEGRITEIT VAN GODS WOORD'.....	42
LES 13 'GOD IS NIET SCHULDIG'.....	45
LES 14 'DE KRACHT VAN EEN GEEST VERVULD LEVEN'.....	48
LES 15 'HOE DE HEILIGE GEEST TE ONTVANGEN'.....	51
LES 16 'WAT JE HEBT AAN HET SPREKEN IN TONGEN'.....	55
DISCIPELSCHAP EVANGELISATIE NIVEAU 2.....	58
LES 1 'ZELFGERICHTHEID'.....	59
LES 2 'HOE MEDITEER JE OP HET WOORD VAN GOD'.....	62
LES 4 'HET BELANG VAN DE KERK VAN CHRISTUS'.....	68
LES 5 'BEVRIJDING'.....	73
LES 6 'HET GEZAG VAN DE GELOVIGE'.....	77
LES 7 'GENEZING IS DEEL VAN DE VERZOENING'.....	82
LES 8 'HINDERNISSEN VOOR GENEZING'.....	86
LES 9 'ANDEREN VERGEVEN'.....	90
LES 10 'HET HUWELIJK (DEEL 1)'.....	95
LES 11 'HET HUWELIJK (DEEL 2)'.....	99
LES 12 'GODS SORT LIEFDE (DEEL 1)'.....	104
LES 13 'GODS SOOR LIEFDE (DEEL 2)'.....	108
LES 14 'FINANCIEN (DEEL 1)'.....	112
LES 15 'FINANCIËN (DEEL 2)'.....	115
LES 16 'WAT JE MOET DOEN ALS JE GEBEDEN NIET BEANTWOORD LIJKEN TE WORDEN.'.....	118
DISCIPELSCHAP EVANGELISATIE NIVEAU 3.....	122
LES 1 'DE GODDELIJKE STROOM'.....	123
LES 2 'HET GEBRUIK VAN GAVEN IN DE BEDIENING'.....	127
LES 3 'WONDEREN VERHEERLIJKEN GOD'.....	132
LES 4 'DE KRACHT VAN GODDELIJKE RELATIES'.....	137
LES 5 'VERVOLGING'.....	140
LES 6 'DE KONING EN ZIJN KONINKRIJK'.....	144
LES 7 'HET DOEL VAN REDDEND GELOOF'.....	150
LES 8 'HET JUISTE GEBRUIK VAN GODS WET'.....	153
LES 9 'NIET ONDER DE WET, MAAR ONDER DE GENADE'.....	158
LES 10 'GEEN BEWUSTZIJN VAN ZONDE MEER'.....	162
LES 11 'IK BEN GELIEFD, IK BEN MOOI'.....	167
LES 12 'DE VRUCHT VAN REDDING (DEEL 1)'.....	171
LES 13 'DE VRUCHT VAN REDDING (DEEL 2)'.....	176
LES 14 'EEN OPROEP TOT DISCIPELSCHAP'.....	180
LES 15 'HOE GEBRUIK JE JOUW GETUIGENIS'.....	185
LES 16 'HET GEBRUIK VAN IEDERS GAVEN VOOR DISCIPELEN MAKEN'.....	191

# ***Discipelschap Evangelisatie***

## ***Niveau 1***

### **Discpelschap evangelisatie niveau 1**

## les 1 'Eeuwig leven'

*Door: Andrew Wommack*

Een van de bekendste Bijbel passages is Johannes 3:16. Het lijkt wel alsof iedereen van jongs af aan dát vers wel kent. Maar ik geloof ook dat het meestal verkeerd begrepen is en verkeerd toegepast. Johannes 3:16 zegt: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Gewoonlijk word dit schriftgedeelte gebruikt om te onderwijzen dat Jezus gekomen is om voor onze zonden te sterven, zodat wij niet verloren zullen gaan. Ook al is dat op zich helemaal waar, dit vers zegt éígenlijk dat het doel van Jezus komst én zijn sterven voor ons was, zodat wij eeuwig leven zouden hebben. Het was alleen zo, dat onze zonden een hindernis waren, die tussen ons en dit eeuwige leven in stonden. Het is waar dat Jezus voor onze zonden is gestorven, en het is ook waar dat als wij in Jezus geloven, wij niet verloren zullen gaan, maar het Evangelie houdt véél meer in dan dat alleen. De échte boodschap van het Evangelie is, dat God je eeuwig leven wil geven. Dat wil ik verder uitleggen. Op de avond voor zijn kruisiging bad Jezus en zei het volgende: Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt (Joh 17:3)

Dit zegt dus dat eeuwig leven bestaat uit het kennen van de enige waarachtige God en het kennen van Jezus Christus, die Hij gezonden heeft. Dát is dus wat eeuwig leven is. Veel mensen denken dat eeuwig leven voor altijd bestaan is. Nou, iedereen blijft voor altijd bestaan. Het is een onjuiste veronderstelling dat als iemand sterft, hij zou ophouden te bestaan. De geest en de ziel keren terug naar God. Het lichaam ontbindt in het graf. De waarheid is, dat ieder persoon die ooit maar op de aardbodem heeft geleefd voor altijd in geestelijke vorm voort bestaat. Daarom is om te zeggen dat eeuwig leven eeuwig voortbestaan is niet de volledige waarheid - iederéén bestaat voor eeuwig. Dít vers maakt echter duidelijk dat eeuwig léven, niet voor iederéén is weggelegd.

Sommige mensen zeggen dan: 'Eeuwig leven is voor altijd in de hemel leven in plaats van voor altijd in de hel.' Maar eeuwig leven is precies wat Jezus zegt in Johannes 17:3 - God kénnen en Jezus Christus. Dat is véél meer dan verstandelijke kennis. Dit woord 'kennen' wordt in de hele Bijbel gebruikt om de méést intieme persoonlijke relatie te beschrijven die je maar kunt hebben. Het echte dóel van redding is dus niet voor altijd in de hemel voortbestaan, hoe geweldig dát ook zal zijn. Het echte doel van behoud is om een intimiteit - een zéér persoonlijke relatie - te hebben met de Here God.

Er zijn hele hordes mensen die zich tot God hebben gewend voor de vergeving van hun zonden, maar nóóit als doel hebben gehad om intimiteit met God te krijgen. Maar als wij niet het echte doel van redding uitleggen, bewijzen wij het evangelie een slechte dienst. Als wij redding en behoud voorstellen als iets dat alleen te maken heeft met geestelijke dingen, waar we pas in de toekomst iets van merken, dan helpen wij de mensen niet echt.

Er zijn mensen die nu op aarde al letterlijk in een hel leven. Velen zijn depressief, leven in armoede, lijden onder ruzie, geweld, afwijzing, pijn en mislukte huwelijken en relaties. Mensen proberen van dag tot dag gewoon te overleven. Vaak kunnen ze maar ternauwernood hun hoofd boven water houden. Door van redding en behoud iets te maken voor de toekomst, stellen veel mensen hun beslissing daarover maar uit, omdat ze het te druk hebben met het overleven van nú.

Maar de waarheid is, dat Jezus niet alleen kwam om onze eeuwige bestemming te verzekeren, zodat we voor altijd gezegend in de hemel zouden leven, in plaats van onder de straf en de vloek van de hel, maar Jezus kwam óók om ons te verlossen van deze hídige

boze wereld. (Galaten 1:4). Jezus kwam om jou nu, vandaag een intieme en persoonlijke relatie met God de Vader te geven.

Jezus kwam om jou een hechte persoonlijke relatie met Hemzelf te geven. Jezus houdt van je. Jezus wil jou persoonlijk ontmoeten, kennen en met jou omgaan. Jezus wil jou een kwaliteit van leven geven die veel beter en hoger is dan alles wat je maar uit andere bronnen zou kunnen krijgen. Jezus stelde dat in Johannes 10:10 zo: *De dief (sprekend over satan) komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.* (tussen haakjes van mij).

God wil jou eeuwig leven geven. God wil jou ook overvloedig leven geven en ik denk dat je dat vandaag nodig hebt, dat jij daar nu al naar verlangt. Christus stierf niet alleen om jouw zonden te vergeven, maar ook om jou dichterbij Hem te brengen. Als jij de Heer niet kent, is dat al de reden waarom je Hem zou moeten leren kennen. Als jij al wederom geboren bent, moet je verder gaan dan alleen maar je zonden vergeven hebben en ingaan in dat eeuwige leven met de Vader

Feiten over het Eeuwige Leven

- A. Het doel van het Evangelie is eeuwig leven. (Johannes 3:16)
- B. Eeuwig leven is het kennen van God (Johannes 17:3)
- C. Het kennen van God is een intieme persoonlijke relatie (1 Korintiërs 6:16-17)
- D. Eeuwig leven is nu ter beschikking (1 Johannes 5:12)
- E. God verlangt naar een persoonlijke relatie met jou (Openbaring 3:20)

## Discipelschap Vragen

- 1 Lees Johannes 3:16. Wat was het doel waarmee God Jezus naar deze aarde heeft gezonden?
- 2 Het Bijbelse gebruik van het woord 'Kennen' betekent een intieme, persoonlijke relatie met iemand hebben (Genesis 4:1). Lees Johannes 17:3. Wat is volgens dit vers eeuwig leven?
- 3 Lees 1 Johannes 5:11-12. Wanneer begint volgens deze verzen het eeuwige leven?
- 4 Lees Johannes 10:10. Wat voor soort leven kwam Jezus ons geven?
- 5 Noem eens met je eigen woorden de kwaliteit of de kenmerken van een overvloedig leven.
- 6 Geloof je dat God Zijn Zoon Jezus naar deze wereld heeft gezonden om voor de zonden van deze wereld te sterven en ons, die dat geloven, daardoor eeuwig leven te geven?
- 7 Is het jou duidelijk dat eeuwig leven niet alleen te maken heeft met tijdsduur (voor altijd) maar ook met de kwaliteit, het soort leven?

## **Bijbelverzen voor deze vragen.**

Johannes 3: 16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Genesis 4:1 1 En Adam bekende (letterlijk: 'kende') Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger, en baarde Kaïn, en zeide: Ik heb een man van de HEERE verkregen! (Staten Vertaling)

Johannes 17: 3 Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.

1 Johannes 5: 11 En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. 12 Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.

Johannes 10:10 '10 De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.'

## **Antwoorden**

1. Lees Johannes 3:16. Wat was het doel waarmee God Jezus naar deze wereld heeft gezonden? - Om de wereld te redden doordat Jezus aan iedereen die gelooft eeuwig leven schenkt, door de straf voor de zonden weg te nemen.
2. Het Bijbelse gebruik van het woord 'Kennen' betekend een intieme, persoonlijke relatie met iemand hebben (Genesis 4:1). Lees Johannes 17:3. Wat is volgens dit vers eeuwig leven? - Eeuwig leven is God kennen en Jezus Christus (niet fysiek, maar intiem)
3. Lees 1 Johannes 5:11-12. Wanneer begint volgens deze verzen het eeuwige leven? - Als wij de Zoon (Jezus Christus) in ons leven aannemen
4. Lees Johannes 10:10. Wat voor sóort leven kwam Jezus ons geven? - Overvloedig leven!
5. Noem eens met je eigen woorden de kwaliteit of de kenmerken van een overvloedig leven. - Overvloedig leven moet het tegenovergestelde zijn van wat Jezus zei dat de dief kwam doen.
6. Geloof je dat God Zijn Zoon Jezus naar deze wereld heeft gezonden om voor de zonden van deze wereld te sterven en ons, die dat geloven, daardoor eeuwig leven te geven? - Ja
7. Is het jou duidelijk dat eeuwig leven niet alleen te maken heeft met tijdsduur (voor altijd) maar ook met de kwaliteit, het sóort leven? - Ja

## Les 2 'Behoud uit genade'

Door Don Krow

Jezus heeft vaak gelijkenissen gebruikt, verhalen die geestelijke waarheden verduidelijken. Lukas 18:9-14 begint aldus: 9 Hij sprak ook met het oog op sommigen, die van zichzelf vertrouwden, dat zij rechtvaardig waren en al de anderen verachtten, deze gelijkenis: Jezus richtte zich dus op een bepaald publiek: diegenen die op zich zelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en die op alle anderen neerkeken. Hij vertelde deze gelijkenis aan deze mensen die hun vertrouwen stelden op de dingen die zij deden. We kunnen hen de zelf gerechtigden noemen, omdat dat was waar Jezus het over had toen Hij zei dat zij op al de anderen neer keken en zeiden: 'Ik ben beter dan jij!'

In vers 10 zegt Jezus: '10 Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden; de één was een Farizeeër, de ander een tollenaar. In moderne taal zouden wij zeggen dat ze naar de kerk gingen om te bidden en dat de ene een Farizeeër was. Een Farizeeër was een zeer religieus persoon. Het woord betekent feitelijk 'de afgescheidene' iemand die zó religieus was dat ze in zekere zin zeiden: 'Bevuil mij niet! Kom niet te dicht bij mij. Ik ben niet zoals andere mensen! Ik ben beter dan ieder ander!' De andere mens die Jezus noemde was een tollenaar. Tollenaars waren belastinginnners en stonden erom bekend dat ze zeer slechte zondige mensen waren die anderen bedrogen en oplichtten. Zij inden belasting op iedere mogelijke manier en stopten heel veel geld in hun eigen zakken, en gaven maar een deel aan de Romeinse overheid. Daarom werden ze door hun volksgenoten veracht.

Het verhaal gaat verder in vers 11: '11 De Farizeeër stond en bad dit bij zichzelf: O God, ik dank U, dat ik niet zó ben als de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers, of ook als deze tollenaar;' Merk eens op tegen wie hij stond te bidden? In feite bad hij tot zichzelf, ook al gebruikte hij het woordje 'God' en sprak de juiste woorden uit. God erkende zijn gebed helemaal niet en verderop zien we waarom dat zo was. Merk op dat hij bad: 'God, Ik dank U, dat ik niet ben zoals andere mensen.' Deze Farizeeër, deze religieuze man zei: 'Ik ben niet zoals andere mensen. Ik ben niet zondig, ik ben geen afperser, niet onrechtvaardig, geen overspelige, en ik ben niet zoals die tollenaar daar, die ook komt bidden.' Je ziet dat hij anderen verachtte en op hen neer keek omdat hij dacht dat hij beter was dan zij. In vers 12 zei de Farizeeër: 12 ik vast tweemaal per week, ik geef tienden van al mijn inkomsten. Hij zei: 'Kijk eens wat ik allemaal doe?' Weet je wat het betekent om te vasten? Het betekent in feite niet eten. Hij gaf ook geld aan de kerk. Hij was een van die mensen die zou zeggen: 'Je hoeft mij niets te vertellen! Ik leef heel goed! Ik geef aan goede doelen! Ik geef geld aan de kerk!'

Vervolgens komen we dan bij de belasting inner bij vers 13: 13 De tollenaar stond van verre en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel, maar hij sloeg zich op de borst en zeide: O God, wees mij, zondaar, genadig!' Let eens op zijn lichaamstaal: 'Stond van verre' Hij durfde niet eens helemaal de kerk binnen te gaan. Hij schaamde zich zo over zijn eigen leven en de dingen die hij had gedaan dat hij ver weg bleef staan, en durfde zelfs niet op te kijken naar God en sloeg op zijn borst. Als de Bijbel in het Oude Testament spreekt over het op de borst slaan, scheurden mensen daarbij vaak ook hun kleren, als een manier om te zeggen: 'God, ik heb zo'n spijt van wat ik heb gedaan!' Het was een teken van berouw, van een verbroken hart en een verbroken geest, die God nooit zal verachten. Deze belasting inner, zo zondig als hij was, riep uit tot God en bad: 'O God, wees mij zondaar genadig!'

Vers 14 zegt: '14 Ik zeg u: Deze keerde, in tegenstelling met de ander, gerechtvaardigd naar huis terug. Want een ieder, die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, doch wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.' De tollenaar ging gerechtvaardigd naar huis. Hij werd rechtvaardig verklaard voor God, gerechtigd voor God, door God vergeven. Waarom werd hij vergeven? Waarom ging hij gerechtvaardigd voor God naar huis terug en de religieuze farizeeër niet? Dat kwam omdat de farizeeër zichzelf verhoogde door te zeggen:

'Ik ben beter dan andere mensen, ik ben niet zondig zoals anderen!' Terwijl de belasting inner wist dat hij voor God staande Hem niets te bieden had. Hij was een zondig persoon. De Bijbel zegt dat Jezus niet is gekomen om rechtvaardigen te redden, maar zondaren, en wij hebben allemaal gezondigd en schieten tekort in de glorie van God. Deze belasting inner vernederde zichzelf en ontving vergeving en genade.

We hebben het over behoud, redding uit genade. Genade is een prachtig woord en ik wil je een algemeen aanvaarde definitie geven van wat het betekent. Maar genade betekent véél meer. In de Griekse taal waarin het Nieuwe Testament is geschreven is het woord dat als genade wordt vertaald 'charis'. Een algemeen aanvaarde definitie van genade is deze: 'vrijwillig gegeven, niet verdiende gunst van God, gegeven aan mensen die het niet verdienen.' Deze belasting inner verdiende helemaal niets van God, maar hij ontving Gods gunstbewijs omdat hij zichzelf vernederde. Er is een ander Grieks woord, charisma, dat is het woordje 'charis' met de toevoeging 'ma' aan het einde. Dat betekent een specifieke manifestatie of een bepaalde vorm van Gods genade, en deze belasting inner ontving rechtvaardiging, rechtvaardig zijn in de ogen van God als geschenk.

Romeinen 5:17 zegt: 17' ..... zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, zullen leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus.' God biedt jou en mij rechtvaardig zijn in Zijn ogen aan als geschenk en volgens ons bijbelvers, ontving de belasting ontvanger dat geschenk van rechtvaardiging, dat geschenk van rechtvaardig verklaard worden, die alleen mogelijk is door Jezus Christus. De Bijbel zegt in Johannes 1:17 'want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.'

Deze genade wordt maar aan één soort mens aangeboden - degenen die zichzelf vernederen en weten dat ze niets hebben te bieden, voor God staande en die vragen om Gods genade. Deze mensen zullen Gods genade en vergeving ook ontvangen.

## Discipelschap vragen

1. Lees Lukas 18:9. Wat is een gelijkenis?
2. Lees Lukas 18:9. Tot wie richtte Jezus deze gelijkenis?
3. Lees Lukas 18:9 (het laatste deel van dit vers). Mensen die zelf gerechtigd zijn vertonen altijd een bepaalde houding tegenover anderen. Wat is volgens Lukas 18:9 die houding?  
A - ze vinden andere mensen aardig  
B - Ze verachten anderen of kijken op hen neer  
C- Zij hebben andere mensen lief
4. Lees Lukas 18:10. Twee mensen gingen bidden. Waar gingen zij bidden als je dat in de tijd van nu zou plaatsen?
5. Lees Lukas 18:10. Wie waren deze mensen?
6. Lees Lukas 18:11. Wat was het gebed van de Farizeeër?
7. Lees Lukas 18:12. Wat betekent vasten precies?
8. Lees Lukas 18:12. Wat betekent het geven van tienden?



9. Lees Lukas 18:13. Waar stond de belasting inner?  
Waarom?

10. Lees Lukas 18:13. Waarom liet de belasting inner zijn hoofd hangen en wilde niet omhoog kijken?

11. Lees Lukas 18:13. Wat was het gebed van de belasting inner?

12. Lees Lukas 18:14. Welke van deze mannen werd door God als rechtvaardig beschouwd toen hij naar huis ging?

13. Lees Lukas 18:14. Waarom werd de tollenaar als rechtvaardig verklaard en niet de Farizeeër?

14. Lees Lukas 18:14. Vergaf God deze tollenaar?

15. Lees Romeinen 10:13. Als jij nu op jouw knieën zou gaan en God uit de grond van je hart zou vragen 'God, wees mij zondaar genadig' zou God jou op dezelfde manier behandelen als de tollenaar?

### **Bijbel gedeelten voor deze vragen.**

Lukas 18:9 Hij sprak ook met het oog op sommigen, die van zichzelf vertrouwden, dat zij rechtvaardig waren en al de anderen verachtten, deze gelijkenis: 10 Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden; de één was een Farizeeër, de ander een tollenaar. 11 De Farizeeër stond en bad dit bij zichzelf: O God, ik dank U, dat ik niet zó ben als de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers, of ook als deze tollenaar; 12 ik vast tweemaal per week, ik geef tienden van al mijn inkomsten. 13 De tollenaar stond van verre en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel, maar hij sloeg zich op de borst en zeide: O God, wees mij, zondaar, genadig! 14 Ik zeg u: Deze keerde, in tegenstelling met de ander, gerechtvaardigd naar huis terug. Want een ieder, die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, doch wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.

Romeinen 10: want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden.

1 Johannes 1: 8 Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. 9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

## Antwoorden

1. Lees Lukas 18:9. Wat is een gelijkenis? - Een Bijbelse gelijkenis is een verhaaltje dat een geestelijke waarheid duidelijk maakt.
2. Lees Lukas 18:9. Tot wie richtte Jezus deze gelijkenis? - Tot degenen die zichzelf als rechtvaardig beschouwden. Dat betekent dat zij zelf gerechtigd waren.
3. Lees Lukas 18:9 (het laatste deel van dit vers). Mensen die zelf gerechtigd zijn vertonen altijd een bepaalde houding tegenover anderen. Wat is volgens Lukas 18:9 die houding?  
B - Ze verachten anderen of kijken op hen neer
4. Lees Lukas 18:10. Twee mensen gingen bidden. Waar gingen zij bidden als je dat in de tijd van nu zou plaatsen? - Naar de kerk
5. Lees Lukas 18:10. Wie waren deze mensen? - Een Farizeeër en een tollenaar (belasting inner)
6. Lees Lukas 18:11. Wat was het gebed van de Farizeeër? - 'God, ik dank U, dat ik niet zoals andere mensen ben (ik ben geen zondaar). Ik ben geen oplichter, oneerlijk, overspelige of zelfs zoals die tollenaar daar.
7. Lees Lukas 18:12. Wat betekent vasten precies? - Het een poosje zonder eten stellen.
8. Lees Lukas 18:12. Wat betekent het geven van tienden? -10% van je inkomsten geven.
9. Lees Lukas 18:13. Waar stond de belasting inner? - Ver weg.  
Waarom? - Hij schaamde zich om de kerk (of de tempel) binnen te gaan omdat hij zo'n vreselijke zondaar was, daarom bleef hij buiten staan.
10. Lees Lukas 18:13. Waarom liet de belasting inner zijn hoofd hangen en wilde niet omhoog kijken? - Hij schaamde zich. Heg jij wel eens iets zo verkeerd gedaan dat je iemand niet durfde aan kijken?
11. Lees Lukas 18:13. Wat was het gebed van de belasting inner? - 'God, wees mij genadig, ik ben een zondaar!'
12. Lees Lukas 18:14. Welke van deze mannen werd door God als rechtvaardig beschouwd toen hij naar huis ging? - De tollenaar.
13. Lees Lukas 18:14. Waarom werd de tollenaar als rechtvaardig verklaard en niet de Farizeeër? - Omdat hij zichzelf voor God vernederde. De Farizeeër zat vol trots; hij dacht dat hij geen Redder nodig had.
14. Lees Lukas 18:14. Vergaf God deze tollenaar? - Ja
15. Lees Romeinen 10:13. Als jij nu op jouw knieën zou gaan en God uit de grond van je hart zou vragen 'God, wees mij zondaar genadig' zou God jou op dezelfde manier behandelen als de tollenaar? - Ja, dat zal Hij. Hij zal mij vergeven en mij reinigen van alle ongerechtigheid. Zie ook 1 Johannes 1:8-9.

## les 3 'Gerechtigheid uit Genade'

*Door Don Krow*

Vandaag kijken we naar het onderwerp gerechtigheid uit genade. Romeinen 3:21-23 zegt: '21 Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, 22 en wel gerechtigheid Gods door het geloof in [Jezus] Christus, voor allen, die geloven; want er is geen onderscheid. 23 Want allen hebben gezondigd en derven [schieten te kort aan] de heerlijkheid Gods, 24 en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. [haakjes van mij]

Merk op dat dit schriftgedeelte dus zegt: 'Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden' Ik heb eens aan iemand gevraagd: 'Wat denk jij dat je moet doen om naar de hemel te gaan?' Hij antwoorde dat hij zich aan de tien geboden zou moeten houden, trouw zijn aan zijn vrouw, een moreel goed leven leiden plus nog een aantal zaken. Ik zei: 'Weet je wát je zou moeten doen om naar de hemel te gaan, om in Gods tegenwoordigheid of Zijn koninkrijk te zijn? Je zou een gerechtigheid moeten hebben die gelijk is aan de gerechtigheid van God.' Hij zei: 'Pardon? Er is helemaal niemand die een gerechtigheid kan hebben die aan God gelijk is. Er is maar één mens geweest die zo'n gerechtigheid had en dat was Jezus Christus!' Ik zei: 'Dat klopt. Dat is nu precies waar het om gaat! Niemand van ons is zelf in staat geweest om de hele wet of ieder gebod volmaakt te gehoorzamen of te vervullen, niet van buiten (daden) of van binnen (gedachten), maar toch hebben wij een gerechtigheid nodig die gelijk is aan die van God om voor Hem aanvaardbaar te zijn.'

Dat is precies wat in de verzen 21-22 wordt gezegd: '21 Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, ..... en wel gerechtigheid Gods door het geloof in [Jezus] Christus, voor allen, die geloven'

Het soort gerechtigheid dat God jou en mij aanbied is een gerechtigheid die is 'door geloof in Jezus Christus' en bovendien is die voor en over iedereen die gelooft. Er bestaan twee soorten gerechtigheid. De gerechtigheid van mensen en de gerechtigheid van God. De gerechtigheid van mensen is het allerbeste gedrag dat iemand maar kan vertonen en de goede werken die mensen doen, maar die zijn niet in staat om jou voor God aanvaardbaar te maken. Je hebt een gerechtigheid nodig die gelijk is aan die van God en díe biedt Hij jou nu net aan - de gerechtigheid van God, dat wil zeggen die buiten de wet om.

In het Grieks bestaan er geen lid woorden (de, het, een) waardoor deze tekst werkelijk zegt dat God Zijn eigen gerechtigheid aanbiedt búiten de Wet om. Een gerechtigheid volgens de Wet is een gerechtigheid van doen, verdienen en presteren om voor God aanvaardbaar te zijn. Alle godsdiensten van de wereld van tegenwoordig denken dat je iets moet doen, verdienen en presteren om te zorgen dat God je aanvaardt. Het woord 'Evangelie' betekent 'Goed nieuws' en het goede nieuws van het Evangelie is, dat God Zijn éigen gerechtigheid aanbiedt een aanbiedt iedereen aan te nemen die gelooft wat Jezus heeft gedaan - Zijn dood aan het kruis voor onze zonden, die ons de gerechtigheid geeft die de Wet evenaart. Dit is de gerechtigheid van God buiten de wet om, zodat dat wij iets doen, iets verdienen of presteren. En die komt tot ons door geloof in Jezus Christus.

Merk op dat in vers 22 dat deze gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus voor en tot 'allen' is. Waarom biedt God deze gerechtigheid aan iedereen aan? 'want er is geen onderscheid. 23 Want allen hebben gezondigd en derven [schieten te kort aan] de heerlijkheid Gods, [tussen haakjes van mij].

Jij hebt gezondigd, ík heb gezondigd en wij schieten allemaal ver te kort ten opzichte van Gods volmaakte standaard of norm. Vanwege onze zonde is onze allergrootste behoefte of nood aanvaarding, een goede relatie en rechtvaardig zijn in de ogen van God.... En God heeft dat aangeboden, niet door de werken van de Wet, maar door geloof in Jezus Christus. De gerechtigheid van God komt niet door jouw werken, jouw proberen of verdienen, of door

jouw pogingen iets goeds te doen; zij komt door geloof, afhankelijkheid en vertrouwen op de Heer Jezus Christus.

Hoe werd Abraham (De Joodse Aartsvader) behouden? De Bijbel zegt dat hij God geloofde - hij geloofde de belofte die God hem gegeven had - en toen werd hem gerechtigheid toegerekend. Het feit dat Abraham rechtvaardig werd verklaard voor God door zijn geloof was niet alleen voor hém van belang. Wij lezen in Romeinen 3:21-22 dat een mens rechtvaardig wordt verklaard door zijn geloof in Jezus Christus.

De Bijbel zegt dat vanwege de prijs die Christus heeft betaald aan het kruis, toen Hij Zijn bloed vergoot voor onze zonde, gerechtigheid (rechtvaardig zijn in Gods ogen) wordt tóegekend aan iedereen, die eenvoudigweg zijn geloof hecht aan Jezus Christus.

Romeinen 5:17 zegt: 17 Want, indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus. [onderstreping van mij]. God biedt jou het geschenk van gerechtigheid aan, een geschenk van rechtvaardig zijn in Zijn ogen. Een geschenk kost iets, maar niet van de persoon die het ontvangt. Als jij mij een geschenk zou geven en mij vervolgens zou vragen daarvoor te betalen, dan is het geen geschenk, ook al zou het jou iets kosten. God heeft Zijn gerechtigheid als geschenk aan jou en mij ter beschikking gesteld, en dit geschenk van gerechtigheid, kwijtschelding en rechtvaardig zijn in de ogen van God komt in ons bezit door geloof in Jezus Christus.

## **Discipelschap vragen**

1. Lees Titus 3:5. Is de gerechtigheid die wij nodig hebben een gerechtigheid die wij zélf kunnen voortbrengen?
2. Lees 2 Korinthiërs 5:21. Wat voor soort gerechtigheid hebben wij nodig?
3. Lees Romeinen 3:22. Hoe ontvangen wij deze gerechtigheid?
4. Lees Filippenzen 3:9. Wat is de gerechtigheid van de Wet?
5. Lees Galaten 2:21. Hoe kunnen wij Gods genade in de weg zitten of belemmeren?
6. Lees Romeinen 5:17. De gerechtigheid van God wordt ontvangen als.....?

## **Bijbel gedeelten voor deze vragen.**

Titus 3: 5 heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de heilige Geest,

2 Korinthiërs 5: 21 Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.

Romeinen 3: 22 en wel gerechtigheid Gods door het geloof in [Jezus] Christus, voor allen, die geloven; want er is geen onderscheid.

Filippenzen 3: 9 en in Hem moge blijken niet een eigen gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op de grond van het geloof.

Galaten 2: 21 Ik ontnem aan de genade Gods haar kracht niet; want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus tevergeefs gestorven.

Romeinen 5: 17 Want, indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus

## **Antwoorden**

1. Lees Titus 3:5. Is de gerechtigheid die wij nodig hebben een gerechtigheid die wij zélf kunnen voortbrengen? - Nee

2. Lees 2 Korinthiërs 5:21. Wat voor soort gerechtigheid hebben wij nodig? - De gerechtigheid van God (die komt door Jezus Christus).

3. Lees Romeinen 3:22. Hoe ontvangen wij deze gerechtigheid? - Door geloof in Jezus Christus.

4. Lees Filippenzen 3:9. Wat is de gerechtigheid van de Wet? - Een gerechtigheid die van mijzelf is - een gerechtigheid door werken die ik zelf kan presteren.

5. Lees Galaten 2:21. Hoe kunnen wij Gods genade in de weg zitten of belemmeren? - Door te proberen om gered te worden door onze eigen goede werken, in plaats van te vertrouwen op Christus en Zijn dood voor ons voor onze redding

6. Lees Romeinen 5:17. De gerechtigheid van God wordt ontvangen als.....? - Een geschenk

## Les 4 'Relatie met God'

*Door Andrew Wommack*

Een van de belangrijkste dingen in een relatie is om degene met wie je een relatie wilt aangaan te begrijpen. En dat is ook van toepassing op God. Je moet de ware aard en het karakter van God begrijpen om een gezonde relatie met Hem aan te kunnen gaan. Het verkeerd inschatten van Zijn karakter en natuur is een van de redenen dat veel mensen geen positieve relatie met Hem hebben. Dat is precies wat er aan de hand was in de Hof van Eden, toen Adam en Eva door de slang werden verleid. Zij gingen op die verleiding in en waren God ongehoorzaam en hebben zo het hele menselijke ras in de zonde gestort. Hun gebrek aan begrip van Gods aard was in feite onderdeel van de verleiding.

Het verhaal in Genesis 3:1-5 is bij de meeste mensen wel bekend: 1 De slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de HERE God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof? 2 Toen zeide de vrouw tot de slang: Van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten, 3 maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult gij sterven. 4 De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, 5 maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad.

Satan geeft hier heel subtiel een suggestie, namelijk dat God niet echt een goede God is....dat Hij probeerde iets achter te houden voor Adam en Eva...dat Hij niet zou willen dat zij volledig uit de verf kwamen en hun volle mogelijkheden zouden ontwikkelen.....dat Hij niet echt wilde dat ze zoals Hij zelf zouden zijn.....en dat de bedoeling van zijn gebod om niet te eten van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad was om hen te belemmeren of schade te berokkenen. In zekere zin viel satan de aard en het karakter van God aan toen Hij Hem belasterde door te zeggen dat God niet het allerbeste voor hen zou willen. Tegenwoordig gebeurt precies hetzelfde. Satan zegt tegen de mensen van nu 'Als jij God gaat gehoorzamen en niet al die dingen die tegen zijn Woord ingaan uitprobeert, dan zal je nooit echt gelukkig worden. Het leven zal saai zijn, ....doods'

Het is een triest feit dat mensen er achter komen dat nadat ze ál die dingen hebben uitgeprobeerd, drugs, alcohol, seks, rebellie, zelfverheerlijking, carrière maken enzovoorts dat ze nog steeds niet tevreden zijn. Tegen de tijd dat ze daar achter gekomen zijn hebben ze hun leven, hun gezin en hun gezondheid al verwoest.

De waarheid is, dat God een goede God is, en dat het enige dat Hij voor ons wil het goede is. Maar satan gebruikt dezelfde verleiding tegen ons die hij ook bij Adam en Eva in de Hof van Eden gebruikte, suggereren dat God géén goede God is. Degenen die maar weinig begrijpen van de Bijbel kunnen die indruk krijgen, omdat er gebeurtenissen in het Woord staan, waar Hij mensen op een harde, wrede manier behandelde. In Numeri 15:32-36 verzamelde een man stokken op de dag van de Sabbat en werd gestenigd omdat hij daardoor de Sabbat niet eerbiedigde. Dat klinkt erg hardvochtig, maar er zat een duidelijk doel achter zulke straffen, ook al is dat de meeste mensen bij oppervlakkig lezen van de Bijbel niet duidelijk.

Zorgvuldige studie laat zien dat de Oud Testamentische wet werd gegeven opdat de zonde die wij begingen echt hele erge zonden zouden worden, zoals Paulus in Romeinen 7:13 zegt. De redding dáárvan was, dat de mensen helemaal niet beseften hoe dodelijk hun overtredingen waren en dat ze een gruwel voor God waren. Ze maakten de fout om zich met elkaar te vergelijken en maten hun daden af aan wat andere mensen deden.

Als iemand een zonde beging en niet onmiddellijk dood neerviel, gingen ze denken dat die zonde toch niet zo erg was en legden ze de norm weer lager. Ze waren het juiste begrip kwijt geraakt over wat goed en kwaad was. God moest de mens weer terugbrengen naar

een loodlijn, een juiste norm en standaard van wat een goed leven leiden was, zodat ze de duivel en zijn verleidingen zouden verwerpen en in de gaten krijgen wat het uiteindelijke resultaat van hun verkeerde keuzen zou zijn. Toen Hij dat ging doen, was Hij gedwongen de Wet die Hij had gegeven ook toe te passen.

God heeft de geboden uit het Oude testament helemaal niet gegeven met de bedoeling om te zeggen: 'Zolang je al deze dingen niet doet, kan Ik je niet aanvaarden of zal Ik niet van je houden.' Dat is helemaal niet Zijn aard of karakter. In plaats daarvan heeft Hij die geboden gegeven om ons gevoel voor goed en kwaad weer aan te scherpen en ons tot besef te brengen dat wij een Redder nodig hadden. Het probleem was dat mensen gingen denken dat God volmaaktheid eiste, vóórdát Hij van ze kon gaan houden, en dat ging er weer toe leiden dat velen de instelling hebben dat Zijn liefde voor hen rechtstreeks afhankelijk is van hun prestaties. Ze hebben het gevoel dat als ze niet alles precies goed proberen te doen, dat God hen niet zal aanvaarden. Maar dat is helemaal niet de boodschap van de Bijbel.

Het is Gods hartsbedoeling om de mensheid met Hemzelf te verzoenen, niet om haar te veroordelen....niet om haar op haar zonden af te rekenen. Dát is het hart van God voor mensen in de Bijbel, en dat is ook Zijn hart voor jou vandaag. Je moet echt Gods hart begrijpen, dat 'God is liefde' (1 Johannes 4:8). Hij zoekt naar een manier om jouw zonden weg te nemen en al het andere dat jou van Hem weghoudt. Hij heft dat al gedaan door middel van Jezus, en Hij biedt jou vandaag een relatie met Hem aan, niet gebaseerd op jouw prestaties of daden, maar op jouw geloof en jouw aanvaarding dat Jezus jouw zonden heeft gedragen. Jij kan vandaag nog een relatie met God hebben, ongeacht de miskleunen in jouw leven. Het enige dat Hij van jou vraagt is om vertrouwen te stellen in de Heer Jezus Christus

## **Discipelschap vragen**

1. Lees Genesis 3:1. Welke vraag stelde satan aan Eva?
2. Lees Genesis 2:17 en Genesis 3:3. Wélk woord of welke woorden voegde Eva zelf toe aan wat God werkelijk tegen Adam had gezegd?
3. Lees Genesis 3:6. Toen satan er eenmaal in was geslaagd om Eva te laten twifelen aan het Woord van God, wat deed ze vervolgens in dit vers?
4. Lees Genesis 3:9-10. Nadat Adam en Eva hadden gezondigd, communiceerde God nog steeds met hen en zocht Hij nog steeds een relatie met hen?
5. Lees Genesis 3:22-24. Waarom verdreef God Adam en Eva uit de hof?
6. Ben je in staat te begrijpen dat dit in feite een daad van genade was van God in plaats van een straf?
7. Lees Romeinen 5:17. Hoe verkrijgen wij Gods overvloedige genade en het geschenk van gerechtigheid?
  - We kopen het
  - We verdienen het
  - Ontvangen het
8. Lees Romeinen 6:23. Wat verdienen we echt als we zondigen?

9. Wat geeft God ons in plaats daarvan uit genade?

10. Lees Romeinen 10:3. Als wij proberen om onze eigen gerechtigheid te realiseren voor God, waarin falen wij dan juist?

11. Lees 1 Johannes 1:9 en Romeinen 4:3. Wat belooft God om met AL onze zonden en ongerechtigheden tegen Hem te doen als wij alleen maar zouden geloven?

12. Welke conclusie kun je daaruit trekken omtrent het karakter van God?

### **Bijbelgedeelten voor deze vragen.**

Genesis 3:1 De slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de HERE God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof?

Genesis 2: 17 maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.

Genesis 3:3 maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult gij sterven.

Genesis 3:6 En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at

Genesis 3:9-10 En de HERE God riep de mens tot Zich en zeide tot hem: Waar zijt gij? 10 En hij zeide: Toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.

Genesis 3:22-24 22 En de HERE God zeide: Zie, de mens is geworden als Onzer een door de kennis van goed en kwaad; nu dan, laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven. 23 Toen zond de HERE God hem weg uit de hof van Eden om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was. 24 En Hij verdreef de mens en Hij stelde ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een flikkerend zwaard, dat zich heen en weer wendde, om de weg tot de boom des levens te bewaken.

Romeinen 5:17 Want, indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus.

Romeinen 6:23 Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.

Romeinen 10:3 Want onbekend met Gods gerechtigheid en trachtende hun eigen gerechtigheid te doen gelden, hebben zij zich aan de gerechtigheid Gods niet onderworpen.

1 Johannes 1:9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

Romeinen 4:3 Want wat zegt het schriftwoord? Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend.



## Antwoorden

1. Lees Genesis 3:1. Welke vraag stelde satan aan Eva? - 'God heeft zeker gezegd dat je van geen enkele boom in de hof mag eten?'
2. Lees Genesis 2:17 en Genesis 3:3. Wélk woord of welke woorden voegde Eva zelf toe aan wat God werkelijk tegen Adam had gezegd? - Dat zij hem niet mochten aanraken
3. Lees Genesis 3:6. Toen satan er eenmaal in was geslaagd om Eva te laten twifelen aan het Woord van God, wat deed ze vervolgens in dit vers? - Zij pakte (raakte aan) en at van de Boom
4. Lees Genesis 3:9-10. Nadat Adam en Eva hadden gezondigd, communiceerde God nog steeds met hen en zocht Hij nog steeds een relatie met hen? - Ja
5. Lees Genesis 3:22-24. Waarom verdreef God Adam en Eva uit de hof? - Zodat zij niet van de boom van eeuwig leven zouden eten en daardoor voor eeuwig in hun zondige staat zouden blijven leven.
6. Ben je in staat te begrijpen dat dit in feite een daad van genade was van God in plaats van een straf? - Ja
7. Lees Romeinen 5:17. Hoe verkrijgen wij Gods overvloedige genade en het geschenk van gerechtigheid?
  - We kopen het
  - We verdienen het
  - Ontvangen het
8. Lees Romeinen 6:23. Wat verdienen we echt als we zondigen? - Dood
9. Wat geeft God ons in plaats daarvan uit genade? - Eeuwig leven in Jezus
10. Lees Romeinen 10:3. Als wij proberen om onze eigen gerechtigheid te realiseren voor God, waarin falen wij dan juist? - Ons aan Jezus onderwerpen als onze gerechtigheid.
11. Lees 1 Johannes 1:9 en Romeinen 4:3. Wat belooft God om met AL onze zonden en ongerechtigheden tegen Hem te doen als wij alleen maar zouden geloven? - Ze verwijderen, ze vergeten en ze vergeven
12. Welke conclusie kun je daaruit trekken omtrent het karakter van God? - Dat Hij genadig en liefdevol is.

## Les 5 'De aard van God'

*Door Andrew Wommack*

Om een positieve relatie te kunnen hebben met de Heer, moeten wij Zijn aard en Zijn ware karakter kennen. Is Hij boos vanwege onze zonden, of is Hij een genadige God die ons Zijn leven en Zijn zegeningen wil geven, onafhankelijk van onze prestaties? De Schrift geeft ons eigenlijk twee verschillende zienswijzen van God. Niet dat Hij ooit is veranderd of iets anders heeft gedaan. Er was een periode in de geschiedenis dat, volgens de terminologie van de Bijbel, God 'De mensen hun zonden toerekende'

Dat kan worden vergeleken met het opvoeden van kinderen. Als ze heel jong zijn kun je niet met ze discussiëren of ze uitleggen waarom ze zich goed moeten gedragen of waarom ze niet zelfzuchtig moeten zijn en geen speelgoed afpakken van hun broertje of zusje. Ze moeten de regels te horen krijgen en als ze de regels overtreden, straf krijgen. De regels moeten worden opgelegd ook al weten ze niets van God of de duivel, of dat ze de duivel een voet in hun leven geven als ze zelfzuchtig zijn. Dat soort gedachten kunnen ze misschien helemaal niet begrijpen, maar ze begrijpen wel dat als ze het nog een keer doen, ze straf krijgen.

In zekere zin is dit wat de Heer deed met het 'Oude Verbond'. Vóóordat mensen wederomgeboren werden hadden ze niet het geestelijk begrip dat wij hebben onder het 'Nieuwe Verbond', daarom moest Hij hun wetten geven en die wetten ook handhaven met straffen, soms zelfs met de dood, om hen te weerhouden om te zondigen. Omdat satan bezig was de mensen door de zonde te vernietigen, moest de zonde worden ingeperkt, en moesten die grenzen ook worden gehandhaafd. Ook al geeft dit de verkeerde indruk dat God niet echt van ons houdt en boos op ons is vanwege de zonde, dat is toch niet wat het Woord van God ons leert. Romeinen 5:13 zegt: 'tot de tijd van de wet was de zonde in de wereld: maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is.' 'Tot de tijd van de wet' betekent tot de dagen van Mozes, toen God Mozes de tien geboden gaf en de andere ceremoniële wetten die van toepassing waren op het Joodse volk. Tot dat moment was de zonde wel in de wereld, maar werd deze niet 'toegerekend'.

Het woord 'toerekenen' is een boekhoudkundige term. Bijvoorbeeld als je naar een winkel gaat en iets koopt en zegt: 'Zet het maar op mijn rekening'. Als het op jouw rekening wordt gezet, wordt het opgeschreven en er wordt een rekening gestuurd op jouw naam en de aankoop wordt aan jou 'toegerekend'. Als ze vergaten om het 'toe te rekenen' wil dat zeggen, ze hebben het niet opgeschreven en het wordt je niet in rekening gebracht.

Dit vers zegt dat tot de tijd van de Tien Geboden de zonde de mensen niet werd toegerekend. Dat is een verbazingwekkende uitspraak. Lees bijvoorbeeld eens naar Genesis 3 en 4. De meeste mensen hebben het idee dat toen Adam en Eva tegen God zondigden, omdat Hij Heilig was, en de mens nu zondig, God niets meer met de zondige mensen te maken wilde hebben. Ze denken dat God de mens verdreef uit de Hof om hen uit Zijn aanwezigheid te bannen, omdat een Heilig God niet kon omgaan met een onheilige mens. Ze denken ook nog dat totdat je je leven in orde maakt door goede dingen te doen, God nog steeds geen relatie met jou kan (wil) hebben.

Dat is echter in tegenspraak met de boodschap die Jezus bracht. Romeinen 5:8 zegt dat God Zijn liefde aan jou heeft bewezen dat terwijl jij nog een zondaar was, Christus voor jou is gestorven; dus leeft het Nieuwe Testament dat God al in liefde naar jou uitreikte terwijl je nog in zonde leefde, niet pas nadat jij je leven op orde bracht.

Een van de grote waarheden van het Evangelie, die jouw leven zal veranderen is dat je begrijpt dat God van je houdt zoals je bent.

Hij houdt zóveel van je, dat als jij Zijn liefde aanneemt, jij niet wíl blijven zoals je bent. Jij zult veranderen, maar je zult veranderen als gevolg van Gods liefde, niet om Zijn liefde te verdienen.

In Genesis 4 kun je lezen dat God nog steeds met de mensen omging, nog steeds sprak met Adam en Eva, ook nadat ze gezondigd hadden. Hij sprak met Kaïn en Abel, en toen zij Hem offers kwamen brengen, sprak Hij met hen met een hoorbare stem.

Aan hun reactie kunnen wij zien dat zij gewend waren om Zijn stem te horen en dat zij er niet bang van waren. Toen Kaïn zijn broer Abel vermoorde en de eerste moordenaar op aarde werd, kwam Gods hoorbare stem uit de hemel: 'Waar is uw broeder, Abel?' Kaïn loog blijkbaar zonder enige aarzeling tegen God. Dat kan alleen maar gebeuren als iemand zó gewend is om de stem van God te horen, dat hij het normaal vindt en er niet bang voor is.

Dit laat allemaal zien dat God nog steeds met de mensen omging en de relatie helemaal niet had verbroken, zoals meestal wordt geloofd. Hij rekende hun de zonden niet toe. Betekent dit dat Hij hun zonde goedkeurde of dat ze niet verkeerd waren? Nee, daarom heeft Hij uiteindelijk ook de Wet gegeven. God moest de Wet geven om de mensen weer een juiste maatstaf te geven. God moest de mensen laten zien dat zij een Redder nodig hadden en dat zij zichzelf moesten vernederen en vergeving als een geschenk aanvaarden.

Triest genoeg heeft religie deze dingen zo gemanipuleerd en aangepast dat ze leert dat de Wet werd gegeven zodat je je aan de wet kon houden en zo Gods vergeving en aanvaarding kon verdienen. Nee! Het doel van de Oudtestamentische Wet was om jouw zonden zó uit te vergroten dat je zou gaan wanhopen om ooit maar jezelf te redden en zeggen: 'God, als dít Uw maatstaf voor heiligheid is, dan red ik het gewoon niet. Vergeef me, wees mij genadig.' De algemene aard van God is altijd liefde geweest.

## **Discipelschap vragen.**

Lees Romeinen 5:13 Wat betekent het Woord 'toerekenen'?

2. Lees Romeinen 7:7. Wat was het doel van de Wet?

3. Lees Galaten 3:24. Wat was volgens dit vers het doel van de Wet?

4. Lees Johannes 8:1-11. Hoe ging Jezus om met de vrouw die werd betrap op overspel?

5. Openbaarden Jezus woorden en daden de ware aard van God? Lees Johannes 3:34.

6. Lees 1 Johannes 4:8. Volgens dit vers, wat is de ware aard van God?

7. Lees Romeinen 5:6. Gods liefde werd aan ons getoond toen wij nog wat waren?.....

8. Lees Romeinen 5:8. God hield al van ons toen wij nog wat waren?.....

9. Lees Romeinen 5:10. God hield al van ons toen wij nog wat waren?.....

10. Als jij Jezus zou vragen om jou te vergeven en jouw Redder en Heer te zijn, vertrouwend op Jezus offer als betaling voor jouw zonden, zou God dan jou Zijn ware aard van genade en vergeving laten zien?

### **Bijbel gedeelten voor deze vragen.**

Romeinen 5:13 want reeds vóór de wet was er zonde in de wereld. Maar zonde wordt niet toegerekend, als er geen wet is.

Romeinen 7:7 Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet! Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de wet; immers, ook van de begeerlijkheid zou ik niet geweten hebben, indien de wet niet zeide: gij zult niet begeren.

Galaten 3:24 De wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden.

Johannes 8:1-11 1 maar Jezus begaf Zich naar de Olijfberg. 2 En des morgens vroeg was Hij weder aanwezig in de tempel, en al het volk kwam tot Hem en Hij zette Zich neder en leerde hen. 3 En de schriftgeleerden en de Farizeeën brachten een vrouw, op overspel betrapt, en zij stelden haar in het midden en zeiden tot Hem: 4 Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel; 5 en in de wet heeft Mozes ons bevolen zulken te stenigen; Gij dan, wat zegt Gij? 6 En dit zeiden zij om Hem in verzoeking te brengen, opdat zij iets hadden om Hem aan te klagen. Maar Jezus bukte neder en schreef met de vinger op de grond. 7 Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar. 8 En weer bukte Hij neder en schreef op de grond. 9 Maar toen zij dit hoorden, gingen zij één voor één weg, te beginnen bij de oudsten, en zij lieten Jezus alleen en de vrouw in het midden. 10 En Jezus richtte Zich op en zeide tot haar: Vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? 11 En zij zeide: Niemand, Here. En Jezus zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer!]

Johannes 3:34 Want Hij, die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods, want Hij geeft de Geest niet met mate.

1 Johannes 4:8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

Romeinen 5:6 zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, te zijner tijd voor goddelozen is gestorven.

Romeinen 5:8 God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.

Romeinen 5:10 Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft;

### **Antwoorden.**

1. Lees Romeinen 5:13. Wat betekent het Woord 'toerekenen'? - Het betekent iemand iets in rekening brengen.
2. Lees Romeinen 7:7. Wat was het doel van de Wet? - Om de zonde openbaar (zichtbaar) te maken.
3. Lees Galaten 3:24. Wat was volgens dit vers het doel van de Wet? - De mensheid te laten zien dat ze de Redder Jezus Christus nodig hadden.
4. Lees Johannes 8:1-11. Hoe ging Jezus om met de vrouw die werd betrapt op overspel? - Met vergeving en genade.
5. Openbaarden Jezus woorden en daden de ware aard van God? - Lees Johannes 3:34. Ja
6. Lees 1 Johannes 4:8. Volgens dit vers, wat is de ware aard van God? - Liefde
7. Lees Romeinen 5:6. Gods liefde werd aan ons getoond toen wij nog wat waren? - Zwak, dat wil zeggen hulpeloos en goddeloos.
8. Lees Romeinen 5:8. God hield al van ons toen wij nog wat waren? - Zondaren
9. Lees Romeinen 5:10. God hield al van ons toen wij nog wat waren? - Vijanden
10. Als jij Jezus zou vragen om jou te vergeven en jouw Redder en Heer te zijn, vertrouwend op Jezus offer als betaling voor jouw zonden, zou God dan jou Zijn ware aard van genade en vergeving laten zien? - Ja

## Les 6 'Bekering'

*Door Don Krow*

Sommige mensen hebben een verkeerd idee van wat bekering is. Bekering is niet volmaaktheid, maar een verandering van richting. We zullen gaan spreken over de verloren zoon, of de berouwvolle zoon. Jezus vertelde een verhaal dat een volmaakte illustratie is van wat bekering voor een individu betekent. In Lukas 15:11-12 zei Jezus: '11 En Hij zeide: Iemand had twee zonen. 12 De jongste van hen zeide tot zijn vader: Vader, geef mij het deel van ons vermogen, dat mij toekomt. En hij verdeelde het bezit onder hen.'

De jongste zoon eiste zijn erfdeel op vóór zijn vader was gestorven, wat nogal ongewoon is, maar de vader willigde zijn verzoek in en gaf zijn zonen hun erfenis. Vers 13 zegt: 13 En weinige dagen later maakte de jongste zoon alles te gelde en ging op reis naar een ver land, waar hij zijn vermogen verkwistte in een leven van overdaad. De jongste zoon nam zijn hele vermogen op en ging naar een ver land en verspilde al zijn geld met een weelderig leven. Een andere vertaling zegt: 'feest vieren en zijn geld uitgeven aan prostituees.'

Verzen 14-15 zeggen '14 Toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood over dat land [het land werd onvruchtbaar en de mensen gingen dood van de honger] en hij begon gebrek te lijden. 15 En hij trok er op uit en drong zich op aan een der burgers van dat land en die zond hem naar het veld om zijn varkens te hoeden. (haakjes van mij). Hij vond een baantje bij een man in dat land en werd er op uit gestuurd om de varkens te voeren. Vers 16 zegt: 16 En hij begeerde zijn buik te vullen met de schillen, die de varkens aten, doch niemand gaf ze hem. Hij had zoveel honger, dat hij bijna dood ging en hij zei: 'Geef me varkensvoer - wat dan ook' Maar niemand gaf hem wat. Hij had zijn hele erfenis er door gejaagd. Vers 17 gaat verder: 17 Toen kwam hij tot zichzelf en zeide: Hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom hier om van de honger. Een andere vertaling zegt: 'Hij kwam weer tot zinnen of bezinning.' Met andere woorden, de arbeiders van zijn vader hadden meer dan genoeg te eten en hij zat hier dood te gaan van de honger.'

Hij nam een besluit. Hij bekeerde zich. Bekering is een verandering van gedachten, een verandering van het hart waardoor iemand zich omdraait en een nieuwe richting op gaat. In vers 18-19 zei hij: '18 Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, 19 ik ben niet meer waard uw zoon te heten; stel mij gelijk met een uwer dagloners. Maak mij tot uw slaaf, vader, Ik heb gezondigd tegen u, uw geld erdoor gejaagd en gezondigd tegen God. Maak mij slechts tot uw slaaf.' Toen stond hij op en ging naar zijn vader. Bekering is meer dan alleen een verandering van houding, een verandering van denken en een verandering van hart; het heeft als gevolg dat iemand ook gaat handelen naar zijn geloof, door om te keren (of terug te keren) en een andere richting op te gaan. Wij hebben ons allemaal van God, onze Vader en van de hemel, ons huis, afgekeerd.

De Bijbel zegt in Jesaja 53:6 dat 6 Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar God nam in Zijn genade al onze zonden en plaatste die op Jezus.

Het verhaal gaat verder in de verzen 20-24 '20 En hij stond op en keerde naar zijn vader terug. Op een avond heb ik dit verhaal aan iemand verteld die dit nog nooit eerder had verteld. En die wist gewoon wat de vader zou zeggen als de zoon terug kwam. Zijn vader zou zeggen: 'Zoon, kijk eens wat je allemaal hebt gedaan. Je hebt al mij rijkdom verkwist, alles wat ik in mijn hele leven bij elkaar had gewerkt. Wees maar een van mijn slaven.' De meeste aardse vaders zouden heel erg boos zijn en een dergelijke houding hebben, maar let op de houding van déze vader: En toen hij nog veraf was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen. [liefde stroomde uit zijn hart naar zijn zoon] En hij liep hem tegemoet, viel hem om de hals en kustte hem. 21 En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, ik ben niet meer waard uw zoon te heten. 22 Maar de

vader zeide tot zijn slaven: Brengt vlug het beste kleet hier en trekt het hem aan en doet hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. 23 En haalt het gemeste kalf en slacht het, en laten wij een feestmaal hebben, 24 want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden, hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen feest te vieren.

Ik heb dit een keer aan een man verteld die zei: 'Ik snap wat Jezus hier zegt. Als ik me om genade tot de Hemelse Vader wend, en zeg: 'Vader, ik heb tegen U gezondigd en ik ben niet waard om Uw zoon te zijn,' Dan aanvaard Hij me.' Onze Vader zal met ontferming bewogen zijn, en Hij zal geen slaaf van je maken, Hij zal je volledig herstellen in je positie als Zoon van Hem. God staat op jou te wachten. Ben jij van Hem afgedwaald? Waarom keer je niet terug naar God, jouw Vader en naar de Hemel, jouw huis? Waarom niet nu en vandaag?

## **Discipelschap vragen**

1. Geef een definitie van 'bekering'
2. Lees Lukas 13:1-5. Wat moet iemand doen om niet verloren te gaan?
3. Lees 2 Petrus 3:9. Wat is Gods verlangen voor alle mensen?
4. Lees Lukas 16:19-31. Waarom wilde de rijke man in Lukas 16:28 dat iemand uit de dood zou terugkeren en met zijn broers spreken?
5. Lees Lukas 16:30. Wat moesten deze broers doen om niet in deze plaats van foltering (de hel) terecht te komen?
6. Lees Handelingen 26:18. Ook al wordt het niet hardop gezegd, dit vers spreekt wel degelijk over bekering. Wat zal er gebeuren met degenen die zich bekeren?
7. Lees Handelingen 26:20. In het laatste stuk van dit vers worden er drie dingen genoemd die de Heidenen zouden moeten doen. Wat zijn die drie dingen?
8. Lees Mattheüs 7:21-23. Wat zei Jezus dat deze mensen deden in plaats van de wil van God?
9. Wat laat dit jou zien over het belang van echte bekering in plaats van lippen dienst tegenover God?
10. Lees Jesaja 55:7. Wat moeten de goddelozen doen?
11. Welke twee dingen moeten de ongerechtigde doen?
12. Wat zal God doen voor degene die de dingen hierboven gesteld zal doen?
13. Lees Lukas 15:7. Wat is de reactie in de hemel als een zondaar zich bekeert?

14. Lees Handelingen 3:19. Als je berouw hebt en je bekeert, wat gebeurt er dan met je zonden?

### **Bijbel gedeelten voor deze vragen.**

Lukas 13: 1 Terzelfder tijd kwamen enigen tot Hem met het bericht over de Galileeërs, wier bloed Pilatus met hun offers vermengd had. 2 En Hij antwoordde en zeide tot hen: Meent gij, dat deze Galileeërs groter zondaars waren dan alle andere Galileeërs, omdat zij dit lot hebben ondergaan? 3 Neen, zeg Ik u, maar als gij u niet bekeert, zult gij allen evenzo omkomen. 4 Of meent gij, dat die achttien, op wie de toren bij Siloam viel en die erdoor gedood werden, schuldiger waren dan alle andere mensen, die in Jeruzalem wonen? 5 Neen, zeg Ik u, maar als gij u niet bekeert, zult gij allen evenzo omkomen.

2 Petrus 3: 9 De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.

Lukas 16: 19 En er was een rijk man, die gekleed ging in purper en fijn linnen en elke dag schitterend feest hield. 20 En er was een bedelaar, Lazarus genaamd, vol zweren, 21 nedergelegd bij zijn voorportaal, die verlangde zijn honger te stillen met wat van de tafel van de rijke afviel; zelfs kwamen de honden zijn zweren likken. 22 Het geschiedde, dat de arme stierf en door de engelen gedragen werd in Abrahams schoot. 23 Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijnigingen, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. 24 En hij riep en zeide: Vader Abraham, heb medelijden met mij en zend Lazarus, opdat hij de top van zijn vinger in water dope en mijn tong verkoele, want ik lijd pijn in deze vlam. 25 Maar Abraham zeide: Kind, herinner u, hoe gij het goede tijdens uw leven hebt ontvangen en insgelijks Lazarus het kwade; nu wordt hij hier vertroost en gij lijdt pijn. 26 En bij dit alles, er is tussen ons en u een onoverkomelijke kloof, opdat zij, die vanhier tot u zouden willen gaan, dit niet zouden kunnen, en zij vandaar niet aan onze kant zouden kunnen komen. 27 Doch hij zeide: Dan vraag ik u, vader, dat gij hem naar het huis van mijn vader zendt, want ik heb vijf broeders. 28 Laat hij hen dan ernstig waarschuwen, dat ook zij niet in deze plaats der pijniging komen. 29 Maar Abraham zeide: Zij hebben Mozes en de profeten, naar hen moeten zij luisteren. 30 Doch hij zeide: Neen, vader Abraham, maar indien iemand van de doden tot hen komt, zullen zij zich bekeren. 31 Doch hij zeide tot hem: Indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen zij ook, indien iemand uit de doden opstaat, zich niet laten zeggen.

Lukas 16: 30 Doch hij zeide: Neen, vader Abraham, maar indien iemand van de doden tot hen komt, zullen zij zich bekeren.

Handelingen 26: 18 om hun ogen te openen ter bekering uit de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van zonden en een erfdeel onder de geheiligden zouden ontvangen door het geloof in Mij.

Handelingen 26: 20 maar ik heb eerst hun, die te Damascus waren, en te Jeruzalem en in het gehele Joodse land en de heidenen verkondigd, dat zij met berouw zich zouden bekeren tot God en werken doen, met hun berouw in overeenstemming.

Mattheus 7: 21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. 22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? 23 En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.



Jesaja 55:7 De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechte man zijn gedachten en hij bekere zich tot de HERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen - en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.

Lukas 15: 7 Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar, die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben.

Handelingen 3: 19 Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren,

## Antwoorden

1. Geef een definitie van 'bekering'

Een verklaring van een nieuwe toewijding.

Een verandering van gedachten

Een verandering van hart dat leidt tot het zich wenden tot God, van iemands oude wegen tot Gods wegen.

Een verandering van richting, niet volmaaktheid.

Een besluit nemen dat iemands leven een volkomen andere richting doet opgaan.

Zich afkeren van de oude wegen en zich volkomen toewijden aan God en Zijn wegen.

Zich wenden tot een Persoon, tot God door Jezus Christus.

2. Lees Lukas 13:1-5. Wat moet iemand doen om niet verloren te gaan? - Zich bekeren

3. Lees 2 Petrus 3:9. Wat is Gods verlangen voor álle mensen? - Dat zij allemaal tot bekering komen.

4. Lees Lukas 16:19-31. Waarom wilde de rijke man in Lukas 16:28 dat iemand uit de dood zou terugkeren en met zijn broers spreken? - Zo dat zij zouden voorkomen dat zij ook in deze plek van foltering terecht zouden komen.

5. Lees Lukas 16:30. Wat moesten deze broers doen om niet in deze plaats van foltering (de hel) terecht te komen? - Zij moesten zich bekeren.

6. Lees Handelingen 26:18. Ook al wordt het niet hardop gezegd, dit vers spreekt wel degelijk over bekering. Wat zal er gebeuren met degenen die zich bekeren?

Hun ogen zullen open gaan.

Ze keren van duisternis naar het licht

Ze keren zich van de macht van satan tot die van God.

Ze ontvangen vergeving van zonden

Ze ontvangen een erfenis.

7. Lees Handelingen 26:20. In het laatste stuk van dit vers worden er drie dingen genoemd die de Heidenen zouden moeten doen. Wat zijn die drie dingen?

Bekering

Zich tot God keren

Hun bekering bewijzen aan de hand van hun daden.

8. Lees Mattheüs 7:21-23. Wat zei Jezus dat deze mensen deden in plaats van de wil van God? - Ongerechtigheid of wetteloosheid.

9. Wat laat dit jou zien over het belang van echte bekering in plaats van lippen dienst tegenover God? - Behoud komt uit het hart, niet uit lippen dienst

10. Lees Jesaja 55:7. Wat moeten de goddelozen doen? - Hun weg verlaten

11. Welke twee dingen moeten de ongerechtigde doen? - Hun gedachten verlaten en terugkeren tot God.

12. Wat zal God doen voor degene die de dingen hierboven gesteld zal doen? - Overvloedige genade en vergeving schenken.

13. Lees Lukas 15:7. Wat is de reactie in de hemel als een zondaar zich bekeert? - Dan is er vreugde in de hemel.

14. Lees Handelingen 3:19. Als je berouw hebt en je bekeert, wat gebeurt er dan met je zonden? - Mijn zonden worden dan uitgewist.

## les 7 'Toewijding'

*Door Don Krow*

Lukas 14:25-26 25 Vele scharen reisden met Hem mede, en Zich omkerende zeide Hij tot hen: 26 Indien iemand tot Mij komt, en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn.

Vele scharen reisden met Hem mede, en Zich omkerende zeide Hij tot hen: (Lukas 14:25) Op dit moment van Jezus bediening, waren er hele menigten mensen die Jezus volgden. In het Nederlands komt dit er niet echt uit, maar in de Griekse taal is dit een 'onvoltooide tijd' Dat betekent dat op dat moment grote menigten begonnen met herhaaldelijk en voortdurend Jezus te volgen. Misschien vanwege Zijn wonderen of omdat Hij hen voedsel gaf, de echte reden weten we niet, maar grote menigten volgden Hem.

Op dat moment keerde Jezus zich om en zei opzettelijk iets dat waarschijnlijk vele mensen heeft doen omkeren en Hem niet langer doen volgen. 'Indien iemand tot Mij komt, [ dat betekent met Mij mee gaat, Mij wil vergezellen, Mij wil volgen dan is dit vereist:] en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. (Lukas 14:26 tussen haakjes van mij). Toen ik dit schriftwoord las dacht ik: 'Heer, dit meent U toch niet? Wat betekent dat woord 'haat'? Waarschijnlijk betekent het minder liefhebben dan of zoiets.'

Maar naarmate ik verder studeerde, ontdekte ik dat dit woord letterlijk 'haat' betekent. Jezus gebruikte hier het allersterkst mogelijke woord om dit punt te benadrukken. Hij zei: 'tenzij je háát, je vader, je moeder, je zuster, je broeder ja zelfs je eigen leven, kan je Mijn discipel niet zijn. Ik wil je iets vragen: wat is de meest nabije relatie die je op deze aarde ooit kan hebben?

Dat is je moeder en vader of echtgenoot en kinderen. Wat gebeurt er als je vrouw zich tegen je keert en van je scheidt? Of als je vader of moeder sterft? Aan wie zal je je dan hechten? Dan zijn het je broers en zusters. Jezus zei, tenzij je die haat kan je niet Mijn discipel zijn. Wat zegt Hij hier in feite??? Jezus spreekt over de meest nabije relaties die iemand ooit zal hebben. Hij vraagt om een toewijding van jou, een toewijding waarin Hij op de de allereerste plaats komt. Hij moet nummer één zijn in jouw leven. Hij zal Zijn relatie met jou vergelijken met de meest nabije relaties die je maar kan hebben op aarde. 'Haat' is een metafoor, een woord van vergelijking, en

Jezus zegt: 'Mijn relatie met jou is zó belangrijk dat Ik wil dat zij ver boven alle aarde dingen staat.' Er is maar één persoon van wie jij meer houdt dan van je vrouw, je kinderen, je moeder, je vader, of je zusters en broers. Weet je wie dat is? Dat is niet God.....dat ben jij zelf. Jij houdt meer van jezelf dan van je meest nabije relaties. Waarom lopen huwelijken stuk? Waarom gaan mensen scheiden? Omdat ze meer van zichzelf houden dan van hun echtgenoot. 'Jij doet het niet zoals ik wil dat jij het doet, dus ik ga bij je weg.'

Jezus zei dat er één relatie is waarboven Ik nummer één wil zijn - dat is jouw zelfzuchtig leven. Dat is waarlijk discipelschap. Hij spreekt niet over een discipelschap dat niets kost. Hij vraagt ons Hem te volgen. Hij vraagt ons om Hem nummer één te laten zijn in onze levens.

## **Discipelschap vragen.**

1. Lees Lukas 9:57-62. Wat leert dit gedeelte over het niveau van toewijding om Christus te volgen?
2. Lees Lukas 8:13-14. Waarom lijken sommige mensen af te vallen, of zich af te keren van het Christelijk geloof?
3. Lees Ezechiël 16:8. God gebruikt het beeld van een huwelijk om de relatie met Zijn volk te omschrijven. Wiens bezit wordt men in deze relatie?
4. Lees 1 Korinthiërs 6:19. Aan wie behoort jij toe?
5. Lees 1 Korinthiërs 6:20. Aan wie behoren jouw lichaam en geest toe?
6. Lees Jakobus 4:4. Is het mogelijk geestelijk overspel te plegen tegen God?
7. Wat zou geestelijk overspel in Gods ogen inhouden? Zie Romeinen 1:25.
8. Lees Johannes 2:23-25. Wat kunnen we leren over toewijding en geloof uit deze verzen?
9. Lees Lukas 14:28-30. Heb jij al de kosten berekend voor het volgen van Jezus? Wil jij Hem volgen?

## **Bijbel gedeelten voor deze vragen.**

Lukas 9:57-62 57 En toen zij op weg waren, zeide iemand tot Hem: Ik zal U volgen, waar Gij ook heengaat. 58 En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen. 59 En Hij zeide tot een ander: Volg Mij. Maar deze zeide: Sta mij toe eerst heen te gaan en mijn vader te begraven. 60 Maar Hij zeide tot hem: Laat de doden hun doden begraven; maar ga gij heen en verkondig het Koninkrijk Gods. 61 En weer een ander zeide: Ik zal U volgen, Here, maar laat mij eerst afscheid nemen van mijn huisgenoten. 62 Maar Jezus zeide [tot hem]: Niemand, die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk Gods.

Lukas 8:13-14 13 Die op de rotsbodem, zijn zij, die het woord, zodra zij het horen, met blijdschap ontvangen; en dezen hebben geen wortel, zij geloven voor een tijd en in een tijd van beproeving worden zij afvallig. 14 Wat in de dorens viel, dat zijn zij, die het gehoord hebben; en gaandeweg worden zij door zorgen en rijkdom en lusten des levens verstikt en zij brengen het niet tot vrucht.

Ezechiël 16:8 8 Toen kwam Ik voorbij u en zag u, en zie, de tijd der liefde was voor u gekomen; Ik spreidde de sliep van mijn kleed over u en bedekte uw naaktheid, Ik ging onder ede een verbond met u aan, luidt het woord van de Here HERE; zo werd gij de mijne.

I Korinthiërs 6:19 Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt?

I Korinthiërs 6:20 Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.

Jakobus 4:4 Overspelingen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.

Romeinen 1:25 Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.

Johannes 2:23-25 23 En terwijl Hij te Jeruzalem was, op het Paasfeest, geloofden velen in zijn naam, doordat zij zijn tekenen zagen, die Hij deed; 24 maar Jezus zelf vertrouwde Zichzelf hun niet toe, omdat Hij hen allen kende 25 en omdat het voor Hem niet nodig was, dat iemand van de mens getuigde; want Hij wist zelf, wat in de mens was.

Lukas 14:28-30 28 Want wie van u, die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen, of hij het werk zal kunnen volbrengen? 29 Anders zouden, als hij de fundering gemaakt had, en het werk niet kon voltooien, allen, die het zagen, beginnen hem te bespotten, 30 zeggende: Die man begon te bouwen, maar hij kon het niet voltooien.

## Antwoorden

1. Lees Lukas 9:57-62. Wat leert dit gedeelte over het niveau van toewijding om Christus te volgen? - Volkomen overgave.
2. Lees Lukas 8:13-14. Waarom lijken sommige mensen af te vallen, of zich af te keren van het Christelijk geloof? - Zij hebben het Woord van God nooit laten wortel schieten in hun leven. De zorgen, de rijkdommen en de pleziertjes van dit leven nemen hen in beslag.
3. Lees Ezechiël 16:8. God gebruikt het beeld van een huwelijk om de relatie met Zijn volk te omschrijven. Wiens bezit wordt men in deze relatie? - Gods eigendom
4. Lees 1 Korinthiërs 6:19. Aan wie behoor jij toe? - God
5. Lees 1 Korinthiërs 6:20. Aan wie behoren jouw lichaam en geest toe? - God
6. Lees Jakobus 4:4. Is het mogelijk geestelijk overspel te plegen tegen God? - Ja
7. Wat zou geestelijk overspel in Gods ogen inhouden? Zie Romeinen 1:25. - Een hart dat van Hem is afgewend en op afgoden is gericht. (alles wat je belangrijker maakt dan God.)
8. Lees Johannes 2:23-25. Wat kunnen we leren over toewijding en geloof uit deze verzen? - Dat Jezus ons hele hart wil hebben (een totale toewijding)
9. Lees Lukas 14:28-30. Heb jij al de kosten berekend voor het volgen van Jezus? Wil jij Hem volgen? - Ja

## Les 8 'De waterdoop'

*Door Don Krow*

Vraag: 'Ik moet weten of je gedoopt moet zijn om naar de hemel te gaan. Ik hou van God en werd gedoopt toen ik zeven jaar oud was. Ik ben nu achttien jaar oud, en iemand van een niet-denominale kerk vertelde mij dat niemand op zo'n jonge leeftijd gered en gedoopt kan worden. Ze hebben ook gezegd dat je gedoopt moet zijn om naar de hemel te kunnen gaan, maar mijn Baptisten familie zeggen dat dit helemaal niet hoeft. Ik wil graag naar de hemel. Ik leef voor God zo goed als ik maar kan, maar ik moet zeker weten of ik me nu weer moet laten dopen, omdat ik nu blijkbaar wel de leeftijd heb bereikt om gedoopt te worden. Help me alstublieft zo gauw mogelijk. Gods zegen en bedankt.'

Antwoord: Redding en vergeving van zonden komen vrijelijk als gift door het geloof in Jezus Christus. Handelingen 10:43 'stelt: Van Hem getuigen alle profeten, dat een ieder, die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangt door zijn naam.' Redding, behoud komt door geloof; dat betekent vertrouwen en rusten op Jezus en Zijn vergoten bloed om jou rechtvaardig te maken voor God. In handelingen 10:44-48 werd de Heilige Geest (als bevestiging van hun redding) gegeven aan gelovigen vóór ze werden gedoopt.

Maar ook al is dit waar, op andere plaatsen lijkt het zo dat vergeving van zonden plaats vindt op het moment van iemands doop. (Handelingen 2:38). Dat komt omdat de doop een uitdrukking is, een handeling, van het geloof die wordt verricht op het moment dat iemand zich tot Jezus wendt in bekering en geloof. (Markus 16:16 zegt: 'Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.' Ook was de doop een manier om tot de Heer te roepen om een rein geweten. (Handelingen 22:16 en 1 Petrus 3:21).

Als jij waarlijk je hart tot Jezus hebt gericht op de leeftijd van zeven jaar en gedoopt bent, dan aanvaard God jouw kinderlijk geloof. De doop kent voorwaarden. Eén van de voorwaarden is bekering. Vond er bij jou een verandering van hart en denken plaats dat tot gevolg had dat je afkeerde van zonde en je keerde tot Jezus en Zijn vergeving? (Handelingen 2:38, 20:21 en 17:30). Heb je geloof gesteld in Jezus als jouw Heer en Redder? (Markus 16:16, Johannes 3:16 en Romeinen 10:9-10). Zo niet, dan moet je nu tot Jezus gaan, je bekeren van je zonden, en je wenden tot Zijn genade om jou te vergeven, en dat besluit verzegelen door Hem te volgen in de doop met water.

De doop is een handeling waarmee iemand zijn geloof in Jezus uitdrukt. Zonder dat geloof betekent die handeling helemaal niets. De mensen die zich tot Jezus wendten als Heer en Redder waren bereid om dat geloof te laten zien en beleden Jezus openlijk op deze publieke manier. Mensen die 'nee' zeggen tegen dit bevel van Jezus laten tot op zekere hoogte een dood geloof zien. Geloof is dood als mensen niet bereid zijn het handen en voeten te geven. (Jakobus 2:18-19).

Geloof alleen redt, maar reddend geloof is nooit alleen. Dat is altijd bereid om zichzelf te uit te drukken. Doop is een manier om dat geloof uit te drukken. Het is niet de doop die je redt, dat is Jezus. Het is niet het water dat je zonden afwast, dat is het bloed van Jezus. Maar geloof maakt Zijn bloed pas van toepassing op jou en soms werd dit geloof tot uitdrukking gebracht op het moment dat iemand werd gedoopt. (Handelingen 22:16). De vraag is dus, ben je bekeerd? Geloof je in Hem (Jezus)? Als dat zo is, waarom aarzel je nog - sta op en laat je dopen!

### **Discipelschap vragen.**

1. wat is de vraag die deze jonge man stelt?
2. Volgens Handelingen 10:43, ontvangen wij redding door?
3. Doop is een uitdrukking van geloof, die meestal plaats vind op het moment van redding. Hoe geeft Handelingen 2:23 deze waarheid weer?
4. Hoe geeft Markus 16:16 deze waarheid weer?
5. Doop is een manier om tot de Heer te roepen. Hoe geeft Handelingen 22:16 deze waarheid weer?
6. De doop is een manier om tot de Heer te roepen om een rein geweten. Bevestigt 1 Petrus 3:21 deze waarheid?
7. Wat zijn de voorwaarden voor de doop volgens Handelingen 2:38?
8. Wat zijn de voorwaarden voor de doop volgens Markus 16:16?
9. Kan een klein kind zich bekeren?
10. Kan een klein kind geloven?
11. Lees Handelingen 10:43-48. Wat is de volgende stap na het geloof in Christus die een gelovige zou moeten nemen?

### **Bijbel gedeelten voor deze vragen.**

Handelingen 10:43 Van Hem getuigen alle profeten, dat een ieder, die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangt door zijn naam.

Handelingen 2:38 En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen.

Handelingen 16:16 Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.

Handelingen 22:16 En nu, wat aarzelt gij nog? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen, onder aanroeping van zijn naam.

1 Petrus 3:21 Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus,

Handelingen 10:44-48 44 Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de heilige Geest op allen, die het woord hoorden. 45 En al de gelovigen uit de besnijdenis, die met Petrus waren medegekomen, stonden verbaasd, dat de gave van de heilige Geest ook over de heidenen was uitgestort, 46 want zij hoorden hen spreken in tongen en God grootmaken. Toen merkte Petrus op: 47 Zou iemand het water kunnen weren, om dezen te dopen, die evenals wij de heilige Geest hebben ontvangen? 48 En hij beval hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Toen verzochten zij hem nog enige dagen te blijven.

## Antwoorden

1. wat is de vraag die deze jonge man stelt? - Of hij gedoopt moet zijn om naar de hemel te gaan.
2. Volgens Handelingen 10:43, ontvangen wij redding door? - Vrijelijk, als een geschenk door het geloof in Jezus Christus
3. Doop is een uitdrukking van geloof, die meestal plaats vind op het moment van redding. Hoe geeft Handelingen 2:23 deze waarheid weer? - Petrus zei: 'bekeer u en laat u dopen.'
4. Hoe geeft Markus 16:16 deze waarheid weer? - Jezus zei: 'wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden.' Dat geeft aan dat dit tegelijkertijd kan plaatsvinden.
5. Doop is een manier om tot de Heer te roepen. Hoe geeft Handelingen 22:16 deze waarheid weer? - Dit schriftvers zegt dat als iemand de naam van de Heer aanroept, zijn zonden afgewassen zullen worden. Het lijkt erop dat het aanroepen van de naam van de Heer met de stem kan zijn (Lukas 18:13) of door de daad van de doop, zoals in dit schriftgedeelte naar voren komt.
6. De doop is een manier om tot de Heer te roepen om een rein geweten. Bevestigt 1 Petrus 3:21 deze waarheid? - Ja
7. Wat zijn de voorwaarden voor de doop volgens Handelingen 2:38? - Bekering
8. Wat zijn de voorwaarden voor de doop volgens Markus 16:16? - Iemand moet geloven.
9. Kan een klein kind zich bekeren? - Nee
10. Kan een klein kind geloven? - Nee
11. Lees Handelingen 10:43-48. Wat is de volgende stap na het geloof in Christus die een gelovige zou moeten nemen? - De doop in water.

## Les 9 'Identiteit in Christus (deel 1)'

*Door Andrew Wommack*

II Korintiërs 5:17 zegt: Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.' De zinsnede 'in Christus' is een begrip dat in het Nieuwe Testament wel meer dan 300 keer wordt gebruikt en telkens weer verwijst naar een unieke essentiële relatie met God. Als die eenmaal tot stand komt, word je een nieuw schepsel. Sommige vertalingen zeggen in feite 'een nieuwe schepping'. Dit leidt tot een kritisch punt, waarvan ik geloof dat het essentieel is om je nieuwe identiteit in Christus te kunnen begrijpen: Dat gebeurde niet in het fysieke gebied. Dit spreekt niet van jouw fysieke lichaam, bewegend dat dit volkomen is veranderd, dat jouw uiterlijk werd veranderd. Als iemand dik was vóór zijn redding, is hij dat ook daarna, tenzij hij op dieet gaat. Het spreekt ook niet over jouw verstandelijke of emotionele deel - wat de meeste mensen als hun echte 'zelf' beschouwen. Als je niet al te slim was voor je gered werd, zul je ook niet al te slim zijn ná dat je gered werd, en je zal nog steeds heel veel van dezelfde herinneringen en gedachten hebben.

Maar volgens de schrift bestaat er een derde deel van jou, en nadat de andere twee afvallen, blijft dit over als het deel van ons dat veranderd wordt - onze geestelijke mens. Een schriftvers dat dit aantoont staat is I Thessalonicenzen 5:23 waar Paulus voor de Tessalonicenzen bidt: En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te zijn.' Dit gedeelte toont dat wij een geest, een ziel en een lichaam hebben. Het deel lichaam is erg duidelijk. Het is het gedeelte van ons dat kan worden gezien, onze uiterlijke mens. Wij erkennen allemaal dat er nog een ander deel van ons is behalve het lichaam. Dat is ons emotionele en verstandelijke deel, dat de Schrift de ziel noemt. Wij weten allemaal dat ook al raakt iemand je niet fysiek, iemand je toch kan raken met hun woorden, in positieve of in negatieve zin. De meeste mensen staan in contact met hun fysieke en ziels gedeelte, maar volgens de Schrift is er nog een deel van ons, dat is de geest.

De geest is het deel van ons dat veranderd wordt en na de redding nieuw is geworden. Het is het echte leven gevende deel. Jakobus 2:26 zegt: 'Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood.' Dat laat zien dat het in werkelijkheid de geest is, die leven geeft aan onze fysieke lichamen. Dat is waar ons leven vandaan komt.

In Genesis 2 waar God Adam en Eva schiep, was Adam's lichaam compleet, maar toen ademde God de levensadem in hem. Dit woord 'adem' is in het Oud Testamentische Hebreeuws precies hetzelfde woord dat wij voor adem gebruiken en wordt op andere plaatsen vertaald met 'geest'. God schiep het fysieke lichaam en de ziels persoon Adam, maar pas toen Hij de levensadem in hem ademde werd hij een levende ziel. De geest is het deel van ons dat ons leven geeft. Vóór iemands redding, vóór iemand een totale toewijding van zijn leven maakt en de Heer in hen komt, was de geest binnen in hem dood. Efeziërs 2:1 zegt: 'Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden,' Wij weten dat wij in leven waren voor we wederomgeboren werden, maar het woord 'dood' spreekt hier van het geestelijke.

Dood betekent in de Bijbel niet ophouden te bestaan, zoals veel mensen tegenwoordig denken. Letterlijk betekent het 'afscheiding'. Als iemand fysiek sterft betekent dat niet dat zij ophouden te bestaan. De Bijbel leert dat zij onmiddellijk in de aanwezigheid van God komen of in de aanwezigheid van de hel. De ziel en de geest leven voort, maar er is een afscheiding van het fysieke lichaam dat sterft en vergaat. Als Genesis 2:17 zegt: 'ten dage dat gij daarvan eet zult gij zeker sterven,' dan betekende dat niet dat zij fysiek stierven, maar geestelijk, dat zij van God gescheiden zouden worden. De geest, het deel dat God ons heeft ingeademd, die het ware leven en doel gaf, werd gescheiden van Gods bovennatuurlijke leven...Zijn heilige en volmaakte leven... wat de Bijbel 'zoe' leven noemt,



of 'leven in de absolute en overvloedige zin.' De mens begon te degenereren. Hij functioneerde nog wel, maar functioneerde onafhankelijk, afgescheiden van God. Dat is wat in werkelijkheid alle problemen in ons leven veroorzaakt....al onze emotionele stress.

Als iemand tot de Heer komt, dan ontvangen zij een nieuwe geest en worden wederomgeboren, dat is de terminologie die Jezus gebruikte in Johannes 3:5. Op dezelfde manier dat een mens fysiek geboren wordt met een geest, ziel en lichaam, ontvangt hij als hij wederomgeboren wordt de Geest van Christus. Galaten 4:6 zegt: '6 En, dat gij zonen zijt - God heeft de Geest zijns Zoons uitgezonden in onze harten, die roept: Abba, Vader.' God heeft letterlijk Zijn Geest in ons geplaatst en daardoor hebben wij nu een nieuwe kwaliteit van leven, een nieuwe identiteit en zijn we een totaal nieuw persoon in onze geest. De rest van het Christelijk leven bestaat eruit in je ziels gedeelte, je denken gaan beseffen en realiseren wat in je geest heeft plaatsgevonden.

De waarheid is, dat één derde van je redding al uitgevoerd is als je Jezus Christus als je Heer aanvaardt. Je geest wordt volkomen veranderd. Het is dan precies dezelfde geest die je tot in alle eeuwigheid zult hebben. Ze is al vol met liefde, vreugde en vrede en is gevuld met de aanwezigheid van God. In jouw geest bestaat geen gebrek of tekortkoming, maar je moet gaan begrijpen wat je hebt ontvangen, en daarom is het bestuderen van Gods Woord zo essentieel in het Christelijke leven. Je bent een volkomen nieuw persoon, maar totdat je die kennis, dat inzicht krijgt, zul je niet veranderen. Overwinning in het Christelijke leven komt pas als je in staat bent in het Woord te zien, wat Geest en leven is, wie je bent, te zien wat God heeft gedaan en het begint te geloven ook.

### **Discipelschap vragen**

1. Lees 2 Korinthiërs 5:17. Als iemand in Christus is, wat is hij dan?
2. Lees 2 Korinthiërs 5:17. Wat is er gebeurd met de oude dingen?
3. Lees 2 Korinthiërs 5:17. Welke dingen zijn nieuw geworden?
4. Lees Efeziërs 2:1. Wat was jouw toestand vóór je wederomgeboren werd of levend gemaakt?
5. Lees Efeziërs 2:2. Als ongelovige, hoe wandelde of leefde je?
6. Lees Efeziërs 2:3-5. Waarin is God rijk?
7. Lees Efeziërs 2:4. Waarom is God zo genadig?
8. Lees Efeziërs 2:5. Wat deed God voor ons toen wij nog steeds dood waren in onze overtredingen en zonden?
9. Lees Efeziërs 2:5. Hoe heeft God ons gered?
10. Lees 1 Korinthiërs 6:9-10. Kun jij je herkennen in een van de beschrijvingen op deze lijst?

11. 1 Korinthiërs 6:11. Is het woord 'was' een verleden, tegenwoordige of toekomstige staat?

12. Lees 1 Korinthiërs 6:11. Toen je wederomgeboren werd, welke drie dingen gebeurden toen met je?

13. Lees 1 Korinthiërs 6:11. Is dit een toestand van het verleden, het heden of de toekomst?

14. Lees 1 Korinthiërs 6:17. 'Hij die aan de Heer gehecht is, is..... Met Hem.

### **Bijbelverzen te gebruiken bij de vragen.**

2 Korinthiërs 5: 17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen

Efeziërs 2: 1 Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden,

Efeziërs 2:2 waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid,

Efeziërs 2: 3 - trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerten van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen des toorns -, 4 God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmee Hij ons heeft liefgehad, 5 ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, - door genade zijt gij behouden -,

1 Korinthiërs 6:9-10 9 Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beërven zullen? 10 Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters, zullen het Koninkrijk Gods niet beërven.

1 Korinthiërs 6: 11 En sommigen uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God.

1 Korinthiërs 6: 17 Maar die zich aan de Here hecht, is één geest (met Hem).

### **Antwoorden**

1. Lees 2 Korinthiërs 5:17. Als iemand in Christus is, wat is hij dan? - Een nieuwe schepping

2. Lees 2 Korinthiërs 5:17. Wat is er gebeurd met de oude dingen? - Voorbij gegaan

3. Lees 2 Korinthiërs 5:17. Welke dingen zijn nieuw geworden? - Alle dingen

4. Lees Efeziërs 2:1. Wat was jouw toestand vóór je wederomgeboren werd of levend gemaakt? - Ik was dood in mijn overtredingen en zonden.

5. Lees Efeziërs 2:2. Als ongelovige, hoe wandelde of leefde je? - Ik volgde de manieren van de wereld, ik gehoorzaamde de duivel (de prins van de macht van de lucht) en ik leefde in de geest van ongehoorzaamheid.

6. Lees Efeziërs 2:3-5. Waarin is God rijk? - Genade

7. Lees Efeziërs 2:4. Waarom is God zo genadig? - Vanwege Zijn grote liefde voor ons.

8. Lees Efeziërs 2:5. Wat deed God voor ons toen wij nog steeds dood waren in onze overtredingen en zonden? - Hij maakte ons levend met Christus
9. Lees Efeziërs 2:5. Hoe heeft God ons gered? - Door genade.
10. Lees 1 Korinthiërs 6:9-10. Kun jij je herkennen in een van de beschrijvingen op deze lijst? - Ja
11. 1 Korinthiërs 6:11. Is het woord 'was' een verleden, tegenwoordige of toekomstige staat? - Verleden
12. Lees 1 Korinthiërs 6:11. Toen je wederomgeboren werd, welke drie dingen gebeurden toen met je? - Gereinigd, geheiligd en gerechtvaardigd (rechtvaardig gemaakt) voor God.
13. Lees 1 Korinthiërs 6:11. Is dit een toestand van het verleden, het heden of de toekomst? - Heden
14. Lees 1 Korinthiërs 6:17. 'Hij die aan de Heer gehecht is, is...een geest..... Met Hem.

## Les 10 'Identiteit in Christus (deel 2)'

*Door Andrew Wommack*

In onze vorige les hebben we besproken wat het betekent om wederomgeboren te zijn, dat we in onze geest, ons hart, zijn veranderd. We gebruikten daarvoor 2 Korinthiërs 5:17 dat zegt: '17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.' We begonnen te begrijpen dat als we wederomgeboren zijn, een totale verandering in onze geesten heeft plaatsgevonden en dat de enige manier waarop we kunnen ontdekken wat in onze geesten is gebeurd, door het Woord van God is. We kunnen het niet door externe dingen waarnemen, en niet door onze emoties, omdat die zich in het ziels gebied bevinden. Maar in ons geest gedeelte is er sprake van een complete transformatie. Laat me een paar schriftverzen gebruiken om te laten zien wat er allemaal gebeurd is als iemand Jezus in zijn leven heeft ontvangen. Efeziërs 4:24 zegt: '24 en de nieuwe mens aandoet, die naar (de wil van) God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.' Als iemand wederomgeboren wordt, wordt hun geest ware gerechtigheid en heiligheid.

De Bijbel spreekt in feite over twee soorten gerechtigheid. Er is een gerechtigheid die jij voortbrengt door jou eigen daden, en dat soort gerechtigheid moet je handhaven in je relaties tot andere mensen. Als je niet juist leeft en het goede doet, kan je baas je wellicht ontslaan, of je echtgenoot gaat van je scheiden. Daarom moet je ook je eigen gerechtigheid handhaven. God aanvaard jou echter niet op basis van jouw eigen uiterlijke gerechtigheid. God heeft jou letterlijk Zijn gerechtigheid geschonken.

In 2 Korinthiërs 5:21 staat dat God de Vader de Zoon tot zonde heeft gemaakt voor ons, zodat wij zouden worden gemaakt tot gerechtigheid van God in Hem. Er bestaat dus een gerechtigheid die ver boven onze uiterlijke gerechtigheid uitgaat en die is gebaseerd op wat God voor ons deed. Wij hebben letterlijk de gerechtigheid van God ontvangen door geloof in Christus. Wij zijn geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid. We groeien niet naar die gerechtigheid toe, we zijn al gerechtigheid.

Een eenvoudige definitie is, dat wij reeds rechtvaardig voor God staan. God is blij met ons gebaseerd op Christus, niet op iets anders. De verandering heeft in onze geesten plaats gevonden. We zijn al geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid en zijn gloednieuwe schepsels. Efeziërs 2:10 zegt: '10 Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.' In onze geest zijn wij volmaakt en compleet. Daar is geen zonde en geen tekortkoming. Efeziërs 1:13 zegt: '..... nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de heilige Geest der belofte,'

Wellicht denken sommigen dan: 'Nou, toen ik voor de eerste keer in de Heer geloofde, geloofde ik dat ik volkomen vergeven en gereinigd was en dat alles in orde was. Maar na die tijd heb ik gezondigd en ben ik opnieuw tekort geschoten tegenover God.'

Als je dat deed ben je tekort geschoten in je handelingen en je emotionele en verstandelijke deel, maar je geest heeft niet gezondigd. Je geest werd verzegeld, net zoals een huisvrouw fruit in een potje giet en er dan paraffine over heen giet om het luchtdicht af te sluiten en alle verontreiniging erbuiten te houden. God heeft je verzegeld, zodat je toen je wederomgeboren werd een nieuwe geest ontving en zonde niet in je geest kon doordringen.

Je hebt een nieuwe identiteit gekregen. Om een relatie met God te hebben, moet je met Hem omgaan en Hem aanbidden op basis van wie je bent in je geest, niet wie je bent in je vlees. Dat is de ware grote transformatie in het Christen leven, dat iemand zijn identiteit moet veranderen. Je moet een relatie met God aangaan die niet gebaseerd is op wat je doet in het fysieke gebied, niet op basis van wat je denkt in de verstand of voelt in je emoties, maar op basis van wie je bent in de geest, gebaseerd op wat Hij voor jou heeft gedaan. Dat is een volmaakt voltooid werk, iets dat niet veranderd (meer of minder wordt). Je bent

geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid. Dat is jouw geestelijke deel, en om met God gemeenschap te hebben, moet je Hem aanbidden in geest en in waarheid. Je moet je gaan baseren op deze identiteit van wie je bent in Christus.

## **Discipelschap vragen**

1. Lees I Korinthiërs 6:17. De enige manier waarop we kunnen weten dat een volkomen transformatie heeft plaatsgevonden in onze geest is door het Woord van God. Wat is volgens dit vers met ons gebeurd?
2. Lees Efeziërs 3:17. Waar woont Christus nu?
3. Lees Efeziërs 3:17. Hoe is dit gebeurd?
4. Lees 1 Johannes 5:12. Wat moeten wij bezitten om behouden te zijn?
5. Lees Kolossenzen 1:26-27. Wat is het geheimenis dat eeuwenlang verborgen was voor de generaties, maar nu aan ons is geopenbaard?
6. Lees Efeziërs 4:23-24. Wat was geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid?
7. Lees II Korinthiërs 5:21. Wiens gerechtigheid bezitten wij?
8. Lees Efeziërs 1:4. Wat is de positie van de gelovige voor God?
9. Lees Efeziërs 1:6. Hoe zijn wij aanvaard?

## **Bijbelverzen voor de vragen**

1 Korinthiërs 6:17 17 Maar die zich aan de Here hecht, is één geest (met Hem).

Efeziërs 3: 17 opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde,

1 Johannes 5:12 12 Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.

Kolossenzen 1:26-27 26 het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heiligen onthuld is. 27 Aan hen heeft God bekend willen

maken hoe glorieus dit mysterie is voor alle volken: Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister.

Efeziërs 4:23-24 23 dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, 24 en de nieuwe mens aandoet, die naar (de wil van) God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.

2 Korinthiërs 5:21 21 Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.

Efeziërs 1:4 4 Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht.

Efeziërs 1:6 6 tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.

## Antwoorden

1. Lees I Korinthiërs 6:17. De enige manier waarop we kunnen weten dat een volkomen transformatie heeft plaatsgevonden in onze geest is door het Woord van God. Wat is volgens dit vers met ons gebeurd? - Onze geest is één geest met de Heer geworden
2. Lees Efeziërs 3:17. Waar woont Christus nu? - In ons hart
3. Lees Efeziërs 3:17. Hoe is dit gebeurd? - Door geloof
4. Lees 1 Johannes 5:12. Wat moeten wij bezitten om behouden te zijn? - De Zoon (Jezus Christus)
5. Lees Kolossenzen 1:26-27. Wat is het geheimenis dat eeuwenlang verborgen was voor de generaties, maar nu aan ons is geopenbaard? - Christus in ons, de hoop op heerlijkheid.
6. Lees Efeziërs 4:23-24. Wat was geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid? - onze nieuwe mens (onze wederomgeboren geesten)
7. Lees II Korinthiërs 5:21. Wiens gerechtigheid bezitten wij? - Gods gerechtigheid in Christus
8. Lees Efeziërs 1:4. Wat is de positie van de gelovige voor God? - Heilig en zonder blaam
9. Lees Efeziërs 1:6. Hoe zijn wij aanvaard? - in de geliefde (Jezus Christus)

## les 11 'Wat gebeurt er als een Christen zondigt?'

*Door Don Krow*

Vandaag willen we kijken naar het onderwerp 'wat gebeurt er als een Christen zondigt?' De Bijbel zegt ons in 1 Johannes 1:8-9: 8 Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. 9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid' Als Christenen zullen we op enig moment struikelen en zelfs zondigen. Wat maakt ons dan anders dan wie wij waren vóór onze bekering, nu wij een nieuwe natuur hebben is, dat het ons verdriet doet om te zondigen. Wij willen niet zondigen, we willen een rechtvaardig leven leiden. Maar wat gebeurt er als we zondigen? Moeten we dan opnieuw gered worden? Is dat wat de Bijbel ons leert? In dat geval hebben we geen zekerheid en zijn we in zekere zin zelfs slechter af dan de wereld. De wereld wordt in ieder geval niet geplaagd door een zondig geweten. Als gelovigen is zonde niet het brandpunt van onze aandacht. Hebreeën 10:2 stelt dat door het offer van Jezus, de gelovige geen bewustzijn van zonde meer zou moeten hebben. Met andere woorden, zonde moet niet meer het brandpunt van ons leven zijn. God moet ons brandpunt zijn.

Romeinen 4:2 zegt: '2 Want indien Abraham uit werken gerechtvaardigd is, dan heeft hij roem, maar niet bij God.' Als rechtvaardiging op onze eigen verdiensten zouden zijn gebaseerd, de dingen die wij doen, dan zouden wij kunnen roemen. Wij zouden kunnen zeggen: 'He, Heer, I stel werkelijk op prijs wat U aan het kruis deed, maar denk eens aan de dingen die ik gedaan heb!' Dan zouden we door alle eeuwen heen Jezus op de schouder kloppen en ook ons zelf op de borst kloppen voor de dingen die wij hebben gedaan. Nee! God heeft de redding op zó'n manier bewerkt dat er geen roemen en geen eer zal zijn aan de kant van de mensen. De enige roem en eer zal zijn in de Heer Jezus Christus (Romeinen 3:27). De gave van eeuwig leven is werkelijk een geschenk en kan niet verdiend worden. (Romeinen 6:23).

Romeinen 4:2 zegt dat als Abraham door zijn eigen daden zou zijn gerechtvaardigd, dat hij dan redden zou hebben om te roemen. Maar dat is niet gebeurd. Hoe zegt de Schrift dat een mens behouden wordt? Door zijn eigen prestaties? Door zijn eigen werken? Door de dingen die hij doet? Hoe werd Abraham gerechtvaardigd of rechtvaardig verklaard? Kwam dat door de dingen die hij deed of de dingen die hij niet deed, of gewoon omdat hij God geloofde, op Hem vertrouwde door geloof? De Bijbel zegt in Romeinen 4:3 'Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend.'

Wat houdt mij vast en weerhoudt mij van verloren gaan, zelfs als zijn er momenten dat ik faal en zondig? Dat is dat Jezus al mijn zonden heeft gedragen aan het kruis en dat ik door geloof in Hem (niet door mijn eigen werken) ben gerechtvaardigd. (Rechtvaardig ben gemaakt voor God)

Romeinen 4:6 zegt: 'gelijk ook David de mens zalig spreekt, aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken:' David uit het Oude Testament zei dat er een dag zou komen dat God door een nieuw verbond gerechtigheid, recht staan voor God, zou verlenen aan mensen, zonder dat die ervoor moesten werken. Dan zegt hij in vers 7: '7 Zalig zij, wier ongerechtigheden vergeven en wier zonden bedekt zijn. En dit is de klap op de vuurpijl: 8 Zalig de man, wiens zonde de Here geenszins zal toerekenen. (Romeinen 4:7-8) Daar staat niet: misschien doet Hij het wel niet, misschien soms wel en soms niet. Er staat: 'zalig, (gezegend, gelukkig, begunstigd) is de man die de Here de zonde niet zal toerekenen.' In het Grieks is wordt hier een vorm gebruikt die 'emphatic negative' wordt genoemd. Dat betekent dat Hij het nóóit, geen enkele keer, ons de zonde zal toerekenen. Dat is het goede nieuws van het Nieuwe Verbond.

Hebreeën 10:16 'Dit is het verbond, waarmede Ik Mij aan hen verbinden zal na die dagen, zegt de Here: Ik zal mijn wetten in hun harten leggen, en die ook in hun verstand schrijven,

en onderdeel van dat verbond is, dat God in vers 17 zegt: 17 en hun zonden en ongerechtigheden zal Ik niet meer gedenken.

Wat houdt jou voortdurend in een positie van gerechtigheid en rechtvaardigheid, zelfs als je zondigt en geen tijd hebt om die te belijden? Dat is je geloof in Jezus Christus. Zijn naam is Jezus en Hij redt Zijn volk van hun zonden (Mattheüs 1:21)

## Discipelschap vragen

1. Lees Romeinen 4:5 God rechtvaardigt (maakt rechtvaardig) mensen die.....
2. Lees Romeinen 4:2-3 God rekende Abraham iets toe (toen hij geloofde) wat hij daarvoor niet had. Wat was dat?
3. Lees Romeinen 4:22-24. Als wij geloven zoals Abraham deed, wat zal God ons dan toerekenen?
4. Lees Romeinen 4:6 God rekent iemand gerechtigheid (of rechtvaardiging) toe:  
naar zijn werken.  
Ongeacht zijn werken  
Hoe aardig hij is.
5. Lees Hebreeën 10:14. Hoe lang blijven gelovigen volmaakt voor God?
6. Lees Romeinen 5:17. Gerechtigheid wordt ontvangen:  
door het te verdienen  
Als een gave  
Door ervoor te werken
7. Wat houdt het woord 'gave' in?
8. Jezus vertrouwen als jouw persoonlijke Redder betekent dat jij erop moet vertrouwen dat Hij je helemaal meeneemt:  
A. naar de kerk  
B. naar de hemel  
C. naar Rusland.

## Bijbelverzen bij de vragen

Romeinen 4:5 '5 Hem echter, die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op Hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid,

Romeinen 4:2-3 2 Want indien Abraham uit werken gerechtvaardigd is, dan heeft hij roem, maar niet bij God. 3 Want wat zegt het schriftwoord? Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend.



Romeinen 4:22-24 22 Daarom [ook] werd het hem gerekend tot gerechtigheid. 23 Echter niet om zijnentwil alleen werd geschreven: het werd hem toegerekend, 24 maar ook om onzentwil, wie het zal worden toegerekend, ons, die ons geloof vestigen op Hem, die Jezus, onze Here, uit de doden opgewekt heeft,

Romeinen 4:6 6 gelijk ook David de mens zalig spreekt, aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken:

Hebreeën 10:14 14 Want door één offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden.

Romeinen 5:17 17 Want, indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus.

### **Antwoorden**

1. Lees Romeinen 4:5 God rechtvaardigt (maakt rechtvaardig) mensen die - goddeloos zijn.
2. Lees Romeinen 4:2-3 God rekende Abraham iets toe (toen hij geloofde) wat hij daarvoor niet had. Wat was dat? - gerechtigheid, rechtvaardiging bij God.
3. Lees Romeinen 4:22-24. Als wij geloven zoals Abraham deed, wat zal God ons dan toerekenen? - gerechtigheid of rechtvaardig bij God.
4. Lees Romeinen 4:6 God rekt iemand gerechtigheid (of rechtvaardiging) toe:  
- B. Ongeacht zijn werken
5. Lees Hebreeën 10:14. Hoe lang blijven gelovigen volmaakt voor God? - Voor eeuwig
6. Lees Romeinen 5:17. Gerechtigheid wordt ontvangen: - B. Als een gave
7. Wat houdt het woord 'gave' in? - iets dat vrijelijk gegeven wordt, zonder kosten voor de persoon die het ontvangt.
8. Jezus vertrouwen als jouw persoonlijke Redder betekent dat jij erop moet vertrouwen dat Hij je helemaal meeneemt: - B. naar de hemel

## les 12 'De integriteit van Gods Woord'

*Door Andrew Wommack*

Markus 4 is een geweldig hoofdstuk over de integriteit die Gods Woord heeft - de kracht, het karakter en het geloof er in. Op deze ene dag werden er tien gelijkenissen onderwezen. Je moet wel Markus 4 naast Mattheüs 13 en Lukas 8 leggen om dat te ontdekken. Er zijn een aantal gelijkenissen, een daarvan gaat over de zaaier die het zaad zaait. In Markus 4:26 staat: 'Alzo is het Koninkrijk Gods, als een mens, die zaad werpt in de aarde,' Bedenk dan dat in vers 14 staat dat het zaad het Woord van God is. God geeft niet echt les over hoe je boer moet worden, maar gebruikt natuurlijke dingen om geestelijke waarheid duidelijk te maken. Vers 27 zegt: '27 en slaapt en opstaat, nacht en dag, en het zaad komt op en groeit, zonder dat hij zelf weet hoe.' Ik geloof dat dit heel belangrijk is. Daar staat dat die mens niet echt weet hoe. Hij weet niet precies hoe dit allemaal in zijn werk gaat.

Sommige mensen zeggen: 'Ik snap gewoon niet waar je het over hebt. Hoe kan het lezen van het Woord van God mij werkelijk veranderen en zorgen dat Gods leven in mij levend wordt?' Ik begrijp het niet allemaal, maar ik weet wel dat het werkt. Ik begrijp ook niet helemaal hoe je een piepklein zaadje in de grond kan stoppen en zo'n enorme maïs plant daaruit voort kan komen, vol met kloven en een honderdvoudige opbrengst geven. Niemand begrijpt dat volkomen, maar het werkt, en ik verzeker je dat dit werkt. Het lezen van Gods Woord en je ermee verzadigen verandert je houding, je ervaring en je zienswijzen. Vers 28 zegt: 'De grond brengt vanzelf vrucht voort;' De aarde is geschapen om zaad te ontvangen, te laten ontkiemen en dat leven daaruit voort te brengen. Jouw hart is geschapen voor het Woord van God - echt waar. Gods Woord was gemaakt om in jouw hart geplaatst te worden. Alleen maar de Bijbel pakken en vastklemmen, of op je thee tafeltje te zetten, of met je mee te zeulen heeft geen enkel nut. Dat maakt geen enkele kracht in je leven vrij. Je moet het Woord nemen, tot een zaad maken en in je hart planten. Als je dát doet, is je hart ontworpen om vanzelf vrucht voort te brengen. Het zal vanzelf de manier waarop de dingen gaan in je leven veranderen.

Dit vers gaat verder: 'eerst een halm, daarna een aar, daarna het volle koren in de aar.' Dit geeft aan dat er fases zijn of stappen in groei en rijpheid. Mensen komen voortdurend naar me toe en zeggen dat ze God geloven voor iets dat heel goed is, iets goddelijks, waar ik helemaal achter kan staan. Maar ze hebben nog nooit iets gedaan, ze hebben nog nooit iemand tot de Heer geleid en dus kan ik je verzekeren dat ze niet binnen de volgend paar weken een televisie of radio bediening kunnen beginnen.

Je moet de dingen in stappen doen. Er zijn fasen in het ontvangen van God en dat wil deze gelijkenis laten zien. Op de eerste plaats moet je beginnen en dan komt er hoop, vervolgens geloof en uiteindelijk brengt dit resultaat voort. Er zijn altijd stappen te nemen op weg naar de overwinning. Niemand gaat ineens van nul naar duizend kilometer per uur. Zelfs al is het een van God ontvangen verlangen, zo werkt het allemaal niet. Dit vers laat zien dat het koninkrijk van God als een zaad is. Het woord moet in je hart geplant worden en groei komt gewoon in fasen:

Eerst de halm, dan de aar en dan het volle koren in de aar.

Het volgende vers zegt: '29 Wanneer dan de vrucht rijp is, laat hij er terstond de sikkel in slaan, omdat de oogsttijd aangebroken is.' Er zijn fasen, maar uiteindelijk komt de tijd van vrucht en rijpheid. Dat punt wordt duidelijk gemaakt in vers 35: '35 En Hij zeide tot hen op die dag, toen het laat geworden was: Laten wij oversteken naar de overkant.' Jezus had de hele dag onderwijs gegeven over de kracht van het Woord, hoe het Woord is als zaad, en hoe het Gods leven in jouw leven vrijzet. Hij had hen dit in minstens tien gelijkenissen geleerd, dus nu neemt Hij hen een examen af. Hij zegt tegen ze: 'Ok, hier is het Woord van de Heer - laten wij oversteken naar de andere kant van het meer.' Hij zei niet: 'laten we in

de boot stappen, halverwege het meer gaan en daar verdrinken.' Maar 'laten we oversteken naar de andere kant.' Daarna stapte Hij in de boot en ging slapen.

Het verhaal vertelt van een enorme storm die losbrak en dat de boot volliep met water. Je moet bedenken dat dit geen kajuit boot was met bedden onder het dek, waar Jezus droog kon liggen en niet merken wat er aan de hand was. Het was een open bootje en Jezus lag te slapen, klotsend en deinend in het water. Dit is heel belangrijk omdat Hij dus wist wat er aan de hand was, maar nog steeds probeerde te blijven slapen. De discipelen raakten van streek en kwamen naar Hem toe en zeiden: 'Meester, trekt Gij er U niets van aan, dat wij vergaan?' (vers 38) Met andere woorden ze zeiden: 'Doe toch iets! Pak een emmer en hoos mee! Roei, doe íets! U helpt niet mee!'

Vaak doen mensen tegenwoordig hetzelfde met God en zeggen: 'God, waarom heeft U niets gedaan?' God heeft wel degelijk iets gedaan. Hij heeft álles voorzien dat wij nodig hebben door de verzoening in Jezus Christus. Hij heeft Zijn Woord gegeven en ons allemaal dit zaad ter beschikking gesteld. Het is nu ónze taak om dat in ons hart te zaaien en erop te mediteren tot het leven dat er in zit vrij komt. Maar de discipelen wilden Jezus wakker schudden en zeiden: 'Waarom doet U niets?' Hij stond op, bestrafte de wind en de golven en er kwam een grote stilte Toen wende Hij zich tot de discipelen en zei: 'Waarom zijt gij zó bevreesd? Hoe hebt gij geen geloof?'(vers 40) Hij zei niet: 'He jongens, het spijt Me. Ik had inderdaad iets moeten doen.' Nee, het was Zijn aandeel om hen het Woord te leren en hen de belofte te geven, en het was hún deel om dat Woord aan te nemen en de belofte te geloven.

God heeft in álles voorzien door Jezus die naar deze aarde is gekomen. Hij heeft je álles gegeven dat nodig is om op ieder terrein van je leven te slagen in de vorm van het zaad van het Woord. Het enige dat je hoeft te doen is het zaad van Gods Woord te nemen en in je hart te planten door het te lezen en erop te mediteren, erover na te denken en het te laten wortelen binnen in je. Als je dat doet, zul je in staat zijn te gaan staan en de stormen in je leven te stillen. Ik geloof dat Gods beste plan was, dat deze discipelen het onderwijs dat Jezus hen die dag had gegeven zouden hebben aangenomen en hadden gezegd: 'laten wij oversteken naar de overkant.' Ze konden hebben gezegd: 'Na alles wat Hij ons vandaag heeft geleerd, is dit een belofte. De Schepper van het universum heeft ons gezegd laten we naar de overkant gaan en niet laten we halverwege verdrinken.' Ze hadden dat woord kunnen nemen en vermengen met geloof en de wind en de golven kunne bestraffen. Dat is precies waarom Jezus zei: 'Waarom zijt gij zó bevreesd? Hoe hebt gij geen geloof?' Weet je wat? Wij moeten Gods Woord geloven en daarnaar handelen.

## Discipelschap vragen

1. Lees Mattheüs 13:9. Als wij Gods Woord niet in onze harten planten, wat zal er dan mee gebeuren?
2. Lees Jozua 1:8. Wanneer moeten wij op Gods Woord mediteren?
3. Lees Johannes 6:63. Volgens dit vers is Gods Woord.....
4. Lees Mattheüs 4:4. De mens moet niet leven bij fysiek brood alleen maar door.....
5. Lees Efeziërs 6:17. Wat voor wapen is Gods Woord?
6. Kan een zwaard zijn vijand beschadigen?

7. Lees Romeinen 8:6. Als wij Gods Woord de juiste plaats in ons leven geven zullen wij.....hebben.

8. Lees 2 Korinthiërs 3:18. Wij zullen vol zijn van dat waar wij onze aandacht aan geven. Waar moeten wij onze aandacht op richten?

### **Bijbelverzen bij de vragen.**

Mattheus 13:19 19 Bij een ieder, die het woord van het Koninkrijk hoort en het niet verstaat, komt de boze en roofst wat in zijn hart gezaaid is: dat is de langs de weg gezaaide.

Jozua 1:8 8 Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn.

Johannes 6:63 63 De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven

Mattheüs 4:4 4 Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat.

Efeziërs 6:17 17 en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God.

Romeinen 8:6 6 Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede.

II Korinthiërs 3:18 18 En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.

### **Antwoorden**

1. Lees Mattheüs 13:9. Als wij Gods Woord niet in onze harten planten, wat zal er dan mee gebeuren? - De boze neemt het weg, zodat het geen vrucht kan voortbrengen in ons leven.

2. Lees Jozua 1:8. Wanneer moeten wij op Gods Woord mediteren? - Dag en nacht.

3. Lees Johannes 6:63. Volgens dit vers is Gods Woord.....- geest en leven

4. Lees Mattheüs 4:4. De mens moet niet leven bij fysiek brood alleen maar door.....- ieder Woord dat uit de mond van God voortkomt.

5. Lees Efeziërs 6:17. Wat voor wapen is Gods Woord? - een zwaard

6. Kan een zwaard zijn vijand beschadigen? - Ja

7. Lees Romeinen 8:6. Als wij Gods Woord de juiste plaats in ons leven geven zullen wij...- leven en vrede- .hebben.

8. Lees 2 Korinthiërs 3:18. Wij zullen vol zijn van dat waar wij onze aandacht aan geven. Waar moeten wij onze aandacht op richten? - de Heer en Zijn glorie

## Les 13 'God is niet schuldig'

*Door Andrew Wommack*

Vandaag wil ik een van de belangrijkste dingen delen die God ooit in mijn leven heeft gedaan. Het lijkt erop dat de mensen automatisch geloven dat alles wat met hen gebeurt van God komt, dat Hij alles regelt. De reden hiervan is, dat God per definitie de allerhoogste is en almachtig, en daarom nemen ze maar aan dat Hij dus alles regelt dat in hun leven gebeurt. Zelfs ongelovigen denken dit. Er zijn veel christenen die deze leerstelling verkondigen en bij wie het in hun leven is ingekerfd.

Ik geloof dat de Schrift iets leert dat hier mee in tegenstelling is en het is erg belangrijk dat je deze les leert. Jakobus 1:13-17 zegt: 13 Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking. 14 Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. 15 Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. 16 Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. 17 Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer. Deze verzen stellen duidelijk dat God de oorsprong is van de goede dingen. Jezus zei in Johannes 10:10 '10 De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.' Als het goed is, komt het van God, als het slecht is, van de duivel. Dat is heel eenvoudige theologie.

De reden dat dit zó belangrijk is staat in Jakobus 4:7 waar staat: 7 Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.' Dat betekent dus dat wij ons moeten onderwerpen of de heerschappij over geven aan God en de duivel moeten weerstaan. Het woord 'weerstaan' betekent actief tegen strijden. Als mensen denken dat alles dat in het leven gebeurt van God komt - bijvoorbeeld ziekte, mislukte zaken, verlies van werk, opstandige kinderen of een echtscheiding - dan maakt dat hen passief op dit terrein. Als ze echt denken dat God de bron is van deze situatie en het gebruikt om hen te straffen of te veranderen, dan zouden ze tegen Hem vechten als ze weerstand zouden bieden. Maar Jakobus 4:7 zegt ons dat we de duivel moeten weerstaan en dán zal hij van ons vlieden. Je moet jezelf aan God onderwerpen. Dat laat dus zien dat sommige dingen van God zijn en andere dingen van de duivel. Er is een boze macht aan het werk in deze wereld en niet alles dat in jouw leven gebeurt komt van God. Als je dat niet begrijpt zul je uiteindelijk je onderwerpen aan de duivel en zo in feite satan kracht verlenen.

Ik wil een passage uit Romeinen behandelen, omdat die zo vaak misbruikt wordt. Ik ben naar begrafenissen geweest, waar mensen bijna niets van God weten, niet naar de kerk gaan en bijna geen enkel Bijbelvers kennen, maar déze kennen ze wel. Romeinen 8:28 zegt: 28 'Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn.' Dit wordt opgevat als zou het zeggen dat alles wat in je leven gebeurt door God bewerkt wordt en dat het op de een of andere manier ten goede zal werken.

Ik was werkelijk eens op een begrafenis van een jongen en een meisje die alcohol en drugs hadden gebruikt, in een auto waren gestapt, te hard hadden gereden op een gladde weg. Ze waren uit de bocht gevlogen en tegen een telefoonpaal geknald en waren beiden op slag dood. De predikant haalde dit Schriftgedeelte aan: 'wij weten dat alle naar Zijn bedoeling medewerken ten goede.' En hij zie dat God een bedoeling moest hebben gehad om dit te doen. Maar God heeft die tieners niet gedood en eigenlijk kan je zelfs niet zeggen dat de duivel het heeft gedaan. Het waren de tieners zelf. Ik ben er zeker van dat de duivel ze heeft verleid om te rebelleren tegen de waarden die hun ouders en anderen hen hebben geleerd, maar uiteindelijk was het hun eigen keus. Zij waren degenen die zich aan de alcohol en de drugs te buiten gingen. Zij waren degenen die tegen de telefoonpaal aanreden. Dat was een natuurlijke gebeurtenis en God was daar niet de bron van.

Wat betekent het dan als wij zeggen: 'wij weten dat alle dingen medewerken ten goede'? Op de eerste plaats zegt dit helemaal niet dat wij weten dat alle dingen van God komen en ook niet dat alle dingen samenwerken ten goede. Het zegt wel dat alle dingen samenwerken ten goede, maar geeft daar wel enkele voorwaarden aan mee: 'voor hen die God liefhebben.' Dit Bijbelvers is niet van toepassing voor iemand die niet van God houdt. Dat is zó overduidelijk dat het eigenlijk geen uitleg nodig heeft, maar het is gewoon verbijsterend hoe mensen dit toepassen op situaties als deze, waar jonge mensen drugs en alcohol gebruiken en in totale rebellie leven tegen God en Zijn principes. Dit zegt dat het alleen ten goede werkt voor degenen die God liefhebben en voor degenen die geroepen zijn.

In 1 Johannes 3:8 staat: 'Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou.' God openbaarde zichzelf om de werken van de satan te verbreken. Dat is Zijn doel, en dat zal alleen samenwerken ten goede voor hen die Hem liefhebben en die naar Zijn voornemen geroepen zijn; dat wil zeggen, degenen die wandelen in overeenstemming met Zijn roeping, die de duivel weerstaan en er op uit zijn zijn werken te verbreken. Degenen die de duivel weerstaan en voor God leven kunnen pas zeggen dat God ongeacht wat de duivel in hun leven doet, het kan omkeren en ten goede gebruiken. We moeten beginnen te beseffen dat God niet alles beheerst dat in onze levens gebeurt. Er is een vijand die komt om te stelen, te roven en te slachten, maar Jezus is gekomen om ons leven te geven. Wij moeten dat leven kiezen en bewust erkennen dat God niet schuldig is aan alles wat ons in het leven overkomt.

Als God een fysiek mens was, die al de dingen deed waar Hij van beschuldigd wordt, zoals kanker, misvormingen, depressies, ellende en verdriet mensen aan te doen, kan ik je verzekeren dat er geen overheid op de wereld bestaat die Hem niet zou arresteren, in de gevangenis gooien of proberen te stoppen. Maar toch denken wij dat God, die liefdevoller en genadiger is dan ieder ander persoon die wij maar tegenkomen of ons maar kunnen voorstellen in ons leven, maar rond gaat en mensen treft en dit soort dingen doet.

Er zijn dingen die demonische aanvallen zijn, en andere zijn natuurlijk. En niet iedere ramp is door God bevolen. De verzekeringsmaatschappijen schrijven in hun polissen: 'daden van God zoals aardbevingen en epidemieën.' Nee, God is niet de auteur van deze dingen.

## Discipelschap vragen

1. Lees Jakobus 1:13. Is God degene die mensen met kwaad in verleiding brengt?
2. Lees Jakobus 1:17. Waar komen goede gaven vandaan?
3. Lees Johannes 10:10. Wie is de dief?
4. Lees Johannes 10:10. Wat is het doel van de dief?
5. Lees Johannes 10:10. Wat is het doel waarvoor Jezus kwam?
6. Lees Jakobus 4:7. Wat is het resultaat van jezelf onderwerpen aan God en de duivel weerstaan?
7. Lees Romeinen 8:28. Zegt Romeinen 8:28 dat alle dingen van God komen?

8. Lees Handelingen 10:38. Komt ziekte van God?

9. Lees 1 Johannes 3:8. Met welk doel werd de Zoon van God geopenbaard?

### **Bijbelverzen bij de vragen**

Jakobus 1:13 13 Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking.

Jakobus 1:17 17 Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer.

Johannes 10:10 10 De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.

Jakobus 4:7 7 Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.

Romeinen 8:28 28 Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn.

Handelingen 10:38 38 van Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem.

1 Johannes 3:8b Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou.

### **Antwoorden**

1. Lees Jakobus 1:13. Is God degene die mensen met kwaad in verleiding brengt? - Nee
2. Lees Jakobus 1:17. Waar komen goede gaven vandaan? - Van de Vader der lichten.
3. Lees Johannes 10:10. Wie is de dief? - de duivel
4. Lees Johannes 10:10. Wat is het doel van de dief? - om te stelen, te slachten en te verdelgen.
5. Lees Johannes 10:10. Wat is het doel waarvoor Jezus kwam? - om ons leven te geven en dat in overvloed.
6. Lees Jakobus 4:7. Wat is het resultaat van jezelf onderwerpen aan God en de duivel weerstaan? De duivel zal van mij wegvlugten.
7. Lees Romeinen 8:28. Zegt Romeinen 8:28 dat alle dingen van God komen? - Nee
8. Lees Handelingen 10:38. Komt ziekte van God? - Nee
9. Lees 1 Johannes 3:8. Met welk doel werd de Zoon van God geopenbaard? - om de werken van de duivel te verbreken.

## Les 14 'De kracht van een Geest vervuld leven'

*Door Don Krow*

Markus 16:15-16 staat bekend als de Grote Opdracht. Jezus zei tegen Zijn discipelen: '15 En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. 16 Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.' In handelingen 8 vers 5 en 12 zien we hoe deze opdracht werd uitgevoerd door de prediking van Filippus in Samaria. '5 En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun de Christus. ....12 Toen zij echter geloof schonken aan Filippus, die het evangelie van het Koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus predikte, lieten zij zich dopen, zowel mannen als vrouwen.'

De vraag is, werden deze mensen uit Samaria Christenen in overeenstemming met Markus 16:15-16? Jazeker. Filippus ging naar de stad Samaria, predikte Jezus Christus en in geloof in Christus werden deze mensen gedoopt, zowel mannen als vrouwen. Volgens de grote opdracht kunnen wij zeggen dat deze mensen gered waren, maar hadden zij ook de doop in de Heilige Geest ontvangen? De Bijbel spreekt erover dat Johannes doopte met water, maar dat alleen Jezus Christus kon dopen met de Heilige Geest. Volgens de Schrift geloofden mensen, werden ze gered en gedoopt met water, maar hadden zij nog nooit de doop met de Heilige Geest ontvangen.

Handelingen 8:14-17 zegt: 14 'Toen nu de apostelen te Jeruzalem hoorden, dat Samaria het woord Gods had aanvaard, zonden zij tot hen Petrus en Johannes, 15 die, daar aangekomen, voor hen baden, dat zij de heilige Geest mochten ontvangen. 16 Want deze was nog over niemand van hen gekomen, maar zij waren alleen gedoopt in de naam van de Here Jezus. 17 Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de heilige Geest.' Uit de Schrift kunnen we dus concluderen dat alleen omdat iemand tot geloof is gekomen, gedoopt en behouden, dat dit nog niet betekent dat hij de doop met de Heilige Geest heeft ontvangen.

De Heilige geest is wel in hun leven gekomen - in Johannes 20:22 zien we dat de Heilige Geest de discipelen wel geschonken was, maar pas op de dag van Pinksteren werden zij gedoopt in de Heilige Geest en met kracht bekleed door God. Er is een verschil tussen het ontvangen of levend gemaakt worden door de Heilige Geest bij redding en de doop met de Heilige Geest, als Hij op een persoon komt. Er bestaat een onderdompeling in de Heilige Geest die op individuen komt en hen bekrachtigt. Ook al is iemand gered, dat wil nog niet zeggen dat hij ook met de Heilige Geest gedoopt is.

In handelingen 19:1-2 staat: '1 En terwijl Apollos te Korinte was, geschiedde het, dat Paulus, na door de bovenlanden gereisd te zijn, te Efeze kwam, en daar enige discipelen vond. 2 En hij zeide tot hen: Hebt gij de heilige Geest ontvangen, toen gij tot het geloof kwaamt? Doch zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord, dat er een heilige Geest is.' Paulus zegt: 'Hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen jullie tot geloof kwamen?' Ze zeiden: 'wij weten helemaal niets van een Heilige Geest.' Paulus zegt: 'Als jullie niet met de Heilige Geest zijn gedoopt toen jullie tot geloof kwamen, waarmee zijn jullie dan wel gedoopt?' Ze zeiden: 'wij zijn gedoopt met de doop van Johannes.'

Ik denk dat Paulus ze duidelijker uit heeft gelegd dat Jezus de Christus is, en dat deze gelovigen zich toen met Jezus identificeerden door de water doop. In de verzen 6-7 staat: 6 En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de heilige Geest over hen, en zij spraken in tongen en profeteerden. 7 En het waren in het geheel ongeveer twaalf mannen.

Ook al waren deze mensen discipelen die geloofden in de Messias die zou komen, ze waren toch niet met de Heilige Geest gedoopt. Iemand kan dus wederomgeboren zijn en gedoopt in water, zonder met de Heilige Geest gedoopt te zijn. De doop met de Heilige Geest is dus



een aparte ervaring, die te onderscheiden is van de bekering. Ook al kan ik iemand in water dopen, ik kan hen niet in de Heilige Geest dopen; alleen Jezus kan dat doen.

Als je Jezus nog nooit hebt gevraagd om je te dopen met de Heilige Geest, waarom vraag je het Hem nu niet om dat te doen? Lukas 11:13 zegt: '13 Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden? Waarom zou je het Hem nu niet vragen?

## **Discipelschap vragen**

1. Lees Markus 16:16. Lees nu Handelingen 8:5 en 12. Werden de mensen die in Handelingen 8:12 beschreven worden Christenen?
2. Lees Handelingen 8:14-16. Hadden deze mensen de doop met de Heilige Geest ontvangen?
3. Lees Handelingen 19:1-5. Waren deze mensen gelovigen?
4. Lees Handelingen 19:6-7. Hadden zij de doop met de Heilige Geest ontvangen?
5. Lees Lukas 11:13. Wat zegt Lukas 11:13 dat wij moeten doen om de Heilige Geest te ontvangen?
6. Lees 1 Korinthiërs 14:2. Als iemand in tongen spreekt, wat doet hij dan?
7. Lees I Korinthiërs 14:14. Als mensen in tongen spreken, wat doen ze dan?
8. Lees I Korinthiërs 14:16-17. Als iemand in tongen spreekt, wat doet hij dan?
9. Lees Handelingen 2:4. Als iemand in tongen spreekt, is het dan de Heilige Geest die spreekt of de individuele persoon die spreekt?
10. Lees Handelingen 2:4. Wie geeft deze uitingen aan de persoon?

## **Bijbelverzen bij de vragen.**

Markus 16:16 16 Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.

Handelingen 8:5 en 12. 5 En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun de Christus. 12 Toen zij echter geloof schonken aan Filippus, die het evangelie van het Koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus predikte, lieten zij zich dopen, zowel mannen als vrouwen.

Handelingen 8:14-16 14 Toen nu de apostelen te Jeruzalem hoorden, dat Samaria het woord Gods had aanvaard, zonden zij tot hen Petrus en Johannes, 15 die, daar aangekomen, voor hen baden, dat zij de heilige Geest mochten ontvangen. 16 Want deze was nog over niemand van hen gekomen, maar zij waren alleen gedoopt in de naam van de Here Jezus.

Handelingen 19:1-5 1 En terwijl Apollos te Korinte was, geschiedde het, dat Paulus, na door de bovenlanden gereisd te zijn, te Efeze kwam, en daar enige discipelen vond. 2 En hij zeide tot hen: Hebt gij de heilige Geest ontvangen, toen gij tot het geloof kwaamt? Doch zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord, dat er een heilige Geest is. 3 En hij zeide tot hen: Waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden: In de doop van Johannes. 4 Maar Paulus zeide: Johannes doopte een doop van bekering en zeide tot het volk, dat zij moesten geloven in Hem, die na hem kwam, dat is in Jezus. 5 En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam van de Here Jezus.

Handelingen 19:6-7 6 En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de heilige Geest over hen, en zij spraken in tongen en profeteerden. 7 En het waren in het geheel ongeveer twaalf mannen.

Lukas 11:13 13 Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?

1 Korinthiërs 14:2 Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand verstaat het; door de Geest spreekt hij geheimenissen.

I Korinthiërs 14:14 14 Want indien ik bid in een tong, bidt mijn geest wel, maar mijn verstand blijft onvruchtbaar.

I Korinthiërs 14: 16-17 16 Want anders, indien gij een zegen uitspreekt met uw geest, hoe zal iemand, die als toehoorder aanwezig is, op uw dankzegging zijn amen spreken? Hij weet immers niet, wat gij zegt. 17 Want gij dankt wel goed, doch de ander wordt er niet door gesticht. 18 Ik dank God, dat ik meer dan gij allen in tongen spreek;

Handelingen 2:4 4 en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.

## Antwoorden

1. Lees Markus 16:16. Lees nu Handelingen 8:5 en 12. Werden de mensen die in Handelingen 8:12 beschreven worden Christenen? - Ja
2. Lees Handelingen 8:14-16. Hadden deze mensen de doop met de Heilige Geest ontvangen? - Nee
3. Lees Handelingen 19:1-5. Waren deze mensen gelovigen? - Ja
4. Lees Handelingen 19:6-7. Hadden zij de doop met de Heilige Geest ontvangen? - Nee. Aantekening: dit toont aan dat deze ervaring apart was van redding
5. Lees Lukas 11:13. Wat zegt Lukas 11:13 dat wij moeten doen om de Heilige Geest te ontvangen? - vragen
6. Lees 1 Korintiërs 14:2. Als iemand in tongen spreekt, wat doet hij dan?
7. Lees I Korintiërs 14:14. Als mensen in tongen spreken, wat doen ze dan? - Hun geest bidt tot God
8. Lees I Korintiërs 14:16-17. Als iemand in tongen spreekt, wat doet hij dan? - zegent God met hun geest en dankt en prijst God.
9. Lees Handelingen 2:4. Als iemand in tongen spreekt, is het dan de Heilige Geest die spreekt of de individuele persoon die spreekt? - de persoon spreekt
10. Lees Handelingen 2:4. Wie geeft deze uitingen aan de persoon? - de Heilige Geest

## Les 15 'Hoe de Heilige Geest te ontvangen'

*Door Don Krow*

We gaan het vandaag hebben over hoe je de Heilige Geest kunt ontvangen. Handelingen 10:1 vertelt: 1 En er was te Caesarea iemand, genaamd Cornelius, een hoofdman van de zogenaamde Italiaanse afdeling,' Dit was een militaire rang, waarschijnlijk de kapitein van een regiment. Vers 2 gaat verder: 2 een godvruchtig man, een vereerder van God met zijn gehele huis, die vele aalmoezen aan het volk gaf en geregeld tot God bad.' Hij was godvruchtig, deed dingen die juist waren, vreesde God en gaf veel geld aan mensen in nood, en de Bijbel zegt dat hij veel tot God bad. Maar we zullen ontdekken en dat zal verbazingwekkend zijn, dat zelfs al deed hij de juiste dingen, zelfs al vreesde hij God, en had een gebedsleven, hij tóch geen persoonlijke relatie met God had door Jezus Christus.

In de verzen 3 tot 6 staat: '3 Hij zag in een gezicht, omstreeks het negende uur van de dag,(3 uur s middags) duidelijk een engel Gods bij zich binnenkomen en tot hem zeggen: Cornelius! 4 Hij staarde hem aan en werd zeer bevreesd en zeide: Wat is er, heer! En hij zeide tot hem: Uw gebeden en uw aalmoezen zijn voor God in gedachtenis gekomen. 5 En nu, zend mannen naar Joppe en nodig een zekere Simon uit, die bijgenaamd wordt Petrus: 6 deze is de gast van een Simon, een leerlooier, wiens huis bij de zee ligt.'

Tot deze man, ook al was hij God-vrezend en rechtvaardig, wat betreft het doen van goede dingen, en had hij een gebedsleven voor God, werd een engel gezonden, die hem vertelde dat hij Simon Petrus moest gaan halen, die hem zou vertellen wat hij moest doen. Wij zien in Handelingen 10:43 precies welke instructies Petrus kreeg, wat hij hem moest vertellen. '43 Van Hem [Jezus] getuigen alle profeten, dat een ieder, die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangt door zijn naam.' [haakjes van mij] Is dit niet verbazingwekkend? Deze man, die al deze dingen deed die voor hem plekken had géén persoonlijke relatie met God door de persoon Jezus Christus. God zei: 'De dingen die je doet zijn geweldig, heel goed, en ze staan in mijn belangstelling, maar Ik zal je zeggen wat Ik ga doen. Ik heb een engel gestuurd om jou te vertellen dat je een man Petrus genaamd moet laten halen, en hij zal je precies vertellen wat je moet doen.'

In Handelingen 10:43 toen Petrus naar het huis van Cornelius was gegaan zei hij: 'Wie in Hem [de Heer Jezus Christus] gelooft, zal de vergeving van zonden ontvangen.' Kijk dan eens wat er hier gebeurde. 44 Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de heilige Geest op allen, die het woord hoorden. (Handelingen 10:44). Cornelius was ontvankelijk toen hij hoorde over het geloof in Christus, en hij stelde zijn geloof in Christus voor de vergeving van zonde. Zodra hij dit deed, viel de Heilige Geest op hem en op iedereen die in dat huis was. Er staat in vers 45: '45 En al de gelovigen uit de besnijdenis, die met Petrus waren medegekomen, stonden verbaasd, dat de gave van de heilige Geest ook over de heidenen was uitgestort, Hoe wisten ze dat? '46 want zij hoorden hen spreken in tongen en God grootmaken.' (Vers 46).

Iedere keer als de Heilige Geest op iemand valt in het Nieuw Testament, manifesteert een van de gaven van de Heilige Geest en bewijst zo dat ze de vervulling met de Heilige Geest hebben ontvangen. In het Nieuwe Testament was dat meestal in tongen spreken of profeteren.

Op een avond ben ik op mijn knieën gegaan in een weiland in Dallas, Texas en zei: 'God, ik weet niets van dit spreken in tongen en de doop in de Heilige Geest, waar mensen het over hebben, maar als er een manier is waarop ik U kan prijzen, een manier om U te verheerlijken, een manier die verder gaat dan mijn Engelse taal, dan wil ik dat.' Ik begon God te aanbidden en terwijl ik dat deed, gaf de Heilige Geest mij een taal, een uiting die ik niet kende en niet geleerd had.

De Bijbel zegt in Handelingen 2:4 '4 en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.' Wie deed het uitspreken? Dat deden zij. Wie gaf de uiting? De Heilige Geest.

Lukas 11:13 zegt: '13 Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?' Het enige dat je nu hoeft te doen is vragen, geloven dat je ontvangt, jezelf aan God toevertrouwen, de Heer beginnen te aanbidden, en Hij zal je een uiting geven om Hem te aanbidden en te prijzen in een taal die je nog nooit geleerd hebt.

## **Discipelschap vragen**

1. Beschrijf enkele van de termen die de Bijbel gebruikt voor redding
2. Lees Handelingen 11:15. Hoe beschrijft dit vers de evaring van de doop met de Heilige Geest?
3. Jezus discipelen ontvingen de Heilige Geest (Johannes 20:22, maar werden een paar dagen later echt gedoopt met de Heilige Geest (Handelingen 2:1-4). Kijk hier eens naar en vergelijk deze feiten. (Johannes 20:22 en Handelingen 2:1-4)
4. Lees Handelingen 1:8. Wat is het doel van de doop met de Heilige Geest?
5. Lees Handelingen 2:38-39 en 1 Korinthiërs 1:7. Is de doop met de Heilige Geest ook voor ons tegenwoordig?
6. Lees Lukas 11:13. Als je de doop met de Heilige Geest niet ontvangen hebt, wat moet je dan nu doen?
7. Lees Handelingen 2:4. Wil jij vragen om, ontvangen, spreken en God aanbidden in een gebedstaal die God jou geeft?

## **Bijbelverzen bij deze vragen**

Johannes 3: 3 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.

Handelingen 3: 19 Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren,

Markus 16: 16 Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.

Kolossenzen 2: 13 Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold,

Romeinen 8: 9 Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe.

Mattheüs 25: 46 En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven.

Handelingen 11: 15 En toen ik begonnen was te spreken, viel de heilige Geest op hen, evenals in het begin ook op ons.

Johannes 20: 22 En na dit gezegd te hebben, blies Hij op hen en zeide tot hen: Ontvangt de heilige Geest.

Handelingen 2:1-4 1 En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. 2 En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; 3 en er vertoondden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; 4 en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.

Handelingen 1: 8 maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.

Handelingen 2:38-39 38 En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen. 39 Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal.

I Korinthiërs 1: 7 zodat gij ten aanzien van geen enkele genadegave te kort komt, terwijl gij uitziet naar de openbaring van onze Here Jezus Christus.

Lukas 11:13 Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden

Handelingen 2:4 en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.

**Antwoorden:**

1. Beschrijf enkele van de termen die de Bijbel gebruikt voor redding - Wederomgeboren (Johannes 3:3), bekering (Handelingen 3:19), geloven en laten dopen (Markus 16:16) vergeving ontvangen (Kolossenzen 2:13), De Geest van Christus ontvangen hebben (Romeinen 8:9) en Eeuwig leven (Mattheüs 25:46)
2. lees Handelingen 11:15. Hoe beschrijft dit vers de evaring van de doop met de Heilige Geest? - dat de Heilige Geest op iemand valt.
3. Jezus discipelen ontvingen de Heilige Geest (Johannes 20:22, maar werden een paar dagen later echt gedoopt met de Heilige Geest (Handelingen 2:1-4). Kijk hier eens naar en vergelijk deze feiten. (Johannes 20:22 en Handelingen 2:1-4) - In Johannes 20:22 ontvingen de discipelen de Heilige Geest. In Handelingen 2:1-4 werden deze zelfde discipelen gevuld met de Heilige Geest (wat een inwendige en uitwendige onderdompeling is) zie Handelingen 1:8
4. Lees Handelingen 1:8. Wat is het doel van de doop met de Heilige Geest? - Om kracht te ontvangen om te dienen (of getuigen)
  
5. Lees Handelingen 2:38-39 en 1 Korintiërs 1:7. Is de doop met de Heilige Geest ook voor ons tegenwoordig? - Ja, de gaven van de Heilige Geest zullen pas stoppen bij de tweede komst van Christus, maar niet eerder.
  
6. Lees Lukas 11:13. Als je de doop met de Heilige Geest niet ontvangen hebt, wat moet je dan nu doen? - Er om vragen.
7. Lees Handelingen 2:4. Wil jij vragen om, ontvangen, spreken en God aanbidden in een gebedstaal die God jou geeft? - Ja, ik zal spreken, maar de Heilige Geest zal me de uiting (de taal) geven.

## Les 16 'Wat je hebt aan het spreken in tongen'

*Door Andrew Wommack*

Een van de dingen die gebeurden toen de doop met de Heilige Geest voor het eerst kwam, was dat alle mensen die daar bij waren in tongen spraken. Handelingen 2:4 zegt dat op de dag van Pinksteren, ze werden vervuld met de Heilige Geest en met andere tongen spraken, zoals de Heilige Geest hen gaf uit te spreken. Door het hele boek handelingen is consequent waar te nemen dat er een manifestatie was van Gods aanwezigheid als de mensen de Heilige Geest ontvingen. Natuurlijk is de Heilige Geest veel meer dan alleen spreken in tongen, maar het is een van de belangrijke manifestaties.

I Korinthiërs 14:13-14 zegt: 13 Derhalve moet hij, die in een tong spreekt, bidden, dat hij het moge uitleggen. 14 Want indien ik bid in een tong, bidt mijn geest wel, maar mijn verstand blijft onvruchtbaar. Als je in tongen bidt, dan bidt je geest. Als je eenmaal in tongen bidt, bid dan dat je die ook kan vertolken, zodat ook je verstand vruchtbaar wordt. Ik kan je mijn eigen persoonlijke getuigenis geven, dat toen ik de doop met de Heilige Geest ontving en in tongen begon te bidden, het mijn leven dramatisch veranderde. Ik geloof dat toen ik wederomgeboren werd, Christus in mij ging leven en alles in mij geplaatst heeft. Maar toen de Heilige Geest op mij kwam, begon dit aan mij en andere mensen te manifesteren. Er zijn een aantal dingen die gebeurden. Het eerste jaar dat ik in tongen bad, zei mijn verstand tegen mij dat ik gek was geworden en mijn tijd verspilde. Er was geloof nodig voor mij om in tongen te bidden. Dat is de reden dat Judas 20 zegt dat je jezelf moet opbouwen in je meest heilig geloof. <sup>1</sup> Het haalt je uit je natuurlijke denken en redeneren en plaatst je in het bovennatuurlijke gebied van geloof.

Nog iets wat ik ervaarde was, dat als ik in tongen bad, mensen aan wie ik in geen jaren gedacht had, in mijn herinnering kwamen. Ik begon voor hen te bidden en binnen een dag of twee namen ze contact met mij op en hoorde ik dat er iets wonderbaarlijks was gebeurd. Dit gebeurde zo vaak, dat ik deze dingen eindelijk met elkaar begon te verbinden en besepte dat als ik in tongen bad, ik bad met een wijsheid die mijn verstandelijke vermogens te boven ging. Mijn geest die alle dingen weet en de geest van Christus heeft bad voor mensen op een manier die ik nooit met mijn eigen fysieke verstand en begrijpen zou kunnen. Op een dat was ik in tongen aan het bidden - zoals ik al zei, had ik geloof nodig om in tongen te bidden - en streed ik met enkele gedachten zoals 'Je zou in het Engels kunnen spreken en in plaats daarvan zit je nu dit te brabbelen.' Ik moest met die gedachten afrekenen en ze verwerpen en gewoon blijven bidden. Een jongen die ik in geen jaren had gezien klopte aan mijn deur. Hij kwam binnen, zei niet eens hallo of wat dan ook, ging zitten en begon te huilen en zijn hart uit te storten, omdat hij een heleboel problemen had. Ik zat daar te denken: 'Man, ik had in het Engels moeten bidden.' Mijn volgende gedachte was: 'Hoe had ik kunnen weten dat ik voor hem moest bidden, terwijl ik hem in geen jaren had gezien?'

Tenslotte drong het tot me door dat ik had gebeden, en dat God me had voorbereid. Ik had voorbede gedaan voor hem, die ik niet had kunnen doen als ik met mijn eigen verstand had gebeden.

Toen opeens begon een openbaring tot mij te komen en ik vertelde hem: 'Ik kan je zeggen wat je probleem is.' Ik maakte zijn verhaal voor hem af en gaf hem zijn antwoord. Je moet beseffen dat dit was toen ik nog lang geleden in een denominale kerk zat. Hij wist helemaal niet wat er met mij gebeurd was, en ik was er zelf niet zeker van. Het joeg ons beiden vrees aan. Maar het was de kracht van God die manifesteerde, en Hij gebruikte dat bovennatuurlijk.

Dat is wat dit betekent: 'Als je in tongen bidt, is het je geest die bid.'

---

<sup>1</sup> Judas 20 Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de heilige Geest,

Je geest is wederomgeboren en heeft de geest van Christus en weet precies wat hij moet doen. Ze heeft een zalving van God, zodat je alle dingen weet, en er geen beperking is in jouw geest. Als je in de kracht en de openbaring van je geest wandelt, het je fysieke leven kan transformeren. Eén van de manieren om dat te doen, niet de enige manier, is gewoon beginnen in tongen te bidden. Erken en geloof dat als je dat doet, je jezelf opbouwt in je meest heilig geloof, dat jouw geest de verborgen wijsheid van God bidt, en dat de volmaakte openbaring van God er aan komt. Vervolgens, volgens I Korinthiërs 14:13, bidt dan dat je mag vertalen.' Dat betekent niet dat je moet stoppen met bidden in tongen en in het Engels gaan bidden om te vertalen; het betekent gewoon dat je verstand, je begripen vruchtbaar wordt.

Als je in een kerkdienst in tongen een boodschap doorgeeft, moet je stoppen en de vertolking in het Engels (c.q. Nederlands) geven. Als je voor jezelf bidt, dan bid ik in tongen en vertrouw dat God me openbaring geeft. Soms is het gewoon mijn houding die veranderd. Ik heb geen speciaal woord, maar ik zie de dingen opeens gewoon scherper en kijk er anders tegen aan. Het kan best een week duren voor ik de volledige openbaring krijg, maar ik geloof dat de tijd die ik heb besteed aan het bidden in tongen en het geloven voor vertolking er deel van uitmaakt. Het spreken in tongen is om verschillende redenen belangrijk, zeker meer dan te bewijzen dat je de Heilige Geest hebt ontvangen. Het zou deel van je dagelijkse leven uit moeten maken. Het is een manier om rechtstreeks uit je hart te communiceren met de Vader, waarbij je het denken met al zijn twijfels passeert. Het bouwt je op in je meest heilig geloof en zet de verborgen wijsheid van God vrij. Ik bid dat jullie allemaal in staat zullen zijn hierin te bewegen, zet je geloof vrij en ontvang de volle voordelen van het spreken in tongen.

## **Discipelschap vragen.**

1. Lees Judas 20. Wat is het grote voordeel dat je hebt van het bidden in de Heilige Geest?
2. Lees Handelingen 2:4. Hoeveel mensen werden vervuld met de Heilige Geest?
3. Lees Handelingen 2:4. Wat dezen zij als gevolg van deze vervulling?
4. Lees I Korinthiërs 14:14. Welk deel van jou bidt als je bidt in een onbekende tong?
5. Lees I Korinthiërs 14:2. Als iemand bidt in een onbekende tong, tot wie spreekt hij dan?
6. Lees I Korinthiërs 14:2. Als iemand bidt in een onbekende tong, begrijpen de mensen dan wat er gezegd wordt?
7. Lees I Korinthiërs 14:2. Als je in een onbekende tong bidt, wat spreekt jouw geest dan?
8. Lees I Korinthiërs 14:4. Wat doe je als je in tongen bidt?
9. Lees I Korinthiërs 14:16. Als je in tongen bidt, wat doe je dan?



## Bijbelverzen bij de vragen

Judas 20 20 Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de heilige Geest, Handelingen 2: 4 en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.

I Korinthiërs 14: 14 Want indien ik bid in een tong, bidt mijn geest wel, maar mijn verstand blijft onvruchtbaar.

I Korinthiërs 14: 2 Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand verstaat het; door de Geest spreekt hij geheimenissen.

I Korinthiërs 4: 4 Wie in een tong spreekt, sticht zichzelf, maar wie profeteert, sticht de gemeente.

I Korinthiërs 14: 16 Want anders, indien gij een zegen uitspreekt met uw geest, hoe zal iemand, die als toehoorder aanwezig is, op uw dankzegging zijn amen spreken? Hij weet immers niet, wat gij zegt.

## Antwoorden

1. Lees Judas 20. Wat is het grote voordeel dat je hebt van het bidden in de Heilige Geest? - Als ik in de Heilige Geest bidt, bid ik mijzelf op.
2. Lees Handelingen 2:4. Hoeveel mensen werden vervuld met de Heilige Geest? - zij allen.
3. Lees Handelingen 2:4. Wat dezen zij als gevolg van deze vervulling? - Ze spraken in tongen.
4. Lees I Korintiërs 14:14. Welk deel van jou bidt als je bidt in een onbekende tong? - Mijn geest bidt.
5. Lees I Korintiërs 14:2. Als iemand bidt in een onbekende tong, tot wie spreekt hij dan? - Tot God.
6. Lees I Korintiërs 14:2. Als iemand bidt in een onbekende tong, begrijpen de mensen dan wat er gezegd wordt? - Nee
7. Lees I Korintiërs 14:2. Als je in een onbekende tong bidt, wat spreekt jouw geest dan? - Geheimenissen, verborgen dingen. Intieme dingen allen tussen mij en God.
8. Lees I Korintiërs 14:4. Wat doe je als je in tongen bidt? - Sticht mijzelf, of bouw mijzelf op.
9. Lees I Korintiërs 14:16. Als je in tongen bidt, wat doe je dan? - je zegent en brengt dankzegging aan God.

## **Discipelschap Evangelisatie Niveau 2**

les 1 t/m 16

## Les 1 'Zelfgerichtheid'

Door Andrew Wommack

Zelfgerichtheid is de oorzaak van heel veel van wat wij meemaken. Er staat een vers in Spreuken 13 dat je echt zou moeten opzoeken, anders zou je het niet geloven als je het niet in je eigen Bijbel zou lezen. Vers 10 zegt: "Only by pride cometh contention: but with the well advised is wisdom." (King James Version) <sup>2</sup>

Veel mensen steigeren eerst hierbij en zeggen: 'wacht eens even, trots kan niet het enige zijn dat ruzie of twist veroorzaakt. Spreuken 17:14 zegt dat wedijver het begin van ruzie is, dus ruzie heeft meer oorzaken dan alleen trots. Het komt ook door wat die-of-die mij heeft aangedaan.' Anderen zullen zeggen: 'Je begrijpt het niet, dat komt gewoon door het soort persoon dat ik ben.' Nee, de schrift zegt dat alleen door trots ruzie of wedijver ontstaat. Het is niet maar een van de hoofdoorzaken, het is de enige oorzaak. Sommigen mensen gaan daar dan tegenin en zeggen: 'Ik heb allerlei problemen en tekortkomingen, maar trots is daar niet bij. Als ik ergens last van heb is het een dergelijk laag zelfbeeld, dat niemand mij kan beschuldigen van trots.'

We moeten nu opnieuw definiëren wat precies trots is. Dat is niet alleen maar denken dat jij beter bent dan de rest, maar in de meest simpele bewoording, is dat jezelf zien als het centrum van alles. Zelfgerichtheid is werkelijk de wortel van alle trots.

In Numeri 12:2 vielen Mirjam en Aäron, Mozes zuster en broer hem aan, en bekritiseerden hem vanwege een interracial huwelijk, zeggende: 'Heeft de HERE soms uitsluitend door Mozes gesproken, heeft Hij ook niet door ons gesproken?' De Schrift voegt dan in vers 3 ons toe dat Mozes de nederigste of meest bescheiden mens was op het aangezicht van de aarde. <sup>3</sup>In plaats van dat hij zich beledigd voelde door wat ze zeiden, begon hij te bidden en deed zelfs voorbede voor hen. Als er staat dat Mozes de meest bescheiden mens op aarde was, sta er eens even bij stil en denk eens na. We weten niet precies hoeveel mensen er toen op aarde waren, maar het waren er zeker enkele miljoenen, en Mozes was de meest bescheiden mens van al deze mensen. Wat dit werkelijk een verbazingwekkende uitspraak maakt is, dat hijzelf degene was die dit opschreef!! <sup>4</sup>

De meeste mensen denken dat als je werkelijk nederig of bescheiden bent, dat je het zelf niet in de gaten hebt. Dat is een verkeerd idee van wat arrogantie werkelijk is. Trots is niet alleen maar denken dat jij beter bent dan anderen - het is zelfgerichtheid.

Het is net een stok met arrogantie geschreven aan de ene kant en laag zelfbeeld aan de andere kant. Beide zijn tegengestelde uitdrukkingen van hetzelfde, maar zijn dezelfde stok. Het is zelfgerichtheid. Het maakt niet uit of je denkt dat je beter bent dan anderen, of dat je minder bent dan anderen, je bent in beide gevallen zelfgericht. Alles wordt daardoor gefilterd. Een timide, schuw persoon is erg trots en zelfgericht, denkt alleen aan zichzelf. Het punt dat ik probeer te maken is, dat zelfgerichtheid de eigenlijke wortel is van alle trots, en als je dat koppelt met Spreuken 13:10 'Alleen door trots ontstaat ruzie' zegt dit in feite dat het je eigen zelfgerichtheid is, die ons boos maakt, niet wat andere mensen ons aandoen. Het is onze zelfgerichtheid die maakt dat wij zo reageren op wat andere mensen doen. Je zult nooit in staat zijn te voorkomen dat mensen je irriteren of kwetsen, dat kan gewoon gebeuren.

---

<sup>2</sup> Alleen de King James Version ondersteunt de nadrukkelijke uitleg die Andrew geeft, dat alleen door hoogmoed of trots wedijver of twist ontstaat. De dichtstbijzijnde vertaling in het NL de statenvertaling luidt: 'Door hovaardigheid maakt men niet dan gekijf; maar bij de beradenen is wijsheid.' Deze laat in tegenstelling tot de King James wél ruimte om te veronderstellen dat er ook een andere bron van ruzie en twist kan zijn. Andere NL vertalingen wijken nog verder af.

<sup>3</sup> NBV Numeri 12:3 Nu was Mozes een zeer bescheiden man – niemand op de hele wereld was zo bescheiden als hij.

<sup>4</sup> De vijf boeken van Mozes!!

Geloof is niet bedoeld om andere mensen in bedwang te houden, maar om af te rekenen met de dingen die binnen in jou zijn. Het doet er dus iet toe wat andere mensen jou aandoen.

Toen Jezus werd gekruisigd, was Hij in staat zich te ontfermen over de mensen die Hem kruisigden en te zeggen: 'Vader, vergeef hen, want zij weten niet wat ze doen.' Hij had geen controle over die mensen, maar hield zichzelf in bedwang. Het is onze zelfgerichtheid die ons boos maakt. Jezus was hier niet voor Zichzelf gekomen, maar had de wereld zo lief, dat Hij hier voor óns kwam. Hij zorgde nog voor Zijn moeder terwijl Hij aan het kruis hing en gaf een van Zijn discipelen de opdracht voor haar te zorgen.

De oorzaak dat Jezus in staat was om te vergeven en in liefde te handelen - te midden van intense pijn, onrecht en alles wat op Hem af kwam - was, dat Hij niet zelfgericht was. Het is jouw eigen zelfgerichtheid die jou boos maakt, maar de Schrift zegt, dat je dood aan jezelf zou moeten zijn.

Als ik een lijk voor mij had liggen, kan ik het beledigen, schoppen, er op spuwen of het negeren, maar als het echt een lijk is, zal het niet reageren. De oorzaak waarom jij reageert op de manier zoals jij doet, ligt niet in de externe dingen, maar in wat binnen in jou zit.

Je zult nooit zo sterk in geloof staan dat je alle hindernissen uit de weg kan ruimen en alles dat je irriteert of kwetst, maar je kunt wel jezelf aanpakken.

Je kan tot het punt komen dat je Jezus tot Heer van je leven maakt en Hem, Zijn Koninkrijk en andere mensen meer lief hebt dan jezelf. Je zult merken dat als je dat doet en met het zelf afrekent, dat ruzie en twist in je leven zullen stoppen. Een van de grote sleutels om al deze dingen die God in je leven heeft gedaan toe te passen is, beseffen dat Hij je het koninkrijk niet heeft gegeven voor zelfzuchtige doeleinden. Hij heeft dit allemaal niet gedaan alleen maar om jou van alles wat je wil te voorzien.

Je moet leren dat pas in het ontkennen van jezelf en het verliezen van je leven is, dat je werkelijk gaat ontdekken waar het leven echt om draait. Pas als je andere mensen en God meer gaat liefhebben dan jezelf ga je de boosheid en gekwetstheid in je hart onschadelijk maken, en al die dingen die binnen in jou zijn. Ik bid dat God vandaag de enkele dingen die ik heb gezegd wil gebruiken om jouw hart te openen en dat je gaat beseffen dat het je eigen zelfgerichtheid is, die jou kwetst. In plaats van de schuld ergens anders te leggen, moet je jouw verantwoordelijkheid aanvaarden, onder ogen zien en je vernederen voor God. En vraag Hem om in jouw leven te komen en Zichzelf in jouw leven groot te maken. Dat is de manier waarop jij in overwinning kunt wandelen.

## Discipelschap vragen

1. Lees Markus 9:33-34. Waarover ruzieden de leerlingen onderweg naar Kafarnaüm?
2. Is dit een afspiegeling van de zelfgerichtheid in ons allen?  
Lees Markus 9:35. Volgens dit schriftgedeelte: wat moet iemand doen die de eerste wil zijn?
4. Leg gedetailleerd Jezus onderwijs uit in Lukas 22:24-27
5. Lees spreuken 13:10. Wat is de enige oorzaak van twist?
6. Lees Galaten 2:20 Hoe zouden wij ons leven moeten leven?

7. Lees Mattheüs 7:12 Wat is het tegengif voor zelfgerichtheid?

## Bijbelverzen bij de vragen

Markus 9: 33 En zij kwamen te Kafarnaüm. En toen Hij thuis gekomen was, vroeg Hij hun: Waarover waart gij onderweg in gesprek? 34 En zij zwegen, want zij hadden onderweg met elkander erover gesproken, wie de meeste was.

Markus 9: 35 En Hij ging zitten, riep de twaalven en zeide tot hen: Indien iemand de eerste wil zijn, die zal de allerlaatste zijn en aller dienaar.

Lukas 22:24 -27 24 Er ontstond ook onenigheid onder hen over de vraag, wie van hen als de eerste moest gelden. 25 Hij zeide tot hen: De koningen der volken voeren heerschappij over hen en hun machthebbers worden weldoeners genoemd. 26 Doch gij niet alzo, maar de eerste onder u worde als de jongste en de leider als de dienaar. 27 Want wie is de eerste: die aanligt, of die dient? Is het niet, die aanligt? Maar Ik ben in uw midden als dienaar

Spreuken 13:10 King James Version Only by pride cometh contention: but with the well advised is wisdom."<sup>5</sup>

Galaten 2: 20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.

Mattheüs 7: 12 Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de profeten.

## Antwoorden

1. Lees Markus 9:33-34. Waarover ruzieden de leerlingen onderweg naar Kafarnaüm? - ze discussieerden wie wel de grootste van hen was.
2. Is dit een afspiegeling van de zelfgerichtheid in ons allen? - Ja
3. Lees Markus 9:35. Volgens dit schriftgedeelte: wat moet iemand doen die de eerste wil zijn? - Ieders dienaar worden.
4. Leg gedetailleerd Jezus onderwijs uit in Lukas 22:24-27 24 Toen ontstond er onder hen onenigheid over de vraag wie van hen de belangrijkste was. 25 Jezus zei tegen hen: 'Vorsten oefenen heerschappij uit over de aan hen onderworpen volken, en wie macht heeft laat zich weldoener noemen. 26 Laat dat bij jullie niet zo zijn! De belangrijkste van jullie moet de minste worden en de leider de dienaar. 27 Want wie is belangrijker, degene die aanligt om te eten of degene die bedient? Is het niet degene die aanligt? Maar ik ben in jullie midden als iemand die dient. (NBV)
5. Lees spreuken 13:10. Wat is de enige oorzaak van twist? - trots
6. Lees Galaten 2:20 Hoe zouden wij ons leven moeten leven? - Door het geloof van Christus (of geloof in Christus) niet gericht op onze eigen sterke punten of zwakheden.
7. Lees Mattheüs 7:12 Wat is het tegengif voor zelfgerichtheid? - Op God en op anderen gericht zijn. Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden.

---

<sup>5</sup> Alleen de King James Version ondersteunt de nadrukkelijke uitleg die Andrew geeft, dat alleen door hoogmoed of trots wedijver of twist ontstaat. De dichtstbijzijnde vertaling in het NL de statenvertaling luidt: 'Door hovaardigheid maakt men niet dan gekijf; maar bij de beradenen is wijsheid.' Deze laat in tegenstelling tot de King James wél ruimte om te veronderstellen dat er ook een andere bron van ruzie en twist kan zijn. Andere NL vertalingen wijken nog verder af.

## Les 2 'Hoe mediteer je op het Woord van God'

Door Don Krow

Het woord mediteren betekent 'overpeinzen, overdenken, overwegen in gedachten, zingen of bedoelen.' Het Griekse woord impliceert 'iets in je denken ronddraaien' en wordt ook vertaald met 'voorstellen'

Twee doelen van bijbels meditatie zijn 'nadenken voer juiste kennis, ook wel bedoeld tot vernieuwing van het denken en met de bedoeling contact te leggen met de God achter Zijn Woord.' Door gebed, lofprijs en meditatie: bijvoorbeeld overpeinzen, overdenken en aan Hem denken.

Meditatie kan worden gedaan vanuit een onderwerpen studie. Kies een onderwerp om over na te denken. Bijvoorbeeld: de doop. Definieer het woord vanuit het Grieks, Hebreeuws of een goed woordenboek. Zoek het grondwoord of stamwoord op, waar het van is afgeleid. Denk na en peins over de context van de verzen, waardoor je geleid wordt naar andere, verwante onderwerpen, zoals: vergeving (Handelingen 2:38) bekering (Handelingen 2:28), geloof (Markus 16:16) het geweten (1 Petrus 3:21), het aanroepen van de Heer (Handelingen 22:16) etc.

Je moet mijmeren over vragen die je hebt of die de Schrift opwerkt, zoals: 'Zijn er voorwaarden gesteld waar je aan moet voldoen voor de doop? Wat is het doel van de doop? Wanneer werd die uitgeoefend? Binnen welke omstandigheden?

Meditatie kan ook worden gedaan vanuit een overzichts studie; bijvoorbeeld vers-voor-vers studie of een heel boek uit de Bijbel. De sleutel is om zolang te mijmeren en na te denken over een boek, dat je vertrouwt raakt met zijn inhoud. (verzen en hoofdstukken.

Meditatie kan worden gedaan vanuit Woord studies. Wat betekenen bepaalde woorden precies? Wat betekent het om te 'geloven'? Wat betekent het woord Heer ? Wat betekent het woord Jezus? Wat betekent het woord Christus? Wat betekent het woord gerechtvaardigd etc.

Je kan mediteren vanuit paragrafen in de Bijbel. Een paragraaf is een eenheid van gedachte in een geschrift, meestal bestaande uit verschillende zinnen. Als een auteur van onderwerp of nadruk verandert in zijn schrijven, begint hij meestal met een nieuwe paragraaf.

Als je mediterend door de schrift gaat, let dan op leestekens, zoals vraagtekens. Waarom wordt deze vraag gesteld? Hoe hangt dat samen met deze context? Etc.

Bijbelse meditatie is niet zomaar zoeken naar woorden, maar naar de God achter het Woord.

### Discipelschap vragen

1. Wat betekent het woord 'mediteren'?
2. Wat zijn twee doelen van Bijbelse meditatie?
3. Wat is een onderwerpen studie?
4. Wat is een overzichtsstudie van de Schriften?
5. Lees Lukas 6:46. Wat denk je dat het woord Heer, hier betekent?

6. Lees Mattheüs 1:21. Wat denk je dat het woord 'Jezus' betekent?

7. Lees Lukas 23:1-2. Wat denk je dat het woord 'Christus' betekent?

8. wat is een paragraaf?

9. Bijbels meditatie is niet alleen maar kijken naar woorden maar zoeken naar.....

Bijbelverzen bij de vragen

Lukas 6:46 Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg?

Mattheüs 1:21 Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden.

Lukas 23:1-2 En de gehele menigte van hen stond op en leidde Hem voor Pilatus. 2 En zij begonnen Hem te beschuldigen en zeiden: Wij hebben bevonden, dat deze ons volk verleidt, doordat Hij verbiedt de keizer belasting te betalen, en van Zichzelf zegt, dat Hij de Christus, de Koning is.

## Antwoorden

1. Wat betekent het woord 'mediteren'? - Overdenken, overpeinzen, of iets ronddraaien in je geest.

2. Wat zijn twee doelen van Bijbelse meditatie? - Nadenken over juiste kennis (je denken vernieuwen) en zoeken naar contact met de God achter Zijn Woord (door peinzen, overdenken en aan Hem denken)

3. Wat is een onderwerpen studie? - Een onderwerp uit de Bijbel uitkiezen om te bestuderen en over na te denken.

4. Wat is een overzichtsstudie van de Schriften? - Een vers-voor-vers studie of een heel boek uit de Bijbel.

5. Lees Lukas 6:46. Wat denk je dat het woord Heer, hier betekent? - Iemand die wij zouden moeten gehoorzamen (zoals een baas)

6. Lees Mattheüs 1:21. Wat denk je dat het woord 'Jezus' betekent? - Een redder, die anderen redt van hun zonden.

7. Lees Lukas 23:1-2. Wat denk je dat het woord 'Christus' betekent? - Iemand die tot koning is gezalfd.

8. wat is een paragraaf? - een eenheid van gedachte in een geschrift.

9. Bijbels meditatie is niet alleen maar kijken naar woorden maar zoeken naar.....- contact met de God achter Zijn Woord.

## Les 3 'Vernieuwing van je denken'

*Door Don Krow*

Vandaag hebben we het over het vernieuwen van je denken. Ik wil je graag twee passages voorlezen. De eerste is uit Filippienzen 4:8 waar staat: 8 Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat; De apostel Paulus vertelt ons ondubbelzinnig dat er dingen zijn waar we aan zouden moeten denken.

Nu weet ik dat wij allemaal gedachten hebben, die soms tegen het Woord van God ingaan, volgens Romeinen hoofdstuk 7:22-23. <sup>6</sup> De wet van zonde die binnen in ons strijd voert, valt ons in ons denken aan. Maar de Bijbel leert ons uit Filippienzen dat we niet passief moeten blijven en die gedachten gelegenheid geven zich te nestelen, maar dat wij kunnen kiezen waar wij aan denken.

De Bijbel zegt ons ook dat een mens is, zoals hij denkt in zijn hart. (Spreuken 23:7) <sup>7</sup> Het is dus echt heel belangrijk waar wij met onze gedachten mee bezig zijn. In Romeinen 12:1-2 zegt de Bijbel ons: 1 Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. 2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. De Bijbel zegt dus dat wij veranderd, getransformeerd kunnen worden door de vernieuwing van ons denken.

Wist je dat toen de Apollo ruimtecapsule naar de maan vloog, ze iedere tien minuten een koers correctie moesten uitvoeren? Ze gingen in een zigzag koers naar de maan. En toen ze uiteindelijk landen, hadden ze een landingsgebied van 500 kilometer uitgekozen, maar ze landen maar net enkele meters binnen die zone. Toch was hun vlucht succesvol. Wij moeten ook onze koers uitzetten en een volledige toewijding aan de Heer Jezus Christus maken tot een levend offer. Het probleem van een levend offer is, dat het soms van het altaar af wil kruipen, dus moeten we in onze gedachten voortdurend koers correcties maken. Wij moeten een hart hebben dat zegt: 'God, ik wil U en ik wil het op Uw manier.'

We moeten niet alleen een volledige toewijding maken, maar een deel van het overwinnend Christelijk leven bestaat eruit dat we ook de volgende stap nemen en worden hervormd door de vernieuwing van ons denken. We kunnen niet als de wereld denken, als we niet de vruchten van de wereld willen hebben. Zoals we in Filippienzen 4:8 lezen, kunnen we kiezen waar we over denken. Wat ook maar beminnelijk, welluidend is, deugd heet en lof verdient, bedenkt dat'

In het Oude Testament namen zij het Woord van God en schreven dat op hun deurposten en op hun kleding. Het stond hen voortdurend voor ogen. God gaf hen opdracht dat zij dag en nacht moesten opletten dat ze deden wat het zegt. En dat ze al deze dingen ook aan hun kinderen moesten vertellen. Het is erg belangrijk waar wij aan denken. Het is heel erg belangrijk dat wij ons voortdurend het Woord van God voor ogen houden, om een werkelijk overwinnend leven te hebben.

Het tegenovergestelde van denken aan wat beminnelijk, welluidend, deugdelijk en prijzenswaardig is is, is niet denken aan de dingen van God en de dingen van de Geest.

---

<sup>6</sup> Romeinen 7: 22 want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods, 23 maar in mijn leden zie ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der zonde, die in mijn leden is.

<sup>7</sup> King James Version: Spreuken 23: For as he thinketh in his heart, so is he: Eat and drink, saith he to thee; but his heart is not with thee. NBG versie: 'want als iemand die zijn eigen plannen maakt, zo is hij; „eet en drink!“ zegt hij tot u, maar zijn hart is niet met u;



Romeinen 8:6 zegt: '6 Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede.' Het is leven en het is vrede om te denken aan de dingen van de Geest van God. Maar als wij beginnen te denken aan overspel, de dingen van de wereld, hebzucht enzovoorts, weet je wat dan gebeurt in onze levens? Zoals een mens in zijn hart denkt, zó is hij. We beginnen dan ook te handelen naar die dingen. We gaan die dingen in onze levens uitwerken, en vernietigen ons eigen leven.

Zie je, de geestelijke oorlog voor de gelovige bestaat niet echt uit het de hele tijd de duivel weerstaan of bestraffen. Ook al zijn er momenten dat wij dat moeten doen. Maar geestelijke oorlogvoering heeft te maken met waar wij aan denken en aan blijven denken.

Weet je, de Bijbel zegt in Jesaja 26:3 dat God in degenen die hun denken op Hem gericht houden in volmaakte vrede bewaart.<sup>8</sup>

Elke dag weer zijn er momenten dat wij koerscorrecties moeten maken, zoals er staat in Romeinen 12. Wij moeten zeggen: 'God, dit zijn verkeerde gedachten. Ik bekeer me en vernieuw mijn denken en begin te denken aan de dingen die beminlijk, goed, deugdzaam en prijzenswaardig zijn.' Dus als er een bolwerk in je is, als je merkt dat je gebonden bent en merkt dat je dingen denkt die je niet zou moeten denken, moet je jezelf onmiddellijk aanpakken. De Bijbel zegt dat als wij naderen tot God, Hij tot ons zal naderen.<sup>9</sup> Als wij de vijand weerstaan, zal hij van ons vluchten.

Er zijn momenten in mijn leven dat ik de dingen heb laten lopen en depressie de kop op heb laten steken. Op die momenten is het moeilijk om de Bijbel te pakken, te gaan zitten en een vers te lezen en te zeggen: 'God, dit is wat U over mij zegt. Dit is wie U zegt dat ik ben! U bent mijn sterkte.' Weet je dat jouw overwinning gewoon zó eenvoudig is? Je moet gewoon zeggen: 'Ik ga wat ik de vijand nu laat doen weerstaan. Ik ga zitten en doe mijn Bijbel open, en ik ga niet alleen maar wat woorden op die bladzijden lezen, maar ik ga mij verbinden met de God achter deze woorden. Ik ga mijn denken op Hem gericht houden. U zegt dat ik vergeven ben. U zegt dat ik schoongewassen ben. U zegt dat niets mij kan scheiden van Uw liefde.' Als je ervoor gaat zitten om na te denken over alle goede dingen die God voor jou heeft gedaan, zal je binnen enkele ogenblikken die andere dingen vergeten.

Ik wil dat graag illustreren. Eens hoorde ik iemand zeggen: 'Ik wil jullie nu oproepen om de volgende tien minuten NIET aan roze olifanten te denken.' Weet je wat er gebeurde? De volgende tien minuten dacht iedereen alleen maar aan roze olifanten. Toen vroeg hij: 'Wat is de kleur van het Vrijheidsbeeld?' Iemand zei: 'groen' en hij zei: 'Nu, welke arm steekt het Vrijheidsbeeld omhoog?' En iemand zei: 'de rechterarm' Toen vroeg hij: 'Wat heeft het Vrijheidsbeeld in haar hand?' En iemand zei dat het een toorts was. Toen zei de man: 'Wat is er gebeurd met jouw gedachten over de roze olifanten?' Die waren verdwenen.

Zie je, het is geen kwestie van zeggen: 'Denk niet aan deze gedachten', omdat je weet dat je deze gedachten zult denken. De Schrift zegt ons in feite dat wij deze gedachten moeten vervangen door Gods gedachten. Zodra we die dingen tegen ons op zien komen en we denken iets dat we niet zouden moeten denken, moeten we onmiddellijk onze nieuwe identiteit in herinnering roepen. We moeten ons onmiddellijk op de Heer richten, niet alleen maar de woorden op een bladzijde, maar verbinding maken met de God achter die woorden.

En de Bijbel zegt ons in Romeinen 8:6 dat als wij dat doen, wij een veranderd leven zullen krijgen en de vrede die God geeft, als ons denken op Hem en op de dingen van de Geest

---

<sup>8</sup> King James Version: Jesaja 26: Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee: because he trusteth in thee. NBG: Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt.

<sup>9</sup> Jakobus 4: 7 Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. 8 Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt.

gericht blijft. Bedenk deze dingen, mijn broeders en wandel vandaag in de vrijheid en de ruimte die Christus voor jou gekocht heeft.

## **Discipelschap vragen.**

1. Lees Romeinen 12:1. Wat moeten wij met onze lichamen doen?
2. Lees Romeinen 12:2. Dit vers zegt ons dat wij anders zouden moeten zijn dan....
3. Lees Handelingen 17:11. Wij moeten ons denken in overeenstemming brengen met?
4. Lees Romeinen 8:5-6. Geestelijk gezind zijn is:.....
5. Lees Romeinen 12:1-2. Welke twee dingen moeten wij volgens dit vers doen?
6. Lees Jesaja 26:3. Hoe blijven wij in volkomen vrede?
7. Lees Jesaja 26:3-4 Op wat voor manieren kunnen wij onze gedachten op de Heer houden?

## **Bijbelverzen bij de vragen**

Romeinen 12:11 Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst.

Romeinen 12:2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

Handelingen 17:11 11 en dezen onderscheidten zich gunstig van die te Tessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen, of deze dingen zo waren.

Romeinen 8:5-6 5 Want zij, die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij, die naar de Geest zijn, hebben de gezindheid van de Geest. 6 Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede.

Romeinen 12:1-2 (zie boven)

Jesaja 26:3 Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee: because he trusteth in thee." (King James Version) 3 Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt (NBG)

Jesaja 26:4 Vertrouwt op de HERE voor immer, want de HERE HERE is een eeuwige rots.

## **Antwoorden**

1. Lees Romeinen 12:1. Wat moeten wij met onze lichamen doen? - ze als een offer aanbieden aan God.
2. Lees Romeinen 12:2. Dit vers zegt ons dat wij anders zouden moeten zijn dan....- de wereld of de ongelovigen.
3. Lees Handelingen 17:11. Wij moeten ons denken in overeenstemming brengen met? - De Schriften, Gods Woord.
4. Lees Romeinen 8:5-6. Geestelijk gezind zijn is:..... - leven en vrede.
5. Lees Romeinen 12:1-2. Welke twee dingen moeten wij volgens dit vers doen? - Onszelf aan God aanbieden als een levend offer en ons denken beginnen te vernieuwen.
6. Lees Jesaja 26:3. Hoe blijven wij in volkomen vrede? - door onze gedachten op de Heer gericht te houden.
7. Lees Jesaja 26:3-4 Op wat voor manieren kunnen wij onze gedachten op de Heer houden? - Gebed, lofprijs, overdenking (meditatie) van het Woord, dankzegging etc.

## Les 4 'Het belang van de kerk van Christus'

*Door Don Krow*

Vandaag hebben we het over het belang van de kerk van Christus. Ik wil graag een vers lezen uit Hebrëeën 10:25 waar staat: Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.' Als we naar het belang van de kerk van Christus kijken, is mijn vraag: 'wat is de kerk? Ik paste het Discipelschap Evangelisatie programma hier in een plaatselijke kerk in Colorado Springs toe. Wij leerden mensen in de kerk hoe ze het moesten gebruiken, en we pasten het toe op het veld. Binnen zes weken werken met deze plaatselijke kerk hadden twintig Bijbel studie groepen opgericht buiten deze plaatselijke gemeenschap.

Maandenlang werkten we in onze Bijbelstudies met deze mensen. De pastor bracht me op een dag werkelijk in verwarring toen hij zei: 'Weet je, dat de Bijbel zegt dat de Heer dagelijks degenen die gered werden toevoegde aan de kerk. Waarom zien we niet dat de mensen uit deze Bijbel studies naar de kerk komen?' Als wij op het veld aan het werk waren, werden mensen gered en ze werden gediscipeld en onderwezen. Maar wat de pastor werkelijk bedoelde was: 'waarom komen zij niet op zondagochtend in dit gebouw samen?'

Mijn idee van de kerk was ook wel een beetje anders. Wat de pastor zei hield me echt bezig en ik wist niet wat ik moest doen. Ik dacht: 'Werkt het Discipelschap Evangelisatie programma echt? Bereiken we écht de mensen hun levens?' Ik wist dat we veel mensen bereikten, maar wat me in verwarring bracht was, waarom ze niet naar de zondag ochtend dienst kwamen. Ik besloot op het woord 'kerk' te gaan studeren. In deze les behandelen we wat ik toen ontdekte. In Romeinen 16:3, I Korintiërs 16:19, Kolossenzen 4:15, Filemon 2, Handelingen 5:42 en Handelingen 20:20 spreekt de Bijbel vooral over de vroege Nieuw Testamentische gemeente die samenkwam in iemands huis.

Ik weet dat er allerlei verschillende soorten kerken of gemeenten bestaan. Er zijn huisgemeenten, kerken met kleine en grote samenkomsten en hele grote mega kerken. Wat mij werkelijk opviel in de Schrift was, dat de Nieuw Testamentische gemeente blijkbaar in kleine samenkomsten samen kwam in de woningen van mensen. De 'Expository Dictionary of Bible Words' van Lawrence O. Richards (blz. 164) zegt: 'Het is begrijpelijk dat mensen nogal in verwarring zijn over de betekenis van het woord 'kerk'; want we gebruiken het woord op zoveel verschillende manieren. Het betekent een bepaald gebouw (bijvoorbeeld de kerk op de hoofdstraat nr 4), een denominatie of georganiseerde geloofsgroep (De hervormde kerk, of de Baptisten gemeente) en zelfs voor een zondagochtend samenkomst. (bijvoorbeeld: ben jij naar de kerk geweest vandaag?). Geen één van deze betekenissen is echt Bijbels te noemen.

En ik ging denken: 'wat betekent het dan echt? Wat betekent het woord 'kerk' dan werkelijk? Ik citeer verder: 'Omdat vele mensen de kerk zien als een gebouw voor religieuze praktijken in plaats van als een bijeenkomst in aanbidding kan het gebruik van het woord 'kerk' misleidend zijn.' Het Griekse woord voor 'kerk' is 'ecclesia' en betekent letterlijk een bijeenkomst van mensen met als doel aanbidding, gebed of lofprijs, of gewoon God zoekend.

Ik ga hier nog wat andere dingen lezen. Er staat 'In het Nieuwe Testament kan 'Ecclesia' ieder aantal gelovigen omvatten. Het kan worden gebruikt voor kleine groepen die in woningen samenkomen (Romeinen 16:5). Het omvat ook alle gelovigen die in een grote stad wonen (Handelingen 11:22) of een groot geografisch gebied, zoals Asia of Galatië.' Het gaat verder met zeggen: 'De normale samenkomst van een gemeente was in een woning. Als een dergelijke gemeente samenkwam .... had 'ieder een psalm of een lering of een openbaring of een tong of een uitlegging;' (I Korintiërs 14:26). Mensen deelden iets en 'anderen moeten het beoordelen' (I Korintiërs 14:29).... Dergelijke uitwisseling blijft

essentieel voor het bestaan van iedere kerk als geloofsgemeenschap. Iedereen werd geacht bij te dragen en anderen te dienen met zijn of haar geestelijke gave(n).

In Hebrëeën 10:25 staat er: 'onze eigen bijeenkomst niet verzuimen'. De kerk is een bijeenkomst van mensen, die samenkomen met het doel om Jezus te zoeken, de Heer te prijzen, om aanwijzingen van de Heer te zoeken, en die aanwijzingen te gehoorzamen. Het voornaamste doel van de Nieuw Testamentische kerk was opbouw. Zij kwamen samen om elkaar op te bouwen in geloof. De eerste kerk was een evangeliserende kerk. Mensen werden overal heen verstrooid, deelden hun geloof in Jezus Christus en terwijl ze dat deden voegde de Heer toe aan de kerk - niet aan een gebouw - maar voegde mensen toe aan het volk van God zodra ze zich bekeerden en geloofden. Dan kwamen ze samen om elkaar te bemoedigen, om geestelijke gave(n) te beoefenen, om elkaar te dienen en gemeenschap met elkaar te hebben door samen te eten.

Als ze samen waren, beoefenden ze hun geestelijke gaven om elkaar op te bouwen. Dan gingen ze erop uit om het Woord te prediken, en begon de hele cyclus weer opnieuw. Ze vertrouwden op de Heer Jezus Christus en kwamen bij elkaar. Waar ze bij elkaar kwamen deed er niet toe. Dat kon in een gebouw zijn, of bij iemand thuis. Het kon een grote groep mensen zijn, of een klein groepje dat in een woning samenkwam. Dat deed er niet echt toe, zolang ze maar samenkwamen in de naam van de Heer met als doel hun gaven te beoefenen, om, elkaar te bemoedigen en met elkaar gemeenschap te hebben met als resultaat elkaar op te bouwen.

Ik ontdekte dat wat wij met het Discipelschap Evangelisatie programma deden, door de lokale kerk, zoals ik eerder heb vermeld, door in twintig verschillende Bijbel studies samen te komen, wij in twintig verschillende 'kerken' samen kwamen. Het waren geen 'kerken' zoals wij die tegenwoordig kennen, maar wij kwamen samen als de kerk, twintig keer per week, omdat wij samen kwamen in de naam van de Heer Jezus, om elkaar te bemoedigen, om de Heer Jezus te zoeken, om instructie te ontvangen uit het Woord van God, en om onze geestelijke gaven te beoefenen.

Ongeacht naar wat voor kerk jij gaat - het maakt niet uit of je naar een 'denominale kerk' of een 'niet-denominale' kerk gaat, of je bijeenkomt in een 'mega-kerk' of een kleine huisgroep - de Schrift zegt ons dat naarmate je de Dag naderbij ziet komen en de zonde welig tiert, de genade van God overvloediger wordt. Genade zal overvloediger worden in de samenkomsten van Gods volk.

In de kerk waar iedere gelovige deel is van de bediening van Jezus Christus, kan je elkaar bedienen, elkaar bemoedigen en aanmoedigen, terwijl je elkaar dient met je geestelijke gave. Wij zouden allemaal gediend zijn door op deze manier met een groep gelovigen samen te komen. Zelfs al zijn er maar twee of drie, die samenkomen in de naam van de Heer Jezus, we moeten regelmatig bij elkaar komen. Het is goed dat we samenkomen om onze geestelijke gaven te beoefenen, elkaar aan te moedigen of te bemoedigen, om samen Jezus te zoeken en voor elkaar te bidden.

We zouden hier heel veel kunnen zeggen over de kerk. We zouden kunnen spreken over oudsten, opzieners, pastors en kerk bestuur, maar dat is niet het doel van ons onderwijs van vandaag. Het onderwerp van onze studie is om de bedoeling van de kerk duidelijk te maken en dat we weten dat we niet geïsoleerd hoeven te leven als een mens helemaal alleen op een eilandje. Wij kunnen op die manier helemaal niet overleven. Als we redding ontvangen, plaats God ons in het lichaam van Christus - het universele lichaam van gelovigen. Wij hebben elkaar nodig en we moeten samenkomen als Gods gemeente om elkaar te bemoedigen, en elkaar te dienen met geestelijke gaven die God ons heeft gegeven. Ik moedig je aan om vandaag samen te komen met Gods volk.

## **Discipelschap vragen**

1. Lees Hebreëën 10:25. Wat moeten we niet verzuimen?
2. Lees Handelingen 5:42. Dagelijks, in de tempel en in ieder huis werd Jezus ..... en.....
3. Lees Handelingen 2:42. Welke vier dingen bleef de eerste gemeente voortdurend doen? Lees Handelingen 2:44-45. De vroege kerk bleef geld geven om een kerk parkeerplaats te bouwen. (Goed of fout?).
5. Lees I Korintiërs 12:28. Noem acht verschillende gaven die God in Zijn gemeente heeft aangesteld.
6. Lees I Korintiërs 14:26. Als het volk van God als kerk samenkwam, was er vrijheid om hun gaven te beoefenen. Noem vijf dingen die gebeurden als zij samenkwamen.
7. Lees Handelingen 6:1. De eerste Nieuw Testamentische gemeente deelde dagelijks voedsel uit aan.....
8. Lees Jacobus 1:27. De enige soort godsdienst die God interesseert is het soort godsdienst dat....
9. Lees I Timotheüs 5:9-11. Aan welke criteria moesten weduwen voldoen die door de Nieuw Testamentische gemeente werden onderhouden?
10. Lees I Korintiërs 9:14. Behalve weduwen, wezen en de armen, ondersteunde de kerk ook....
11. Lees Mattheüs 25:35-40. Waarom denken mensen dat geld in de collecte schaal doen de enige manier is om aan God te geven?
12. Lees Handelingen 4:32-35 en Spreuken 3:9-10. Wat deden de eerste gemeente oudsten en pastors met de financiën?

## **Bijbelverzen bij de vragen**

Hebreëën 10:25 Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen..

Handelingen 5:42 en zonder ophouden, iedere dag, leerden zij in de tempel en aan huis, en verkondigden het evangelie, dat de Christus Jezus is.

Handelingen 2:42 En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden.

Handelingen 2:44-45 En allen, die tot het geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk; 45 en telkens waren er, die hun bezittingen en have verkochten en ze uitdeelden aan allen, die er behoefte aan hadden;

I Korintiërs 12:28 En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing, (bekwaamheid) om te helpen, om te besturen, en verscheidenheid van tongen.

I Korintiërs 14:26 Hoe staat het dan, broeders? Telkens als gij samenkomt, heeft ieder iets: een psalm of een lering of een openbaring of een tong of een uitlegging; dat alles moet tot stichting geschieden.

Handelingen 6:1 1 En toen in die dagen de discipelen talrijker werden, ontstond er gemor bij de Grieks sprekenden tegen de Hebreëen, omdat hun weduwen bij de dagelijkse verzorging verwaarloosd werden.

Jakobus 1:27 Zuivere en onbevleete godsdienst voor God, de Vader, is: omzien naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren.

I Timotheüs 5:9-11 9 Als weduwe kome in aanmerking iemand niet beneden de zestig jaren, die de vrouw geweest is van één man; 10 inzake goede werken moet van haar getuigd kunnen worden, dat zij kinderen grootgebracht heeft, gastvrijheid bewezen, de voeten der heiligen gewassen, verdrukten ondersteund en alle goed werk behartigd heeft. 11 Maar wijs jonge weduwen af, want wanneer de zinnen haar van Christus aftrekken, willen zij huwen,

I Korintiërs 9:14 Zo heeft de Here ook voor de verkondigers van het evangelie de regel gesteld, dat zij van het evangelie leven.

Mattheüs 25:35-40 35 Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij gehuisvest, 36 naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek en gij hebt Mij bezocht; Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot Mij gekomen. 37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Here, wanneer hebben wij U hongerig gezien en hebben wij U gevoed, of dorstig en hebben wij U te drinken gegeven? 38 Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien en hebben U gehuisvest, of naakt, en hebben U gekleed? 39 Wanneer hebben wij U ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot U gekomen? 40 En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.

Handelingen 4:32-35 32 En de menigte van hen, die tot het geloof gekomen waren, was één van hart en ziel, en ook niet één zeide, dat iets van hetgeen hij bezat zijn persoonlijk eigendom was, doch zij hadden alles gemeenschappelijk. 33 En met grote kracht gaven de apostelen hun getuigenis van de opstanding des Heren Jezus, en er was grote genade over hen allen. 34 Want er was ook niet één behoeftig onder hen; want allen, die eigenaars waren van stukken grond of van huizen, verkochten die en brachten de opbrengst van de verkoop en legden die aan de voeten der apostelen; 35 en aan een ieder werd uitgedeeld naar behoefte.

Spreuken 3:9-10 9 Vereer de HERE met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten, 10 dan zullen uw schuren met overvloed gevuld worden en uw perskuipen van most overstromen.

## Antwoorden

1. Lees Hebreëen 10:25. Wat moeten we niet verzuimen? - Onze eigen samenkomsten als gelovigen.
2. Lees Handelingen 5:42. Dagelijks, in de tempel en in ieder huis werd Jezus ..... en..... - onderwezen en gepredikt.
3. Lees Handelingen 2:42. Welke vier dingen bleef de eerste gemeente voortdurend doen? - Zij volharden bij het onderwijs van de Apostelen, de gemeenschap, het breken van het brood (samen eten en delen) en gebed.
4. Lees Handelingen 2:44-45. De vroege kerk bleef geld geven om een kerk parkeerplaats te bouwen. (Goed of fout?). - Fout
5. Lees I Korintiërs 12:28. Noem acht verschillende gaven die God in Zijn gemeente heeft aangesteld. - Apostelen, profeten, leraren, degenen die wonderen doen, degenen met gaven van genezing, om te helpen, met de gave van bestuur en die in tongen spreken.

6. Lees I Korintiërs 14:26. Als het volk van God als kerk samenkwam, was er vrijheid om hun gaven te beoefenen. Noem vijf dingen die gebeurden als zij samenkwamen. - De een had een lied (psalm) een ander een lering, een ander vertelde een openbaring die God had gegeven, een ander sprak in een onbekende taal en weer een ander legde uit wat de onbekende taal betekende.
7. Lees Handelingen 6:1. De eerste Nieuw Testamentische gemeente deelde dagelijks voedsel uit aan.....- weduwen
8. Lees Jakobus 1:27. De enige soort godsdienst die God interesseert is het soort godsdienst dat....- omziet naar wezen en weduwen in hun problemen,
9. Lees I Timotheüs 5:9-11. Aan welke criteria moesten weduwen voldoen die door de Nieuw Testamentische gemeente werden onderhouden? - Een weduwe die voor ondersteuning in aanmerking kwam moest een vrouw zijn die minstens 60 jaar oud is, trouw geweest aan haar man. Ze moest door iedereen worden gerespecteerd vanwege haar goede daden. Heeft ze haar kinderen goed opgevoed? Is ze goed geweest voor vreemdelingen? Heeft ze nederig andere Christenen gediend? Heeft ze mensen in nood geholpen? Is ze altijd bereid geweest het goede te doen? Jongere weduwen zouden niet op de lijst moeten staan.
10. Lees I Korintiërs 9:14. Behalve weduwen, wezen en de armen, ondersteunde de kerk ook....degenen die het Evangelie prediken.
11. Lees Mattheüs 25:35-40. Waarom denken mensen dat geld in de collecte schaal doen de enige manier is om aan God te geven? - omdat ze dat onderwezen hebben gekregen.
12. Lees Handelingen 4:32-35 en Spreuken 3:9-10. Wat deden de eerste gemeente oudsten en pastors met de financiën? - Ze gaven aan degenen in nood en eerden de Heer met hun geven.



## Les 5 'Bevrijding'

*Door Don Krow*

Vandaag gaan we het hebben over demonologie. Jezus besteedde Zijn bediening op aarde aan het uitdrijven van demonen, de zieken genezen, de doden opwekken en andere wonderen doen. Ongeveer één vierde deel van Zijn bediening werd besteed aan het uitdrijven van boze geesten uit mensen. De Bijbel vertelt ons in Handelingen 10:38 ' van Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem.' Ook 1 Johannes 3:8 zegt: 'Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou.'

Ik had vroeger een ander idee over demonologie. Ik dacht dat demonen, boze geesten, onreine geesten, duivels of hoe je ze ook maar wilde noemen alleen voorkwamen in India of derde wereldlanden, waar de mensen niet de Ware en Levende God aanbaden, maar afgoden aanbaden. Ik zat er helemaal naast.

Ik wil je vertellen over een ervaring die ik enkele jaren geleden in een kerk in Dallas, Texas had. Alle mensen waren aan het zingen, toen dat meisje opeens op de grond viel. Het zag eruit of ze een toeval had. Toevallig was er een medische arts aanwezig, die Dr. Rice heette. Er waren mensen die een paar huizen verderop een woning hadden en ze boden aan dat hij haar daarheen bracht om haar verder te onderzoeken. Toen we haar in het huis kregen leek ze wel een wilde boskat. Haar ogen waren verdwaasd en uit dit kleine tengere tienermeisje, dat waarschijnlijk minder dan vijftig kilo woog, kwam een krachtige mannelijke stem.

Opeens begon die mij verbaal aan te vallen en zei dingen zoals: 'Jij gaat naar de hel' Ik zei: 'nee hoor, ik niet.' I was bang, omdat ik zoiets nog nooit had meegemaakt. De stem zei: 'Jawel, jij gaat naar de hel'. En ik zei: 'Nee hoor, ik niet, ik ga niet naar de hel.' De stem leek autoriteit en macht over mij te hebben en ik wist niet wat ik moest doen of hoe ik met dit ding in dat meisje af moest rekenen. Een van mijn goede vrienden werd zo bang dat hij er meteen vandoor ging, en daar zat ik dan. Ik dacht: 'Wat moet ik in hemelsnaam doen?' Het meisje was bovennatuurlijk sterk en ze begon een soort Duits te spreken, dat ze nog nooit had geleerd - allerlei woeste manifestaties van de duivel kwamen uit haar. Zij was demonisch bezeten en ook al wist ik niet wat ik moest doen, ik had altijd geloofd dat de Bijbel kracht had.

Het is net als wanneer je een kind bent en naar die enge Dracula griezelfilms hebt gekeken. De vampier kwam op iemand af en opeens haalde die persoon een kruis te voorschijn en de vampier ging er met 'arrgh' vandoor. Op die manier dacht ik over de Bijbel. Ik wist dat er kracht in zat, maar ik wist niet hoe ik die kracht uit de Bijbel moest halen. De genade van God kwam mij te hulp, omdat ik zoiets nog nooit had meegemaakt.

Ik sloeg mijn Bijbel open in het Nieuwe Testament en toevallig kwam ik in het boek Filippenzen terecht. Ik begon hoofdstuk 2 de verzen 8-11 te lezen: 8 En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. 9 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, 10 opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, 11 en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!

De demon zei: 'Zeg dat niet! Ik kan die woorden niet verdragen. Zeg dat niet!' Ik dacht: 'wat een reactie!' Dus ik zei: 'Nou, voor de naam van Jezus zal alle knie buigen, in hemel, op de aarde en onder de aarde.' 'Zeg dat niet! Ik kan niet tegen die woorden! Zeg dat niet, zeg dat niet!' Schreeuwde ze. Ik dacht: 'die duivel in dat meisje gaat helemaal door het lint en het enige dat ik doe is het Woord van God lezen!' Dus ik las het nogmaals 'En in zijn

uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. 9 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, 10 opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen' En weer was er dezelfde reactie: 'Zeg dat niet, ik kan het niet uitstaan!' De demon greep het meisje bij de oren en ze zei: 'Zeg dat niet! Ik kan die woorden niet verdragen, zeg het niet!' De duivel wierp het meisje voor mij neer en zij begon te knielen voor de naam van Jezus. En ik zei: 'voor de naam van Jezus zal iedere knie buigen, in de hemel, of op aarde of onder de aarde.'

Vlak daarvoor had de duivel autoriteit en macht over mij. Ik dacht dat hij me in elkaar zou gaan slaan, en mij eruit zou smijten - wist ik veel! Het enige dat ik wist was, dat de Bijbel macht had en ik sloeg haar open en begon te lezen. De Bijbel zegt in Efeziërs 6:17 'En neem....het zwaard van de Geest, dat is, het Woord van God.' Weet je, er bestaat een offensief wapen, dat is als een zwaard, dat de vijand verwondt en pijn doet. Dat is het Zwaard van de Geest, het Woord van God.

Weet je nog hoe Jezus werd verzocht? De duivel kwam op Hem af en zei: 'Ik geef je alle koninkrijken van de wereld als je voor mij knielt en mij aanbidt.' Jezus zei: 'Ga achter mij satan: want er staat geschreven: Gij zult de Heer uw God alleen aanbidden, en Hem alleen dienen. (Mattheüs 4:10). Toen verzocht de duivel Hem en nogmaals, en Jezus zei: 'er staat geschreven satan... er staat geschreven.' En Hij citeerde het Woord van God. Hij gebruikte het Zwaard van de Geest, en de Bijbel vertelt hoe de duivel er vandoor ging en Hem een periode met rust liet. Het enige wapen dat wij hebben om de vijand te verslaan is het Zwaard van de Geest, dat is het Woord van God.

Weet je wat ik daarvan heb geleerd? Ik heb dit geleerd: iedere keer als ik het Woord wilde gaan bestuderen dacht ik hoe hongerig ik was en dat ik iets te eten moest gaan zoeken, of ik dacht aan alle dingen die ik die dag nog niet gedaan had. Ik weet dat degenen die deze discipelschaps cursus volgen allerlei redenen zullen hebben waarom ze niet kunnen komen. Ik ben er eindelijk achter waarom. Er is iets in de Bijbel, waarvan God wil dat wij het weten en de duivel wil niet dat wij het weten. Hij wil niet dat jij de God áchter die woorden leert kennen. Er is een koninkrijk van de duisternis en er is een koninkrijk van Gods geliefde Zoon.

In Kolossenzen 1:13 zegt Paulus: 'Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde,' In welk koninkrijk leef jij? Een koninkrijk is een plaats waar iemand regeert en heerst. Jezus Christus is een koning. Heb je al ooit je leven aan Hem gegeven? Volg je hem vandaag de dag, of hebben andere dingen prioriteit in jouw leven? Jezus zei in Lukas 6:46 dit: 'Wat noemt gij Mij Here, Here en doet niet wat ik zeg.?' Hij wil het belangrijkste in jouw leven zijn, de nummer één. Er is een koninkrijk van de duisternis, dat probeert Hem van die voornaamste plek, de plaats van regeren in jouw leven te weerhouden. De reden daarvoor is, dat de vijand zelf die belangrijkste plaats wil innemen. Wend jezelf vandaag met je hele hart tot Jezus en besef dat er een vijand bestaat. Zijn naam is satan en hij heeft demonische macht. Maar de Bijbel zegt ons dat wij autoriteit en macht over hem hebben.

Jezus zei in Mattheus 10:8 'Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.' Predik het Evangelie van het Koninkrijk en terwijl je dat doet, oefen gezag uit over de vijand. Sta niet langer toe dat de vijand je uit het plan van God voor jouw leven kletst. Maak Jezus tot nummer 1 van je leven. Je zult daar nooit spijt van hebben.

## **Discipelschap vragen.**

1. Lees Efeziërs 6:12. Hoe beschrijft dit vers ons geestelijke conflict met de demonische wereld?
2. Lees Markus 16:17. Wat leert dit vers ons over het gezag van de gelovige?
3. Lees Jakobus 4:7. Wat moet iemand die bevrijding van demonen zoekt doen?
4. Lees Jakobus 1:14. Hoe bedriegt satan ons door iets dat verkeerd is begerlijk te laten lijken?
5. Lees Romeinen 6:13. Als iemand zijn leven vult met de dingen van Christus, zullen ze demonen zich ongemakkelijk voelen en vanzelf vertrekken. Wat zegt dit vers dat wij moeten doen?
6. Lees Romeinen 13:14. Demonen voeden zich met de werken van het vlees, dus honger ze uit door in Gods manieren van liefde en reinheid te wonden. We moeten geen..... aan het vlees geven.
7. Lees Lukas 10:17-19. Jezus heeft ons nooit gezegd dat we tot Hem moeten bidden om demonen uit te werpen. Hij heeft óns gezag gegeven. Dit vers leert ons dat wij macht en gezag hebben over.....

## **Bijbelverzen bij de vragen.**

Efeziërs 6:12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Markus 16:17 Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken,

Jakobus 4:7 Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.

Jakobus 1:14 Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte.

Romeinen 6:13 en stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God, als mensen, die dood zijn geweest, maar thans leven, en stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God.

Romeinen 13:14 Maar doet de Here Jezus Christus aan en wijdt geen zorg aan het vlees, zodat begeerten worden opgewekt.

Lukas 10:17-19 En de [tweeën]zeventig zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Here, ook de boze geesten onderwerpen zich aan ons in uw naam. 18 En Hij zeide tot hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen. 19 Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en scorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen.

## Antwoorden

1. Lees Efeziërs 6:12. Hoe beschrijft dit vers ons geestelijke conflict met de demonische wereld? - ze wordt als een worsteling omschreven.
2. Lees Markus 16:17. Wat leert dit vers ons over het gezag van de gelovige? - Wij hebben autoriteit in de naam van Jezus om demonen uit te drijven.
3. Lees Jakobus 4:7. Wat moet iemand die bevrijding van demonen zoekt doen? - Jezelf onderwerpen aan God en de duivel weerstaan.
4. Lees Jakobus 1:14. Hoe bedriegt satan ons door iets dat verkeerd is begeerlijk te laten lijken? - Hij werkt met onze eigen begeerten (om iets verkeerd begeerlijk te laten lijken.)
5. Lees Romeinen 6:13. Als iemand zijn leven vult met de dingen van Christus, zullen ze demonen zich ongemakkelijk voelen en vanzelf vertrekken. Wat zegt dit vers dat wij moeten doen? - Geef jezelf niet over aan zonde maar aan God. Stel je leden (delen van je lichaam) ten dienste als instrument om goede dingen te doen.
6. Lees Romeinen 13:14. Demonen voeden zich met de werken van het vlees, dus honger ze uit door in Gods manieren van liefde en reinheid te wonden. We moeten geen..... aan het vlees geven. - Gelegenheid
7. Lees Lukas 10:17-19. Jezus heeft ons nooit gezegd dat we tot Hem moeten bidden om demonen uit te werpen. Hij heeft óns gezag gegeven. Dit vers leert ons dat wij macht en gezag hebben over.....- de hele legermacht van de vijand.

## Les 6 'Het gezag van de gelovige'

*Door Andrew Wommack*

In de les van vandaag wil ik spreken over het gezag dat God ons als gelovigen heeft gegeven. Om dit te behandelen moeten we niet alleen ingaan op het gezag dat wij hebben, maar ook op het gezag van satan. Hij is buiten proporties opgeblazen. Christenen zijn misleid om te geloven dat we een wezen bevechten wiens kracht veruit superieur is aan de onze, en dat wij nauwelijks tegen hem opgewassen zijn. Maar dat is helemaal niet wat de Schrift ons leert.

Er staat in Efeziërs 6:12 12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Satan speelt dus wel degelijk een rol, hij bestaat. Hij beschikt over een hiërarchie van overheden en machten waar we mee te maken hebben, maar in net voorafgaande vers staat dat we moeten standhouden tegen de verleidingen, (lett. Listen, misleidingen of leugens) van de duivel. De enige macht die satan werkelijk tegen ons heeft is bedrog. Hij heeft geen macht om ons te overweldigen.

In Genesis 3 zien we dat bij de eerste verleiding die tegen Adam en Eva werd ingezet, satan geen superieure kracht gebruikte. Hij gebruikte zo bijvoorbeeld niet een mammoet of een olifant om zijn voet bovenop Adam's hoofd te zetten en hen te bedreigen: 'onderwerp je aan mij want anders...'. Hij bewoonde een slang, het meest listige dier dat God had geschapen. Het woord listig, staat voor bedrieglijk, sluw, subtiel bedrog. De reden dat satan de slang gebruikte was, dat hij geen werkelijk macht bezat om Adam en Eva ook tot maar iets te dwingen. Het enige dat hij kon was bedriegen en misleiden. Hij viel de aard en het karakter van God aan en begon kritiek op God te leveren door te zeggen: 'God houdt niet echt van jullie - Hij houdt iets voor jullie achter.' Hij gebruikte misleiding om Adam en Eva te verleiden om tegen God te zondigen. Zij waren degenen die alle gezag hadden, en de reden dat satan zo te werk moest gaan was, dat hij geen werkelijke macht tegen God had.

Er is zoveel meer dat ik zou willen zeggen, maar daar is hier geen tijd voor. Maar het voornaamste punt dat ik duidelijk wil maken over het gezag van de gelovige, is dat je moet beseffen dat satan nul komma niks macht of kracht of gezag over jou heeft. Hij is een verslagen vijand. De enige macht die hij heeft om jou aan te vallen is leugens en bedrog. Als jouw leven in puin ligt kan je zeggen: 'satan heeft mij aangevallen.' Maar jĳ bent degene die hem van munitie heeft voorzien. Jĳ bent degene die op zijn leugens en bedrog is ingegaan. Als jij niet aan satan zou toegeven, had hij geen enkele toegang tot jou of macht over jou.

In 2 Korintiërs 10:3-5 staat: '3 Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, 4 want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, 5 zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als kriegsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus', Deze verzen spreken over de wapens van onze oorlogvoering, en ieder wapen dat hier wordt genoemd verwijst naar je denken en heeft met gedachten te maken. Satan heeft geen macht om wat dan ook maar tegen jou te doen, behalve door middel van bedrog.

Ik wil hier kort wat dingen samenvatten. In den beginne had God natuurlijk alle autoriteit. Alle macht en autoriteit gaat van God uit. Hij is de enige die macht in Zichzelf heeft. Al het andere is van Hem afgeleid. Toen Hij de hemelen en de aarde schiep had Hij alle macht en gezag. Maar in Genesis 1:26 zei God toen Hij Adam en Eva schiep: 'laat hem heersen....over de hele aarde.' Als je dat combineert met Psalm 115:16 waar staat: 'De hemel is de hemel van de HERE, maar de aarde heeft Hij de mensenkinderen gegeven.

God is de eigenaar van alles dat bestaat omdat Hij de Schepper is, maar Hij heeft de heerschappij, het gezag of de autoriteit aan fysieke menselijke wezens gegeven. Satan heeft nooit enig recht of enige macht gehad om over de aarde te regeren. Hij maakte zich daarvan meester door de mens te verleiden tot zonde. God gaf de macht aan de mensheid, en toen de mens in zonde viel, droeg hij zijn door God gegeven autoriteit en macht over aan de duivel. God heeft satan nooit enige macht gegeven om de mens te onderdrukken of om over deze aarde te heersen. De Schrift zegt dat satan de god van deze wereld is, maar dat komt niet omdat God hem god van deze wereld heeft gemaakt. God heeft satan nooit in een positie boven de mensheid geplaatst. Hij gaf de mensheid heerschappij en autoriteit over deze aarde. De enige reden dat satan ooit in staat is geweest om te onderdrukken, te overheersen of problemen te veroorzaken is, dat de mensen hun van God gegeven gezag aan hem overdroegen.

Dit stelde God voor een echt probleem, omdat Hij een Geest is, en Hij de autoriteit over deze aarde aan fysieke menselijke wezens had overgedragen. Alleen mensen met een fysiek lichaam hadden nu de autoriteit en de macht om over de aarde te heersen en invloed op haar uit te oefenen. Satan is naar ons gekomen en heeft ons overgehaald om onze autoriteit aan hem te geven. In de Schrift is het duidelijk dat demonen een lichaam nodig hebben om te bezitten, omdat satan helemaal niets kan doen, tenzij hij een fysiek menselijk lichaam heeft om door heen te werken. Omdat God geest is en het gezag aan fysieke menselijke wezens heeft gegeven, had Hij in zekere zin Zijn eigen handelen ingeperkt. Niet omdat God geen macht of gezag zou hebben, maar vanwege Zijn eigen integriteit. Hij heeft gezag aan fysieke menselijke wezens gegeven, en omdat Hij trouw is aan Zijn eigen Woord, kon Hij dat niet zomaar terugnemen en zeggen: 'Dit is niet de manier waarop Ik het bedoeld heb. Stop, we gaan het anders doen.' Nee, God heeft zichzelf verbonden aan Zijn eigen Woord.

Heel de geschiedenis door heeft Hij gezocht naar iemand door wie Hij heen kon werken, maar het probleem was, dat alle mensen verdorven waren en zichzelf overgeleverd aan satan. Wat moest Hij nu doen? Wat God daarom uiteindelijk deed, was dat Hij zelf naar de aarde kwam en mens werd. Als je dat begrijpt is dat echt fantastisch, want nu had de duivel een groot probleem. Hij had de macht van de mensheid gebruikt, en God kon niet rechtstreeks ingrijpen om alle problemen op te lossen, omdat de mens uit eigen wil en daardoor legaal zijn van God ontvangen gezag aan satan overdroeg. Het was verkeerd wat satan deed, maar de mens gaf hem de autoriteit en de macht waarover hij de beschikking had om die te geven.

Maar nu kwam God in actie en was Hij niet langer een Geest, maar in de vorm van fysiek vlees. Dat bracht de duivel in de problemen, omdat God niet alleen meer de autoriteit in de hemel had, maar doordat Hij mens werd, ook de autoriteit op aarde. Jezus zei in Johannes 5:26-27 26 Want gelijk de Vader leven heeft in Zichzelf, heeft Hij ook de Zoon gegeven, leven te hebben in Zichzelf. 27 En Hij heeft Hem macht gegeven om gericht te houden, omdat Hij de Zoon des mensen is. Hij wees hierbij op Zijn fysieke lichaam. Jezus kwam en oefende Gods autoriteit uit.

De duivel verzocht Hem, en Jezus gaf nooit aan hem toe. Satan verloor iedere strijd met Hem. Vervolgens nam Jezus onze zonden, stierf ervoor, ging naar de hel, herrees en zei in Mattheüs 28:18 'Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde.' Hij herwon de autoriteit die God de mensheid had gegeven, die de mens misbruikt had, en als God in het vlees, had Jezus nu alle macht in de hemel en op aarde. In het volgende vers zegt Hij: 'gaan jullie nu en doe deze dingen.' In feite zei Hij: 'Ik heb nu alle macht in hemel en op aarde en die deel Ik met jullie.' Deze keer is er echter een uniek verschil in de macht die God aan ons als gelovigen heeft teruggegeven. Het is nu een gemeenschappelijke macht tussen ons en de Heer Jezus Christus. Ze is nu niet meer alleen aan ons gegeven, zoals aan Adam en Eva. Zij konden hun autoriteit weggeven en de duivel in staat stellen hen te overweldigen, en waren in principe hulpeloos. Maar vandaag de dag is onze autoriteit in gemeenschap met de Heer Jezus Christus.

Het werkt precies als met een gezamenlijke bankrekening, waarbij beide handtekeningen nodig zijn om een cheque uit te schrijven. Onze autoriteit is gedeeld met de Heer Jezus, en Zijn autoriteit is gedeeld met de kerk. Ook al falen wij, God zal deze autoriteit nooit meer aan de duivel overdragen. Satan is absoluut machteloos. Hij heeft geen enkel vermogen om ook maar iets in jouw leven te doen, tenzij hij jou ergens in kan bedriegen en jij vrijwillig aan hem toegeeft. Je kunt hem autoriteit in jouw leven geven, je kunt er persoonlijk onder lijden, maar de door God gegeven autoriteit die aan de mens is gegeven, zal nooit meer eenzijdig naar de duivel gaan. Ze is nu gemeenschappelijk bezit van ons en de Heer Jezus, en Hij zal onveranderlijk trouw blijven.

Je moet beseffen dat jij degene bent die nu de autoriteit en de macht heeft. Satan bestrijdt jou met gedachten, en jouw wapens zijn zo, dat je deze krijgsgevangen kan maken. Je kan beseffen dat het verkeerd is dat de duivel jou fysiek aantast en ontdekken wat de Schrift over genezing zegt. Johannes 8:32 zegt: 32 en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. Jij bent degene met de macht en de autoriteit. God heeft haar aan jou gegeven en het enige dat jou weerhoudt om haar te gebruiken is, dat je jouw gedachten nog geen krijgsgévangene hebt gemaakt. Je hebt deze geestelijke wapens nog niet gebruikt om je denken te vernieuwen en om te beseffen wat je hebt.

Het is bemoedigend om te ontdekken dat jij degene bent met het gezag en de macht. Ik bid dat je dit aanvaard, er over mediteert en dat God je de openbaring zal geven dat jij degene bent voor wie satan siddert van angst. Jij zou helemaal niet hoeven te sidderen voor satan, omdat jij degene bent, die de van God gegeven macht en autoriteit heeft. Als jij de duivel weerstaat, zal hij van jou vluchten. (Jakobus 4:7)

## Discipelschap vragen

1. Lees Genesis 3:1 Satan bestaat, maar zijn werkelijke kracht zit in zijn vermogen om ons te misleiden. Waarin probeerde de slang (de duivel) Eva aan het twijfelen te krijgen?
2. Lees Genesis 3:1. Waarom denk je dat satan misleiding gebruikt?
3. Lees Genesis 1:26, 28. Wie gaf de mens zijn autoriteit?
4. Lees Psalm 8:4-8. Hoe schiep God de mens?
5. Lees 2 Korintiërs 4:4. Wat vertelt dit vers dat er gebeurd is?
6. Lees Mattheüs 4:8-9. Ondersteunen deze verzen dit punt?
7. Lees Mattheüs 28:18. Wie heeft nu na Jezus dood en opstanding alle macht in hemel en op aarde?
8. Lees Mattheüs 28:18-19. Aan wie is deze autoriteit gedelegeerd volgens dit vers?
9. Lees Efeziërs 1:19. Aan wie blijkt de overweldigende grootheid van God kracht?

## Bijbelverzen bij de vragen.

Genesis 3:1 De slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de HERE God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof?

Genesis 1:26 En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.

Genesis 1:28 En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt.

Psalm 8:5-9 5 wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet? 6 Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt, en hem met heerlijkheid en luister gekroond. 7 Gij doet hem heersen over de werken uwer handen, alles hebt Gij onder zijn voeten gelegd: 8 schapen en runderen altegader en ook de dieren des velds, 9 de vogelen des hemels en de vissen der zee, hetgeen de paden der zeeën doorkruist.

2 Korintiërs 4:4 4 ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is.

Mattheüs 4:8-9 8 Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, 9 en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt.

Mattheüs 28:18 En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op [de] aarde.

Mattheüs 28:19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

Efeziërs 1:19 en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht,

## Antwoorden

1. Lees Genesis 3:1 Satan bestaat, maar zijn werkelijke kracht zit in zijn vermogen om ons te misleiden. Waarin probeerde de slang (de duivel) Eva aan het twijfelen te krijgen? Aan Gods woord. (Heeft God werkelijk gezegd??)

2. Lees Genesis 3:1. Waarom denk je dat satan misleiding gebruikt? Hij kon ze niet met geweld tot ongehoorzaamheid dwingen. Hij moest ze misleiden om ze zover te brengen dat ze hun gezag opgaven.

3. Lees Genesis 1:26, 28. Wie gaf de mens zijn autoriteit? God

4. Lees Psalm 8:4-8. Hoe schiep God de mens? Met heerschappij over de werken van Zijn handen.

5. Lees 2 Korintiërs 4:4. Wat vertelt dit vers dat er gebeurd is?

satan roofde het gezag van de mensen en werd de god van deze wereld (systeem, tijdperk)

6. Lees Mattheüs 4:8-9. Ondersteunen deze verzen dit punt?

Ja



7. Lees Mattheüs 28:18. Wie heeft nu na Jezus dood en opstanding alle macht in hemel en op aarde?

Jezus

8. Lees Mattheüs 28:18-19. Aan wie is deze autoriteit gedelegeerd volgens dit vers?

De gelovigen.

9. Lees Efeziërs 1:19. Aan wie blijkt de overweldigende grootheid van God kracht? aan ons, die geloven.

## Les 7 'Genezing is deel van de verzoening'

*Door Andrew Wommack*

De les van vandaag gaat over genezing en hoe dat onderdeel is van wat Jezus al voor ons heeft gekocht. In Markus 2 en Lukas 5 gaf Jezus onderricht in een huis dat zó overvol was, dat een verlamde man door het dak neergelaten werd door zijn vrienden, voor Jezus voeten en Jezus genas hem wonderbaarlijk. In Mattheüs 8:14-16 vertelt de Bijbel, nadat Jezus mensen had genezen: 14 En Jezus kwam in het huis van Petrus en zag diens schoonmoeder met koorts te bed liggen. 15 En Hij vatte haar hand en de koorts verliet haar, en zij stond op en diende Hem. 16 Toen het nu avond werd, bracht men vele bezetenen tot Hem; en Hij dreef de geesten uit met zijn woord en die ernstig ongesteld waren genas Hij allen, Vervolgens geeft vers 17 de verklaring waarom dit allemaal plaatsvond: 17 opdat vervuld zou worden, hetgeen gesproken werd door de profeet Jesaja, toen hij zeide: Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen.

In dit geval genas Jezus vele mensen en wordt heel specifiek gewezen op een aangehaald uit Jesaja 53:3-5: 3 Hij was veracht en van mensen verlaten, [Dit is een profetie over de Heer Jezus Christus] een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. 4 Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. 5 Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. (haakjes van mij)

Dit zijn krachtige Schriftverzen. Sommige mensen vatten deze zo op dat ze zeggen 'wacht even, dit is geestelijk bedoeld'. De kerk waarin ik ben opgegroeid geloofde niet in fysieke genezing van het lichaam. Ze namen een dergelijk vers en vergeestelijkten het - gebruikten het om te zeggen dat we emotioneel verwond waren en als we onze levens aan de Heer toevertrouwden, Hij ons daarvan zou genezen. Maar als je dit vers legt bij de verzen waar we mee begonnen zijn, maakt dat voorgoed een eind aan een dergelijke interpretatie van deze verzen. Het is waar dat Jezus je emotioneel wil genezen en op andere manieren, maar deze verzen spreken over de fysieke genezing van het lichaam.

Dat is zichtbaar omdat in Mattheüs 8:17 wordt gezegd dat deze genezingen plaats vonden als vervulling van de profetie van Jesaja, waar we net gelezen hebben. 'Door Zijn striemen is ons genezing geworden.' Het zegt dat de vervulling was, dat Hij Zelf onze zwakheden op Zich genomen heeft en onze ziekten gedragen heeft. Dit gaat over fysieke ziekte, kwalen en pijnen. Jezus genas mensen fysiek om de Schrift te vervullen dat zegt dat wij door Zijn striemen zijn genezen.

De Bijbel zegt verder in 1 Petrus 2:24 die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen. Dit staat in de verleden tijd. Jezus is gekomen en deel van wat Hij kwam doen is onze fysieke lichamen genezen. Ik doe daarmee helemaal niets af aan het feit dat Hij ook kwam om onze zonden te vergeven. Dat is heel belangrijk, en de vergeving van zonden is als de deuropening, de toegang tot al het andere. Maar Hij kwam niet uitsluitend om jouw zonden te vergeven. Hij kwam ook om jouw lichaam te genezen.

In het Grieks is het woord dat voor redding wordt gebruikt in het Nieuwe Testament het woord 'sozo' en dat is een veel omvattend woord, dat op veel verschillende dingen slaat. Maar als je het nakijkt, wordt het ook vertaald als 'genezen' Jakobus 5:14-15 stelt: Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. 15 En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten. Het woord dat hier met 'gezond maken' wordt vertaald is het Griekse woord 'Sozo' en spreekt over de

zieken die fysieke genezen worden in hun lichaam. Hetzelfde woord dat vertaald wordt met vergeving van zonden, is ook honderden keren in het Nieuwe Testament vertaald als 'genezing'.

Toen Jezus zijn discipelen in Mattheüs 10 uitzond, gaf Hij hen het bevel de zieken te genezen, de melaatsen te reinigen, de demonen uit te drijven en het evangelie te prediken. Genezing is evenzeer onderdeel van wat Jezus kwam bewerken in jouw leven als vergeving van zonden. Op dezelfde manier als dat je nooit zou bedenken dat de Heer wil dat je zonde zou begaan, om je zo iets te leren door jouw zonde, zou Hij ook niet willen dat je in ziekte leeft. God is niet de auteur van ziekte in jouw leven.

Soms zeggen mensen dingen als: 'Nou, deze ziekte is in feite een zegen van God voor mij, omdat het mij dichterbij Hem gebracht heeft.' Het is waar dat mensen in crisis situaties zich tot God kunnen keren, maar Hij is niet degene die ziekte heeft gezonden om jou iets te leren. Hij zou dat net zomin doen, als dat Hij jou tot zonde zou brengen. Is het mogelijk dat je iets leert als je in zonde leeft? Als je in hoerij of homoseksualiteit leeft en een of andere ziekte oploopt, kan je er dan achter komen dat die levensstijl verkeerd was? Natuurlijk kan dat, maar God heeft jou niet tot die levensstijl geleid. Hij heeft geen zonde in jouw leven verwekt, toch kan je leren van je zonde. Je kunt ook met je hoofd tegen de muur slaan en ontdekken dat het niet slim is om dat te doen, maar dat kan je ook ontdekken zonder je hoofd tegen de muur te stoten. Je hoeft niet alles op de moeilijke manier te leren. God brengt geen ziekte in jouw leven om jou te verderen en iets te leren. Jezus stierf om jouw zonden te vergeven en ook om jou te genezen van jouw ziekten. Hij heeft onze zonden in Zijn eigen lichaam gedragen en door Zijn striemen werd jij genezen.

Gods bovennatuurlijke goddelijke genezing is voor ons allemaal beschikbaar als deel van de verzoening, waarvoor Jezus is gestorven. Als jij je genezing niet ontvangt, is God niet boos op je. Je hoeft niet genezen te zijn om van God te houden. Het is mogelijk om met je hele hart van God te houden, niet in genezing te geloven en nog steeds naar de hemel te gaan. In feite zul je daar waarschijnlijk sneller heen gaan, omdat je niet weet hoe je in gezondheid moet wandelen. Maar weet je - het is voor jou beschikbaar. Jezus stierf om het te bewerken. Het is Gods wil dat je gezond bent.

## **Discipelschap vragen.**

- 1 Lees Mattheüs 8:16-17. Hoeveel mensen genas Jezus?
2. Lees Jesaja 53:3-5. Over wat voor soort genezing spreken deze verzen?
3. Lees Mattheüs 8:17. Wat is er gebeurd met onze ziekten en kwalen?
4. Lees 1 Petrus 2:24. Welke twee dingen deed Jezus voor ons volgens dit vers?
5. Lees Jakobus 5:14-15. Het woord gezond maken in vers 15 is het Griekse woord 'sozo' dat wordt vertaald als: 'bevrijden, beschermen, genezen, bewaren, heel maken.' Hetzelfde woord wordt door de Bijbel gebruikt voor 'redding'. Wat is volgens deze verzen en het Griekse woord voor redding inbegrepen in deze redding?
- 6 Lees Mattheüs 10:7 Toen Jezus zijn discipelen uitzond, wat heeft Hij hen opgedragen te zeggen?

7. Lees Mattheüs 10:8. Wat heeft Jezus hen opgedragen te doen?
8. Lees Markus 16:15. Wat heeft Jezus Zijn discipelen opgedragen te doen?
9. Lees Markus 16:16. Wat zullen degenen die gehoorzamen aan het Evangelie doen?
10. Lees Markus 16:17. Welke tekenen zullen de gelovige volgen?
11. Lees Markus 16:18. Welke andere tekenen volgen de gelovigen?

### **Bijbelverzen bij de vragen.**

Mattheüs 8:16-17 16 Toen het nu avond werd, bracht men vele bezetenen tot Hem; en Hij dreef de geesten uit met zijn woord en die ernstig ongesteld waren genas Hij allen, 17 opdat vervuld zou worden, hetgeen gesproken werd door de profeet Jesaja, toen hij zeide: Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen.

Jesaja 53:3-5 3 Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. 4 Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. 5 Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.

Mattheüs 8:17 17 opdat vervuld zou worden, hetgeen gesproken werd door de profeet Jesaja, toen hij zeide: Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen.

1 Petrus 2:24 die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen.

Jakobus 5:14-15 14 Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. 15 En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden.

Mattheüs 10:7 Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

Mattheüs 10:8 Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.

Markus 16:15 En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.

Markus 16:16 Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.

Markus 16:17 Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken,

Markus 16:18 slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.

## Antwoorden

- 1 Lees Mattheüs 8:16-17. Hoeveel mensen genas Jezus? - allen die tot Hem kwamen
2. Lees Jesaja 53:3-5. Over wat voor soort genezing spreken deze verzen? - alle soorten inclusief fysieke genezing.
3. Lees Mattheüs 8:17. Wat is er gebeurd met onze ziekten en kwalen? - Jezus heeft ze gedragen.
4. Lees 1 Petrus 2:24. Welke twee dingen deed Jezus voor ons volgens dit vers? - Hij heeft onze zonden in zijn lichaam gedragen en striemen ontvangen voor onze genezing.
5. Lees Jakobus 5:14-15. Het woord gezond maken in vers 15 is het Griekse woord 'sozo' dat wordt vertaald als: 'bevrijden, beschermen, genezen, bewaren, heel maken.' Hetzelfde woord wordt door de Bijbel gebruikt voor 'redding'. Wat is volgens deze verzen en het Griekse woord voor redding inbegrepen in deze redding? - Genezing.
- 6 Lees Mattheüs 10:7 Toen Jezus zijn discipelen uitzond, wat heeft Hij hen opgedragen te zeggen? - Het koninkrijk der Hemelen is nabij.
7. Lees Mattheüs 10:8. Wat heeft Jezus hen opgedragen te doen? - genees de zieken, wek de doden op, en drijf demonen uit.
8. Lees Markus 16:15. Wat heeft Jezus Zijn discipelen opgedragen te doen? - Naar alle naties te gaan en het Evangelie te verkondigen.
9. Lees Markus 16:16 Wat zullen degenen positief op het Evangelie reageren doen? - geloven en zich laten dopen.
10. Lees Markus 16:17 Welke tekenen zullen de gelovige volgen? - demonen uitdrijven en in nieuwe tongen spreken.
11. Lees Markus 16:18. Welke andere tekenen volgen de gelovigen? - de zieken de handen opleggen en ze zien genezen.

## les 8 'Hindernissen voor genezing'

*Door Andrew Wommack*

In onze voorgaande les heb ik gesproken over het feit dat het Gods wil is om jou te genezen, en dat genezing een onderdeel van de verzoening is. Daar kan nog veel meer over gezegd worden, omdat zelfs al aanvaard je dit en zie je dat ook duidelijk in de Schrift, het roept nog steeds heel veel vragen op, zoals: 'Als het Gods wil is om ons te genezen, waarom is dan niet iedereen genezen?' Daar zijn vele redenen voor en ik kan hier nog maar heel oppervlakkig alles wat ik weet aansnijden. Er is heel veel kennis die ik hier gewoon niet kwijt kan, maar als het Gods wil is om te genezen, wil ik hier een stukje behandelen van de vraag waarom mensen niet genezen. Eén van de redenen is onwetendheid. Je kunt niet functioneren in iets dat je niet weet of begrijpt, en in mijn eigen leven was dat zeker waar. Mij was geleerd dat Gods wil automatisch tot stand kwam, en dat ik daar geen enkele autoriteit, gezag of inspraak in had.

Vanwege mijn onwetendheid gebeurden verschillende dingen. Mijn vader stierf toen ik twaalf jaar oud was en tegen de tijd dat ik een en twintig was zijn nog twee, drie mensen in mijn omgeving gestorven. Ik heb voor hen allen gebeden voor genezing, maar ik heb geen genezing zien manifesteren. Niet omdat het niet Gods wil zou zijn, maar vanwege onwetendheid aan mijn kant. Onwetendheid is wel een reden waarom dingen plaatsvinden, maar geen excuus. Het is net als bij de wet van de zwaartekracht. Iemand kan wel zeggen: 'Ik besepte gewoon niet dat ik zou doodgaan als ik van een gebouw van 10 verdiepingen af sprong.' Je hoeft je helemaal niet bewust te zijn van de volle impact van een wet, om de gevolgen daarvan te ondergaan. Mensen zijn ontwetend van vele van Gods wetten. Ze weten niet hoe Zijn systeem van genezing werkt, en daarom sterven heel veel mensen uit onwetendheid.

Iets anders dat ons kan belemmeren om genezing te ontvangen is zonde. Het maakt mensen echt boos als je zoiets zegt, omdat ze het zo opvatten dat jij beweert dat alle ziekte het gevolg is van zonde van hun kant, wat gewoon niet zo is. Dat beweer ik helemaal niet. In Johannes 9 was een voorval, dat Jezus de tempel verliet en Zijn discipelen wezen Hem op een man die blind was geboren. Zijn discipelen vroegen in vers 2: Rabbi, wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind geboren is? Met andere woorden, zij probeerden deze ziekte rechtstreeks in verband te brengen met een zonde, en vroegen of het kwam door zijn zonde of die van zijn ouders, die had gemaakt dat deze ziekte hem overkwam. Jezus antwoord was, dat geen van beiden had gezondigd. Daarmee wilde Hij niet zeggen dat de ouders of de man nooit gezondigd hadden, maar dat hun zonde niet de rechtstreekse oorzaak van deze blindheid was.

Het is niet juist om te zeggen dat iedere ziekte direct met zonde samenhangt, maar het is ook niet juist om te zeggen dat zonde géén factor is. In Johannes 5 staat een voorval dat Jezus bij het bad van Bethesda was en Hij genas een man bovennatuurlijk. Er waren hele menigten zieken in die plaats, maar slechts één persoon werd genezen. Later in het hoofdstuk blijkt dat de man helemaal niet wist wie hem genezen had. De Joden vroegen hem in vers 12: 12 Zij vroegen hem: Wie is de mens, die tot u gezegd heeft: Neem op en ga uws weegs? En de verzen 13 en 14 gaan verder met: '13 En de genezene wist niet, wie het was; want Jezus was ontweken, omdat er een (grote) schare op die plaats was. 14 Daarna vond Jezus hem in de tempel en zeide tot hem: Zie, gij zijt gezond geworden; zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkome. Jezus zegt hier dat zonde nog iets veel ergers zou veroorzaken dan zijn verlamming. Hij verbond hier het gevolg ziekte aan zonde. Hij zei ook in Johannes 9 dat het niet het gevolg van iemands zonde was dat deze man blind geboren was.

Sommige dingen gebeuren gewoon natuurlijk, maar er zijn ook momenten dat ziekte, gebreken of problemen het rechtstreekse gevolg van zonde zijn. Maar zelfs in die gevallen wil dat helemaal niet zeggen dat God degene is die ons deze dingen aan doet. Neem

bijvoorbeeld iemand die er een homoseksuele levenswijze op na houdt, wat een perversie is van de natuur. Uit die levenswijze komen seksueel overdraagbare ziekten voort. God is niet de veroorzaker van die ziekten, dat is gewoon de natuur die in opstand komt, omdat ze niet op die manier van leven is ingericht. Als jij bijvoorbeeld het verkeerde voedsel gaat eten, zal jouw lichaam daar op reageren en dat is niet God die jou dat aan doet. Er zijn natuurlijke wetten en natuurlijke oorzaken hier aan het werk. Het is dus waar dat zonde één van de redenen kan zijn dat mensen niet genezen. Als er een bekende zonde in jouw leven is, en je wilt God geloven voor genezing, dan moet je breken met die zonde, want door die zonde geef je satan een rechtstreekse toegang om jou te belemmeren te ontvangen wat God in jouw leven wil doen.

Romeinen 6:16 zegt: 16 Weet gij niet, dat gij hem, in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven, hetzij dan van de zonde tot de dood, hetzij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid?

Dat betekent niet dat satan je meester wordt in die zin dat je je behoud verliest en naar de hel gaat, maar het betekent dat, of je nu Christen bent of niet - als je in zonde leeft - je satan een ingang in je leven geeft. Johannes 10:10 zegt dat de dief niet anders komt dan om te stelen, te doden en te vernietigen. Maar Jezus is gekomen om je leven te geven en dat in overvloed. Hier heb je dus Jezus, die probeert om jou Zijn leven en gezondheid te geven, maar je hebt ook satan die probeert jou ziek te maken. Als jij je door zonde overgeeft aan satan, geef je hem macht en gelegenheden in je leven. Je kunt God dan vragen en bidden voor alle genezing die je maar wilt, maar jouw daden stellen de duivel in staat om binnen te komen en ziekte te veroorzaken. Als je dus in zonde leeft, moet je daar mee stoppen.

Ik moet daar wel aan toevoegen dat je zó intern gericht kan worden dat je gaat zeggen: 'Nou, ik ben altijd slechter dan ik zou moeten zijn.' En dan tot het punt komt dat ook al geloof je dat God je zou kúnnen genezen, je denkt dat Hij dat niet wíl, omdat je het niet verdiend. Dat is evenzeer verkeerd. Niemand van ons zal ooit genezing van God ontvangen omdat we het verdienen. God heeft tot op de dag van vandaag nog nooit iemand gehad die zich heeft gekwalificeerd om voor Hem te werken. Je moet daarom Gods werking in je leven niet afhankelijk maken van jouw prestaties of je heiligheid. Het moet gebaseerd zijn op wat Jezus voor jou heeft gedaan en jouw geloof in Hem. Tegelijkertijd kun je ook jouw eigen daden niet veronachtzamen en jezelf maar zonder tegenstribbelen overleveren aan de duivel. Je zult merken dat genezing veel gemakkelijker en veel beter in jouw leven werkt als je je bekeert en stopt met alles dat je doet, dat satan een opening in je leven geeft.

Een ander aspect dat genezing betreft is, waar sommige mensen niet aan denken is, dat de negativiteit en het ongeloof van andere mensen je kan beïnvloeden. Een van de klassieke voorbeelden hiervan staat in Markus 6, waar Jezus in zijn eigen vaderstad was en de mensen Hem niet erkenden omdat ze Hem als kleine jongen hadden gekend. Zij kenden Zijn vader en moeder, zijn broers en zusters en respecteerden Hem niet zoals andere mensen deden. Ze keerden zich tegen Hem en bekritiseerden Hem. In Markus 6:4-6 staat: En Jezus zeide tot hen: Een profeet is alleen in zijn vaderstad en onder zijn verwanten en in zijn huis ongeëerd. 5 En Hij kon daar geen enkele kracht doen; alleen genas Hij enige zieken door handoplegging. 6 En Hij verwonderde Zich over hun ongeloof. Hier staat dus niet dat Hij hier geen krachten wílde doen, behalve de handen op leggen bij enkele zieken, maar dat Hij het niet kón doen.

Dit is dus Jezus, de Zoon van God, die als mens naar de aarde was gekomen, die zeker niet tekort schoot in Zijn geloof. En er was ook zeer zeker geen spoor van zonde in Zijn leven. Maar toch werd Hij ingeperkt in wat Hij voor andere mensen kon doen door hun ongeloof. Als je dit combineert met Mattheüs 13:58 waar staat: En Hij deed daar niet vele krachten wegens hun ongeloof, begrijpen we dat Jezus, die zelf geen enkele beperking van Zichzelf had, en zeker geen zonde waardoor satan toegang tot Zijn leven had, ingeperkt werd wat Hij kon doen, door de mensen rondom Hem.

Dit is echt heel belangrijk om te begrijpen omdat ik wil uitleggen dat het Gods wil is, dat iedereen altijd geneest. Als je dat geloof, zou je de vergissing kunnen maken om naar het

ziekenhuis te gaan en te proberen dat helemaal leeg te halen door iedere zieke te genezen, omdat jij gelooft dat het Gods wil is, dat ze zullen genezen. Het is zeker Gods wil voor hen dat ze zullen genezen, maar Hij zal nooit tegen hun eigen wil in werken. God beschermt het recht om ziek te zijn, hun recht om niet te genezen - en ze kunnen niet genezen op het geloof van een ander. Het geloof van een ander kan hen helpen als ze er moeite mee hebben, maar niemand kan het vóór hen doen. Je kunt een auto vooruit duwen die in zijn vrij staat, maar niet met de handrem erop of in de achteruit. Als iemand zich tegen genezing verzet kun je dat niet overwinnen. Daarom kun je niet een ziekenhuis leeghalen, of een kerk dienst binnen gaan en daar iedereen zien genezen zonder hun medewerking.

Hier kan zó veel meer over gezegd worden. Toen Jezus mensen genas, zelfs doden opwekte, ging Hij naar iemand toe en zei: 'Ween niet'. Hij gaf een moeder opdracht te stoppen met huilen en wekte vervolgens haar zoon op uit de dood. Iemand's geloof moet ergens ingezet worden. Er is geloof van onze kant nodig, en er spelen nog zoveel, zoveel andere dingen een rol bij genezing. Ik heb er vandaag maar enkele van besproken en hopelijk kom je er een stukje verder mee, maar één van de belangrijkste dingen die je hieruit moet meenemen is, dat God getrouw is. Het is Zijn wil voor jou dat je genezen bent, maar je moet leren hoe je met Hem moet samenwerken. Hij kan dat niet voor jou doen; Hij moet het dóór jou doen. Het zal van binnenuit van jou komen. Ik bid dat deze dingen je zullen helpen om jezelf toe te wijden, om de kracht van God door jou heen te laten stromen en te gaan wandelen in bovennatuurlijke gezondheid.

## Discipelschap vragen

1. Lees Mattheüs 8:17. Wat heeft Jezus gedaan om genezing voor ons te verkrijgen?
2. Lees Hosea 4:6. Sommige mensen genezen niet vanwege: A. Onwetendheid (gebrek aan kennis) B. Omdat ze niet naar de kerk gaan. C. Ze zijn niet goed genoeg.
3. Lees Johannes 9:1-3. Wat dachten de discipelen dat de oorzaak was van de blindheid van deze man?..... was hun gedachtengang juist?
4. Lees Johannes 5:14. Zonde opent een deur voor ziekte, maar niet altijd. Behalve ziekte, wat kan zonde nog meer aanrichten in een mens?
5. Lees Romeinen 5:12-14 Als zonde niet altijd de oorzaak van ziekte is, wat kan nog meer een oorzaak zijn?
6. Lees Handelingen 10:38. Volgens Handelingen 10:28 kan ziekte veroorzaakt worden door:.....
7. Lees Mattheüs 13:58. Genezing kan worden belemmerd door:.....
8. Lees Jakobus 5:15. Wat zal de zieke gezond maken?



## Bijbelverzen bij de vragen

Mattheüs 8:17 opdat vervuld zou worden, hetgeen gesproken werd door de profeet Jesaja, toen hij zeide: Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen.

Hosea 4:6 Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.

Johannes 9:1-3 1 En voorbijgaande zag Hij een man, die sedert zijn geboorte blind was. 2 En zijn discipelen vroegen Hem en zeiden: Rabbi, wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind geboren is? 3 Jezus antwoordde: Noch deze heeft gezondigd noch zijn ouders, maar de werken Gods moesten in hem openbaar worden.

Johannes 5:14 Daarna vond Jezus hem in de tempel en zeide tot hem: Zie, gij zijt gezond geworden; zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkome.

Romeinen 5:12-14 12 Door één mens is de zonde in de wereld gekomen, en door die zonde de dood, en de dood is het lot van alle mensen geworden, omdat ze allemaal gezondigd hebben. 13 Er was al zonde in de wereld voordat de wet van Mozes er was, maar als er geen wet is, wordt zonde niet aangerekend. 14 Toch heerste van de tijd van Adam af tot aan de tijd van Mozes de dood ook over hen die niet op dezelfde manier als Adam hadden gezondigd door een gebod te overtreden. Adam is een beeld van hem die komen moest.

Handelingen 10:38 en hoe God toen Jezus van Nazaret heeft gezalfd met de heilige Geest en bekleed met macht. Als een weldoener ging hij rond: hij genas allen die in de macht van de duivel waren, want God was met hem.

Mattheüs 13:58 En hij deed er niet veel wonderen, omdat ze geen geloof hadden.

Jakobus 5:15 En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden.

## Antwoorden

1. Lees Mattheüs 8:17. Wat heeft Jezus gedaan om genezing voor ons te verkrijgen? - Hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekten weggedragen.
2. Lees Hosea 4:6. Sommige mensen genezen niet vanwege: A. Onwetendheid (gebrek aan kennis) B. Omdat ze niet naar de kerk gaan. C. Ze zijn niet goed genoeg. - A onwetendheid (gebrek aan kennis)
3. Lees Johannes 9:1-3. Wat dachten de discipelen dat de oorzaak was van de blindheid van deze man?..... - Zonde. - was hun gedachtegang juist? - Nee
4. Lees Johannes 5:14. Zonde opent een deur voor ziekte, maar niet altijd. Behalve ziekte, wat kan zonde nog meer aanrichten in een mens? - Vele dingen, nog erger dan ziekte, zelfs de dood. (Romeinen 6:23)
5. Lees Romeinen 5:12-14 Als zonde niet altijd de oorzaak van ziekte is, wat kan nog meer een oorzaak zijn? - De zondeval (Genesis 3) Door de overtreding van Adam werd zonde en ziekte in het menselijk ras ingebracht.
6. Lees Handelingen 10:38. Volgens Handelingen 10:28 kan ziekte veroorzaakt worden door:.....- overweldiging door de duivel.
7. Lees Mattheüs 13:58. Genezing kan worden belemmerd door:.....- ongeloof
8. Lees Jakobus 5:15. Wat zal de zieke gezond maken? - Het gelovig gebed

## Les 9 'Anderen vergeven'

*Door: Don krow*

Vandaag bespreken we het onderwerp vergeving vanuit Mattheüs 18:21-22. 21 Toen kwam Petrus bij Hem [Jezus] en zeide: Here, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? 22 Tot zevenmaal toe? Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal. (haakjes van mij DK). Ik denk dat Petrus zichzelf erg ruimhartig vond toen hij vroeg hoe vaak hij iemand moest vergeven die tegen hem gezondigd had. 'denkt U wel zeven keer per dag?' Jezus zei: 'Petrus, niet zeven keer, maar zeventig keer zeven.' Dat is dus 490 keer, maar wil helemaal niet zeggen dat je na 490 keer niet meer hoeft te vergeven. Wat Jezus hier noemde zou gewoon een onmogelijk aantal overtredingen zijn die iemand in één dag kan overkomen. Hij zei eigenlijk dat vergeving voortdurend moest zijn, dat het altijd door moest gaan. Vergeving zou de ware instelling van een christen moeten zijn.

Jezus zei in Lukas 23:34 'Vader, vergeef hen, want zij weten niet wat zij doen.' En ook Stefanus, de martelaar uit Handelingen 7:60 zei: 'reken hen deze zonde niet toe.' Niet alle mensen zullen vergeving aannemen, maar de houding in het hart van een christen zou altijd moeten zijn om het aan te bieden. Jezus vertelde een gelijkenis over vergeving toen hij verder ging vanaf vers 23 in Mattheüs 18. 23 Daarom is het Koninkrijk der hemelen te vergelijken met een koning, die afrekening wilde houden met zijn slaven. 24 Toen hij begon te rekenen, werd een voor hem geleid, die tienduizend talenten [een bedrag van miljoenen euro's] schuldig was. 25 Omdat hij niet bij machte was te betalen, beval zijn heer hem te verkopen, met zijn vrouw en kinderen en al wat hij bezat, opdat er betaald kon worden. 26 De slaaf wierp zich neder als smekeling en zeide: Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. 27 De heer van die slaaf kreeg medelijden met hem en hij liet hem vrij en schold hem de schuld kwijt. (haakjes van mij JV).

Dit was dus aan de hand. Deze man was zijn meester werkelijk miljoenen schuldig. Er bestaat geen enkele manier waarop hij dat kan betalen. Hij weet dat hij het niet kan en de meester weet het ook. In die dagen kon je je niet failliet laten verklaren zoals bij ons. - ze verkochten jou dan, je vrouw en je kinderen en alles wat je had en je werd slaaf. Je kon zelfs in de gevangenis worden geworpen tot je alles betaald had, en als dat nooit gebeurde zat je dus je hele leven in de gevangenis. Deze man deed het enige dat hij kon bedenken. Hij viel op zijn knieën en smeekte om genade. 'Oh meester, heb geduld met mij. Alstublieft, ik smeed het u. Ik zal alles terug betalen, heb geduld! Let eens op wat er gebeurt in vers 27. Daar staat dat de meester met ontferming werd bewogen voor hem en hem zijn schuld kwijtschold.

Wij hadden ook een schuld die wij niet konden betalen. De Bijbel zegt dat het loon van de zonde de dood is. (Romeinen 6:23) - voor eeuwig gescheiden van God - en al het zilver en goud van de hele wereld kon ons nog niet vrijkopen. Toen zond God in Zijn bewogenheid en genade Zijn Zoon Jezus naar de aarde om voor ons de schuld te voldoen die wij nooit kunnen betalen. God keek met medelijden naar ons en zei: 'Ik vergeef jou die schuld.' Deze man, die net miljoenen was kwijtgescholden had zo iets van 20 euro tegoed van een mede-dienaar. Hij zocht hem op en zei: 'Ik ben net ontheven van een schuld van miljoenen euro's, wat kunnen mij die twintig euro nog schelen? Ik wil dat jij net zo vrij zult zijn als ik! Laat maar zitten. Het is goed zo, want mij is miljoenen euro's aan schuld kwijtgescholden!'. Dat is wat had moeten gebeuren, maar zo ging het niet. Laten we eens lezen wat er werkelijk gebeurde in de verzen 28-31. 28 Toen die slaaf wegging, trof hij een zijner medeslaven aan, die hem honderd schellingen schuldig was, en hij greep hem bij de keel en zeide: Betaal wat jij schuldig zijt. 29 De medeslaaf nu wierp zich voor hem neder en bad hem dringend, zeggende: Heb geduld met mij en ik zal u betalen. 30 Doch hij wilde niet, maar ging heen en zette hem gevangen, totdat hij het verschuldigde zou betaald hebben. 31 Toen nu zijn medeslaven zagen, wat er gebeurd was, werden zij zeer verdrietig en

gingen hun heer al wat er gebeurd was, mededelen. Hij gooide deze man in de gevangenis voor 20 euro nadat hemzelf net miljoenen euro's waren kwijtgescholden.

Kan je je dat voorstellen? Vers 32-34 zeggen dan: '32 Toen ontbood zijn heer hem en zeide tot hem: Slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, daar gij het mij dringend hadt gevraagd. 33 Hadt ook gij geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ook ik medelijden had met u? 34 En zijn meester werd toornig en gaf hem in handen van de folteraars, totdat hij hem al het verschuldigde zou betaald hebben. Deze kerel werd nu in de gevangenis gegooid vanwege de manier waarop hij zijn medeslaaf had behandeld en verspeelde zo zijn oorspronkelijke kwijtschelding. Jezus zegt in vers 35: 35 Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet, een ieder zijn broeder, van harte vergeeft.

Is het niet van de zotte dat wij, al onze zonden vergeven - het loon van de zonde was de dood en eeuwige scheiding van God - zouden weigeren te vergeven? Wij bestormen God en zeggen: 'Vergeef me, en wees mij genadig door Jezus Christus.' Ontvangen vergeving en weigeren vervolgens zelf iemand anders te vergeven vanwege een kleinigheid, die wij zo belangrijk vinden - nadat wij vergeving hebben ontvangen van alle dingen die wij gedaan hebben. God noemt dat boosaardigheid.

Een periode geleden was ik pastor van een kerk, waar een jonge vrouw in de gemeenschap was, die dingen in de toekomst kon zien. Op een dag kwam ze naar me toe en zei: 'Is dit de Heilige Geest die mij toekomstige dingen laat zien en mij vertelt wat er gaat gebeuren? Ik weet wanneer mensen gaan sterven en wanneer iemand een auto ongeluk krijgt en dat soort dingen.' Ik zei: 'Je zult mijn antwoord niet leuk vinden, maar ik geloof niet dat dit de Heilige Geest is. Ik denk dat het een waarzeggende geest is, dezelfde geest die de Apostel Paulus achtervolgde in Handelingen 16. Uiteindelijk bestrafte hij hem en beval hem om die vrouw te verlaten en zij verloor haar vermogen om de toekomst te voorspellen.' Ik vervolgde met haar te zeggen dat ik God niet was en zei: 'Ik raad je aan om naar Jezus te gaan en Hem te vragen: Heer, wat is het dat mij dingen vertelt en informatie geeft, zelfs nog voordat ik behouden was? Is het uw Heilige Geest of is het iets anders?'

Op een dag kwam ze weer naar me toe en zei: 'Ik heb er met de Heer over gesproken en ik denk dat het goed is.' Ik zei: 'Wat de Heer zegt is goed - ik ben de grote Herder niet.' Dat was in het begin van 1986. En weet je wat er in 1986 gebeurde? Wij hadden een spaceshuttle, de Challenger genaamd en er gingen acht mensen in mee naar boven. Een van hen was een schooljuffrouw. Toen deze jonge dame televisie keek, zag ze de juffrouw zeggen: 'Morgen ga ik naar boven in de Challenger' en terwijl ze er over sprak, zei een geest tegen haar: 'ze gaat sterven, ze gaat sterven.' De volgende dag ontplofte de Challenger bij de start terwijl de hele wereld toekeek en de hele bemanning kwam om.

De jonge vrouw kwam naar me toe en zei: 'broeder Don, ik denk dat wat tegen mij spreekt en mij informatie geeft misschien toch niet de Heilige Geest is. Wil je voor me bidden?' Na de dienst van die avond, toen iedereen weg was, nam ik haar hand en zei: 'Jij onreine waarzeggende geest, ga uit van haar!' Er gebeurde niets. Jezus discipelen probeerden eens een onreine geest bij een jongen uit te drijven en slaagden daar niet in. Jezus zei toen: 'breng de jongen bij mij.' Daarom zei ik: 'Heer, ik dacht dat ik wist wat er aan de hand is, maar ik breng deze dame bij U. Laat ons zien wat er aan de hand is.

Mijn vrouw bad met ons mee en God gaf haar een woord van kennis. Ze zei: 'het heeft iets te maken met haar moeder.' Ik zei tegen de vrouw: 'ben je bereid je moeder te vergeven?' Op het moment dat ik dat zei schreeuwde een stem uit haar: 'NEE, ze heeft me weggedaan!' Toen zei ik: 'Ik bind jou, onreine geest.' En ik vroeg de vrouw nogmaals of ze haar moeder wilde vergeven. Ze vergaf haar moeder en zette haar vrij en liet haar los met de genade en de hulp van God. Ze was in staat om het los te laten door het besluit te nemen te vergeven, en toen ontving zij haar bevrijding en vrijheid. Net zoals Jezus zei in de gelijkenis van Mattheüs 18: Ik zeg dat als wij niet met ons hele hart vergeven, nadat ons zo'n grote schuld is vergeven door onze hemelse Vader, dat wij in de handen van de folteraars zullen worden overgegeven.

Wat zijn de folteraars? Dat kunnen allerlei dingen zijn - demonische bolwerken, verdrukking, ziekte, depressie, infecties en vele andere dingen. De wortel daarvan is onvergevings-gezindheid. Niet vergeven nadat wij zijn vergeven geeft de satan een bruggenhoofd in ons leven. De Bijbel zegt dat wij moeten besluiten om te vergeven. In het gebed des Heren (Mattheüs 6:9-11) zegt Jezus dat wij vergeven zoals wij zelf vergeven zijn. Markus 11:25-26 zegt dat als we staan te bidden en iets tegen iemand hebben, dat we dan moeten vergeven.

Wat betekent dat? Hoe lang zou onvergevingsgezindheid in ons hart mogen blijven? Alleen zo lang als nodig is om naar de Heer te gaan en te bidden. En als we ook maar de minste onvergevingsgezindheid tegen iemand hebben, zouden we hen moeten vrijzetten en zeggen: 'God, ik laat ze nu los. Ik vergeef ze. Ik kies ervoor omdat U mij ook zó'n grote schuld hebt vergeven.'

Heer, ik bid dat iedereen die deze les doorneemt en onvergeving in zijn leven heeft, dat ze op dit moment een besluit nemen om die persoon los te laten, om hen te vergeven, of ze nu nog leven of dood zijn. Ik bid dat ze los zullen laten en dat de pijn zal genezen door Uw kracht en Uw genade vandaag. Heer, Ik dank U, in Jezus naam. Amen.

## **Discipelschap vragen.**

- 1 Lees Mattheüs 18:21. Hoe vaak stelde Petrus voor om te vergeven?
2. Lees Mattheüs 18:22. Hoe vaak stelde Jezus dat wij moeten vergeven?
3. Lees Mattheüs 18:23-24 Hoe veel geld was deze slaaf zijn meester schuldig?
4. Lees Mattheüs 18:25. Wat ging er met deze slaaf gebeuren, nu hij zich niet failliet kon laten verklaren?
5. Lees Mattheüs 18:26. Wat was het verzoek van deze slaaf?  
Zou hij zijn schuld hebben kunnen terug betalen?
6. Lees Mattheüs 18:27. Welke houding toonde de meester tot zijn slaaf?.....Welke houding toonde God tot ons en onze schuld? (Zonde)...
7. Lees Mattheüs 18:28. Hoeveel was de mede slaaf de slaaf die alles was kwijtgescholden schuldig?
8. Lees Mattheüs 18:28. Wat was de houding van de slaaf tegen zijn mede-slaaf?
9. Lees Mattheüs 18:29-30. Wat deed deze slaaf tegen zijn mede-slaaf?
10. Lees Mattheüs 18:31-33. Hoe noemde de meester de niet vergevende slaaf?
11. Lees Mattheüs 18:33. Wat zei de meester dat de slaaf had moeten doen?

12. Lees Mattheüs 18:34. Toen de meester hoorde wat er gebeurd was, wat deed dat met zijn emoties?

13. Lees Mattheüs 18:34. Verspeelde deze onvergevende slaaf door zijn handelen (of besluiten) de vergeving die hem oorspronkelijk was aangeboden?

14. Lees Mattheüs 18:35. Waar gaat het bij deze gelijkenis om?

### **Bijbelverzen bij deze vragen.**

Mattheüs 18:21 Toen kwam Petrus bij Hem en zeide: Here, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven?

Mattheüs 18:22 Tot zevenmaal toe? Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal.

Mattheüs 18:23-24 23 Daarom is het Koninkrijk der hemelen te vergelijken met een koning, die afrekening wilde houden met zijn slaven. 24 Toen hij begon te rekenen, werd een voor hem geleid, die tienduizend talenten schuldig was.

Mattheüs 18: 25 Omdat hij niet bij machte was te betalen, beval zijn heer hem te verkopen, met zijn vrouw en kinderen en al wat hij bezat, opdat er betaald kon worden.

Mattheüs 18: 26 De slaaf wierp zich neder als smekeling en zeide: Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen.

Mattheüs 18: 27 De heer van die slaaf kreeg medelijden met hem en hij liet hem vrij en schold hem de schuld kwijt.

Mattheüs 18: 28 Toen die slaaf wegging, trof hij een zijner medeslaven aan, die hem honderd schellingen schuldig was, en hij greep hem bij de keel en zeide: Betaal wat gij schuldig zijt.

Mattheüs 18: 29-30 29 De medeslaaf nu wierp zich voor hem neder en bad hem dringend, zeggende: Heb geduld met mij en ik zal u betalen. 30 Doch hij wilde niet, maar ging heen en zette hem gevangen, totdat hij het verschuldigde zou betaald hebben.

Mattheüs 18:31-33 31 Toen nu zijn medeslaven zagen, wat er gebeurd was, werden zij zeer verdrietig en gingen hun heer al wat er gebeurd was, mededelen. 32 Toen ontbood zijn heer hem en zeide tot hem: Slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, daar gij het mij dringend hadt gevraagd. 33 Hadt ook gij geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ook ik medelijden had met u?

Mattheüs 18: 33 Hadt ook gij geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ook ik medelijden had met u?

Mattheüs 18: 34 En zijn meester werd toornig en gaf hem in handen van de folteraars, totdat hij hem al het verschuldigde zou betaald hebben.

Mattheüs 18: 35 Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet, een ieder zijn broeder, van harte vergeeft.

## Antwoorden

1. Lees Mattheüs 18:21. Hoe vaak stelde Petrus voor om te vergeven? - 7 keer
2. Lees Mattheüs 18:22. Hoe vaak stelde Jezus dat wij moeten vergeven? - 490 keer oftewel voortdurend, altijd
3. Lees Mattheüs 18:23-24. Hoe veel geld was deze slaaf zijn meester schuldig? - Tien duizend talenten of meer dan tien miljoen dollar (een bedrag dat nooit terugbetaald kon worden).
4. Lees Mattheüs 18:25. Wat ging er met deze slaaf gebeuren, nu hij zich niet failliet kon laten verklaren? - Hij, zijn vrouw, zijn kinderen en alles wat hij had zou worden verkocht op de slavenmarkt om zijn schuld te betalen.
5. Lees Mattheüs 18:26. Wat was het verzoek van deze slaaf? Hij vroeg zijn meester geduld met hem te hebben en beloofde dat hij alles zou terug betalen. - Zou hij zijn schuld hebben kunnen terug betalen? - Zeer waarschijnlijk niet/
6. Lees Mattheüs 18:27. Welke houding toonde de meester tot zijn slaaf?...- medelijden en vergeving.....Welke houding toonde God tot ons en onze schuld? (Zonde)...medelijden en vergeving
7. Lees Mattheüs 18:28. Hoeveel was de mede slaaf de slaaf die alles was kwijtgescholden schuldig? - Honderd cent (één dag loon)
8. Lees Mattheüs 18:28. Wat was de houding van de slaaf tegen zijn medeslaaf? - ongeduld, geweld en onvergevingsgezindheid.
9. Lees Mattheüs 18:29-30. Wat deed deze slaaf tegen zijn medeslaaf? - wierp hem in de gevangenis tot hij die kleine schuld betaald zou hebben.
10. Lees Mattheüs 18:31-33. Hoe noemde de meester de niet vergevende slaaf? - Slechte slaaf.
11. Lees Mattheüs 18:33. Wat zei de meester dat de slaaf had moeten doen? - Hij had medelijden met zijn medeslaaf moeten hebben zoals de meester medelijden met hem had. Hij had hem moeten vrijlaten en vergeven.
12. Lees Mattheüs 18:34. Toen de meester hoorde wat er gebeurd was, wat deed dat met zijn emoties? - Hij werd woedend.
13. Lees Mattheüs 18:34. Verspeelde deze onvergevende slaaf door zijn handelen (of besluiten) de vergeving die hem oorspronkelijk was aangeboden? - Ja
14. Lees Mattheüs 18:35. Waar gaat het bij deze gelijkenis om? - En dat is precies wat mijn Vader in de hemel gaat doen met ieder van jullie die niet onvoorwaardelijk iedereen vergeeft die om genade vraagt.

## les 10 'Het Huwelijk (deel 1)'

*Door Don Krow*

Vandaag gaan we spreken over het huwelijk. Allereerst wil ik wat statistieken noemen: 75% van alle gezinnen heeft vroeg of laat een soort huwelijks hulp nodig. Eén van de twee huwelijken loopt op een echtscheiding uit. In 50% van de huwelijken is een van de partners binnen vijf jaar ontrouw. Zelfs in het Christendom zeggen ze dat minstens 30% van alle predikanten in een onbehoorlijke relatie met een van de kerkleden verzeild raakt. Als die cijfers ook maar een kern van waarheid bevatten, lijkt het mij overduidelijk dat we de principes van de Bijbel niet goed hebben begrepen.

We gaan daarom naar het onderwerp van het huwelijk kijken naar enkele van de dingen die God erover te zeggen heeft - hoe je in staat zou zijn je huwelijks relatie te versterken. Allereerst wil ik dit zeggen: het huwelijk was Gods idee; Hij heeft het ontworpen. Genesis 2:18 zegt: En de HERE God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past. Genesis 1:31 zegt bovendien " En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag."

Je moet bedenken dat dit een volmaakte schepping was. God kwam en had relatie met de mens. Hij had een geweldige relatie met hem. Iedere dag kwam Hij bij de koelte van de avond en onderhield zich met Adam. Soms denken we, dat als we maar een volmaakte relatie met God hebben, we niet werkelijk iets anders meer nodig hebben, maar dat is niet waar. God zei in Genesis 1:31 over Zijn schepping 'en zie het was zeer goed.' De eerste keer dat God zei dat iets 'niet goed' was is te vinden in Genesis 2:18: 'Het is niet goed dat de mens alleen is.' Huwelijk was dus Gods idee om het probleem dat de mens had op te lossen en hem dus een hulpe te geven, die hem zou helpen het probleem van mogelijke eenzaamheid in zijn leven op te lossen.

Het huwelijk, als we het handboek toepassen en er in stoppen wat God bedoeld heeft, was bedoeld om geluk te brengen en geen ellende. Genesis 2:24 is de eerste keer dat de Bijbel veel zegt over het huwelijk. Daar staat: ' Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn.' Het huwelijk betekent het loslaten van alle andere relaties, om je leven te richten op een ander individu, en zo heeft God het bedoeld.

Het is als een drie-eenheid relatie. Ik weet niet of je begrijpt wat ik bedoel, maar de huwelijks relatie waarin God Adam en Eva samenbracht was niet een kwestie van alleen Adam in relatie met God, of Eva in relatie met God. Het was nu Adam en Eva als een eenheid, gezamenlijk met als doel: relatie met God.

De Bijbel zegt in 1 Petrus 3:7 'Desgelijks gij, mannen, leeft verstandig met uw vrouwen, als met brozer vaatwerk, en bewijst haar eer, daar zij ook medeërfgenamen zijn van de genade des levens, opdat uw gebeden niet belemmerd worden'. Genesis 5:1-2, een geweldig vers zegt: 'Dit is het geslachtsregister van Adam. Ten dage, dat God Adam schiep, maakte Hij hem naar de gelijkenis Gods; 2 man en vrouw schiep Hij hen, en Hij zegende hen en noemde hen "mens" ten dage, dat zij geschapen werden.' Merk op dat Adam zijn vrouw Eva noemde, maar dat God Adam en Eva samen als eenheid 'mens' noemde. Dus in de huwelijksrelatie is het niet langer - God en ik en die vrouw - maar het is - ik en mijn vrouw in eenheid, erfgenamen van de genade des levens, die geroepen zijn om God naar zijn plan te dienen, en te wandelen in eenheid en heelheid.

Genesis 2:24, wat we net hebben gelezen, zegt dat een man zijn vader en moeder zal verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen één vlees zijn. Het woord 'aanhangen' betekent vast plakken aan of aanhechten, om één te worden, een zijn in doelstelling. Als je een probleem in je huwelijks relatie vandaag heb, wil ik je een paar vragen stellen: De

dingen die je doet, de manier waarop jij je gedraagt tegenover je echtgenoot, de dingen die je tegen elkaar zegt: brengen die jullie dichter als eenheid bij elkaar? Of veroorzaken ze een breuk, scheiding? De opdracht van de Schrift aan het huwelijk is: aanhechten, vastplakken. Dus, bouwen de dingen die je doet jullie relatie op of breken ze haar af? Je moet echt naar op deze dingen gaan letten.

Mensen denken dat liefde gewoon een emotioneel gevoel is: 'Ik was verliefd op je, maar het gevoel is weg - Ik hou niet meer van je.' Stel je voor dat je uit een disfunctioneel gezin komt. Je gaat naar een predikant en het gemeentehuis om te trouwen; je wijdt jezelf toe om je leven aan die persoon te geven; je bent vast van plan om het te laten slagen tot de dood jullie scheidt. Maar vanwege je disfunctionele achtergrond heb je nooit liefde zien functioneren, in jouw gezin werd dat nooit overgebracht, en je hebt ook nooit je ouders enige warme gevoelens van liefde zien uitdrukken. Je echtgenoot komt misschien uit een gezin dat heel veel affectie uitwisselde, maar jij weet gewoon niet hoe je het moet doen. Zelfs al wil je deze persoon liefhebben en wijdt je jezelf daar aan toe, omdat je zelf zo disfunctioneel bent en nooit gezien hebt hoe liefde wordt uitgedrukt, zal je waarschijnlijk falen. De kans is groot dat je binnen enkele jaren hulp nodig hebt en zegt: 'we kunnen gewoon niet met elkaar overweg. Ik hou niet meer van de ander.'

Maar dan heb ik vandaag goed nieuws voor je: Als je huwelijksproblemen hebt, is er iets dat je kan corrigeren. Als je een nieuwe koelkast koopt en je hebt er een probleem mee, weet je dat je de handleiding moet nalezen. De handleiding vertelt je wat er aan de hand is, of dat je een reparateur moet roepen. Zo is er ook een handleiding voor je huwelijk, dat je vertelt hoe je het kan repareren. De handleiding heet Gods Woord, en de Bijbel zegt ons in Titus 2:4 dat liefde onderwezen kan worden, dat liefde iets is dat je kunt leren dus. Als jij uit een disfunctioneel gezin komt en niet echt weet hoe je echtgenoot lief te hebben - je huwelijk staat te wankelen - dan is er goed nieuws. In 1 Johannes 5:3 staat: 'Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar,'

Door de geboden van Jezus Christus, die ons laat zien hoe we moeten liefhebben en hoe we vriendelijkheid en goedheid uitdrukking geven, en hoe we het welzijn van de andere op het oog kunnen hebben in een huwelijks relatie, kan God de situatie voor je omkeren.

Dit is maar een inleiding op het onderwerp huwelijk. We zullen er nog een les aan besteden en ik wil gewoon nog zeggen: 'God zegene je vandaag als je met deze studie doorgaat.' Wij geloven dat God meer wijsheid en kennis aan je wil overdragen, als je dit onderwerp bestudeert.

## Discipelschap vragen

1. Lees Efeziërs 5:31-32. Efeziërs 5:31 is een citaat van Genesis 2:24. Als je dan kijkt naar Efeziërs 5:32, wat denk je dat God werkelijk wil zeggen door dit gedeelte?
2. Lees Jacobus 4:4-5. Wat leren deze verzen ons?
3. Lees 1 Petrus 3:7. Waarom zou je in eenheid en liefde met je man of vrouw moeten wandelen?
4. Lees Johannes 15:5. Kan jouw huwelijk slagen zonder Christus als Heer van jouw leven?
5. Lees Titus 2:4. Liefde is niet maar een gevoel. Volgens de Schrift kan liefde worden.....



6. Lees 1 Johannes 5:3. Als wij wandelen in Gods geboden, dan wandelen wij in.....

7. Lees Mattheüs 7:12. Als wij problemen in ons huwelijk hebben, komt dat omdat iemand niet wandelt in.....

8. Lees 1 Korintiërs 13:4. Liefde is:

A emotioneel

B een warm gevoel

C vriendelijk

### **Bijbelverzen bij de vragen.**

Efeziërs 5: 31-32 Daarom zal een man [zijn] vader en [zijn] moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. 32 Dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op Christus en [op] de gemeente.

Jakobus 4:4-5 Overspelingen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God. 5 Of meent gij, dat het schriftwoord zonder reden zegt: De geest, die Hij in ons deed wonen, begeert Hij met jaloersheid?

1 Petrus 3:7 Desgelijks gij, mannen, leeft verstandig met uw vrouwen, als met brozer vaatwerk, en bewijst haar eer, daar zij ook medeërfgenamen zijn van de genade des levens, opdat uw gebeden niet belemmerd worden.

Johannes 15:5 Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.

Titus 2:4 Opdat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn, haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben;

1 Johannes 5:3 Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren; en Zijn geboden zijn niet zwaar.

Mattheüs 7:12 Alle dingen dan, die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo; want dat is de wet en de profeten.

1 Korintiërs 13:4 De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praat niet, zij is niet opgeblazen,

### **Antwoorden**

1. Lees Efeziërs 5:31-32. Efeziërs 5:31 is een citaat van Genesis 2:24. Als je dan kijkt naar Efeziërs 5:32, wat denk je dat God werkelijk wil zeggen door dit gedeelte? - De relatie tussen Christus en Zijn kerk (wordt vergeleken met een huwelijk)

2. Lees Jakobus 4:4-5. Wat leren deze verzen ons? - God is jaloers over ons en wil dat wij Hem trouw blijven.

3. Lees 1 Petrus 3:7. Waarom zou je in eenheid en liefde met je man of vrouw moeten wandelen? - zodat mijn gebeden niet verhinderd zullen worden.

4. Lees Johannes 15:5. Kan jouw huwelijk slagen zonder Christus als Heer van jouw leven? - Nee

5. Lees Titus 2:4. Liefde is niet maar een gevoel. Volgens de Schrift kan liefde worden...-onderwezen, geleerd.

6. Lees 1 Johannes 5:3. Als wij wandelen in Gods geboden, dan wandelen wij in.....- liefde
7. Lees Mattheüs 7:12. Als wij problemen in ons huwelijk hebben, komt dat omdat iemand niet wandelt in.....- liefde
8. Lees 1 Korintiërs 13:4. Liefde is: - C vriendelijk

## Les 11 'Het Huwelijk (deel 2)'

*Door Don Krow*

Vandaag gaan we nog eens naar het onderwerp het huwelijk kijken, en de vraag is: 'wat is het huwelijk?' Heb je daar ooit al eens over nagedacht? Volgens de Bijbel was het Gods idee om het huwelijk te ontwerpen. Het huwelijk is een samenvoeging, een eenheid, een eenwording. Genesis 2:24 zegt: 'Om die reden zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen[aankleven, aanhechten] en zij zullen één vlees zijn.' (Haakjes van mij DK). Wist je dat een huwelijk meer is dan een samengaan, een eenheid?

1 Korintiërs 6:15-16 zegt dat als ik als christen met een prostitué samenga, dat ik één vlees met haar wordt. Kijk dan nog eens naar het citaat uit Genesis 2:24 over het huwelijk. Met een prostitué naar bed gaan betekent nog niet automatisch dat ik gescheiden ben van mijn vrouw en nu met de prostitué getrouwd omdat ik gemeenschap met haar had. Wat is het huwelijk dan wel? Als het huwelijk een eenheid is, een eenwording, als het één vlees worden is, wat is dan het verschil daarmee tussen een huwelijk en naar een prostitué gaan? Het is duidelijk dat als je met een prostitué naar bed bent geweest, je één vlees met haar bent geworden. De Bijbel zegt dat het huwelijk een eenheid is, eenwording, een samengaan. Maar het is meer dan dat alleen. Het is een samengaan door middel van een verbond.

Het woord voor 'verbond' in het Hebreeuws is 'berith' en heeft de gedachte van samenbinden. Het is de ultieme toewijding van een individu, een toewijding zelfs tot de dood je scheidt. Als ik naar bed ga met een prostitué, als ik een vreselijke zonde als dat bega, is er geen toewijding van mijn kant aan haar. De essentie van het huwelijk is op de eerste plaats alle anderen verlaten. De Bijbel zegt dat je je vader en je moeder verlaat en je vrouw aanhangt. Ezechiël zegt: 'Je werd de mijne.' Het gaat om het verzaken, het verlaten van alle anderen voor deze ene - om jezelf aan deze ene toe te wijden. Het is duidelijk dat als je op immorele manier naar iemand anders gaat, als je getrouwd bent, dat je dit principe van het huwelijk overtreedt, de eenheid en eenwording die tot stand komt door een verbond of toewijding.

Ezechiël 16:8 noemt het een huwelijks verbond. In Efeziërs 5 leren we dat de man in het huwelijk zijn vrouw moet liefhebben, evenals Christus de gemeente heeft liefgehad, het is dus een verbond van liefde. Het is een verbond van liefde, omdat liefde het centrale leidende principe is van het huwelijk. Het huwelijk is een verbond van eenheid.

In 1 Petrus 3:7 wordt gezegd dat als ik mijn vrouw niet eer en respecteer als brozer vaatwerk en niet beseft dat we samen erfgenamen zijn van de genade van het leven, dat mijn gebeden dan belemmerd worden. Denk daar eens aan. Onze geestelijke levens kunnen worden belemmerd als we niet in de eenheid en de harmonie wandelen die God heeft bedoeld voor de huwelijks relatie.

Spreuken 2:16-17 spreekt over de overspelige vrouw die haar huwelijks verbond veracht, de liefde van haar jeugd, en de huwelijks relatie wordt een verbond van haar God genoemd. Dit is een serieuze zaak. Het is een verbond dat we sluiten met een individu, maar ook een verbond dat we sluiten voor God.

Hoezeer ik ook hou van het dienen van mensen, God heeft een prioriteit, en dat is me te concentreren op ons huwelijk. Het huwelijk gaat in feite over het richten van mijn leven op iemand anders, en zoals ik al zei is het regerende principe liefde.

Mattheüs 7:12 zegt dat wat jij wilt dat een ander jou doet, doe dat ook aan hen, want dit is de wet en de profeten. Dat is precies het principe dat ons huwelijk zou moeten bepalen. Het is geen zelfzuchtig iets, niet voor jezelf, niet om wat die ander persoon voor jón kan betekenen.

De Bijbel zegt in 1 Korintiërs 13:4 dat liefde vriendelijk is. Dat betekent het zoeken van het welzijn van de ander, om gevend en vriendelijke te zijn, en altijd te zoeken naar wat het beste is voor de ander.

De reden dat het huwelijk op die manier is ontworpen is, dat het een model is van hoe onze relatie met God zou moeten zijn. Hij heeft ons in het natuurlijke dit voorbeeld gegeven. Hij heeft ons laten zien, hoe we een goed huwelijk moeten hebben, een geweldig huwelijk, omdat Hij wil dat wij een voorbeeld hebben van wat een echte eeuwige relatie met Hem kan zijn. Het huwelijk duurt alleen zolang de dood ons scheidt, het is een tijdelijk iets. De Bijbel zegt dat in de opstanding, ze niet huwen noch ten huwelijk gegeven worden. God wil dat wij het hebben van een goed huwelijk begrijpen - de principes van liefde - de principes van jezelf onzelfzuchtig aan een ander geven. Hij zegt: 'Ik wil dat je in feite begrijpt dat Ik je geroepen heb in een huwelijks relatie met Mij - niet een tijdelijke relatie, niet een die enkele jaren duurt en dan afgelopen is, maar een eeuwige relatie, waarin al Mijn liefde voor jou voor altijd en altijd zichtbaar wordt.'

Laat ik je enkele huwelijks principes geven.

Huwelijk is een vermenging, niet alleen maar een partnerschap. De Bijbel spreekt hierover in Genesis 4 als een 'kennen' en in 1 Petrus 3:7 als zijnde mede-erfgenamen van de genade van het leven. Het huwelijk is een verbond, wat betekent dat het bindend is; er is een toewijding voor nodig. De zonde kwam niet binnen in de eerste kerk, maar in het eerste huwelijk, dus moeten we het handboek, het instructie boek over huwelijk ter hand nemen en de principes van liefde in onze levens toepassen.

We vragen ons ook af 'wat is liefde eigenlijk?' De definitie van liefde is eigenlijk in zekere zin: 'onzelfzuchtigheid'. Jesaja 53:6 zegt dat wij als schapen zijn die afdwaalden en ieder hun eigen weg gingen, maar in het huwelijk richten wij ons op een ander individu en zoeken hún welzijn en voordeel.

De Bijbel zegt ons in Efeziërs dat het liefhebben van je vrouw is als het liefhebben van je eigen lichaam. Wij mannen horen onze vrouw, die God ons gegeven heeft, te koesteren en te eren, dat betekent ook te respecteren en te waarderen. Je eigen lichaam liefhebben betekent niet dat je gaat zitten, je eigen handen vasthoudt, je zelf streelt en zegt: 'oh, ik hou van jou.' Dat is het helemaal niet. Jezelf liefhebben is , jezelf beschermen, voeden en over jezelf waken.

We moeten onze vrouwen nooit als een vanzelfsprekendheid gaan beschouwen, en nooit een van hun zwakheden misbruiken en openlijk aan de kaak stellen, haar nooit belachelijk maken, of wat dan ook doen om haar te kwetsen. We zouden haar moeten liefhebben als onszelf.

Ik zou willen dat je jezelf in gebed tot God richt en Hem op de eerste plaats dankt dat Hij van jou houdt. Het tweede wat ik zou willen, is dat je Hem dankt voor je partner, het maatje dat Hij je heeft gegeven. Dat is een deel van het probleem. Je hebt je partner niet gewaardeerd; haar naar beneden gehaald en de Bijbel zegt dat dit zelfzuchtig is en zonde.

In Efeziërs 5 staat dat Jezus de gemeente heeft schoon gewassen door het waterbad van Zijn Woord dat Hij over de gemeente heeft gesproken. Als je woorden over je echtgenote spreekt, zullen zij naar het niveau van de woorden die jij spreekt toegroeien. Als jij zegt: 'je deugt niet, je bent lelijk, je bent te dik.'zul je jouw huwelijk onder druk zetten en geen eenwording veroorzaken maar afscheiding en vervreemding. Maar als je vriendelijke woorden spreekt zoals: 'Schatje, ik ben zo blij met de dingen die je doet. Ik waardeer je. Ik hou van je' en je toont die woorden ook in je daden, dan zal je echtgenote toegroeien naar het niveau van die woorden.

Kun je inzien dat veel van de problemen in jouw huwelijks relatie liggen in de woorden die jij hebt gesproken? Je hebt je ega eerder naar beneden gehaald dan naar boven gehaald. Ik moedig je aan om vandaag nog goede woorden over je echtgenote te spreken. Liefde is

geen gevoel; liefde is zoeken naar het welzijn en het goede voor de andere persoon ongeacht hoe jij je voelt. Begin vandaag met vriendelijke daden, net alsof je verschillende lagen vernis op een stuk hout moet schilderen. Zo wordt ook liefde opgebouwd - door kleine daden van vriendelijkheid. Begin je partner hoog te achten, te eren, et waarderen en woorden van liefde over haar uit te spreken, en je zult het verschil merken. God zegene je, als je deze principes toepast.

## Discipelschap vragen.

1. Lees Spreuken 18:22. Het huwelijk is:

A iets goeds.

B iets vreselijks

C de Here welgevallig

2 Lees Hebreëën 13:4 Seks in het huwelijk (of het huwelijks bed) moet zijn:

A zonde

B vuil en voos

C onbevlekt

3. Lees Prediker 9:9 Een goddelijk huwelijk is een geschenke en een beloning in dit leven voor jou van de Heer. Juist of fout?

4 Lees 1 Johannes 3:18. Rechter Phillip Gilliam stelde dat in de 28.000 jeugd strafzaken die hij had voorgezeten, het gebrek aan affectie tussen de vader en de moeder de belangrijkste oorzaak was van jeugd criminaliteit die hij kende. (Together Forever blz 152) Hoe zouden wij liefde moeten tonen?

5. Lees Efeziërs 5:28. Ik zou mijn vrouw evenmin moeten verwaarlozen als dat ik mijn eigen lichaam verwaarloos. Waar of niet waar

6. Lees Johannes 3:16. De woorden: 'ik hou van jou' kunnen prachtig zijn, als ze met daden worden ondersteund. Jezus bewees Zijn woorden door Zijn leven voor ons af te leggen. Wij zouden onze eigen levens af moeten leggen voor onze huwelijkspartners op zoveel praktische manieren als maar mogelijk is. Waar of niet waar.

Geef een wat praktische manieren aan waarop jij wel geliefd zou willen worden?

7 Lees Efeziërs 5:25-26. Mijn vrouw zal gaan leven naar wat ik over haar zeg. Ik leid haar naar de mogelijkheden die ik over haar uitspreek. Waar of niet waar.

8 Lees Romeinen 8:39-39 en 1 Johannes 4:19. Wij worden bemind (opgebouwd) door de vertrouwelijke woorden die tot ons worden gesproken en die door daden worden ondersteund. God beminde ons door vertrouwelijke woorden tot ons te spreken in Zijn liefdes brieven, als de Schrift opgetekend. Waar of niet waar.

9. Lees 1 Johannes 5:3 en 2 Johannes 6. De hoe te.... Van liefde worden uitgelegd en kun je kennen uit Jezus geboden. We kunnen deze principes van liefde leren uit Gods Woord. Waar of niet waar

10. Lees Johannes 14:15. Liefde is geen kwestie van je emoties maar van je wil. Ieder gebod in de Schrift wordt gegeven aan de wil van de mens, niet aan zijn emoties. God zegt je nooit hoe je moet voelen, maar Hij vertelt je altijd hoe je moet handelen. Waar of niet waar.

11. Lees Galaten 5:22-23. Liefde is niet van nature. Het is iets dat je moet leren en dat in de mens geboren moet worden door de Heilige Geest. Liefde is een vrucht van:

A het denken van de mens

B de aard van de mens

C Gods Geest

12 Lees Efeziërs 5:31-21. Een goed huwelijk is een model op kleine schaal van.....

### **Bijbelverzen bij de vragen.**

Spreuken 18:22 Wie een vrouw vond, heeft iets goeds gevonden en gunst van de HERE verworven.

Hebreeën 13:4 Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen.

Prediker 9:9 Geniet het leven met de vrouw die gij liefhebt, al de dagen des ijdelens, die Hij u geeft onder de zon, al uw ijdele dagen, want dat is uw deel onder de levenden en bij het zwoegen, waarmee gij u aftobt onder de zon.

1 Johannes 3:18 Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.

Efeziërs 5:28 Zo zijn [ook] de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief;

1 Johannes 3:16 Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet; ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten.

Efeziërs 5:25-26 Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, 26 om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord,

Romeinen 8: Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, 39 noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

1 Johannes 4:19 Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.

1 Johannes 5:3 Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar,

2 Johannes 6 En dit is de liefde, dat wij naar zijn geboden wandelen. Dit is het gebod, gelijk gij het van den beginne gehoord hebt, dat gij daarin moet wandelen.

Johannes 14:15 Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.

Galaten 5:22-23 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 23 Tegen zodanige mensen is de wet niet.

Efeziërs 5:31-32 Daarom zal een man [zijn] vader en [zijn] moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. 32 Dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op Christus en [op] de gemeente.

## Antwoorden

1. Lees Spreuken 18:22. Het huwelijk is:- A iets goeds. En C de Here welgevallig
- 2 Lees Hebrëëën 13:4 Seks in het huwelijk (of het huwelijks bed) moet zijn: - C onbevlekt
3. Lees Prediker 9:9 Een goddelijk huwelijk is een geschenke en een beloning in dit leven voor jou van de Heer. - Juist
- 4 Lees 1 Johannes 3:18. Rechter Phillip Gilliam stelde dat in de 28.000 jeugd strafzaken die hij had voorgezeten, het gebrek aan affectie tussen de vader en de moeder de belangrijkste oorzaak was van jeugd criminaliteit die hij kende. (Together Forever blz 152) Hoe zouden wij liefde moeten tonen? - door daden van echte zorg om elkaar.
5. Lees Efeziërs 5:28. Ik zou mijn vrouw evenmin moeten verwaarlozen als dat ik mijn eigen lichaam verwaarloos. - Waar
6. Lees Johannes 3:16. De woorden: 'ik hou van jou' kunnen prachtig zijn, als ze met daden worden ondersteund. Jezus bewees Zijn woorden door Zijn leven voor ons af te leggen. Wij zouden onze eigen levens af moeten leggen voor onze huwelijkspartners op zoveel praktische manieren als maar mogelijk is. - Waar.

Geef een wat praktische manieren aan waarop jij wel geliefd zou willen worden?

- 7 Lees Efeziërs 5:25-26. Mijn vrouw zal gaan leven naar wat ik over haar zeg. Ik leid haar naar de mogelijkheden die ik over haar uitspreek. - Waar. (Het Griekse woord dat gebruikt wordt in Efeziërs 5:26 is 'rhema' wat betekent: 'gesproken woorden.'
- 8 Lees Romeinen 8:39-39 en 1 Johannes 4:19. Wij worden bemind (opgebouwd) door de vertrouwelijke woorden die tot ons worden gesproken en die door daden worden ondersteund. God beminde ons door vertrouwelijke woorden tot ons te spreken in Zijn liefdes brieven, als de Schrift opgetekend. - Waar.
9. Lees 1 Johannes 5:3 en 2 Johannes 6. De hoe te.... Van liefde worden uitgelegd en kun je kennen uit Jezus geboden. We kunnen deze principes van liefde leren uit Gods Woord. - Waar
10. Lees Johannes 14:15. Liefde is geen kwestie van je emoties maar van je wil. Ieder gebod in de Schrift wordt gegeven aan de wil van de mens, niet aan zijn emoties. God zegt je nooit hoe je moet voelen, maar Hij vertelt je altijd hoe je moet handelen. - Waar
11. Lees Galaten 5:22-23. Liefde is niet van nature. Het is iets dat je moet leren en dat in de mens geboren moet worden door de Heilige Geest. Liefde is een vrucht van: - C Gods Geest
- 12 Lees Efeziërs 5:31-21. Een goed huwelijk is een model op kleine schaal van.....- Christus en Zijn kerk.

## Les 12 'Gods soort liefde (deel 1)'

*Door Don Krow*

Vandaag gaan we het hebben over Gods soort liefde. 1 Korintiërs 13:13 zegt: Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.' Vervolgens zegt 1 Korintiërs 14:1 dan: 'Jaagt de liefde na en streeft naar de gaven des Geestes, doch vooral naar het profeteren.'

De Bijbel roept op om de liefde na te jagen, het tot je hoogste doel te maken. Sommige vertalingen zeggen: 'maak vooral werk van de liefde'. Het is het enige dat we vanuit dit leven mee de eeuwigheid in kunnen nemen. We kunnen niet onze auto's, huizen of ons geld meenemen, maar de liefde die Jezus in onze levens heeft uitgestort door de Heilige Geest wel. Liefde is het enige dat eeuwigheidswaarde en zekerheid heeft.

Wat betekent liefde precies? Ik kan zeggen: ik hou van mijn vrouw, ik hou van ijs, ik hou van appeltaart. In het Nederlands kennen we maar één woord om liefde te omschrijven, dus als je zegt: ik hou van mijn vrouw en vervolgens ik hou van mijn kat, zal mijn vrouw onder de indruk zijn? Helemaal niet. Snap je wat ik zeg? Als we het woord liefde gebruiken, denken sommige mensen dat het seks betekent, anderen denken aan een intens warm gevoel - mensen hebben allerlei betekenissen aan het woord liefde gegeven.

In de Griekse taal bestaan vier belangrijke woorden. Een daarvan is 'eros' wat in de Bijbel niet gebruikt wordt en betekent seksuele aantrekkingskracht of seksuele liefde. God heeft dat soort liefde geboden toen Hij zei dat een man zijn vader en moeder moest verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen één vlees zijn. Het Bijbelboek Hooglied gaat over de seksuele liefde die God heeft beperkt tot huwelijks relaties. De andere soorten liefde waar God over spreekt zijn vrijelijk te gebruiken door alle mensen, maar de 'eros' is beperkt tot het huwelijk.

Een ander soort liefde wordt 'storge' genoemd en gaat over de natuurlijke affectieve band in een gezin. Dan is het nog het woord 'phileo' dat van het stamwoord 'philia' komt. Dit woord wordt 72 keer in het Nieuwe Testament gebruikt en slaat op de warme affectieve gevoelens die komen en gaan. De meeste mensen die over liefde spreken denken dat dit is wat liefde werkelijk is. Daarom spreken ze over: 'Ik werd verliefd, ik ben niet langer verliefd.'<sup>10</sup> Als je huwelijk op dat soort liefde is gebaseerd zullen er tijden zijn dat je het geweldig hebt en tijden dat het miserabel is. Op die basis kan liefde komen en gaan.

De Bijbel zegt echter dat wij elkaar met Gods soort liefde moeten liefhebben, dat wordt 'agape' liefde genoemd. Wat is 'agape' liefde? Daar zijn veel verschillende aspecten aan en 1 Korinthe 13 geeft de complete definitie van wat liefde inhoudt.

In 1 Johannes 5:3 staat: Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren. Jezus geboden laten ons zien wat uitingen van liefde zijn, maar als we ze wilden samenvatten zou ik Mattheüs 7:12 gebruiken waar staat: 'Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de profeten.' Het gaat helemaal niet over dat 'al die mensen in die kerk houden niet van mij en geven niets om mij en dit en dat.' Nee, de Bijbel zegt dat wat jij zou willen dat mensen aan jou zouden doen, doe jij dat eerst aan hén. Dát is liefde. Dat gaat in tegen ons vlees, tegen onze natuurlijke neiging ons eigen welzijn en voordeel te stellen boven dat van andere mensen. Daar heb je God voor nodig. Denk niet dat ik beweer dat je dit kunt zónder God. De Bijbel zegt dat de vrucht van de Geest liefde is, en dat God liefde is. Hij is de bron van liefde en degene die ons laat zien wat liefde is door Zijn geboden. Hij is degene die ons kracht zal geven, zelfs in ons vlees, om de juiste

---

<sup>10</sup> Voetnoot vertaler: het oorspronkelijk engels zegt hier: I fall in love, I fall out of love. Wat heel beeldend de passieve rol van het subject uitdrukt. Men vat het op als iets dat je overkomt en waar je geen zeggenschap over hebt. (wat niet waar is!)



keuzen te maken en de juiste beslissingen te nemen en naar de juiste principes te handelen.

Ik werk voor Andrew Wommack Ministries en op een dag, enkele jaren geleden, wilde ik na mijn werk gaan bidden, zoals ik meestal doe. Ik zat in het park en zei: 'God, ik wil echt iemand dienen.' Het was nogal een warme dag en ik zag een klein jongetje en een klein meisje op de schommels zitten. Er was nog een schommel vrij, dus ik ging erheen en ging op de schommel zitten. Ik richtte mij op het kleine meisje en zei: 'Wat een mooie dag he!' Zij zei: 'Ik geen Nederlands praten.' En ik vroeg: 'waar kom je vandaan?' Ze zei dat ze uit Roemenie kwam. Ik wist dat er Roemenen in de buurt waren en zag die mensen naar me kijken, waarschijnlijk vroegen ze zich af waarom ik met hun kinderen sprak. Ik ging naar ze toe en zei: 'Ik wil jullie graag helpen.' Ze zeiden: 'Je wilt ons helpen? Waarom zou je ons willen helpen? Je kent ons niet eens! Ik zei: 'Omdat God jullie wil helpen.' Ik had zitten mediteren op 1 Johannes 3:18 waar staat: 'laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.'

We moeten niet alleen met de woorden van onze mond liefhebben, maar ook met onze daden. Normaal heb ik nooit geld bij me, maar die dag had ik wat in mijn zakken. Ik strekte mijn hand uit en zei: 'Dit is voor jullie,' en gaf hen het geld. Omdat ik die dag aan het vasten was, had ik ook wat voedsel bij me, dus ik zei: 'hier is wat te eten voor jullie en jullie gezin.' Ze waren aangedaan en vroegen: 'Wie ben jij?' Ik zei hen: 'God heeft een goddelijke ontmoeting met jullie vandaag geregeld en ik zal jullie nog vaker zien.'

Ik ging naar huis en vertelde mijn vrouw over de ontmoeting met die Roemenen. Ik haalde een rollade uit de vriezer en bakte die. De volgende dag haalde ik een doos borden bij een rommelmarkt en ging met mijn vrouw weer naar het park. De Roemenen en hun kinderen waren er en ik zei: 'Ik heb wat geschenken voor jullie meegenomen. Maar ze zijn nogal zwaar, dus als jullie in mijn auto willen stappen en laten zien waar jullie wonen, breng ik ze naar jullie huis.' Toen we bij hun kleine éénkamer woning waren nam ik de borden en het bestek - alles paste bij elkaar - uit de dozen en begon ieder van hun iets te geven. Terwijl ik het hen gaf rolden de tranen over hun wangen, en de vrouw zei: 'Ik huilen, ik huilen.' Ik zei: 'Op maandag avond hebben wij Bijbelstudie bij ons thuis en ik wil jullie uitnodigen om te komen.' Ze zeiden: 'Wij zullen komen.' Ik zei: 'maar ik wil niet dat jullie komen vanwege de cadeautjes.' Ze zeiden: 'Nee, we willen graag komen en jullie vrienden leren kennen.' Omdat ze geen vervoer hadden haalde ik ze op en nam ze mee naar mijn huis. Het duurde niet lang of God begon hen aan te raken. Ze konden niet erg goed Engels, maar Hij raakte hen aan als we voor ze baden. De liefde van God begon zich aan hen te openbaren.

Niet lang daarna kwamen we een ander Roemeens stel tegen en ik vroeg het eerste stel: 'willen jullie meegaan en me helpen een ander Roemeens gezin te ontmoeten?' Ze stemden in en op een dag kreeg ik een telefoontje van hen. 'Mijnheer Don, wij hebben over u gehoord. Wij zijn erg eenzaam en willen u graag ontmoeten.' Dus ik nam mijn Roemeense vrienden mee en ging naar hen toe. Ik nam geschenken mee, voedsel en allerlei andere dingen. Terwijl ik dat deed en hen begon op te zoeken, ging alles geweldig totdat één van het eerste Roemeense stelletje zei: 'Jullie moeten naar de Bijbel studie gaan, ze praten over Jezus en het is geweldig.'

Ze zeiden: 'ho eens even, wij komen van een communistisch land en weten niet eens of er wel een God bestaat. Wij hebben geen behoefte aan dat Jezus gedoe.' Ik zei: 'Laat me gewoon een vriend zijn.' En begon ze mee weekendjes uit te nemen, ik kocht kleren, jassen en alles wat ze nodig hadden voor hen. Ze waren er nogal verlegen mee en aarzelend. 'Nou, heb je geen jas nodig?' 'Jawel, maar eh...'. 'Nou dan kopen we deze toch voor je?' Ik ging hen liefhebben met de daad, maar ze wilden niet naar onze Bijbel studie komen totdat ik zei: 'er zijn daar enkele Amerikanen die jullie kunnen helpen met een baan.' Toen kwamen ze onmiddellijk. Op die avond bij de Bijbelstudie zei ik iets heel dwaas tegen de Heer. 'Heer, u moet me vanavond een echte gave van tongentaal geven, omdat we niet echt goed met elkaar kunnen praten.' Die avond gaven sommige Amerikanen in de Bijbel studie hun getuigenis. Toen ik begon te spreken, begon de vrouw van het tweede Roemeense echtpaar te stralen en ik wist dat er iets gebeurde. Na de studie zei ik: 'laat me voor jullie bidden.' En

terwijl we baden, raakte God hen opeens aan en werd de hele sfeer in de kamer vervuld met Zijn liefde. De vrouw zei: 'Weet je, toen de Amerikanen spraken begreep ik helemaal niets van wat ze zeiden, maar toen jij begon te spreken over Jezus en Zijn liefde voor ons, en wat Hij heeft gedaan opdat wij een relatie met Hem konden hebben, begreep ik ieder woord wat je zei. Ik heb het perfect verstaan! Dat moet wel God zijn. Dat moet gewoon God zijn!' Als gevolg hiervan zijn levens veranderd, niet alleen van de Roemenen.

Laat me vertellen wat er vervolgens gebeurde. Mijn huis begon op maandag avonden vol te lopen met internationale mensen - Roemenen, Bulgaren en mensen uit Rusland. God begon levens te veranderen en ze wisten dat wij van hen hielden. We kregen zelfs mensen uit Afrika. Zelfs al konden we nauwelijks met elkaar converseren, ze wisten één ding; Als we baden, dan manifesteerde God zich aan hen. Ze wisten ook dat ik alles wat ik kon voor hen zou doen en dat ik hen liefhad. God veranderde hun levens en de levens van vele andere mensen, en ik zal je vertellen hoe dat plaats vond.

Het gebeurde omdat ik op een dag in het park een paar mensen van een andere huidskleur, een andere nationaliteit zag. Ik had helemaal geen warme affectieve gevoelens, maar ik wist dat liefde was: 'wat jij wilt dat iemand voor jou zou doen, doe het voor een ander.' Ik was uit op hun welbevinden en hun belangen, ongeacht wat ik zelf voelde en weet je wat er gebeurde? Zij waardeerden het zozeer dat in hen de 'philia' liefde voor mij opkwam, de liefde die gevoelens heeft. En ze begonnen tegen mij te zeggen: 'Ik hou van je' en me te omhelzen en te kussen. En vervolgens wekte dat in mij ook gevoelens voor hen op.

Als jij wilt dat er gevoelens van liefde in je leven opkomen, breng dan 'agape' liefde in praktijk. Zoek het welbevinden en de belangen van anderen, ongeacht hoe jij je voelt, en dat zal een liefde opwekken die gevoelens heeft.

## **Discipelschap vragen.**

- 1 Lees 1 Johannes 5:3. Gods liefde wordt getoond door Zijn.....
2. Lees Romeinen 13:9-10. Leg uit hoe het gebod in deze verzen liefde laat zien.
3. Lees Romeinen 12:19-21. Hoe kunnen wij onze vijanden liefhebben, zelfs al voelen wij dit niet?
4. Lees Titus 2:4. Wat zegt dit vers ons over liefde?
5. Lees 1 Korinthe 13:4-8. Beschrijf de principes van liefde in detail.
6. Lees 1 Johannes 3:18. Hoe moeten wij liefde in praktijk brengen?

## **Bijbelverzen bij de vragen**

1 Johannes 5:3 Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar,

Romeinen 13:9-10 Want de geboden: gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in

dit woord: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 10 De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet

Romeinen 12:19-21 Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here. 20 Maar, indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten; indien hij dorst heeft, geef hem te drinken, want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Titus 2:4 Opdat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn, haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben;

1 korinthe 13:4-8 4 De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, 5 zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. 6 Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. 7 Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. 8 De liefde vergaat nimmermeer; maar profetieën, zij zullen afgedaan hebben; tongen, zij zullen verstommen; kennis, zij zal afgedaan hebben.

1 Johannes 3:18 Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.

## Antwoorden

1 Lees 1 Johannes 5:3. Gods liefde wordt getoond door Zijn.....- geboden

2. Lees Romeinen 13:9-10. Leg uit hoe het gebod in deze verzen liefde laat zien. - liefde doet de naaste geen kwaad. Ieder gebod toont liefde door te laten zien hoe we onze naaste moeten behandelen.

3. Lees Romeinen 12:19-21. Hoe kunnen wij onze vijanden liefhebben, zelfs al voelen wij dit niet? - als onze vijand honger heeft, kunnen we hem te eten geven; als hij dorst heeft, kunnen we hem te drinken geven. We kunnen het welbevinden en het belang van anderen zoeken ongeacht hoe wij ons voelen.

4. Lees Titus 2:4. Wat zegt dit vers ons over liefde? - Liefde kan onderwezen worden. Het is dus niet maar een gevoel.

5. Lees 1 Korinthe 13:4-8. Beschrijf de principes van liefde in detail. - De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 5 Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, 6 ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. 7 Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. (NBV)

6. Lees 1 Johannes 3:18. Hoe moeten wij liefde in praktijk brengen? - laten we niet alleen met onze woorden liefhebben, maar ook met onze daden.

## Les 13 'Gods soor liefde (deel 2)'

*Door Don Krow*

In de les 'Gods soort liefde' deel 1, heb ik verteld over het Roemeense gezin dat ik in het park ontmoette. Ik wil je nog wat meer vertellen over wat er gebeurde. Maar voordat ik dat doe, wil ik enkele dingen herhalen die we hebben gezegd over Gods liefde. Jezus Christus was de grootste uitdrukking van liefde die ooit op de aarde heeft plaatsgevonden. Maar, voor zover in de Bijbel is vastgelegd heeft Hij nooit de woorden: 'Ik hou van jou' gebruikt. Is dat niet verbazingwekkend? De grootste manifestatie van liefde ooit heeft nooit gezegd: 'Ik hou van jou.' Weet je waarom? Omdat liefde meer is dan woorden. Het zijn daden.

Stel je voor dat ik tegen mijn vrouw zeg: 'Ik hou van jou' en dan wegga en overspel pleeg. Zou zij mijn woorden geloven of mijn daden? Ze zou mij geloven op basis van mijn daden, omdat 95% van liefde niet verbaal is. Het gaat niet om de dingen die je zegt, maar om wat je doet. In 1 Johannes 3:18 lezen we: 'Laat ons niet liefhebben met woorden of de ton, maar met daden en in waarheid.'

Liefde is een aktie woord. In Mattheüs 25:35-36 omschrijft Jezus liefde door de handelingen die het oproept door te zeggen: 'Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, 36 ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.' In vers 40 zegt Hij vervolgens: verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. Zie je, liefde is een daad; het is iets dat je doet.

Hebreeën 6:10 zegt: Want God is niet zo onrechtvaardig dat hij vergeet wat u hebt gedaan, hoeveel liefde u aan zijn naam hebt betoond door sinds jaar en dag steun te verlenen aan de gelovigen Toen Jezus in Mattheüs 22 werd gevraagd wat het grootste gebod was, zei Hij dat het God liefhebben en je naaste liefhebben was. Deze geboden zijn in wezen één gebod, als je het juist begrijpt. Als je liefde betoont aan de geringste van deze mijn broeders, zegt Jezus, dan heb je dat aan Hem gedaan.

De Bijbel leert ons dat wij een geweldige mogelijkheid hebben om Jezus Christus op een praktische manier lief te hebben, door anderen lief te hebben. In onze vorige les heb ik jullie verteld over de Roemenen die ik in het park had ontmoet. Hun levens waren veranderd, omdat ik hun welzijn en hun voordeel zocht, ongeacht hoe ik me voelde. Ze hadden een andere huidskleur en nationaliteit. Maar ik wist dat Gods liefde zich openbaart als we omzien naar anderen en hun welzijn en voordeel zoeken, net zoals Jezus deed. Hij had niet het 'gevoel' om aan het kruis te gaan. Hij zei: 'Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan Mij voorbijgaan, maar niet Mijn wil, maar Uw wil geschiedde.' Jezus zocht óns belang en óns voordeel ongeacht hoe Hij zich voelde.

Op een dag kreeg ik een telefoontje van de Roemenen. Ze waren in tranen. Ze waren al zeven en een half jaar in de Verenigde Staten. Ze woonden nu in Kansas en hadden werk. Ze zeiden: 'we hebben de definitieve beslissing gekregen op onze asiel aanvraag. We hebben dertig dagen om in beroep te gaan en dan worden we uitgezet.' Mensen hebben normaal gesproken maar 2 tot 5 procent kans om ooit politiek asiel in dit land te krijgen. Ze gingen naar een advocaat en die zei dat ze in principe geen schijn van kans hadden. Ik zei dat we zouden bidden en proberen hen te helpen. Ik had echter geen idee hoe. Ik vond het een groot onrecht om hen nu nog terug te sturen - zeker nu hun kinderen nauwelijks Roemeens konden spreken.

Een vriend van mij belde met ons congres lid uit Colorado, die beloofde contact op te nemen met Senator Sam Brownback in Kansas, omdat de Roemenen nu in Kansas woonden. Dat was geweldig, omdat ik een vriendin, Kim genaamd had, die voor Senator Brownback werkte. Ik nam met Kim contact op en zij zette vier mensen in Washington D.C.

op deze zaak. De gemeenschap in Sublette, Kansas ging achter de Roemenen staan met een verzoekschrift met handtekeningen, waarin zij stelden dat ze de Roemenen hier wilden houden. 'Het zijn goede mensen, ze betalen hun belastingen en werken hard. Wij willen dat ze blijven.'

Er kwam een pagina groot artikel in de krant over wat er was gebeurd. Het was een wonder, en omdat er hoge officials in onze regeren zaten die begrepen wat er aan de hand was, kregen de Roemenen een brief waarin stond dat de beslissing was teruggedraaid en dat ze in de Verenigde Staten konden blijven. Ik ging naar Sublette, Kansas. Mijn vrienden wisten niet dat ik kwam, en toen ik arriveerde bedankten ze Senator Brownback voor zijn hulp bij het verkrijgen van hun politiek asyl. Hij kon er niet persoonlijk bij zijn, omdat het de laatste dag was van de hoorzitting over President Clinton's afzettings procedure. Maar het ABC en NBC nieuws waren er met hun camera's bij. Zo gauw ze ophingen renden ze naar me toe en omhelsden me en de camera's zoemden gelijk op mij in. Ze vroegen: 'wie bent u en hoe kent u deze mensen?' Ik vertelde hen het hele verhaal, hoe ik ze had ontmoet en hun belang en voordeel had gezocht vanwege God en wat Jezus had gezegd in Mattheüs 7:12.

We gingen toe naar het gymnasium, waar overal rode, witte en blauwe ballonnen hingen en waar vaderlandslievende liederen werden gezongen. Toen mijn vrienden aankwamen, begon iedereen te juichen en ze waren in tranen. De burgemeester van de stad zei: 'Vandaag, 12 Februari zal Jucan Familie dag zijn, ter ere van deze Roemenen.' Ze namen de Amerikaanse vlag die de Senator uit de hoofdstad Washington D.C. had laten overvliegen om hen te eren en overhandigden die aan hen. Hij overhandigde hen ook papieren die verklaarden dat ze legaal gerechtigd waren e blijven - in principe de rest van hun leven.

Ze gaven allemaal hun getuigenis en vroegen mij toen om te bidden. Ik zei: 'Er is één persoon die wij vandaag nog niet genoeg hebben gedankt en dat is God Almachtig. Zeven en een half jaar geleden zocht ik God in een park en vertelde hem dat ik iemand die dag met Zijn liefde wilde bereiken. Ik werd naar deze Roemenen geleid' Ik vertelde nogmaals het verhaal en zei: 'God wil jullie helpen - welkom in de Verenigde Staten.' De manier waarop dit allemaal tot stand kwam was een wonder. Ik kende de juiste mensen op de juiste plaats op het juiste moment.

Mijn vriendin Kim had een jaar daarvoor geregeld dat Senator Brownback mij kwam opzoeken bij Andrew Wommacks Ministries. Dat was een jaar voordat dit allemaal gebeurde. Ze zei: 'U moet Don Krow gewoon ontmoeten.' Ik wist niet waarom en voelde me erg ongemakkelijk. Hoe kon ik vermoeden dat God dingen aan het regelen was om een gezin te helpen aan wie Hij zichzelf en Zijn liefde had geopenbaard, eenvoudig vanwege het gebod van Jezus dat je moet doen voor anderen wat je wilt dat anderen voor jou zouden doen.

Het is een wonder dat zij nooit zullen vergeten en ook nu zullen zij je vertellen: 'Het was God' Anka, de Roemeense vrouw zei: 'Mijn geloof wankelde, maar God is getrouw en Hij heeft ons in staat gesteld in de USA te blijven.'

Er zijn hele menigte mensen op dit moment die snakken naar liefde. De enige manier waarop zij dit kunnen ontvangen is als jij en ik besluiten om de principes van Gods liefde uit Gods Woord te begrijpen en toe te passen. Liefde is vriendelijk en zoekt het belang van anderen, net zoals Jezus ons belang en welzijn op het oog had toen Hij naar het kruis ging.

God zegene jou vandaag als je je verder verdiept in de principes, wat het werkelijk betekent om lief te hebben met Gods liefde.

## **Discipelschap vragen.**

1. Lees Mattheüs 7:12 Vertel in je eigen woorden wat de gouden regel is.
2. Lees Mattheüs 7:12. Op zoek naar liefde proberen veel mensen de juiste persoon te vinden. Is het zo dat jij de juiste persoon moet vinden of dat jij de juiste persoon moet worden?
3. Lees 1 Johannes 5:3 Is liefde een gevoel of is liefde iets dat je doet?
4. Lees 1 Johannes 3:18. Als jij tegen je vrouw of je man zegt: 'ik hou van je' maar vervolgens overspel pleegt, zou hij/zij je woorden geloven of je daden?
5. Lees Romeinen 5:6-8. Denk je dat Jezus zin had om te sterven?
6. Lees Galaten 5:22. Zijn wij werkelijk tot liefde in staat zonder dat God het centrum van ons leven is?
7. Lees 1 Johannes 4:8. De redder dat we God nodig hebben om ons te helpen anderen werkelijk lief te hebben is omdat Hij de enige is die.....is.
8. Lees 1 Korintiërs 13:5. Kies uit de volgende woorden een beschrijving van wat liefde níet is: grof, zelfzuchtig, on vergevingsgezind.
9. Lees 1 Korintiërs 13:8 Wat is het enige dat je uit dit leven mee kan nemen naar het volgende leven, oftewel voorbij het graf?
10. Lees Spreuken 10:12 1 Korintiërs 13:5 stelt: 'liefde rekent het kwade niet aan' Hoeveel zonde zal liefde bedekken?

## **Bijbelverzen bij de vragen.**

Mattheüs 7:12 Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de profeten.

1 Johannes 5:3 Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar,

1 Johannes 3:18 Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.

Romeinen 5:6-8 zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, te zijner tijd voor goddelozen is gestorven. 7 Want niet licht zal iemand voor een rechtvaardige sterven - maar misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven - 8 God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.

Galaten 5:22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

1 Johannes 4:8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

1 Korintiërs 13:5 Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan

1 Korintiërs 13:8 De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan

Spreuken 10:12 Haat verwekt krakelen, maar liefde bedekt alle overtredingen.

### **Antwoorden**

1. Lees Mattheüs 7:12 Vertel in je eigen woorden wat de gouden regel is. - Voor anderen doen wat jij zou willen dat anderen voor jou doen.

2. Lees Mattheüs 7:12. Op zoek naar liefde proberen veel mensen de juiste persoon te vinden. Is het zo dat jij de juiste persoon moet vinden of dat jij de juiste persoon moet worden? - De juiste persoon worden.

3. Lees 1 Johannes 5:3 Is liefde een gevoel of is liefde iets dat je doet? - Het is iets dat wij doen door te wandelen in Gods principes (geboden)

4. Lees 1 Johannes 3:18. Als jij tegen je vrouw of je man zegt: 'ik hou van je' maar vervolgens overspel pleegt, zou hij/zij je woorden geloven of je daden? - Je daden. Daden spreken luider dan woorden.

5. Lees Romeinen 5:6-8. Hoe denk je dat Jezus zin had om te sterven? - Nee, maar Hij zocht het belang en het voordeel van ons allemaal, ongeacht hoe Hij zich voelde.

6. Lees Galaten 5:22. Zijn wij werkelijk tot liefde in staat zonder dat God het centrum van ons leven is? - Nee

7. Lees 1 Johannes 4:8. De redder dat we God nodig hebben om ons te helpen anderen werkelijk lief te hebben is omdat Hij de enige is die.....is. - liefde

8. Lees 1 Korintiërs 13:5. Kies uit de volgende woorden een beschrijving van wat liefde níet is: grof, zelfzuchtig, onvergevingsgezind. - Ál deze woorden beschrijven wat liefde NIET is.

9. Lees 1 Korintiërs 13:8 Wat is het enige dat je uit dit leven mee kan nemen naar het volgende leven, oftewel voorbij het graf? - Liefde, dat zal voor eeuwig blijven.

10. Lees Spreuken 10:12 1 Korintiërs 13:5 stelt: 'liefde rekent het kwade niet aan' Hoeveel zonde zal liefde bedekken? - Alle zonden

## Les 14 'Financien (deel 1)'

*Door Andrew Wommack*

Vandaag wil ik met jullie delen hoe Jezus jullie financieel voorspoedig wil maken. Dit is iets dat voor iedereen belangrijk is. Je hebt geld nodig om te leven, om in je behoeften te voorzien en om een zegening voor anderen te zijn. God heeft ons op dit gebied niet aan onszelf overgelaten en zegt niet: 'Het gaat Mij alleen om jouw geestelijke deel, maar jouw financiën interesseren Mij niet....zoek dat zelf maar uit'. Nee, Hij houdt van jou op ieder terrein - geest, ziel en lichaam - en Hij heeft voorzieningen voor jou getroffen. De meeste mensen erkennen dat een bepaalde mate van financiële voorspoed noodzakelijk is, maar religie heeft over het algemeen zich uitgesproken tegen overvloed.

Het Woord van God spreekt op veel verschillende manieren tegen hebzucht, maar maakt tegelijkertijd ondubbelzinnig duidelijk dat financiën een zegening zijn. In 3 Johannes 2 zegt de apostel Johannes: 'Geliefde, voor alle dingen wens ik, dat gij welvaart en gezond zijt, gelijk uw ziel welvaart..' Wat een geweldige uitspraak. Johannes zegt: 'vóór alle dingen!' En dit spreekt over genezing, emoties, relaties en financiën. De Heer wil dat je boven alles voorspoedig bent en gezond bent. Hij wil dat je voorspoedig bent in geest, ziel en lichaam. Dat is Zijn wil voor jou.

Vele religieuze mensen zeggen dat God wil dat je arm bent, dat arm zijn iets goddelijks is, en hoe armer je bent, des te goddelijker je bent. Ik ben onder dat soort denken opgevoed, dat predikanten niet veel mochten hebben en dat een Christen iemand is die best wel zonder kon stellen. Dat kan zeker niet worden vastgesteld in de Schrift. Abraham was de allerrijkste man van zijn tijd, zozeer zelfs dat koningen hem vroegen om weg te gaan, omdat zijn bezittingen het nationaal product van hun land aantastte. Het zelfde gold voor Isaak en Jacob. Josef was een man die voorspoedig was en super overvloedig was. David gaf uit zijn eigen persoonlijke vermogen aan de Heer meer dan 2,5 miljoen dollar aan goud en zilver voor de bouw van de tempel. Salomo, Davids zoon was de rijkste man die ooit op deze aarde heeft geleefd. Als je er van uit de Schrift naar kijkt, werden mensen die God werkelijk dienden financieel gezegend.

Er zijn ook voorbeelden van mensen die moeilijkheden hadden en zonder moesten stellen. Paulus zegt in Filippenzen 4:13 dat hij alles vermag door Christus en had geleerd in alle omstandigheden tevreden te zijn, hoe dan ook. Hij zei dat hij wist hoe gebrek te lijden en ook overvloed te hebben. Er waren tijden dat de dienaren van God door armoede en problemen heen gingen, maar nergens in de Schrift kun je vinden dat hoe armer je bent, hoe goddelijker je bent. Dat is gewoon niet waar en je hoeft maar de straat op te gaan om te zien dat dit niet klopt. Dus, jazerker, er bestaat deze waarheid dat hebzucht verkeerd is. In 1 Timotheüs 6:10 staat: 'Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad,' Sommige mensen hebben dit opgevat als dat het zou zeggen dat geld de wortel is van alle kwaad, maar er staat dat de liefde voor geld de wortel is van alle kwaad. Er zijn mensen die dol op geld zijn en geen roeie cent hebben. Anderen hebben grote rijkdom, maar hechten er geen waarde aan. Ze gebruiken het alleen maar.

Deuteronomium 8:18 openbaart het werkelijke doel van financiële voorspoed. De Heer sprak tot de Israëlieten die op het punt stonden het beloofde land binnen te gaan en financiële voorspoed zouden gaan ervaren zoals ze nooit eerder hadden meegemaakt. Hij heeft hen gezegd: 'Maar gij zult gedenken den HEERE, uw God, dat Hij het is, Die u kracht geeft om vermogen te verkrijgen; opdat Hij Zijn verbond bevestige, dat Hij aan uw vaders gezworen heeft, gelijk het te dezen dage is.' (Deuteronomium 8:18) Volgens dit Schriftwoord is het doel van welvaart niet om een overvloed aan dingen voor je eigen zelfzuchtige wensen te hebben, maar zodat je Gods verbond hier op aarde kan bevestigen. Met andere woorden, God zal je zegenen zodat jij op jouw beurt een zegening kan zijn. In Genesis 12:2 zei de Heer tegen Abraham: 'Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen,



en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn.' Voordat jij een zegen voor anderen kunt zijn zul je een zegen voor jezelf moeten zijn.

Je hebt bepaalde dingen nodig, en je hebt bepaalde behoeften die God wil voorzien, maar het gaat verder dan een zelfzuchtig gebeuren. Hij wil dat je welvarend bent, zodat Hij Zijn geld door jou heen kan sturen en jij een zegen kunt zijn. In 2 Korintiërs 9:8 staat: 'En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn,' Dit vertelt dus waarom God jou welvarend wil maken - zodat je in alle goed werk overvloedig kunt zijn. Dit eigenlijk als een Schriftuurlijke definitie van welvaart.

Wat is welvaart? Is het een mooi huis hebben, een mooie auto, goede kleding en voedsel op tafel? Volgens dit vers is het genoeg hebben voor je eigen behoeften en overvloedig zijn voor ieder goed werk. Als je niet in staat bent om te geven aan de dingen waarvan je voelt dat God je hart over heeft aangeraakt, als je graag iemand tot zegen zou willen zijn, maar niet in staat, dan ben je niet financieel voorspoedig volgens wat de Schrift zegt. God zegt dat Hij je zal zegenen tot aan het punt dat al jouw behoeften zijn voorzien en dat je in staat zult zijn om overvloedig te zijn tot ieder goed werk.

Echte Bijbels voorspoed gaat niet maar over het voorzien in jouw behoeften, maar opdat jij een zegen voor anderen kunt zijn. De mensen die alleen aan zichzelf denken zijn in feite zelfzuchtig. Als iemand zegt: 'Ik geloof God voor meer' kunnen anderen denken dat ze hebzuchtig of zelfzuchtig zijn, maar dat hangt van het motief af. Als je God vraagt om meer, zodat je een groter huis of een betere auto kan krijgen, is dat niet de juiste Schriftuurlijke instelling. Maar als je God gelooft voor meer omdat je verder gaat dan alleen in je eigen behoeften voorzien, maar omdat je een zegen voor anderen wil zijn, dan is dát de houding die Hij wil dat je hebt. Hij wil dat je voorspoedig bent. Het is Zijn wil voor jou dat je voorspoedig bent.

Mattheüs 6 spreekt over alle dingen die we nodig hebben en zegt dan dat als we éérs het koninkrijk van God zoeken en Zijn gerechtigheid, ál deze dingen bovendien geschonken zullen worden. Wanneer je God op de eerste plaats gaat zetten, zal Hij je van al die andere dingen voorzien. Al jouw behoeften zullen worden voorzien en je zult een zegen zijn voor andere mensen. God wil dat je voorspoedig bent, maar het hangt echt van jouw motieven en van jouw handelingen in dit gebied af of dat ook gebeurt.

Ik bid dat dit je heeft uitgedaagd om vanaf nu te gaan geloven dat God het beste met je voor heeft, dat wil zeggen, dat je voorspoedig zult zijn. God zegt dat Hij je wil zegenen tot op het niveau dat al jóuw behoeften worden vervuld én dat je in staat bent overvloedig te zijn tot ieder goed werk.

## **Discipelschap vragen**

1. Lees 2 Korinthiers 8:7-8. Als je aan anderen in nood geeft, is dat een manier waarop je kan laten zien....

2. Lees 2 korintiers 8:13-14. Als wij allemaal samen komen om te geven, wil God dat wij een soort wat zijn?

3. Lees 2 Korintiers 8:13-14 Hoe zal in ieders behoefte worden voorzien?

4. Lees Efeziërs 4:28. Iemand die een dief was moet niet meer stelen, maar gaan werken voor zijn eigen levensonderhoud. Wat zegt Efeziërs 4:28 zou hij ook nog moeten doen?

5. Lees Genesis 13:2 en 12:2. God kon Abraham rijkdommen toevertrouwen, omdat Abraham niet alleen aan zichzelf dacht maar ook een.....was voor anderen.

6 Lees 1 Thimotheus 6:17-18. Welke drie dingen zouden de rijken met hun geld moeten doen?

7. Kan God jou financiën toevertrouwen?

## **Bijbelverzen bij de vragen.**

2 Korintiërs 8:7-8 Welnu, zoals gij in alles overvloedig zijt, in geloof, in spreken, in kennis, in volkomen toewijding en in de liefde, die van ons tot u uitgegaan is, zo weest dan ook in dit liefdewerk overvloedig. 8 Ik geef dit niet als een bevel, maar ik tracht aan die toewijding van anderen ook de echtheid uwer liefde te toetsen.

2 Korintiërs 8:13-14 Want niet om anderen verlichting te schenken, wordt het u zwaar gemaakt, 14 maar uit het oogpunt van billijkheid kome uw overvloed voor het ogenblik hun gebrek ten goede, opdat hun overvloed wederkerig uw gebrek ten goede zou komen en er zodoende gelijkheid zij,

Efeziërs 4:28 Wie een dief was, stele niet meer, maar spanne zich liever in om met zijn handen goed werk te verrichten, opdat hij iets kan mededelen aan de behoeftige.

Genesis 13:2 Abram nu was zeer rijk aan vee, aan zilver en aan goud.

Genesis 12:2 Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn.

1 Thimotheus 6:17-18 17 Hun, die rijk zijn in de tegenwoordige wereld, moet gij bevelen niet hooghartig te zijn, en hun hoop gevestigd te houden niet op onzekere rijkdom, doch op God, die ons alles rijkelijk ten gebreke geeft, 18 om wèl te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig en mededeelzaam,

## **Antwoorden**

1. Lees 2 Korintiërs 8:7-8. Als je aan anderen in nood geeft, is dat een manier waarop je kan laten zien....- dat jouw liefde echt is.

2. Lees 2 korintiërs 8:13-14. Als wij allemaal samen komen om te geven, wil God dat wij een soort wat zijn? - gelijkheid, iedereen zou moeten geven wat hij kan.

3. Lees 2 Korintiërs 8:13-14 Hoe zal in ieders behoefte worden voorzien? - door te geven wat je kan, wanneer je het kunt.

4. Lees Efeziërs 4:28. Iemand die een dief was moet niet meer stelen, maar gaan werken voor zijn eigen levensonderhoud. Wat zegt Efeziërs 4:28 zou hij ook nog moeten doen? - geven aan de armen, degenen die in nood zijn.

5. Lees Genesis 13:2 en 12:2. God kon Abraham rijkdommen toevertrouwen, omdat Abraham niet alleen aan zichzelf dacht maar ook een.....was voor anderen. - zegening

6 Lees 1 Timotheüs 6:17-18. Welke drie dingen zouden de rijken met hun geld moeten doen? - goed doen, gul geven aan degenen in nood, en met anderen delen wat God hen gegeven heeft.

7. Kan God jou financiën toevertrouwen?

## Les 15 'Financiën (deel 2)'

Door Andrew Wommack

Vandaag wil ik nog meer vertellen over financiën. In onze vorige les heb ik uitgelegd dat het Gods wil is dat je welvarend bent. Nu wil ik je enkele sleutels geven, hoe dat werkt.

Lukas 6:38 zegt: 'Geef en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmee gij meet, zal u wedergemetend worden. Hier zijn vele principes bij betrokken, maar je kunt niet spreken over welvarend zijn zonder over geven te praten.

Als je over financiële voorspoed spreekt, zeggen heel wat mensen: 'O.k. dus God wil dat ik voorspoedig ben, maar ik hoef niet te geven.' Je kunt in de Bijbel lezen waar Jezus sprak over de weduwe die haar laatste twee duiten in het offerblok gooide. Hij had zitten kijken hoe rijke mensen enorme sommen geld erin wierpen, maar toch riep Hij zijn discipelen bij elkaar en zei dat deze vrouw méér had gegeven dan alle anderen bij elkaar. Hij zei: 'want ze hebben uit hun overvloed gegeven, maar zij gaf uit haar armoede.' God kijkt niet naar de omvang van jouw gift, het geldbedrag, maar naar het percentage wat je kan geven. Als iemand zegt: 'ik heb niets dat ik kan geven' is dat niet waar. Als je niets anders hebt kan je een kledingstuk dat je hebt weggeven. Iedereen heeft iets om te geven, dus reken af met dit argument dat niet niets zou hebben om te geven. In feite is het zo dat de periodes dat je heel weinig hebt van wat dan ook de periode dat je een groter percentage kunt geven dan anders. Iemand die tien dollar heeft en er vijf weggeeft, heeft een veel grotere gift gegeven dan iemand die een miljoen dollar geeft, en miljarden over heeft. God heeft het zo in elkaar gezet dat ieder individueel persoon kan geven.

Waarom heeft God ons gezegd te geven? Daar spelen verschillende dingen bij mee, maar een van de belangrijkste doelen is, dat je Hem moet vertrouwen op ieder terrein van je leven. Als er geen God zou zijn, en Zijn Woord niet waar zou zijn als Hij zegt: 'Geef en jou zal gegeven worden.' Dan zou een deel van wat je hebt nemen en weggeven het domste zijn wat je maar kan doen. In plaats van dat je dichterbij je doel komt, in al je behoeften voorzien, raak je er verder vandaan, als God niet beloofd zou hebben je te zegenen. Er is geloof nodig om te geven op de manier zoals God zegt, en dát is de reden waarom Hij jou opdraagt het te doen.

In Lukas 16 staat een gelijkenis over een rentmeester die zijn heer bedriegt en uiteindelijk komt het hier op neer: Hij zegt dat als je niet trouw bent in de onrechtvaardige mammon (sprekend over geld) wie zal jou dan de ware rijkdom toevertrouwen? Als je God niet kan geloven in de kleinere dingen, met betrekking tot geld, hoe zul je dan omgaan met de grote meer belangrijke dingen, zoals geestelijke waarden?

Verzen als dit stellen geld als een van de minste niveaus van rentmeesterschap. Als je God al niet kan vertrouwen voor je financiën, hoe kan je Hem dan vertrouwen voor je eeuwige toekomst? Hoe kan je werkelijk geloven dat Jezus jouw zonden heeft vergeven en dat je de eeuwigheid in de hemel zult doorbrengen? In vergelijking zijn de geestelijke dingen waarvoor we geloof in de Heer moeten stellen veel belangrijker dan geld. Geld is maar een gering ding, maar het is het kleine begin om God te gaan leren vertrouwen

Spreuken 11:24 zegt dat er mensen zijn die meer weggeven dan nodig lijkt en toch zijn ze meer welvarend dan anderen die maar opstapelen wat ze hebben, en daarmee alleen maar armoede binnen in hen creëren.

Als jij het éérst Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid zoekt, dan zal Hij je al deze dingen bovendien schenken. Als je zegt dat je wilt dat God je helpt in je financiën en je bidt voor Zijn hulp - maar je zoekt niet éérst het Koninkrijk van God, en je neemt niet de stap in geloof, Hem vertrouwen met jouw financiën en gaat geven, dan geloof je Hem niet echt.

## **Discipelschap vragen.**

1. Lees Johannes 3:16. Wat was Gods motief om te geven?
2. Lees 1 Korintiërs 13:3. Wat zou het motief achter ons geven moeten zijn?
3. Lees Jacobus 2:15-16. Leg de betekenis van dit vers uit.
4. Lees Lukas 6:38. wat vertelt dit vers jou?
5. Lees Efeziërs 1:7. Heeft God gegeven uit Zijn rijkdom of náár Zijn rijkdom? Leg uit wat het verschil is.
6. Lees Spreuken 19:17. Als je aan de armen geeft, wat doe je dan?..... Zal God jou terugbetalen?
7. Lees Psalm 41:1-3. Noem vijf dingen die God doet voor degenen die aan de armen geven.

## **Bijbelverzen bij de vragen.**

Johannes 3:16 Want also lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.'

1 Korintiërs 13:3 Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets.

Jakobus 2:15-16 Stel, dat een broeder of zuster gebrek heeft aan kleding en aan dagelijks voedsel, 16 en iemand uwer zegt tot hen: Gaat heen in vrede, houdt u warm en eet goed, zonder hen echter van het nodige voor het lichaam te voorzien, wat baat dit?

Lukas 6:38 Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden.

Efeziërs 1:7 En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade,

Spreuken 19:17 Wie zich over de arme ontfermt, leent de HERE; Hij zal hem zijn weldaad vergelden.

Psalm 41:2-4 Welzalig hij die acht slaat op de geringe; ten dage des onheils zal de HERE hem uitkomst geven; 3 de HERE zal hem behoeden en hem in het leven behouden; hij zal geprezen worden op aarde; aan de lust van zijn vijanden geeft Gij hem niet prijs. 4 De HERE steunt hem op het ziekbed, in zijn ziekte verandert Gij geheel zijn legerstede.

### **Antwoorden.**

1. Lees Johannes 3:16. Wat was Gods motief om te geven? - Zijn liefde
2. Lees 1 Korintiërs 13:3. Wat zou het motief achter ons geven moeten zijn? - Liefde, dat wil zeggen, zoek het welzijn en voordeel voor anderen, ongeacht wat wij zelf voelen (Mattheüs 7:12)
3. Lees Jakobus 2:15-16. Leg de betekenis van dit vers uit. - 95% van alle liefde is niet verbaal. Het gaat niet om wat we zeggen maar om wat we doen.
4. Lees Lukas 6:38. wat vertelt dit vers jou? - de maat waarmee jij geeft (klein of groot) zal als maat gebruikt worden waarmee aan jou wordt teruggegeven.
5. Lees Efeziërs 1:7. Heeft God gegeven út Zijn rijkdom of náár Zijn rijkdom? Leg uit wat het verschil is. - Naar Zijn rijkdom. Hij heeft alles gegeven om ons te verlossen, Zijn enig geboren Zoon.
6. Lees Spreuken 19:17. Als je aan de armen geeft, wat doe je dan?..... Zal God jou terugbetalen? - Je leent aan de Heer - Ja
7. Lees Psalm 41:1-3. Noem vijf dingen die God doet voor degenen die aan de armen geven. - Hij redt hen in tijden van moeilijkheden, Hij beschermt hen, Hij geeft hen voorspoed, Hij redt hen van hun vijanden, Hij geneest hen

## **les 16 'Wat je moet doen als je gebeden niet beantwoord lijken te worden.'**

Door Andrew Wommack

Vandaag wil ik wat delen over wat je moet doen als je gebeden niet beantwoord lijken te worden, en ik wil het feit benadrukken dat je gebeden niet beantwoord 'lijken' te worden. De waarheid is, dat God altijd, maar dan ook altijd en altijd ieder gebed verhoort dat in geloof naar Zijn Woord is gebeden. In 1 Johannes 5:14 - 15 staat: 'En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort. 15 En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de beden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden.'

Dat is een hele bemoediging. God verhoort altijd gebeden, maar het ziet er niet altijd uit alsof ze verhoort zijn. Mattheüs 7:7-8 zegt: 'Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. 8 Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden.' Deze verzen stellen dat God gebed verhoort. Toch kan ieder van ons zich een periode in zijn leven herinneren dat we om iets vroegen dat juist was, iets goeds, dat helemaal niet zelfzuchtig was of buiten Gods wil stond, maar toch geen antwoord op leken te zien.

Gods Woord zegt we moeten vragen en dat ons gegeven zal worden, maar onze ervaring zegt dat we vroegen en het werd ons niet gegeven. Wat is nu waar? Het antwoord komt misschien als een verrassing voor je, maar de waarheid is waarschijnlijk dat het allebei waar is.

De meeste mensen denken: 'Nou, wacht eens even, Gods Woord zegt dat Hij zal antwoorden en ik zie dat het niet gebeurt.' Johannes 4:24 zegt: 'God is geest en zij die Hem aanbidden moeten aanbidden in Geest en Waarheid.' God werkt in het geestelijke gebied om onze gebeden te verhoren, maar er is geloof nodig aan onze kant om dat te manifesteren. Geloof is wat nodig is om dingen uit de geestelijke wereld te halen en over te plaatsen naar de fysieke wereld. Dat is in essentie wat Hebreëën 11:1 zegt: Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet. Er staat niet dat geloof het bewijs is van dingen die niet bestaan, maar van dingen die niet gezien worden in de fysieke wereld, maar in de onzichtbare geestelijke wereld. Geloof reikt binnen in het geestelijke gebied en trekt deze dingen naar de fysieke wereld.

Het is net als een radio signaal. Radio en televisie stations zenden voortdurend uit. Je kan in een ruimte zijn waar je die signalen niet kunt horen, maar dat wil nog niet zeggen dat ze er niet zin. Je moet de radio aanzetten en afstemmen op de frequentie die je wil horen. Dan trekt de radio die signalen uit het gebied dat jij niet kunt waarnemen en transformeert ze naar het bereik dat jij ze kan horen met je menselijk oor.

God beantwoordt onze gebeden op een gelijksoortige manier. Hij geeft dingen in het geestelijke gebied en door geloof moet jij uitreiken en ze naar de fysieke wereld brengen. De fysieke en de geestelijke wereld bewegen parallel aan elkaar. God beweegt en antwoordt jou gebed, maar je zult het nooit zien manifesteren in het fysieke, tenzij je jouw geloof de kloof laat overbruggen tussen het ongeziene geestelijke gebied en de fysieke wereld waarin wij leven.

Daniël, een man van God was bijvoorbeeld aan het bidden en vroeg God om hem openbaring te geven. Vanwege de ruimte vat ik het verhaal samen. De Heer zond een engel, Gabriël om aan Daniël te verschijnen en antwoord op zijn gebed te geven. Daniël 9:22-23 zeggen: En hij begon mij te onderrichten en sprak met mij en zeide: Daniël, nu ben ik uitgegaan om u een klaar inzicht te geven. 23 Bij het begin van uw smeekbede is er een woord uitgegaan, en ik ben gekomen om het u mede te delen, want gij zijt zeer bemind. Let dus op het woord en sla acht op het gezicht. Het punt is nu dat Gabriël zei dat bij het begin van Daniëls gebed het bevel van God uitging om zijn antwoord te geven. Als je Niveau 2 Discipelschap Evangelisatie

leest hoe lang het duurde voor het antwoord kwam, duurde dat ongeveer drie minuten, een tijdvertraging van drie minuten tussen Gods bevel en de fysiek manifestatie.

Wij hebben nogal wat vooroordelen, dat als God echt God is en iets Zijn wil is, de dingen maar in één vingerknip gebeuren, maar zo is het niet. In dit voorbeeld gaf God het bevel en duurde het drie minuten voor Gabriël de afstand overbrugde. Ik weet niet waarom, maar dat is hier niet essentieel. Het punt dat ik probeer te maken is, dat er een tijd verliep tussen het moment dat God het bevel gaf en pas drie minuten later kwam de manifestatie. Als dat nu de langste duur is dat we geloof zouden moeten hebben voor antwoord op een gebed, dan zouden de meesten van ons het wel volhouden. Maar dat is niet altijd het geval.

In Daniël 10 zien we dezelfde persoon een ander gebed bidden, en deze keer duurde het drie weken voor het antwoord kwam. Vele mensen die dit lezen zeggen: 'Waarom verhoorde God één van Daniëls gebeden binnen drie minuten en het volgende gebed pas na drie weken?' Daniël 10:11-12 zegt: 'En hij zeide tot mij: Daniël, gij zeer beminde man, let op de woorden die ik tot u spreek, en ga rechtop staan, want nu ben ik tot u gezonden. Toen hij dit tot mij sprak, stond ik bevende op. 12 En hij zeide tot mij: Vrees niet, Daniël, want van de eerste dag af, dat gij uw hart erop gezet hadt om inzicht te verkrijgen en om u voor uw God te verootmoedigen, zijn uw woorden gehoord, en ik ben gekomen op uw woorden.' Dit laat zien dat God de boodschapper al op de éérste dag van Daniëls gebed had geboden. Het duurde wel drie weken voor het antwoord manifesteerde, maar God is betrouwbaar. De Schrift zegt dat Hij dezelfde is, gisteren, heden en tot in alle eeuwigheid. (Hebreeën 13:8)

Als je de hoofdstukken 9 en 10 met elkaar in verband brengt, geloof ik dat God beide gebeden ogenblikkelijk verhoorde. Voor de ene duurde de manifestatie drie minuten en voor de andere drie weken, maar het verschil lag niet bij God. Dit is het punt: God verhoort onze gebeden, maar er zijn allerlei dingen aan de hand die kunnen gebeuren tussen de tijd dat Hij jouw gebed verhoort en dat jij het antwoord ziet manifesteren. Je moet geloven; geloof moet uitreiken in het geestelijke gebied en het antwoord overbrengen naar het fysieke gebied. Daarom is geloof één van de meest kritieke ingrediënten.

Ook kun je in vers 13 van Daniël 10 lezen: ' Maar de vorst van het koninkrijk der Perzen stond eenentwintig dagen tegenover mij; doch zie, Michaël, een der voornaamste vorsten, kwam mij te hulp, zodat ik daar, bij de koningen der Perzen, de overhand behield; Dit gaat niet over een fysiek persoon, maar een demonische hindernis. Satan is ook een variabele in dit proces. Soms verhoort God ons gebed, maar belemmert satan de manifestatie door andere mensen. Bijvoorbeeld als jij gelooft voor financiën, zal God jou niet persoonlijk geld geven. Hij gaat geen US dollars bij drukken of een andere munt in de wereld. Hij zal geen geld scheppen dat uit de hemel neerddarrelt en in jouw zak stoppen. Lukas 6:28 zegt: 'Geef en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden.' God zal bewegen en jouw gebed verhoren, maar het antwoord komt door andere mensen heen. Sommige mensen zijn door hebzucht gebonden en als zij boos zijn op jou, of je doet dingen waar zij zich aan storen, kan satan de manifestatie van jouw gebed door hen heen belemmeren. Als je bidt, vooral voor financiën, moet je beseffen dat mensen betrokken zijn bij jouw financiële wonder en dat jij misschien wel voor hen moet bidden.

God is betrouwbaar. Hij is nog nooit tekort geschoten om een gebed te verhoren dat op Zijn Woord was gebaseerd en in geloof gebeden. Hij geeft altijd, maar het kan zijn dat jij de manifestatie niet ziet omdat er andere factoren een rol spelen. Ik bid dat dit jou zal helpen om je geloof op te bouwen en wil je verzekeren dat God jouw gebeden altijd verhoort.

## **Discipelschap vragen**

1. Lees Mattheüs 7:7-8 Wat kunnen we van God verwachten als we vragen?

2. Lees Mattheüs 7:7-8. Als we God zoeken, wat mogen we verwachten?
3. Lees Mattheüs 7:7-8. Wat mogen we verwachten dat zal gebeuren als wij kloppen?
4. Lees Johannes 10:35. Zal God ook maar iets minder doen dat wat Hij in Zijn Woord heeft beloofd?
5. Lees Jakobus 4:1-3. Wat belemmerde deze mensen om van God te ontvangen?
6. Lees 1 Petrus 3:7. Als jij je vrouw slecht behandeld, was is dan het gevolg voor jouw gebedsleven?
7. Lees 1 Johannes 5:14-15. Wat is de sleutel om je gebeden verhoord te krijgen?
- 8 Lees Markus 11:24. Als je bidt, wat moet je dan doen?

### **Bijbelverzen bij de vragen**

Mattheüs 7:7-8 Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. 8 Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden. 9 Of welk mens onder u zal, als zijn zoon hem om brood vraagt, hem een steen geven?

Johannes 10:35 Als Hij hén goden genoemd heeft, tot wie het woord Gods gekomen is, en de Schrift niet kan gebroken worden,

Jakobus 4:1-3 Waaruit komt bij u strijden en vechten voort? Is het niet hieruit: uit uw hartstochten, die in uw leden zich ten strijde toerusten? 2 Gij begeert, doch gij hebt niet; gij zijt moorddadig en naijverig en gij kunt er niets mede verkrijgen; gij vecht en gij strijdt. Gij hebt niets, omdat gij niet bidt. 3 (Of,) gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, doordat gij verkeerd bidt, om het in uw hartstochten door te brengen.

1 Petrus 3:7 Desgelijks gij, mannen, leeft verstandig met uw vrouwen, als met brozer vaatwerk, en bewijst haar eer, daar zij ook medeërfgenenamen zijn van de genade des levens, opdat uw gebeden niet belemmerd worden.

1 Johannes 5:14-15 En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort. 15 En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de beden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden.

Markus 11:24 Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden.



## Antwoorden

1. Lees Mattheüs 7:7-8 Wat kunnen we van God verwachten als we vragen? - we kunnen verwachten te ontvangen
2. Lees Mattheüs 7:7-8. Als we God zoeken, wat mogen we verwachten? - te vinden
3. Lees Mattheüs 7:7-8. Wat mogen we verwachten dat zal gebeuren als wij kloppen? - dat ons zal worden opengedaan.
4. Lees Johannes 10:35. Zal God ook maar iets minder doen dat wat Hij in Zijn Woord heeft beloofd? - Nee
5. Lees Jakobus 4:1-3. Wat belemmerde deze mensen om van God te ontvangen? - hun motieven en hun harten waren verkeerd. Het ging alleen maar om henzelf en voor zichzelf. Totale zelfzucht was hun motief.
6. Lees 1 Petrus 3:7. Als jij je vrouw slecht behandelt, was is dan het gevolg voor jouw gebedsleven? - dan zullen je gebeden belemmerd worden.
7. Lees 1 Johannes 5:14-15. Wat is de sleutel om je gebeden verhoord te krijgen? - vragen naar Zijn wil.
- 8 Lees Markus 11:24. Als je bidt, wat moet je dan doen? - geloof dat je ontvangt en dan zal je hebben.

## **Discipelschap Evangelisatie Niveau 3**

les 1 t/m 16

## les 1 'De goddelijke stroom'

*Door Andrew Wommack*

Ik wil enkele dingen met je delen, over hoe je kan beginnen God door je heen te laten stromen om andere mensen te bedienen. De kracht en de zalving van God is in jou, maar hoe krijg je dat eruit en naar andere mensen toe? Er zijn verschillende Bijbel verzen waar we dan mee kunnen beginnen. In Filemon 6 bidt Paulus: 'Opdat de gemeenschap uws geloofs krachtig worde in de bekendmaking van alle goed, hetwelk in ulieden is door Christus Jezus.' De allereerste stap die je moet maken om de kracht van God door jou heen naar andere mensen te laten stromen is, dat je eerst erkent, bekend wordt met al het goede dat in je is. Je kunt niet geven wat je niet hebt, maar als je eenmaal weet wat je van binnen hebt, zullen dingen automatisch beginnen te gebeuren. Je gaat met enthousiasme gaan delen met anderen en getuigenis geven van wat God in je leven heeft gedaan, en automatisch zullen sommige mensen daardoor geholpen worden.

In 1 Johannes 4:7-8 staat: Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. 8 Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. Iedere keer als je voelt dat liefde uit jou uitgaat naar een ander, is het God die uit jou uitgaat naar hen. Er zijn in feite vier belangrijke woorden voor 'liefde' in de Griekse taal, en de hoogste vorm, de 'agape' liefde is Gods bovennatuurlijke soort liefde. Je moet het onderscheid weten te maken tussen aantrekkingskracht, of begeerte naar iemand en deze bovennatuurlijke hoogste vorm van Gods liefde. Als je eenmaal de liefde van God weet te herkennen die uit jou naar iemand anders uitgaat, is dat niet zelfzuchtig. Je kan dat vaststellen door naar 1 Korintiërs 13:4-8 te kijken, waar de kenmerken van Gods soort liefde worden opgesomd. Ze is niet jaloers, niet zelf zuchtig, zelf gericht, wordt niet boos etc. Je moet bestuderen wat jij liefde noemt en er zeker van zijn dat het echt God's liefde is - dat wil zeggen niet zelfzuchtig of zelf gericht - dat je niet van iemand houdt om wat die persoon voor jou kan doen. Als je hierin groeit en Zijn soort liefde begint te onderscheiden, als je het dan door jou heen voelt stromen voor iemand anders, dan is dat God die beweegt. Als je eenmaal de liefde van God die door jou heen stroomt herkent, is het enige dat je hoeft te doen dit opvolgen met een of ander woord van bemoediging, of een daad - iets doen.

Er zijn momenten dat als ik bid, iemand mij in gedachten komt en ik Gods soort liefde en bewogenheid voor deze persoon voel. Er is dan geen aanleiding voor dat dit gebeurt; het is bovennatuurlijk. Ik heb geleerd om die persoon dan op te bellen, of een brief te schrijven, of op wat voor manier ook contact op te nemen. Bijna iedere keer zegt die persoon dan: 'tjonge, dat was God die door jou heen tot mij sprak en Hij heeft daardoor mijn leven aangeraakt.' Weet je hoe dat gebeurt? Het gebeurt omdat ik deze liefde bespeur, deze goddelijke bewogenheid die uit mij naar die andere persoon uitgaat. Als ik dat nu voel, herken ik dat ik het niet ben, het is God. God is liefde en als ik andere mensen liefheb, is Hij het die andere mensen door mij heen liefheeft. Dit was de manier waarop Jezus in de bediening stond.

Mattheüs 14:14 zegt: En toen Hij uit het schip ging, zag Hij een grote schare, en Hij werd met ontferming over hen bewogen en genas hun zieken. Bewogenheid en de liefde die Hij voelde voor mensen, was de manier waarop de kracht van God door Jezus heen stroomde en Hij mensen bediende. In Mattheüs 8:2-3 was een melaatse man, die onrein was en volgens de Joodse wet niet mocht worden aangeraakt. (niemand mocht met hem in contact komen

Of anders zou hij zelf besmet en onrein worden) die zijn stem verhief en vanaf een afstand tot Jezus uitriep: 'Heer, indien Gij wilt, kunt Gij mij rein maken.' En Jezus strekte Zijn hand uit en raakte hem aan zeggende: 'Ik wil het, wees rein' en ogenblikkelijk was de melaatse genezen. Hij werd met medeleven bewogen met de melaatse man en raakte hem aan. Als

je de Schrift bestudeert, kom je deze bewogenheid, deze goddelijke liefde op veel plaatsen tegen. Het is niet maar een emotie, maar een bewogenheid, die door ons heen uitstroomt.

Toen Jezus aan het kruis hing, had Hij de mensen om Hem heen zó lief, dat Hij zei: 'Vader, vergeef hen, want zij weten niet wat zij doen.' (Lukas 23:24). Dat waren nou net de mensen die Hem kruisigden, maar Hij was bewogen met hen en vroeg God om hen te vergeven. We weten dat Hij niet maar kippenviel had - het was niet maar een gevoel of een emotie - het was een keuze. Desalniettemin voelde Hij dat en zette het vrij naar andere mensen.

Iedereen die wederom geboren is, heeft God binnen in zich leven. Volgens het vers waar we mee begonnen, 1 Johannes 4:8, is God liefde en wil Hij door jou heen stromen om andere mensen te bereiken. Om dat te doen zal Hij Zíjn bewogenheid vrij zetten. Je zult het door jou heen naar anderen voelen stromen en als je dat voelt, moet je reageren.

Je hoeft niet altijd iets bijzonders te doen. Het hoeft niet altijd een 'zo spreekt de Heere' te zijn. Soms, als je een gevoel van bewogenheid voor iemand hebt, ga naar ze toe en sla een arm om ze heen en zegt: 'God houdt van je, en ik ook'. Ik weet nog een keer dat dit voor mij werkte, dat ik aan de ontvangende kant stond, in een situatie waar ik op het punt stond uit een kerk gegooid te worden. Mensen hadden over mij gelogen en er was zelfs iemand die dreigde mij te vermoorden. Ik voelde me zo ontmoedigd als: 'God wat heeft het nog voor zin? Niemand zit te wachten op wat ik probeer te doen.' Ik worstelde met de duivel hierover en een vriend belde van heel ver weg. Hij sprak enkele minuten en ik zei: 'Waar wilde je me eigenlijk voor bellen?' Hij zei: 'Ik wilde je gewoon bellen en je laten weten dat ik van je houd. Ik was aan het bidden en voelde de liefde van God voor jou. Ik waardeer je ten zeerste.' Dat was het enige dat hij zei. Hij wist helemaal niets van wat in mijn leven gaande was, maar God gebruikte dat. Ik wist dat Hij het was, die mij door die persoon liefhad en het hield mij staande in de bediening en veranderde mijn leven.

Het hoeft helemaal niet diepgaand te zijn of per sé een geweldig Woord. God is liefde, en iedere keer als jij voelt dat die liefde door jou heen stroomt, is dat de goddelijke stroom....het goddelijke leven van God. Als je dat merkt, moet je er op reageren. Ga iets doen, zeg iets, wees een zegen voor iemand. God zal woorden in jouw mond leggen. Hij zal jou gebruiken en Hij zal mensen vrij maken als jij bewogen raakt en degenen om je heen dient.

## **Discipelschap vragen.**

Aantekening: In deze les onderzoeken we hoe we wat God in ons heeft gelegd naar anderen laten stromen.

1. Lees Filemon 6. Wat is de allereerste stap om God door ons heen te laten stromen?
2. Lees 1 Johannes 4:7-8. Wat is de echte bron om uit in liefde naar anderen uit te reiken?
3. Andrew stelt: 'Iedere keer als je liefde van jou voelt uitgaan, is dat God die uit jou stroomt.' Welke zin in 1 Johannes 4:7 bewijst dit feit?
4. Lees 1 Korintiërs 13:4-8. Wat zijn enkele kenmerken van Gods liefde?
5. Lees Mattheüs 14:14. Hoe werd Jezus bewogen in Zijn bediening aan anderen?
6. Lees Mattheüs 25:37-40. Als wij naar anderen uitreiken met liefde en bewogenheid, aan wie bewijzen wij dan in feite liefde en zorg?

## Bijbelverzen met deze vragen

Filemon 6 - Opdat de gemeenschap uws geloofs krachtig worde in de bekendmaking van alle goed, hetwelk in ulieden is door Christus Jezus.

1 Johannes 4:7-8 Geliefden! Laat ons elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een iegelijk, die liefheeft, is uit God geboren, en kent God; 8 Die niet liefheeft, die heeft God niet gekend; want God is liefde.

1 Johannes 4:7 Geliefden! Laat ons elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een iegelijk, die liefheeft, is uit God geboren, en kent God;

1 Korintiërs 13:4-8 De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; de liefde is niet afgunstig; de liefde handelt niet lichtvaardiglijk, zij is niet opgeblazen; 5 Zij handelt niet ongeschiktelijk, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad; 6 Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid; 7 Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. 8 De liefde vergaat nimmermeer; maar hetzij profetieën, zij zullen te niet gedaan worden; hetzij talen, zij zullen ophouden; hetzij kennis, zij zal te niet gedaan worden.

Mattheüs 14:14 En toen Hij uit het schip ging, zag Hij een grote schare, en Hij werd met ontferming over hen bewogen en genas hun zieken.

Mattheüs 25:37-40 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Here, wanneer hebben wij U hongerig gezien en hebben wij U gevoed, of dorstig en hebben wij U te drinken gegeven? 38 Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien en hebben U gehuisvest, of naakt, en hebben U gekleed? 39 Wanneer hebben wij U ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot U gekomen? 40 En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.

Hebreeën 6:10 Want God is niet onrechtvaardig dat Hij uw werk zou vergeten, en den arbeid der liefde, die gij aan Zijn Naam bewezen hebt, als die de heiligen gediend hebt en nog dient.

## Antwoorden

Aantekening: In deze les onderzoeken we hoe we wat God in ons heeft gelegd naar anderen laten stromen.

1. Lees Filemon 6. Wat is de allereerste stap om God door ons heen te laten stromen? - Om ieder goed ding dat God in ons heeft gelegd in Christus Jezus te erkennen.

2. Lees 1 Johannes 4:7-8. Wat is de echte bron om uit in liefde naar anderen uit te reiken? - God, want God is liefde.

3. Andrew stelt: 'Iedere keer als je liefde van jou voelt uitgaan, is dat God die uit jou stroomt.' Welke zin in 1 Johannes 4:7 bewijst dit feit? - 'De liefde is uit God' (Hij is de bron)

4. Lees 1 Korintiërs 13:4-8. Wat zijn enkele kenmerken van Gods liefde?

- Liefde wordt niet boos en is geduldig. Het staat in de tegenwoordige tijd en betekent dus, dat liefde zich voortdurend op deze manier gedraagt.

De liefde is vriendelijk. Ze openbaart zich in vriendelijke daden. Het staat in de tegenwoordige tijd en betekent dat liefde zich altijd zo gedraagt.

Is niet jaloers. Ze ergert zich niet aan het geluk of succes van anderen.

de liefde handelt niet lichtvaardiglijk, Ze scheidt niet op over zichzelf en is niet trots

zij is niet opgeblazen, niet met zichzelf ingenomen, is niet trots of arrogant.

Zij handelt niet ongeschiktelijk, zij handelt nooit in overtreding van wat goed is, en is niet bot. zij zoekt zichzelf niet, is niet zelfzuchtig

zij wordt niet verbitterd, wordt niet boos en is niet opvliedend.

zij denkt geen kwaad. Zij denkt nooit het slechtste van anderen en houdt geen lijst van fouten bij. Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, heeft geen plezier in onrechtvaardigheid of wat verkeerd is. maar zij verblijdt zich in de waarheid; Zij bedekt alle dingen, zij is altijd steunend, ze geeft nooit op zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen. Liefde vertrouwt altijd, zij verdraagt, zij geeft nooit op en blijft tot het einde doorgaan en blijft voor eeuwig.

5. Lees Mattheüs 14:14. Hoe werd Jezus bewogen in Zijn bediening aan anderen? - Hij werd met ontferming bewogen over anderen. Het woordenboek definieert 'ontferming' als 'medelevend gevoel, medelijden, genade.'

6. Lees Mattheüs 25:37-40. Als wij naar anderen uitreiken met liefde en bewogenheid, aan wie bewijzen wij dan in feite liefde en zorg? - Jezus zelf. Zie ook Hebreeën 6:10

## les 2 'Het gebruik van gaven in de bediening'

*Door Andrew Wommack*

Vandaag willen wij met jou spreken hoe de liefde van God, die je hebt ontvangen kunt doorgeven aan andere mensen en hoe je een effectieve dienaar van anderen kunt zijn. In 1 Petrus 4:11 staat: 'Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God;' De term 'woorden als van God' (Grieks hier Orakel) verwijst naar het Oude Testament, toen ze het Heiligste der Heilige hadden en Gods Woord in de verbondsark legden. Dat werd het 'woord van God' genoemd. Dus als er staat, laten het woorden zijn als van God, betekent dit spreken namens, als mondstuk van God. Spreek alsof je namens God spreekt. Het vers vervolgt met: 'dient iemand, laat het zijn als uit kracht, door God verleend, opdat in alles God verheerlijkt worde door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is en de kracht, in alle eeuwigheid! Dit wil zeggen dat je andere mensen niet uit je eigen kracht en vermogens moet dienen, maar uit de kracht en vermogens die God geeft.

Eén van de geweldige dingen van het Christen leven is, dat het niet zomaar mij of jou is die met iemand spreekt en iets deelt uit eigen mogelijkheden, maar dat God zelf binnen in ons komt leven. Hij begint door ons heen te spreken en door ons heen te stromen. Wij kunnen letterlijk 'God bezeten' worden en de Geest van God kan door ons heen stromen. Als we dit met andere mensen gaan delen, moeten we beseffen dat dit is, wat de gaven van de Geest worden genoemd en dat is ook waar die voor bedoeld zijn. God neemt ieder individueel persoon op in het lichaam van Christus en geeft hem/haar specifieke gaven. In 1 Korintiërs 12 staat dat ieder van ons gaven heeft ontvangen naar Zijn wil. In de verzen 4-6 wordt gezegd: Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest; 5 en er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Here; 6 en er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt. Dit betekent dat God al deze dingen in ons bewerkt, zoals in vers 7 wordt gezegd: Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen. Dus in het belang van iedereen.

Deze verzen zeggen dat God een bovennatuurlijk vermogen in ieder van ns heeft gelegd. Misschien voel je het niet of beseff je het niet, maar het is een belofte uit Gods Woord. Als je al zover bent gekomen als nu in deze Discipelschap Evangelisatie serie, als je Jezus al tot jouw Heer hebt gemaakt, als je al hebt geleerd van God te ontvangen en dat toe te passen in jouw leven, dan kan ik je garanderen dat de kracht van de Heilige Geest binnen in jou aan het werk is. Je hebt de wonderen voor andere mensen binnen in je zitten. God heeft het wonder voor iemand anders in zaad vorm binnen in jou gelegd.

Het is aan jou om dat in staat te stellen eruit te komen en in hun levens te komen. De Schrift zegt dat aan ieder van ons is gegeven door de Geest. Niemand is overgeslagen. In 1 Korintiërs 12 worden 9 verschillende geestes gaven genoemd, zoals een woord van wijsheid, een woord van kennis, onderscheiden van geest, het werken van wonderen, gaven van genezingen, etc. In Romeinen 12 worden nog andere gaven opgesomd, die ik nu niet kan behandelen wegens tijdgebrek. Je zult ze zelf moeten bestuderen en je bewust zijn dat iedereen van persoon tot persoon de Heilige Geest in zich heeft met een speciale zalving, een speciaal vermogen om in staat te zijn andere mensen te bedienen. Niet iedereen zal in staat zijn te bedienen op bijvoorbeeld de manier die ik doe. Je hebt misschien geen onderwijs gave, maar ieder persoon in het lichaam van Christus kan onderwijzen door zijn geloof met een ander te delen.

Er zijn mensen die speciaal geroepen zijn om te onderwijzen, mensen die geroepen zijn om te prediken en om kerken te hoeden. Een andere gave die Romeinen 12 noemt zijn degenen wiens gave gastvrijheid is. Velen van jullie hebben een vermogen of gave waarvan je niet beseft dat je die hebt. Je hebt gewoon het verlangen om een zegen voor iemand te zijn. Misschien ben jij wel het soort mens die als je in een ruimte komt, de mensen eruit pikt die

zich slecht op hun gemak voelen. Je legt contact met hen, snapt hoe ze zich voelen en hebt het verlangen hen op hun gemak te stellen en zo te dienen. Weet je dat dit een bovennatuurlijke gaven van God is?

Romeinen 12 zegt dat sommige mensen geroepen zijn met de gave van geven, het vermogen geld te verdienen en te geven als ondersteuning van het Evangelie. Dat is hun gave, hun roeping in het leven, en misschien zijn sommigen van jullie speciaal daartoe geroepen. Sommigen hebben de gaven van bemoediging, anderen de gaven van bestuur, speciaal geroepen om een kerk te helpen. Er zijn allerlei dingen die gedaan kunnen worden, niet alleen binnen de kerkmuren, maar in dagelijkse handel en wandel met mensen. Sommigen van jullie hebben het vermogen om mensen die ontmoedigd te zijn op te beuren, iets wat ik nooit zou kunnen doen door alleen het Woord te onderwijzen. Je hebt gewoon een bovennatuurlijk vermogen om naar iemand toe te stappen, een arm om ze heen te slaan, hen te zegenen en te versterken.

Het punt dat ik wil maken is, dat je dit niet langer ziet als iets dat gewoon natuurlijk is. 'dat is gewoon het soort persoon dat ik ben.' Ook al heb jij jezelf het etiket als dit soort persoon gegeven, weet je, het is een bovennatuurlijk vermogen dat God binnen in jou heeft geplaatst, dat jou de gaven, de talenten en de zienswijze heeft gegeven die jou er toe leiden om bepaalde dingen te doen.

Als jij andere mensen bedient, zegt de Schrift dat je de dingen moet bedienen die God binnen in jou heeft gelegd. Wij moeten allemaal bedienaren worden, of het nu is als fulltime roeping, op ons werk of waar wij ook zijn. Als je dat beoefent met je burens, of de mensen in de winkel, je moet het doen vanuit het vermogen dat God jou geeft, niet vanuit je eigen vermogen.

Ik wil je dus aanmoedigen om God te zoeken en te ontdekken welke gaven Hij in jou heeft geplaatst en ze niet afwijzen als je niet geroepen bent tot een van de bedieningsgaven die een beroep zijn. Erken dat ieder van ons de Heilige Geest in zich heeft met bovennatuurlijke vermogens en dien dan andere mensen met de gaven die God in jullie heeft gelegd.

Dat zal tijd en oefening vergen. Je zult echt niet de eerste keer volmaakt zijn dus wees niet bang om te oefenen. Als je een fout maakt valt God heus niet van Zijn troon, en andere mensen zullen de oprechtheid van je hart zien. Je liefde zal hen al goed doen, ook al doe je iets niet volmaakt. Begin anderen te dienen. Erken dat je gaven van God hebt ontvangen en begin de bovennatuurlijke vermogens uit te delen die God jou voor andere mensen heeft gegeven.

## Discipelschap vragen

1. Lees 1 Petrus 4:11. Uit wiens kracht zouden wij moeten dienen?
2. Lees 1 Korintiërs 12:4. Er is verscheidenheid en er zijn verschillende geestelijke gaven, maar wie is van die allemaal de bron?
3. Lees 1 Korintiërs 12:6. Kies de juiste uitspraak.  
A. God werkt maar op één manier.  
B. Er zijn verschillende manieren dat God door mensen werkt.  
C. God werkt alleen door de predikant.
4. Lees 1 Korintiërs 12:7. De aanwezigheid van de Heilige Geest en geestelijke gaven worden ons gegeven tot het heil van iedereen. Waar of niet waar.



5. Lees 1 Korintiërs 12:8-10. Som enkele van de geestelijke gaven die God mensen geeft op en leg ze uit.

6. Lees Romeinen 12:6-8. Leg de geestesgaven uit die God mensen geeft die hier worden opgesomd.

7. Heb je ooit gemerkt dat een van deze gaven door jou heen werkte? Als dat zo is, welke gaven?

8. Lees 1 Korintiërs 12:7. Wie zou nut moeten hebben zonder deze gaven?

Bijbelverzen bij deze vragen.

1 Petrus 4:11 Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God; dient iemand, laat het zijn als uit kracht, door God verleend, opdat in alles God verheerlijkt worde door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is en de kracht, in alle eeuwigheid! Amen.

1 Korintiërs 12:4 Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest;

1 Korintiërs 12:6 en er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt.

1 Korintiërs 12:7 Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen

1 Korintiërs 12:8-10 Want aan de een wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest; 9 aan de een geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest; 10 aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen.

Handelingen 27:21-25 En nadat zij lang zonder eten waren gebleven, ging Paulus in hun midden staan en zeide: Mannen, had men maar naar mij geluisterd om niet van Kreta weg te varen en zich dit ongerief en deze averij te besparen! 22 Maar ook nu wek ik u op moed te houden, want het leven van niemand uwer zal verloren gaan, alleen maar het schip. 23 Want deze nacht heeft een engel van de God, wie ik toebehoor en die ik vereer, bij mij gestaan, 24 en hij heeft gezegd: Wees niet bevreesd, Paulus, want gij moet voor de keizer staan; en zie, allen, die met u varen, heeft God u geschonken. 25 Daarom, mannen, houdt moed, want dit vertrouwen heb ik op God, dat het zo zal gaan, als mij gezegd is. 26 Maar wij moeten op een of ander eiland stranden.

Handelingen 9:11-12 En de Here zeide tot hem: Sta op en ga naar de straat, die de Rechte heet, en vraag ten huize van Judas naar iemand uit Tarsus, genaamd Saulus, want zie, hij is in gebed 12 en hij heeft [in een gezicht] een man, genaamd Ananias, zien binnenkomen en hem de handen opleggen, opdat hij weer zien kon.

1 Korintiërs 13:2 Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets.

Markus 16:18 slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.

Hebreeën 2:3-4 hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de Here, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd, 4 terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door

tekenen en wonderen en velerlei krachten en door de heilige Geest toe te delen naar zijn wil.

Handelingen 11:27-28 En in die dagen kwamen profeten van Jeruzalem te Antiochië; 28 en één uit hen, genaamd Agabus, stond op en gaf door de Geest te kennen, dat een grote hongersnood zou komen over het gehele rijk, die dan ook gekomen is onder Claudius.

1 Korintiërs 14:3 Maar wie profeteert, spreekt voor de mensen stichtend, vermanend en bemoedigend.

Handelingen 16:16-18 En het geschiedde, toen wij naar de gebedsplaats gingen, dat een zekere slavin, die een waarzeggende geest had, ons tegenkwam, welke aan haar eigenaars met waarzeggen veel voordeel aanbracht. 17 Deze liep Paulus en ons achterna, luid roepende: Deze mensen zijn dienstknechten van de allerhoogste God, die u de weg tot behoudenis boodschappen. 18 En dit deed zij vele dagen lang. Maar toen dit Paulus verdroot, wendde hij zich tot de geest en zeide: Ik gelast u in de naam van Jezus Christus van haar uit te gaan. En hij ging uit op datzelfde uur.

Handelingen 2:4-11 en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. 5 Nu waren er Joden te Jeruzalem woonachtig, vrome mannen uit alle volken onder de hemel; 6 en toen dit geluid gekomen was, liep de menigte te hoop en verbaasde zich, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. 7 En buiten zichzelf van verwondering zeiden zij: Zie, zijn niet al dezen, die daar spreken, Galileeërs? 8 En hoe horen wij hen dan een ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? 9 Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kapadocië, Pontus en Asia, 10 Frygië en Pamfylië, Egypte en de streken van Libië bij Cyrene, en hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als Jodengenoten, 11 Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal van de grote daden Gods spreken.

1 Korintiërs 14:13-14 Derhalve moet hij, die in een tong spreekt, bidden, dat hij het moge uitleggen. 14 Want indien ik bid in een tong, bidt mijn geest wel, maar mijn verstand blijft onvruchtbaar.

Romeinen 12:6-8 Wij hebben nu gaven, onderscheiden naar de genade, die ons gegeven is: 7 profetie, naar gelang van ons geloof; wie dient, in het dienen; wie onderwijst, in het onderwijzen; 8 wie vermaant, in het vermanen; wie mededeelt, in eenvoud; wie leiding geeft, in ijver; wie barmhartigheid bewijst, in blijmoedigheid.

2 Timotheüs 4:11 Alleen Lucas is nog bij mij. Haal Marcus af en breng hem mede, want hij is mij van veel nut voor de dienst.

Handelingen 13:1 Nu waren er te Antiochië in de gemeente aldaar profeten en leraars, namelijk: Barnabas, Simeon, genaamd Niger, Lucius van Cyrene, Manaën, de zoogbroeder van Herodes, de viervorst, en Saulus.

Handelingen 13:15 En na de voorlezing van de wet en de profeten lieten de oversten der synagoge hun vragen: Mannen broeders, indien gij een woord van opwekking voor het volk hebt, spreekt het dan.

Spreuken 22:9 Wie vriendelijk van oog is, die wordt gezegend, omdat hij de behoeftige van zijn brood geeft.

Handelingen 20:28 Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, die Hij Zich door het bloed van zijn Eigene verworven heeft

Mattheüs 5:7 Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden.

1 Korintiërs 12:7 Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen.

## Antwoorden

1. Lees 1 Petrus 4:11. Uit wiens kracht zouden wij moeten dienen? - Gods kracht
2. Lees 1 Korintiërs 12:4. Er is verscheidenheid en er zijn verschillende geestelijke gaven, maar wie is van die allemaal de bron? - God / de Heilige Geest
3. Lees 1 Korintiërs 12:6. Kies de juiste uitspraak. - B. Er zijn verschillende manieren dat God door mensen werkt.
4. Lees 1 Korintiërs 12:7. De aanwezigheid van de Heilige Geest en geestelijke gaven worden ons gegeven tot het heil van iedereen. - Waar
5. Lees 1 Korintiërs 12:8-10. Som enkele van de geestelijke gaven die God mensen geeft op en leg ze uit.

Het woord van wijsheid = een bovennatuurlijke openbaring van God, van Zijn denken en doel. (Zie handelingen 27:21-25)

Het woord van kennis = een bovennatuurlijke openbaring van God van een feit of gebeurtenis. (zie handelingen 9:11-12)

De gave van geloof = het bovennatuurlijke vermogen om God te geloven zonder enige twijfel of bedenking. (zie 1 Korintiërs 13:2)

De gaven van genezingen = het bovennatuurlijk vermogen om ziekte te genezen zonder menselijke hulp of medicatie (Zie Markus 16:18)

Werken van wonderen = bovennatuurlijke ingrijpen dat wonderen bewerkt die tegen natuurlijke wetmatigheden ingaan. Hebreeën 2:3-4

Profetie = Een bovennatuurlijke uitspraak geïnspireerd door God, gesproken in een taal die de spreker kent. Zie handelingen 11:27-28 en 1 Korintiërs 14:3.

Onderscheiden van geesten = een bovennatuurlijke openbaring van God van de aanwezigheid of activiteit van geesten. Zie Handelingen 16:16-18

Verschiede soorten tongen = een bovennatuurlijke uiting door God geïnspireerd in een onbekende taal (onbekend voor de persoon die spreekt) Zie Handelingen 2:4-11

De vertolking van tongen = een bovennatuurlijke uiting, door God geïnspireerd van het vertalen of uitleggen van een onbekende taal. (Zie 1 Korintiërs 14:13-14.)

6. Lees Romeinen 12:6-8. Leg de geestesgaven uit die God mensen geeft die hier worden opgesomd.

Profetie = Een bovennatuurlijke uiting, door God geïnspireerd, gesproken in een taal die de spreker kent.

Dienen = anderen dienen met een praktische dienst (zie 2 Timotheüs 4:11)

Onderwijs = om uit te leggen, te verdiepen of instructie te geven. (zie Handelingen 13:1)

Vermaning = aandringen op, adviseren, bemoedigen, aansporen, versterken, troosten of waarschuwen. (Zie Handelingen 13:15)

Geven = ruimhartig geven aan God en aan anderen. (Zie Spreuken 22:9)

Besturen = leiden of leiderschap. (Zie Handelingen 20:28)

Barmhartigheid = medeleven betonen aan een overtreder of een slachtoffer. (Zie Mattheüs 5:7)

7. Heb je ooit gemerkt dat een van deze gaven door jou heen werkte? Als dat zo is, welke gaven?

8. Lees 1 Korintiërs 12:7. Wie zou nut moeten hebben zonder deze gaven? - Iedereen, door de gaven te gebruiken om anderen te helpen, laat je God door jou heen werken.

## les 3 'Wonderen verheerlijken God'

*Door Andrew Wommack*

We hebben gesproken over het wandelen in de kracht van God en andere mensen bedienen door de gaven die Hij ons heeft gegeven. Ik zou nu enkele dingen willend delen over hoe dit werkelijk God verheerlijkt, en hoe Hij van ons verwacht dat wij Zijn bovennatuurlijke vermogens gebruiken.

Er zijn zóveel Bijbelverzen over, maar ik kan er maar enkele oppervlakkig bespreken. In Mattheüs 9 is er een voorval dat Jezus een verlamde man genas, en ik ga daar met Markus 2 dieper op in. Mattheüs 9:8 zegt: Toen de scharen dit zagen, vreesden zij en zij verheerlijkten God, die zulk een macht aan de mensen gegeven had. Besef je dat de gaven van de Geest - wonderen - God verheerlijken en dat dit de reden is dat Hij deze wonderbaarlijke macht aan ons heeft gegeven?

Als jij aan andere mensen gaat delen, is er altijd de natuurlijke neiging dat zij gaan twijfelen en gaan vragen: 'Hoe kan ik nu weten dat wat jij zegt waar is?' Ik heb eens T.L. Osborne gehoord, een beroemde evangelist die honderd duizenden mensen tot de Heer heeft geleid, die zijn ervaringen toe hij voor het eerst op zendingsreis was vertelde. Hij probeerde te getuigen tegen de mensen, maar ze geloofden gewoon niet wat hij zei. Tenslotte sprak hij op een dag tegen een man: 'Maar de Bijbel zegt' en die man zei: 'Wat maakt jouw zwarte boekje anders dan ieder ander zwart boekje?' Toen dacht T.L. Osborne: 'hoe moeten deze mensen weten dat de Bijbel waar is? Ik heb geloof dat de Bijbel het Woord van God is, maar hoe overtuig ik hén?'

Hij verliet het zendingsveld verslagen en ontmoedigd. Hij ging naar huis en begon God te zoeken. De Heer vertelde hem dat hij Zijn bovennatuurlijke vermogens moest gebruiken. Tekenen en wonderen om het Woord van God te bewijzen zijn in staat de levens van mensen te veranderen. In 1 Petrus 1:23 staat: als wedergeborenen niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God.' Het is Gods Woord dat mensenlevens verandert, maar hoe krijg je ze zover dat ze gaan geloven dat het echt God is die hier spreekt?

Nu, dát is het doel van wonderen. Als wij prediken en zeggen dat het Gods wil is, dat mensen genezen, dan tonen we dat aan door over hen te spreken in de naam van Jezus. Hun blinde ogen die open gaan en hun dove oren die open gaan tonen aan dat het God is. Wonderen zelf zullen mensen niet veranderen, maar zullen er voor zorgen dat zij gaan geloven dat het Woord dat jij hebt gesproken het Woord van God is.

Een Bijbels voorbeeld daarvan is Markus 2:1-9, waar meer details worden gegeven over de verlamde die werd genezen. En toen Hij weder te Kafarnaüm gekomen was, hoorde men na enige dagen, dat Hij thuis was. 2 En velen kwamen bijeen, zodat zelfs de ruimte bij de deur hen niet meer kon bevatten, en Hij sprak het woord tot hen. 3 En zij kwamen en brachten een verlamde tot Hem, die door vier mannen gedragen werd. 4 En daar zij deze niet tot Hem konden brengen vanwege de schare, namen zij de dakbedekking weg boven de plaats, waar Hij was, en na het dak opengebroken te hebben, lieten zij de matras neder, waarop de verlamde lag. 5 En daar Jezus hun geloof zag, zeide Hij tot de verlamde: Kind, uw zonden worden vergeven. 6 Nu waren daar enige van de schriftgeleerden gezeten en zij overlegden in hun harten: 7 Wat spreekt deze aldus? Hij lastert God. Wie kan zonden vergeven dan God alleen? 8 En Jezus doorzag terstond in zijn geest, dat zij aldus in zichzelf overlegden, en Hij zeide tot hen: Waarom overlegt gij deze dingen in uw harten? 9 Wat is gemakkelijker, tot de verlamde te zeggen: Uw zonden worden vergeven, of te zeggen: Sta op en neem uw matras op en wandel?

De waarheid is dat beide zaken technisch onmogelijk zijn. Het is onmogelijk dat een mens zonden vergeeft en het is ook onmogelijk dat een mens een ander mens geneest van verlamming. Dus als God het ene kan doen, kan Hij zeker ook het andere doen.

Jezus zei in de verzen 10-12: Maar, opdat gij moogt weten, dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven - zeide Hij tot de verlamde: 11 Tot u zeg Ik, sta op, neem uw matras op en ga naar uw huis. 12 En hij stond op, nam terstond zijn matras op en ging voor aller oog naar buiten, zodat zij allen ontzet waren en God verheerlijkten, zeggende: Zo iets hebben wij nog nooit gezien! Jezus maakte het bijzonder duidelijk toen Hij zei: 'maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven - zeide Hij tot de verlamde.'

Hij voltrok genezing zodat de mensen zouden weten dat als Hij dingen in de fysieke wereld kon doen, dat zij zouden zien gebeuren op Zijn Woord, dan zouden ze weten dat geestelijke dingen, zoals vergeving van zonden, óók zou gebeuren. Jezus gebruikte wonderen om Zijn woord te bewijzen.

Exact hetzelfde wordt ook gezegd in Hebreëën 2:2-3: 'Want indien het woord, door bemiddeling van engelen gesproken, van kracht is gebleken, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding heeft ontvangen, 3 hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de Here, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd,' Dit zegt dus dat God dit Woord heeft bevestigd door de kracht van de Heilige Geest. Voeg dit dan samen met Markus 16:20 Doch zij gingen heen en predikten overal, terwijl de Here medewerkte en het woord bevestigde door de tekenen, die erop volgden.]

Het punt dat ik wil maken is, dat God wil dat jij Zijn bovennatuurlijke vermogens en krachten gebruikt om andere mensen te bedienen. Hij gebruikt de wonderen die plaats vinden door de gaven van de Heilige Geest om te bevestigen aan mensen dat Hij werkelijk tot hen spreekt. Uiteindelijk wil Hij dat mensen in hun hart vrij worden, maar soms is de weg naar iemands hart door hun lichamen en hun emoties. Als je op die terreinen kan ingrijpen en zien dat iemand vrij wordt gemaakt, dan zullen ze zich open stellen en de Heer toelaten de rest van hun levens aan te raken en letterlijk hun hele wezen aan de Heer toe vertrouwen.

In 1 Korintiërs 2:1 schreef Paulus aan de Korintiërs en vertelde hen hoe hij hen in het begin had benaderd: 'Ook ben ik, toen ik tot u kwam, broeders, niet met schittering van woorden of wijsheid u het getuigenis van God komen brengen. 2 Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd. 3 Ook kwam ik in zwakheid, met veel vresen en beven tot u; 4 mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht, 5 opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God.

Hij stelde heel duidelijk dat de reden dat hij niet met nadruk op woorden alleen was gekomen, maar met de demonstratie van de Geest en kracht was, zodat hun geloof gevestigd zou zijn op de kracht van God en niet op de wijsheid van mensen.

Het Christendom heeft een geweldige logica in zich. Als je eenmaal de waarheid ziet, vraag je je af hoe je het ooit over het hoofd hebt kunnen zien en waarom niet iedereen het aanvaard. Maar Christendom is niet alleen logica. Het is een werkelijke ervaring van een werkelijke God. Hij leeft nu vandaag en Hij wil Zichzelf precies hetzelfde manifesteren in kracht als Hij in Zijn Woord deed.

Hebreëën 13:8 zegt: Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Jezus was gekomen en Hij was een mens die God bij ons aanbeval door tekenen, wonderen en genezingen. Handelingen 10:38 zegt: 'van Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende

allen, die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem.' Zijn Woord werd bevestigd en die wonderen klonken als een klok die mensen aantrok om naar Zijn boodschap te luisteren. Zij verheerlijkten God.

Vele verzen zeggen dat deze wonderen God verheerlijkten, en als Jezus de kracht van de Heilige Geest moest gebruiken om te bedienen en om de levens van mensen te veranderen, wie denken wij wel dat wij zijn dat wij het beter kunnen dan Hij?

Als Jezus wonderen gebruikte om mensen tot Hemzelf te trekken om Zijn boodschap te ontvangen, hoe kunnen wij denken dat wij de wereld van vandaag zullen overtuigen zónder in de bovennatuurlijke kracht van God te opereren? De waarheid is, dat wonderen God verheerlijken. Ze zijn een klok die mensen roept. Het is als het luiden van de bel voor de maaltijd - het is het voedsel dat je zal vullen, maar de bel trekt je aandacht. Zonder de bel zullen sommige mensen de maaltijd missen. Zonder de wonderbaarlijke kracht van God zullen veel mensen het feit mislopen dat God echt is en dat Hij hun hart kan veranderen en hun zonden vergeven.

Ik moedig je aan te beseffen dat God door ieder van ons heen wil werken en door ons deze wonderen in de levens van andere mensen wil verrichten. Sommigen van jullie zeggen wellicht: 'Maar dat benauwd me. Wat gebeurt er als ik voor iemand bid en ze genezen niet? Hoe weet ik dat het echt gaat gebeuren?' Je moet beseffen dat jij niet degene bent die het wonder doet. Góð gat het doen. Jij ontvangt niet de eer als het wonder gebeurt en de persoon vrij komt en je krijgt ook niet de schuld als het niet werkt. Jij hoeft alleen maar te bidden. God is degene die de genezing doet, maar Hij moet door jou heen stromen. God wil jou op wonderbaarlijke manier gebruiken. Je moet het Woord van God ingaan en zien hoe het bij andere mensen werkte, die dingen in jouw leven toepassen en laat vandaag nog de wonderbaarlijke bovennatuurlijke kracht van God door je leven beginnen te stromen.

## Discipelschap vragen

1. Wat is een wonder?
2. Lees Markus 2:10-12. Wat toonde het wonder dat Jezus deed aan, dat Hij de macht toe had?
3. Lees Markus 16:15-18. Wat moeten wij als gelovigen doen?
4. Lees Handelingen 8:5-8. Wat zagen de mensen gebeuren en hoe reageerden zij daarop?
5. Lees Handelingen 3:12. Wat zei de apostel Petrus over zijn eigen heiligheid met betrekking tot het doen van dit wonder?
6. Lees Handelingen 3:16. Hoe gebeuren wonderen?
7. Zijn er voorbeelden in het Nieuwe Testament van wonderen die niet door de apostelen werden gedaan?
8. Lees 1 Korintiërs 1:7. Wanneer zullen de gaven van wonderen ophouden?

## **Bijbelverzen bij de vragen.**

Markus 2:10-12 Maar, opdat gij moogt weten, dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven - zeide Hij tot de verlamde: 11 Tot u zeg Ik, sta op, neem uw matras op en ga naar uw huis. 12 En hij stond op, nam terstond zijn matras op en ging voor aller oog naar buiten, zodat zij allen ontzet waren en God verheerlijkten, zeggende: Zo iets hebben wij nog nooit gezien!

Markus 16:15-18 En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. 16 Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. 17 Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, 18 slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.

Handelingen 8:5-8 En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun de Christus. 6 En toen de scharen Filippus hoorden en tekenen zagen, die hij deed, hielden zij zich eenparig aan hetgeen door hem gezegd werd. 7 Want van velen, die onreine geesten hadden, gingen deze onder luid geroep uit en vele verlamden en kreupelen werden genezen; 8 en er kwam grote blijdschap in die stad.

Handelingen 8:12 Toen zij echter geloof schonken aan Filippus, die het evangelie van het Koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus predikte, lieten zij zich dopen, zowel mannen als vrouwen.

Handelingen 3:12 En Petrus zag het en antwoordde het volk: Mannen van Israël, wat verwondert gij u hierover, of wat staart gij ons aan, alsof wij door eigen kracht of godsvrucht deze hadden doen lopen?

Handelingen 3:16 En op het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze, die gij ziet en kent, sterk gemaakt; en het geloof door Hem heeft hem dit volkomen herstel gegeven in u aller tegenwoordigheid.

Markus 9:38-39 Johannes zeide tot Hem: Meester, wij hebben iemand, die ons niet volgt, in uw naam boze geesten zien uitdrijven, en wij wilden het hem beletten, omdat hij ons niet volgde. 39 Doch Jezus zeide: Belet het hem niet; want er is niemand, die een kracht doen zal in mijn naam en kort daarna smadelijk van Mij zal kunnen spreken.

Handelingen 8:5-7 En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun de Christus. 6 En toen de scharen Filippus hoorden en tekenen zagen, die hij deed, hielden zij zich eenparig aan hetgeen door hem gezegd werd. 7 Want van velen, die onreine geesten hadden, gingen deze onder luid geroep uit en vele verlamden en kreupelen werden genezen;

Handelingen 9:10-18 Nu was er te Damascus een discipel, genaamd Ananias; en de Here zeide tot hem in een gezicht: Ananias! En hij zeide: Zie, hier ben ik, Here. 11 En de Here zeide tot hem: Sta op en ga naar de straat, die de Rechte heet, en vraag ten huize van Judas naar iemand uit Tarsus, genaamd Saulus, want zie, hij is in gebed 12 en hij heeft [in een gezicht] een man, genaamd Ananias, zien binnenkomen en hem de handen opleggen, opdat hij weer zien kon. 13 En Ananias antwoordde: Here, ik heb van velen over deze man gehoord, hoeveel kwaad hij uw heiligen te Jeruzalem aangedaan heeft; 14 en hier heeft hij volmacht van de overpriesters om allen, die uw naam aanroepen, gevangen te nemen. 15 Maar de Here zeide tot hem: Ga, want deze is Mij een uitverkoren werktuig om mijn naam te brengen voor heidenen en koningen en [de] kinderen Israëls; 16 want Ik zal hem tonen,

hoeveel hij lijden moet ter wille van mijn naam. 17 En Ananias ging heen en kwam in het huis, en hij legde hem de handen op en zeide: Saul, broeder, de Here heeft mij gezonden, Jezus, die u verschenen is op de weg, waarlangs gij gekomen zijt, opdat gij weer zoudt zien en met de heilige Geest vervuld worden. 18 En terstond vielen hem als schubben van de ogen en hij kon weer zien, en hij stond op en werd gedoopt;

1 Korintiërs 1:7 zodat gij ten aanzien van geen enkele genadegave te kort komt, terwijl gij uitziet naar de openbaring van onze Here Jezus Christus.

## Antwoorden

1. Wat is een wonder? - een buitengewone of ongebruikelijke gebeurtenis die wordt beschouwd als een manifestatie van Goddelijke kracht. Het is ook een bovennatuurlijk in grijpen van Gods kracht in de natuurlijke wetten.
2. Lees Markus 2:10-12. Wat toonde het wonder dat Jezus deed aan, dat Hij de macht toe had? - om zonden te vergeven.
3. Lees Markus 16:15-18. Wat moeten wij als gelovigen doen? - het evangelie prediken, gelovigen dopen, demonen uitdrijven, in tongen spreken en de zieken genezen.
4. Lees Handelingen 8:5-8. Wat zagen de mensen gebeuren en hoe reageerden zij daarop? - ze zagen wonderen (vers 7) ze geloofden in Jezus en lieten zich met water dopen. (vers 12)
5. Lees Handelingen 3:12. Wat zei de apostel Petrus over zijn eigen heiligheid met betrekking tot het doen van dit wonder? - dat het niet zijn eigen heiligheid of kracht was die deze man had genezen, maar die van God.
6. Lees Handelingen 3:16. Hoe gebeuren wonderen? - Door de naam van Jezus en geloof in Hem.
7. Zijn er voorbeelden in het Nieuwe Testament van wonderen die niet door de apostelen werden gedaan? - Ja, een onbekende volgeling van Christus (Markus 9:38-39) Filippus (Handelingen 8:5-7), Ananias (Handelingen 9:10-18)
8. Lees 1 Korintiërs 1:7. Wanneer zullen de gaven van wonderen ophouden? - bij de wederkomst van de Heer Jezus.



## les 4 'De kracht van Goddelijke relaties'

*Door Don Krow*

Vandaag spreken we over de kracht van goddelijke relaties. Als je er over nadenkt, dan spreekt de heel Bijbel over dit onderwerp. Het woord 'kerk' bijvoorbeeld is in het Grieks het woord 'ekklesia' en betekent 'een eruit geroepen groep'. Als je in het Woord van God zoekt, zie je dat de kerk, of het volk van God wordt opgeroepen om elkaar te ontmoeten. Ze worden opgeroepen samen te bidden en elkaar dagelijks te bemoedigen. Ze worden aangemoedigd door de kracht van Goddelijke relaties als ze samen wandelen. Als je ook eens over het woord 'oudste' wil nadenken, wordt dat heel vaak gebruikt in de Schrift en wordt gebruikt om iemand te beschrijven die ouder is, iemand die gerijpt is, iemand die heeft gewandeld in het leven van Christus, die succesvol is in zijn gezin en in zijn huwelijk.

Als ik een probleem zou hebben in mijn huwelijk, zou ik naar iemand willen gaan die goddelijk is, die door de jaren heen goddelijke wijsheid heeft vergaard.

We moeten ook beseffen dat de Schrift het lichaam van Christus als een fysiek lichaam beschrijft. Het heeft handen, ogen, oren en andere verschillende delen. We zijn allemaal een deel van elkaar. En als deel van elkaar ontlenen we ook kracht van elkaar. Elk ledemaat, ieder deel van het lichaam heeft zijn eigen gave, zijn eigen talenten en zijn eigen manier om kracht en kennis te geven.

De Bijbel zegt in Jakobus 5:16 Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.' Dat is een voorbeeld in de Schrift van de kracht van goddelijke relaties. Weet je, er ontbreekt iets aan het lichaam van Christus. Ik denk dat dit komt omdat we het priesterschap van de gelovige te veel hebben benadrukt, om rechtstreeks naar God te gaan en niet naar een ander. Daardoor zijn we wat kwijtgeraakt. De Bijbel spreekt over elkaars zonden (fouten) aan elkaar te belijden.

Ik heb een vriend die dr. Loren Lewis heet. Hij is een oudere heer en we hebben veel tijd samen doorgebracht. Hij is een geleerde van het Grieks en leest rechtstreeks uit het Grieks. Als er soms iets in de Schrift is, dat ik maar niet kan begrijpen, ga ik naar hem toe en vraag wat het Grieks erover te zeggen heeft. Ik vraag hem ook naar de vervoegingen van het Grieks en hij helpt mij heel veel bij mijn Bijbel studies. Ik heb uren en uren met deze man doorgebracht. Hij is een man van wijsheid. Hij is een goddelijke man. Hij heeft een goed huwelijk en een succesvol gezin. En er zijn tijden dat wij allemaal onze zonden moeten belijden.

Nu weet ik dat de Bijbel zegt dat wij onze zonden aan God moeten belijden en ik zeg ook niet dat wij elkaar onze zonden zouden moeten belijden als of iemand anders ze zou kunnen vergeven, omdat we rechtstreeks naar God moeten gaan. Maar we moeten ook rekenschap kunnen afleggen in onze levens.

De kracht van het hebben van goddelijke relaties is de kracht die wij nodig hebben om rekenschap te kunnen afleggen en dat iemand ons kan aanmoedigen om de Heer te zoeken. In het Hebreeën vertelt de Bijbel ons dat wij elkaar dagelijks moeten vermanen, om niet onze samenkomsten te verzuimen en elkaar te bemoedigen, zodat niemand van ons verhard raakt door het bedrog van zonde. Dat spreekt allemaal over het belang van goddelijke relaties. Aan de negatieve kant waarschuwt de Bijbel ons vele malen voor goddeloze relaties en hoe goddeloze relaties onze gedachten en ons denken kunnen aantasten.

Voor we het beseffen worden we dan geleid tot dingen waar we niet in betrokken zouden moeten raken, en dat komt dan omdat we onszelf niet hebben beschermd en omgeven met

Goddelijke raad. (Spreuken 11:14, 13:20 en 1 Korintiërs 15:33). De Bijbel zegt: 'want welke gemeenschap heeft gerechtigheid met ongerechtigheid?' (2 Korintiërs 6:14).

Terwijl je dit Christen leven wandelt, wees aangespoord om jezelf te omgeven met Goddelijke relaties en schuw degene die jou op negatieve wijze zouden beïnvloeden. Het is heel belangrijk dat wij goddelijke gelovigen in onze levens hebben, aan wie wij onszelf kunnen scherpen. (Spreuken 27:17) en rekenschap aan kunnen afleggen. God zegene je als je hier over gaat mediteren en blijft nadenken.

## **Discipelschap vragen.**

1. Lees 1 Korintiërs 15:33. Wat leert dit vers ons over relaties?
2. Lees 1 Korintiërs 12:12. Wat laat dit vers ons zien over het Christen leven.
3. Lees Hebreëen 10:24. Wat kunnen we over goddelijke relaties leren van Hebreëen 10:24.
4. Lees Hebreëen 10:25. Wat kunnen we uit dit vers leren over relaties?
5. Lees Spreuken 5:22-23. Waarom moeten wij ons hart bewaken tegen goddelozen relaties?
6. Lees 2 Timotheüs 2:22. Met wie moeten wij gerechtigheid, geloofs, liefde en vrede nastreven?
7. Lees Hebreëen 13:7. Wie moeten wij gedenken en naar wie moeten wij ons leven in navolging leven?

## **Bijbelverzen bij de vragen.**

1 Korintiërs 15:33 Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden.

1 Korintiërs 12:12 Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van het lichaam, hoe vele ook, één lichaam vormen, zo ook Christus;

Hebreëen 10:24 En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.

Hebreëen 10:25 Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.

Spreuken 5:22-23 Zijn ongerechtigheden vangen de goddeloze, in de strikken zijner zonde raakt hij vast. 23 Hij sterft, omdat tucht hem ontbreekt, door zijn grote dwaasheid verdwaalt hij.

2 Timotheüs 2:22 Schuw de begeerten der jeugd en jaag naar gerechtigheid, naar trouw, naar liefde en vrede met hen, die de Here aanroepen uit een rein hart.

Hebreeën 13:7 Houdt uw voorgangers in gedachtenis, die het woord Gods tot u hebben gesproken; let op het einde van hun wandel en volgt hun geloof na.

### **Antwoorden**

1. Lees 1 Korintiërs 15:33. Wat leert dit vers ons over relaties? - slecht gezelschap bederft een goed karakter
2. Lees 1 Korintiërs 12:12. Wat laat dit vers ons zien over het Christen leven. - net als het fysieke lichaam hebben wij alle andere ledematen van het lichaam van Christus nodig.
3. Lees Hebreeën 10:24. Wat kunnen we over goddelijke relaties leren van Hebreeën 10:24. - Degenen die in goddelijke relatie met ons staan, sporen anderen aan om lief te hebben en goede werken te doen.
4. Lees Hebreeën 10:25. Wat kunnen we uit dit vers leren over relaties? - wij moeten samen komen, gemeenschap hebben en elkaar aanmoedigen.
5. Lees Spreuken 5:22-23. Waarom moeten wij ons hart bewaken tegen goddelozen relaties? - zodat we niet door dwaasheid verloren gaan.
6. Lees 2 Timotheüs 2:22. Met wie moeten wij gerechtigheid, geloofs, liefde en vrede nastreven? - met hen die de Heer met een zuiver hart aanroepen.
7. Lees Hebreeën 13:7. Wie moeten wij gedenken en naar wie moeten wij ons leven in navolging leven? - De voorgangers die het Woord van God tot je gesproken hebben.

## les 5 'Vervolging'

*Door Don Krow*

Vandaag gaan we kijken naar het onderwerp vervolging en de woorden van Jezus in Mattheüs 10:16-23. Hij wilde Zijn discipelen op tegenstand voorbereiden. Hij wilde dat ze wisten dat vervolging zou komen. Iedereen die een goddelijk, op Christus gericht leven wil leiden zal vervolging ondervinden (2 Timotheüs 3:12). Dat is niet iets dat je kan bestraffen (bestrijden, tegenhouden). Het kan zijn dat de vijand erachter zit, maar vervolging is gewoon onderdeel van het staan voor wat recht is. De Bijbel zegt dat degenen die een goddelijk leven in Christus leiden, vervolging zullen ondergaan. Jezus bereidde Zijn discipelen daar op voor door te zeggen: 'zie, Ik zend u als schapen temidden van wolven.' (Mattheüs 10:16). Het woord 'zie' betekent: 'luister naar Mij jongens, Ik wil dat je dit begrijpt. Ik ga jullie als schapen midden in een troep wolven sturen.' Schapen zijn de meest hulpeloze, verdedigingsloze dieren die ik ken. Een schaap heeft geen slag tanden, geen gif zoals een slang. Ze heeft helemaal geen verdediging. De enige echte verdediging die ze heeft is de herder.

Het is de taak van een herder om de wolven bij de kudde weg te houden, maar Jezus zegt precies het tegenovergestelde. 'Ik zend jullie uit als schapen in een horde wolven' Is dat niet verbazingwekkend? De reden waarom Hij dit zegt, is om hen voor te bereiden op tegenstand. Efeziërs 6:12 zegt: want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Er zal tegenstand zijn en Jezus wil dat je dat beseft. Hij wil je daarop voorbereiden door te zeggen: 'weest dan voorzichtig als slangen' (Mattheüs 10:16) Dat woord 'voorzichtig' betekent dat je in ieder situatie niet nodeloos problemen moet veroorzaken, maar dat je wijsheid bij je zult hebben. Wees voorzichtig, wijs, verstandig al slangen en onschuldig, ongevaarlijk als duiven.

Dan zegt Hij: 17 Maar wacht u voor de mensen; (Mattheüs 10:17). De vijand zal mensen gaan gebruiken. Efeziërs 2:2 zegt dat er een 'overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid,' is. Satan gaat mensen gebruiken om ons tegen te werken, om de doelstellingen van Jezus Christus tegen te werken en het Woord van God te bestrijden. 'Maar wacht u voor de mensen; want zij zullen u overleveren aan de gerechtshoven en zij zullen u geselen in hun synagogen;' (Mattheüs 10:17). Paulus vertelt: Van de Joden heb ik vijfmaal de veertig-min-één-slagen ontvangen, 25 driemaal ben ik met de roede gegeseld, eens ben ik gestenigd, vanwege de boodschap van Jezus Christus en de boodschap van het evangelie. (2 Korintiërs 11:23-24). Jezus zei dat je voor regeerders gebracht zou worden - zelfs de regering zal soms worden gebruikt om de doelstellingen van Jezus te weerstaan. Je zal voor regeerders en koningen worden gebracht om de zaak van Jezus. Om een getuige te zijn, aan hen of tegen hen.

Ik ben een leraar aan het Charis Bijbel College. Ik gaf een cursus evangelisatie en ik liet de studenten zien hoe ze een evangelisatie brief en hun persoonlijk getuigenis konden gebruiken om uit te reiken naar degenen die verloren zijn. Ik maakte er zelf een en stuurde die naar zo'n vijftig tot honderd mensen. Enkele dagen later kreeg ik telefoon van een vrouw in die stad genaamd Mary Anne. Ze zei: 'hier kom je niet mee weg, jij mag mij niets vertellen over Jezus Christus, je komt hier niet mee weg. Hoe ben überhaupt aan mijn naam gekomen?' Ik zei: 'nou, gewoon uit het telefoonboek'

Ze zei: 'je liegt! Mijn naam en adres staan helemaal niet in het telefoonboek!' Ik zei: 'toch is dat gewoon waar ik het vandaan heb.' Ze zei: 'morgen zal de politie wel contact met je opnemen.' Ik dacht bij mezelf heeft de Bijbel echt gelijk? En de politie kwam inderdaad de volgende dag langs en besteedde twee uur aan mijn ondervraging.

Zie je wat ik wil zeggen? Terwijl er misdadigers op straat rondlopen, verspilde de politie twee uur tijd. Waarom? Vanwege Jezus Christus, omwille van het Evangelie. Is het Woord van God werkelijk waar? Als jij op het Woord van God staat, als jij vrijmoedig bent om te getuigen, als jij vrijmoedig bent om Jezus te verkondigen, als jij durft een rechtvaardig leven te lijden voor mensen, zal er tegenstand zijn. Er zijn krachten van het kwaad, er zijn krachten van het goede. Jezus wilde dat Zijn discipelen voorbereid waren.

Jezus zei in Mattheüs 10:19 'Wanneer zij u overleveren, maakt u dan niet bezorgd, hoe of wat gij spreken zult; want het zal u in die ure gegeven worden wat gij spreken moet;' Met de Geest van God, zul je de wijsheid hebben zoals Stefanus vroeger. De mensen konden de wijsheid die hij sprak niet verdragen. Jezus zegt in de verzen 22-23: '22 En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil; maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. 23 Wanneer men u vervolgt in deze stad, vlucht naar de andere;' Tegenstand tegen gerechtigheid, tegen de doelen van Jezus is een realiteit als je een doener van het Woord bent en niet alleen maar een hoorder.

Een poos geleden zat ik in een park en zag ik een oudere dame in de schommel zitten. Ik dacht bij mijzelf, ze is ongevaarlijk. Ze kan me niets doen! Ik vroeg haar of ik bij haar mocht zitten en begon een gesprek met haar. Ik hoorde dat ze Jane heette en ik zei: 'Oh ja, Jane, wat doe je eigenlijk?' Ze zei: 'Oh, ik ben te oud. Ik werk niet meer ik ben gepensioneerd.' En toen vroeg ze: 'En wat doe jij dan eigenlijk?' Ik zei: 'Ik werk bij een parakerkelijke organisatie' Opeens veranderde haar uitdrukking. Ze zei: 'vertel mij maar niets over God! Ga niet over Jezus praten.' Ik zei: 'o Jane, zo zou je niet moeten praten.' En ze zei: 'Als Jezus Christus hier voor mij zou staan, zou ik hem in zijn gezicht spugen.' Ik zei: 'Jane! Je moet zulde dingen niet zeggen! Je bent zeker vaak door mensen in de kerken gekwetst als je zo spreekt. Jane, zo moet je niet praten. Laat ik je wat vertellen over mijn gezin.' Ze zei: 'Nee! Ik zei dat je niet tegen me mag praten. Je gaat me over Jezus Christus vertellen en alles wat God in jouw gezin heeft gedaan en dat sta ik niet toe! Je mag helemaal niets zeggen.' Ik zei: 'Jane, alstublieft, ik móet je over Jezus vertellen.' Ze zei: 'Nee! Ik zeg je dat je je mond moet houden!'

Ze had een klein hondje aan de lijn en trok aan de riem tot dat hondje rechtop zat en 'grrrr' deed en ging weg. Dit was een vrouw buiten bereik omdat een geest in haar opstond, een geest van ongehoorzaamheid. Ze werd beheerst door de vijand. Ik dacht bij mezelf, ik ben niet gewend dat mensen tegen me schreeuwen. Ik ben niet gewend dat mensen zo tegen mij doen. Maar ik voelde niets dan bewogenheid, niets dan liefde voor Jane. Zij was buiten zichzelf en ik was helemaal kalm. Ik ging naar huis en zei: 'Heer, weet U? Het grootste wonder was dat ik helemaal kalm bleef. Terwijl iemand mij uitschold voelde ik alleen maar liefde en bewogenheid.'

Vervolging en tegenstand zullen komen als wij uitstappen in de naam van Jezus. Dezelfde Geest van God die ons vrijmoedigheid geeft om Jezus te verkondigen, ook al worden wij vanwege Hem verworpen, diezelfde Geest zal ons ook troost en kracht geven in welke situatie dan ook.

## **Discipelschap vragen**

1. Lees 2 Timotheüs 3:12. Wat zullen degenen die een godvruchtig leven willen leiden ervaren?
2. Hoe zou jij vervolging definiëren?
3. Lees Markus 4:16-17. Om welke reden komen verdrukking en vervolging?

4. Lees Handelingen 8:1 en 4. Waar leidde de vervolging in Jeruzalem toe?
5. Lees Mattheüs 5:10-12. Er ligt een zegen op hen die vervolgd worden vanwege...
6. Lees Mattheüs 5:12. Als gelovigen worden vervolgd vanwege de gerechtigheid, wat mogen zij dan in de toekomst verwachten?
7. Lees Handelingen 9:4-5 Wie vervolgde Saulus?
8. Lees Handelingen 9:1. Wie vervolgde Saulus in werkelijkheid?
9. Lees Galaten 6:12. De Judeeërs in het boek Galaten probeerden het houden van de wet toe te voegen aan het evangelie. Door dat te doen vermeden zij wat?

### **Bijbelverzen bij de vragen.**

2 Timotheüs 3:12 Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden.

Markus 4:16-17 En evenzo zijn, die op steenachtige plaatsen gezaaid worden, degenen, die, zodra zij het woord horen, het terstond met blijdschap aannemen. 17 Doch zij hebben geen wortel in zich, maar zijn mensen van het ogenblik; wanneer later verdrukking of vervolging komt om der wille van het woord, komen zij terstond ten val.

Handelingen 8:1,4 1 En er ontstond te dien dage een zware vervolging tegen de gemeente te Jeruzalem; en allen werden verstrooid over de streken van Judea en Samaria, met uitzondering van de apostelen. 4 Zij dan, die verstrooid werden, trokken het land door, het evangelie verkondigende.

Mattheüs 5:10-12 10 Zalig de vervolgdten om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. 11 Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. 12 Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want also hebben zij de profeten vóór u vervolgd.

Mattheüs 5:12 Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want also hebben zij de profeten vóór u vervolgd.

Handelingen 9:4-5 4 en ter aarde gevallen, hoorde hij een stem tot zich zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij? 5 En hij zeide: Wie zijt Gij, Here? En Hij zeide: Ik ben Jezus, die gij vervolgt.

Handelingen 9:1 1 En Saulus, nog dreiging en moord blazende tegen de discipelen des Heren, ging naar de hogepriester,

Galaten 6:12 12 Allen, die zich uiterlijk goed willen voordoen, trachten u te dwingen tot de besnijdenis, alleen om niet vervolgd te worden ter wille van het kruis van Christus [Jezus].

## Antwoorden

1. Lees 2 Timotheüs 3:12. Wat zullen degenen die een godvruchtig leven willen leiden ervaren? - Vervolging
2. Hoe zou jij vervolging definiëren? - lastig gevallen worden, bedreigd of leiden omwille van geloof.
3. Lees Markus 4:16-17. Om welke reden komen verdrukking en vervolging? - Omwille van het Woord, dat wil zeggen om het Woord weg te nemen.
4. Lees Handelingen 8:1 en 4. Waar leidde de vervolging in Jeruzalem toe? - De mensen gingen overal het Woord prediken.
5. Lees Mattheüs 5:10-12. Er ligt een zegen op hen die vervolgd worden vanwege...- de gerechtigheid.
6. Lees Mattheüs 5:12. Als gelovigen worden vervolgd vanwege de gerechtigheid, wat mogen zij dan in de toekomst verwachten? - een groot loon in de hemel.
7. Lees Handelingen 9:4-5 Wie vervolgde Saulus? - de discipelen.
8. Lees Handelingen 9:1. Wie vervolgde Saulus in werkelijkheid? - Jezus
9. Lees Galaten 6:12. De Judeeërs in het boek Galaten probeerden het houden van de wet toe te voegen aan het evangelie. Door dat te doen vermeden zij wat? - vervolging vanwege het kruis van Christus. Met andere woorden zij vermeden de vervolging die het gevolg was van het prediken dat behoud uitsluitend door genade door geloof in Christus mogelijk is.

## les 6 'De Koning en Zijn koninkrijk'

*Door Don Krow*

Wat Israël in het Oude Testament anders maakte dan alle andere naties was, dat het een theocratie was. Met andere woorden, het werd rechtstreeks door God geregeerd. (Jesaja 43:15). Later in de geschiedenis van Israël wilde ze net als de andere landen zijn en door een aardse koning worden geregeerd. (1 Samuël 8:5-19). God willigde hun verzoek in en koos voor hen een koning genaamd Saul. (1 Samuël 10:24-25). Later stelde God vanwege Sauls ongehoorzaamheid David aan als koning, een man naar Zijn hart. (Handelingen 13:21-22 en 1 Koningen 15:3).

De koning moest de zichtbare vertegenwoordiger van een onzichtbare God zijn. (Deuteronomium 17:14-20). Als de koning de Heer volgde, dan waren hij en zijn koninkrijk voorspoedig. Als de koning de Heer niet volgde, dan gingen hij en zijn koninkrijk in gevangenschap en ten onder. (1 Samuël 15:22-23)

Als God een koning koos, zond Hij een profeet om hem met olie te zalven. Dit was een beeld van de Heilige Geest die dan op deze persoon kwam om hem kracht te geven en te zalven om te regeren. Op dat moment kwam dan de Geest van God op hem en veranderde zijn hart om in gerechtigheid te regeren, omdat God met hem was. (1 Samuël 10:1, 6-7 en 9). Dit zalven om te regeren (of koning te zijn) is waar de gedachte van de Messias vandaan komt. Het woord 'gezalfd' in het Hebreeuws is 'Mashiach' (Messias) en wordt als 'christos' (Christus) vertaald in het Grieks. De Oud Testamentische profeten profeteerden dat in de toekomst de Messias (oftewel de gezalfde) zou komen en dat de God van de hemel een koninkrijk zou vestigen dat nooit meer vernietigd zou worden. (Daniël 2:44, 7:14 en 27).

In de Schrift kun je zien dat Jezus aan de Joden nooit uitlegde wat Hij bedoelde als Hij over het koninkrijk sprak. Dat was een Oud Testamentische gedachte waar zij al naar uitkeken. (Jesaja 9:6-7, 11:1-6; Daniël 2:44, 7:13-14, 18 en 27)

Het is niet mogelijk de boodschap van Jezus te begrijpen zonder een basis begrip van het koninkrijk. Het koninkrijk was de boodschap die Jezus sprak en het enige dat Hij zijn discipelen leerde om te prediken. (Markus 1:14-15, Lukas 9:1-2, Handelingen 28:23-31, Lukas 16:16 en Mattheüs 24:14). Deze boodschap werd ook wel 'redding' of het aanbod van 'eeuwig leven' genoemd. (Hebreeën 2:3, Mattheüs 19:16, 19:23; Handelingen 28:23-24, 28 en 30-31). In de zinsnede 'het koninkrijk van God' wordt het idee samengevat van een groep mensen die door God geregeerd worden. Om Gods Koninkrijk binnen te gaan moesten bepaalde voorwaarden worden vervuld. Een verandering van hart was noodzakelijk. Deze verandering van hart is wat de Bijbel bekering noemt. Het was een verandering van hart naar God, dat wil zeggen, afkeren van satan, zonde en zijn wegen, naar God, Christus en Zijn wegen. Als iemand zich bekeerd biedt God (als geschenk door Jezus vergoten bloed), de vergeving van zonden aan en eeuwig leven (Romeinen 6:23). Dit 'goede nieuws' wordt ook wel het 'evangelie van genade' of de prediking van het 'koninkrijk van God' genoemd. (Handelingen 20:24-25)

Het koninkrijk van God wordt gekenmerkt door genade (Mattheüs 20:1-16) en is stilletjes en in het verborgen gekomen in de bediening van Jezus (Mattheüs 13:33). Op een dag in de toekomst zal het in volle glorie en met zichtbare tekenen komen (Mattheüs 13:36-43).



## Discipelschap vragen

1. Lees Daniël 2:44. De Oud-Testamentische profeten profeteerden dat in de toekomst de Messias (oftewel de Gezalfde) zou komen en dat de God des hemels een koninkrijk zou vestigen dat:

- A- duizend jaar zou duren.
- B - nooit meer vernietigd zou worden
- C - tijdelijk zou zijn.

2. Lees Mattheüs 4:17,23. Wat was Jezus boodschap?

3. Lees Markus 1:14-15. Jezus predikte het Evangelie van.....

4. Lees Lukas 4:43. De reden waartoe Jezus door God was gezonden was om.....

5. Lees Johannes 4:25. In de Schrift heeft Jezus nooit aan de Joden uitgelegd wat Hij bedoelde als Hij over het Koninkrijk sprak. Het was een Oud Testamentische gedachte die zij:

- A - weinig van wisten
- B - dachten dat het nooit zou komen.
- C - al naar uitkeken.

6. Lees Lukas 9:1-2. Welke drie dingen deden de twaalf discipelen?

7. Lees Lukas 10:1-2, 8-9. Welke boodschap moesten de discipelen van Jezus verkondigen?

8. Lees Lukas 23:2. Volgens de eigen definitie van de Joden betekent het woord Christus iemand die is.....

9. Lees Handelingen 17:7. In tegenspraak met de Romeinse wet zeiden de Joden dat de Apostel Paulus leerde dat er een andere.....een.....

10. Lees Handelingen 19:8-10. Paulus sprak vrijmoedig in Efeze en discussieerde en overreed anderen met betrekking tot.....

11. Lees Handelingen 28:23-31. Wat was het dat de Apostel Paulus in vers 31 predikte?

12. Lees Mattheüs 24:14. Welke boodschap moet in de hele wereld worden verkondigd?

13. Lees Handelingen 20:24-25. Soms wordt het Evangelie van het Koninkrijk ook wel het Evangelie genoemd van.....

14. Lees Lukas 16:16. Het is onmogelijk om de boodschap van Jezus te begrijpen zonder een basis begrip van het koninkrijk. Het koninkrijk was de boodschap die Jezus verkondigde

en het is de enige boodschap die Hij zijn leerlingen leerde om te: A- prediken, B-negeren, C- overdenken.

15. Lees Mattheüs 6:10. In principe is het koninkrijk van God de regering van God. Hoe wordt dat in dit vers uitgedrukt?

16. Lees Kolossenzen 1:13-14 en Romeinen 14:9. In de zinsnede 'het koninkrijk van God' is het idee vervat van een groep mensen die: A- Jezus in hun hart vragen. B. Gods regering aanvaarden (en die van satan verwerpen) en Zijn vergeving ontvangen. C- lid worden van een kerk.

17. Lees Mattheüs 4:17. Om Gods Koninkrijk binnen te gaan is een verandering van hart nodig die door de Bijbel wordt genoemd: A- boetedoening. B-werken der Wet C-bekering

18. Lees Handelingen 26:18. Ben jij gekeerd van .....naar het licht, van het .....van satan tot.....om vergeving van jouw zonden te ontvangen?

19. Lees Ezechiël 36:26-27 en Handelingen 11:15-18. Heb jij ooit een nieuw hart en een nieuwe geest ontvangen die jou doet wandelen in de wegen van God?

20. Lees Lukas 18:13-14. Heb jij God aangeroepen om de vergeving van jouw zonden?

### **Bijbelverzen bij de vragen.**

Daniël 2:44 Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid,

Mattheüs 4:17, 23 - 17 Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. 23 En Hij trok rond in geheel Galilea en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal onder het volk.

Markus 1:14-15 14 En nadat Johannes was overgeleverd, ging Jezus naar Galilea om het evangelie Gods te prediken, 15 [en Hij zeide]: De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en geloof het evangelie.

Lukas 4:43 43 Maar Hij sprak tot hen: Ook aan de andere steden moet Ik het evangelie van het Koninkrijk Gods verkondigen, want daartoe ben Ik uitgezonden.

Johannes 4:25 25 De vrouw zeide tot Hem: Ik weet, dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt; wanneer die komt, zal Hij ons alles verkondigen.

Lukas 9:1-2 1 Toen riep Hij de twaalfen samen en gaf hun macht en gezag over alle boze geesten en om ziekten te genezen. 2 En Hij zond hen uit om het Koninkrijk Gods te verkondigen en genezingen te doen,

Lukas 10:1-2, 8-9 1 Daarna wees de Here nog [tweeën]zeventig aan en Hij zond hen twee aan twee voor Zich uit naar alle steden en plaatsen, waar Hij zelf komen zou. 2 En Hij zeide tot hen: De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzende in zijn oogst.

8 En als gij in een stad komt, waar men u ontvangt, eet wat u wordt voorgezet, 9 en geneest de zieken, die er zijn, en zegt tot hen: Het Koninkrijk Gods is nabij u gekomen.

Lukas 23:2 2 En zij begonnen Hem te beschuldigen en zeiden: Wij hebben bevonden, dat deze ons volk verleidt, doordat Hij verbiedt de keizer belasting te betalen, en van Zichzelf zegt, dat Hij de Christus, de Koning is.

Handelingen 17:7 7 en Jason heeft hen in zijn huis opgenomen. En zij handelen allen in strijd met de geboden van de keizer door te beweren, dat er een andere koning, Jezus, is.

Handelingen 19:8-10 8 En Paulus ging naar de synagoge en trad drie maanden lang vrijmoedig op, om hen door besprekingen te overtuigen aangaande het Koninkrijk Gods. 9 Maar toen sommigen verhard en ongehoorzaam bleven en ten aanhoren van de menigte kwaad bleven spreken van de weg, maakte hij zich van hen los en zonderde zijn discipelen af, terwijl hij dagelijks besprekingen hield in de gehoorzaal van Tyrannus. 10 En dit ging twee jaar lang zo voort, zodat allen, die in Asia woonden, het woord des Heren hoorden, Joden zowel als Grieken.

Handelingen 28:23-31 23 En nadat zij een dag met hem hadden afgesproken, kwamen verscheidene tot hem in zijn verblijf, wie hij met nadruk het Koninkrijk Gods voorstelde, pogende hen te overtuigen ten opzichte van Jezus, uit de wet van Mozes en de profeten, van de vroege morgen tot de avond toe. 24 En sommigen gaven wel gehoor aan hetgeen gezegd werd, maar anderen bleven ongelovig; 25 en zonder het eens geworden te zijn, gingen zij uiteen, nadat Paulus dit ene woord gesproken had: Terecht heeft de heilige Geest door de profeet Jesaja tot uw vaders gesproken, 26 zeggende: Ga heen tot dit volk en zeg: Met het gehoor zult gij horen en gij zult het geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en gij zult het geenszins opmerken; 27 want het hart van dit volk is vet geworden, en hun oren zijn hardhorend geworden, en hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen en met hun oren niet horen en met hun hart niet verstaan en zij zich bekeren, en Ik hen zou genezen. 28 Het zij u dan bekend, dat dit heil Gods aan de heidenen gezonden is; die zullen dan ook horen! 29 [En nadat hij dit gezegd had, gingen de Joden al redetwistende heen.]

30 En hij bleef de volle termijn van twee jaar in zijn eigen gehuurde woning, en ontving allen, die tot hem kwamen, 31 predikende het Koninkrijk Gods, en onderricht gevende aangaande de Here Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, zonder enige belemmering.

Mattheüs 24:14 14 En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.

Handelingen 20:24-25 24 Maar ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mijzelf, als ik slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen en de bediening, die ik van de Here Jezus ontvangen heb om het evangelie der genade Gods te betuigen. 25 En nu, zie, ik weet, dat gij allen, onder wie ik rondgereisd heb met de prediking van het Koninkrijk, mijn aangezicht niet meer zien zult.

Lukas 16:16 16 De wet en de profeten gaan tot Johannes; sinds die tijd wordt het evangelie gepredikt van het Koninkrijk Gods en ieder dringt zich erin.

Mattheüs 6:10 10 uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel also ook op de aarde.

Kolossenzen 1:13-14 13 Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, 14 in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden.

Romeinen 14:9 9 Want hiertoe is Christus gestorven en levend geworden, opdat Hij èn over doden èn over levenden heerschappij voeren zou.

Mattheüs 4:17 17 Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

Handelingen 26:18 18 om hun ogen te openen ter bekering uit de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van zonden en een erfdeel onder de geheiligden zouden ontvangen door het geloof in Mij.

Ezechiël 36:26-27 26 een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven. 27 Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt.

Handelingen 11:15-18 15 En toen ik begonnen was te spreken, viel de heilige Geest op hen, evenals in het begin ook op ons. 16 En ik herinnerde mij het woord des Heren, hoe Hij zeide: Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de heilige Geest gedoopt worden. 17 Indien nu God hun op volkomen gelijke wijze als ons de gave heeft gegeven op het geloof in de Here Jezus Christus, hoe zou ik dan bij machte geweest zijn God tegen te houden? 18 En toen zij dit gehoord hadden, kwamen zij tot rust en verheerlijkten God, zeggende: Zo heeft dan God ook de heidenen de bekering ten leven geschonken.

Lukas 18:13-14 13 De tollenaar stond van verre en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel, maar hij sloeg zich op de borst en zeide: O God, wees mij, zondaar, genadig! 14 Ik zeg u: Deze keerde, in tegenstelling met de ander, gerechtvaardigd naar huis terug. Want een ieder, die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, doch wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.

## Antwoorden

1. Lees Daniël 2:44. De Oud-Testamentische profeten profeteerden dat in de toekomst de Messias (oftewel de Gezalfde) zou komen en dat de God des hemels een koninkrijk zou vestigen dat: - B-nooit meer vernietigd zou worden
2. Lees Mattheüs 4:17,23. Wat was Jezus boodschap? - bekeer u want het koninkrijk der hemelen is nabij
3. Lees Markus 1:14-15. Jezus predikte het Evangelie van.....- Het koninkrijk van God.
4. Lees Lukas 4:43. De reden waartoe Jezus door God was gezonden was om.....- het Koninkrijk van God te verkondigen
5. Lees Johannes 4:25. In de Schrift heeft Jezus nooit aan de Joden uitgelegd wat Hij bedoelde als Hij over het Koninkrijk sprak. Het was een Oud Testamentische gedachte die zij: - C-al naar uitkeken.
6. Lees Lukas 9:1-2. Welke drie dingen deden de twaalf discipelen? - demonen uitdrijven, zieken genezen en het Koninkrijk van God prediken.
7. Lees Lukas 10:1-2, 8-9. Welke boodschap moesten de discipelen van Jezus verkondigen? - Het koninkrijk van God verkondigen.
8. Lees Lukas 23:2. Volgens de eigen definitie van de Joden betekent het woord Christus iemand die is.....- een koning
9. Lees Handelingen 17:7. In tegenspraak met de Romeinse wet zeiden de Joden dat de Apostel Paulus leerde dat er een andere.....een.....
10. Lees Handelingen 19:8-10. Paulus sprak vrijmoedig in Efeze en discussieerde en overreed anderen met betrekking tot.....- Het koninkrijk van God.
11. Lees Handelingen 28:23-31. Wat was het dat de Apostel Paulus in vers 31 predikte? .....- Het koninkrijk van God en die dingen onderwijzend die betrekking hadden op de Heer Jezus Christus
12. Lees Mattheüs 24:14. Welke boodschap moet in de hele wereld worden verkondigd? - Het evangelie van het koninkrijk
13. Lees Handelingen 20:24-25. Soms wordt het Evangelie van het Koninkrijk ook wel het Evangelie genoemd van.....- de genade van God.
14. Lees Lukas 16:16. Het is onmogelijk om de boodschap van Jezus te begrijpen zonder een basis begrip van het koninkrijk. Het koninkrijk was de boodschap die Jezus verkondigde en het is de enige boodschap die Hij zijn leerlingen leerde om te: - A- prediken,

15. Lees Mattheüs 6:10. In principe is het koninkrijk van God de regering van God. Hoe wordt dat in dit vers uitgedrukt? - Dat Gods wil op aarde wordt gedaan zoals dat in de Hemel wordt gedaan.
16. Lees Kolossenzen 1:13-14 en Romeinen 14:9. In de zinsnede 'het koninkrijk van God' is het idee vervat van een groep mensen die: - B. Gods regering aanvaarden (en die van satan verwerpen) en Zijn vergeving ontvangen.
17. Lees Mattheüs 4:17. Om Gods Koninkrijk binnen te gaan is een verandering van hart nodig die door de Bijbel wordt genoemd: A- boetedoening, B-werken der Wet C-bekering
18. Lees Handelingen 26:18. Ben jij gekeerd van - duisternis - .naar het licht, van de - macht (gezag of heerschappij) - .van satan tot - God - om vergeving van jouw zonden te ontvangen?
19. Lees Ezechiël 36:26-27 en Handelingen 11:15-18. Heb jij ooit een nieuw hart en een nieuwe geest ontvangen die jou doet wandelen in de wegen van God?
20. Lees Lukas 18:13-14. Heb jij God aangeroepen om de vergeving van jouw zonden?

## Les 7 'Het doel van reddend geloof'

*Door Don Krow*

Stel je voor dat bij iemand bruiloft, als hij voor de pastor staat, de pastor opeens de volgende woorden begint te zeggen: 'Neemt u deze vrouw als uw persoonlijke kok, om uw huis schoon te maken en uw vaat te wassen? Neemt u haar om vanaf deze dag uw vloeren te stofzuigen en om uw meubilair af te stoffen zolang u beiden leeft?' Ogenblikkelijk zal de aanstaande echtgenote roepen: 'Stop! Als je me alleen wilt om die dingen voor je te doen dan kun je beter een werkster inhuren. Ik wil dat je van me houdt en mij aanvaard om wie ik ben. Als je mij aanvaard om wie ik ben, zal ik al die dingen voor je doen, maar ik wil dat je MIJ huwt. Mij helemaal! Ik wil niet dat je alleen mijn voordelen neemt en niet mijn persoon.

A. W. Tozer zei het volgende: 'Het lijkt nogal vreemd dat de meeste leraren nooit opmerken dat het enige doel van reddend geloof niets anders is dan Christus zelf, niet het 'redderschap' van Christus, noch zijn 'heerschappij' maar Christus zélf. God biedt geen behoud aan aan iemand die gelooft in een van de functies van Christus, en ook is een functie van Christus nooit tot voorwerp van geloof aangeboden. Ook worden we nooit aangespoord om te geloven in de verzoening, noch op het kruis of op het priesterschap van de Redder. Al deze dingen worden verpersoonlijkt in de persoon van Christus, maar ze kunnen nooit apart worden genoten of los gezien van de rest. Nog veel minder mogen we één van Christus bedieningen aanvaarden en de andere verwerpen. Het idee dat we dat zouden mogen doen is een moderne ketterij, dat herhaal ik en zoals iedere ketterij heeft het ernstige gevolgen voor de Christenen. ('The root of the Righteous, pp 84-86)

Snap je het? Waarom leggen we zoveel nadruk op een deel van Christus (zijn voordelen) op een functie van Christus en niet op Christus zelf? Dat is hetzelfde als een vrouw trouwen als persoonlijke kok en niet om wie ze is.

### **Discipelschap vragen.**

1. Lees Johannes 1:12. Zovelen als hebben aangenomen:

- A - Hem (De Heer Jezus Christus),
- B- Jezus als Redder,
- C Jezus als Heer,
- D- Jezus als priester,

hen heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden.

2. Lees Handelingen 16:31 Wie moeten wij geloven (dat wil zeggen vertrouwen of ons aan toe vertrouwen)?

3. Lees Lukas 6:46. Wat impliceert <sup>11</sup> het woord 'Heer?'

4. Lees Mattheüs 1:21 Wat impliceert het woord 'Jezus?'

5. Lees Lukas 23:2. Wat impliceert het woord 'Christus?'

---

<sup>11</sup> Impliceert = het woord heeft een betekenis in zich waar je door de aard van woord niet omheen kan. Bijvoorbeeld het woord Koninkrijk impliceert dat er ook sprake is van een koning die in dat rijk regeert, anders zou het een 'republiek' of 'dictatuur' zijn en geen koninkrijk.

6. Lees Romeinen 1:16. Volgens dit vers is het Evangelie oftewel het goede nieuws:.....
7. Lees Romeinen 1:1-3. Het evangelie van God draait om, of gaat over..... Een deel van Zijn Zoon of heel Zijn Zoon?
8. Lees Johannes 6:54. Als jij iets eet, wat impliceert dat dan?
9. Lees Galaten 3:27 Als iemand in Christus is gedoopt doen zij.....aan. Welk deel van Christus doen zij aan?.....
10. Lees Handelingen 9:5-6. Toen Saulus tot bekering kwam, welke twee vragen stelde hij aan Jezus?....
11. Lees Romeinen 7:4. Met wie zijn wij getrouwd? ..... Aan welk deel van Hem zijn wij getrouwd?.....
12. Heb jij een goed huwelijk met Christus?..... Spreek, communiceer jij met hem? Heb jij Hem lief en aanbid jij Hem?.....

### **Bijbelverzen bij de vragen**

Johannes 1:12 12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven;

Handelingen 16:31 31 En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis.

Lukas 6:46 46 Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg?

Mattheüs 1:21 21 Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden.

Lukas 23:2 2 En zij begonnen Hem te beschuldigen en zeiden: Wij hebben bevonden, dat deze ons volk verleidt, doordat Hij verbiedt de keizer belasting te betalen, en van Zichzelf zegt, dat Hij de Christus, de Koning is.

Romeinen 1:16 16 Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek.

Romeinen 1:1-3 1 Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, een geroepen apostel, afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God, 2 dat Hij tevoren door zijn profeten beloofd had in de heilige Schriften - 3 aangaande zijn Zoon, gesproken uit het geslacht van David naar het vlees,

Johannes 6:54 54 Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage.

Galaten 3:27 27 Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed.

Handelingen 9:5-6 5 En hij zeide: Wie zijt Gij, Heere? En de Heere zeide: Ik ben Jezus, Dien gij vervolgt. Het is u hard, de verzenen tegen de prikkels te slaan. 6 En hij, bevende en verbaasd zijnde, zeide: Heere, wat wilt Gij, dat ik doen zal? En de Heere zeide tot hem: Sta op, en ga in de stad, en u zal aldaar gezegd worden, wat gij doen moet.

Romeinen 7:4 4 Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens Anderen, namelijk Desgenen, Die van de doden opgewekt is, opdat wij Gode vruchten dragen zouden

## Antwoorden

1. Lees Johannes 1:12. Zovelen als hebben aangenomen: - A - Hem (De Heer Jezus Christus)
2. Lees Handelingen 16:31 Wie moeten wij geloven (dat wil zeggen vertrouwen of ons aan toe vertrouwen)? - De Heer Jezus Christus
3. Lees Lukas 6:46. Wat impliceert het woord 'Heer?' - Meester, heerser, baas, degene die het recht heeft onze levens te beheersen. Het woord bevat ook de betekenis Godheid.
4. Lees Mattheüs 1:21 Wat impliceert het woord 'Jezus'? - Jezus als redder
5. Lees Lukas 23:2. Wat impliceert het woord 'Christus'? - Jezus als onze Koning en Messias
6. Lees Romeinen 1:16. Volgens dit vers is het Evangelie oftewel het goede nieuws:.....- Christus zelf, wat ook ál zijn voordelen bevat.
7. Lees Romeinen 1:1-3. Het evangelie van God draait om, of gaat over - Gods Zoon, onze Heer - Een deel van Zijn Zoon of heel Zijn Zoon? - Alles van Hem
8. Lees Johannes 6:54. Als jij iets eet, wat impliceert dat dan? - Dat jij álles ervan inneemt. In zekere zin wordt wat jij eet jouw leven en je kracht.
9. Lees Galaten 3:27 Als iemand in Christus is gedoopt doen zij...- Christus - .aan. Welk deel van Christus doen zij aan? - Alles van Hem -
10. Lees Handelingen 9:5-6. Toen Saulus tot bekering kwam, welke twee vragen stelde hij aan Jezus? - Wie zijt Gij en wat wilt Gij dat ik zal doen?
11. Lees Romeinen 7:4. Met wie zijn wij getrouwd? - Met de Heer Jezus Christus - Aan welk deel van Hem zijn wij getrouwd? - Met alles van Hem
12. Heb jij een goed huwelijk met Christus?..... Spreek, communiceer jij met hem? Heb jij Hem lief en aanbid jij Hem?.....



## Les 8 'Het juiste gebruik van Gods wet'

*Door Don Krow*

Op een dag spraken Joe en ik met Bill en Steve bij het meer. De vraag werd gesteld: 'hoe kunnen mensen bij God ter verantwoording worden geroepen die nooit van God of Jezus Christus gehoord hebben?' Ik zei: 'Bill, stel je voor dat je Steve thuis ging opzoeken maar hij was er niet en zijn vrouw was er wel. Als je dan overspel zou bedrijven met haar, zou jij je schuldig voelen dat je de vrouw van je vriend onteert hebt? Zelfs al had je nog nooit van de Tien Geboden gehoord of de Bijbel gelezen? Waar komt dat schuldgevoel of dat gevoel verantwoordelijk te zijn vandaan?

Zie je, God heeft iedereen door de Wet en het geweten het vermogen gegeven om te voelen wat goed is en zich schuldig te voelen over wat fout is. De wet en het geweten zijn zich zelf oordelende functies die of onszelf aanklagen of vrijpleiten met betrekking tot ons gedrag (Romeinen 2:14-15)

Tot op dat moment had Bill mij alleen maar verteld wat een werkelijk goeie kerel hij eigenlijk was. Hij zag geen enkele noodzaak voor een Redder. Ik sloeg Exodus 20 open en begon Bill de tien geboden voor te lezen. 'Bill, is God altijd nummer één geweest in jouw leven, heb je altijd meer van Hem gehouden dan van wat dan ook in de wereld? Zo niet dan heb je het eerste gebod overtreden.' (Exodus 20:3). 'Heb je ooit iets anders voor hoger en waardevoller gehouden dan God? Als dat zo is, heb je het tweede gebod overtreden.' (Exodus 20:4). 'Heb je ooit de naam van Jezus als krachtterm gebruikt? Dan ben je schuldig aan breken van het derde gebod.' (Exodus 20:7). 'Heb jij altijd een dag gewijd aan het eren en aanbidden van God? Nee? Dan heb je het vierde gebod overtreden.' (Exodus 20:8). 'Heb jij je vader en je moeder in je jeugd altijd geëerd en gerespecteerd? Je hebt het vijfde gebod overtreden.' (Exodus 20:12). 'Ben je ooit bijzonder boos geworden op iemand? Je hebt het zesde gebod overtreden.' (Vergelijk Exodus 20:13 met Matteüs 5:21-22). 'Heb jij ooit naar een vrouw gekeken en begeerte naar haar gehad? Je hebt het zevende gebod overtreden.' (Vergelijk Exodus 20:14 met Matteüs 5:27-28). 'Heb jij ooit iets meegenomen dat niet van jou was? Je hebt het achtste gebod overtreden.' (Exodus 20:15). 'Heb jij altijd de waarheid verteld? Zo niet, dan heb jij het negende gebod overtreden.' (Exodus 20:16). 'Heb jij ooit een verlangen gehad iets te hebben dat van een ander was? Dan heb je het tiende gebod overtreden.' (Exodus 20:17). 'Snap je waarom Jezus zei dat Hij kwam om zondaren te redden?' (Markus 2:16-17)

Het probleem is, dat wij denken dat wij goed genoeg zijn, of wij proberen goed genoeg te zijn om naar de hemel te gaan, maar het is een feit dat wij alle tien geboden hebben overtreden. Jakobus 2:10 zegt ons dat wie zich aan de hele Wet houdt, maar op één punt overtreedt, schuldig is aan het overtreden van de hele Wet. De Wet was nooit bedoeld om jou rechtvaardig te maken, maar alleen om jou zonde aan te tonen. (Romeinen 3:19-20)

Wij hebben allemaal een Redder nodig. Het woord 'Redder' beschrijft het idee dat er iemand is, die jou kan redden van de straf op de zonde. Jezus redt degene die om komen opdat ze eeuwig leven mogen ontvangen. (Matteüs 1:21)

Om goed genoeg te zijn om naar de hemel te kunnen moeten we een gerechtigheid hebben die gelijk is aan die van God. (2 Korintiërs 5:21). Het goede nieuws van het Evangelie is, dat Jezus niet alleen je zonden wil vergeven, maar dat Hij - vrijelijk - Zijn eigen gerechtigheid aan ons als geschenk aanbiedt. (Romeinen 5:17 Want, indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus.)

## Discipelschap vragen

1. Lees Markus 2:16-17. Voor wie is Jezus gekomen om te behouden?

2. Lees Romeinen 2:1. Als wij oordelen over anderen, wat doen wij dan onszelf aan?.....

Waarom?

3. Lees Jakobus 2:10. Als wij de meeste van Gods geboden houden, maar op slechts enkele punten in de fout gaan, waar zijn wij dan schuldig aan?

4. Lees Galaten 3:10. Als wij rechtvaardig willen zijn door ons te houden aan Gods wetten, hoeveel daarvan moeten we ons aan houden?.....

En hoelang moeten wij ons aan deze geboden houden?.....

Snap je waarom je niet gered kan worden door te proberen goed genoeg te zijn?

5. Lees Galaten 2:16. Rechtvaardigheid is de gave van gerechtigheid die door God wordt gegeven, die iemand in rechtvaardige staat en relatie met God brengt. Rechtvaardiging van zondaren wordt aangeboden door geloof in Jezus Christus en is eens en voor altijd bewerkt door Zijn dood en opstanding. (1 Korintiërs 15:3-4 en Romeinen 4:25). Waardoor word een mens níet gerechtvaardigd? .....

Hoe wordt iemand behouden? .....

Hoeveel mensen zullen worden gerechtvaardigd door de Wet?

6. Lees Romeinen 6:14. Als Christen ben je:

A- onder de wet.

B - onder genade

7. Lees Ezechiël 18:20. Als jij onder de Wet zou zijn, wat zou dan de straf voor jouw zonden zijn?

8. Lees Romeinen 4:6-8. Onder genade, welke drie dingen doet God met jouw zonden?

9. Lees Romeinen 5:1. Nu wij gerechtvaardigd zijn, welke voordelen genieten wij nu?

10. Lees Romeinen 5:9. Nu wij gered zijn door het bloed van Jezus, waar zullen wij van gered zijn?

11. Lees Romeinen 10:4. Christus maakte een einde aan de Wet als een manier om..... te verkrijgen bij God.

12. Lees 1 Korintiërs 1:30. God maakte Jezus voor ons tot ..... en tot.....

13. Lees Filippenzen 3:9. Als je onder de wet van Mozes bent, dan probeer je je eigen..... te verwerven.

14. Lees 1 Korintiërs 11:1. Als Christenen leven wij onder de wet van Christus. De wet van Christus is geen stapel regels om te gehoorzamen, het is een leven in reactie op een persoon. Die persoon is.....

15. Lees Romeinen 8:3. De Wet was nooit in staat om ons te behouden, niet omdat de Wet verkeerd was maar vanwege de zwakheid van ons..... konden we nooit aan haar eisen voldoen.

### **Bijbelverzen bij de vragen.**

Markus 2:16-17 16 En toen de schriftgeleerden der Farizeeën Hem met de zondaars en tollenaars zagen eten, zeiden zij tot zijn discipelen: Waarom eet Hij met de tollenaars en zondaars? 17 En Jezus hoorde het en zeide tot hen: Zij, die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij, die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.

Romeinen 2:1 1 Daarom zijt gij, o mens, wie gij ook zijt, niet te verontschuldigen, wanneer gij oordeelt. Want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf; want gij, die oordeelt, bedrijft dezelfde dingen.

Jakobus 2:10 10 Want wie de gehele wet houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle (geboden).

Galaten 3:10 10 Want allen, die het van werken der wet verwachten, liggen onder de vloek; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die zich niet houdt aan alles, wat geschreven is in het boek der wet, om dat te doen.

Galaten 2:16 16 wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof in Christus Jezus, zijn ook zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd te worden uit het geloof in Christus en niet uit werken der wet. Want uit werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden.

Romeinen 6:14 14 Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.

Ezechiël 18:20 20 De ziel die zondigt, die zal sterven. Een zoon zal niet mede de ongerechtigheid van de vader dragen, en een vader zal niet mede de ongerechtigheid van de zoon dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal alleen rusten op hemzelf en de goddeloosheid van de goddeloze zal alleen rusten op hemzelf.

Romeinen 4:6-8 6 gelijk ook David de mens zalig spreekt, aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken: 7 Zalig zij, wier ongerechtigheden vergeven en wier zonden bedekt zijn. 8 Zalig de man, wiens zonde de Here geenszins zal toerekenen.

Romeinen 5:1. 1 Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus,

Romeinen 5:9 9 Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn.

Romeinen 10:4 4 Want Christus is het einde der wet, tot gerechtigheid voor een ieder, die gelooft.

1 Korintiërs 1:30 30 Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing,

Filippenzen 3:9 9 en in Hem moge blijken niet een eigen gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op de grond van het geloof.

1 Korintiërs 11:1 1 Wordt mijn navolgers, gelijk ook ik Christus navolg.

Romeinen 8:3 3 Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees - God heeft, door zijn eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees,

## Antwoorden

1. Lees Markus 2:16-17. Voor wie is Jezus gekomen om te behouden? - Zondaren
2. Lees Romeinen 2:1. Als wij oordelen over anderen, wat doen wij dan onszelf aan?.....  
- wij veroordelen onszelf, dat wil zeggen spreken een oordeel tegen onszelf uit. -  
Waarom? - omdat wij zelf de dingen doen waar wij anderen over oordelen.
3. Lees Jacobus 2:10. Als wij de meeste van Gods geboden houden, maar op slechts enkele punten in de fout gaan, waar zijn wij dan schuldig aan? - wij zijn dan schuldig aan alles.
4. Lees Galaten 3:10. Als wij rechtvaardig willen zijn door ons te houden aan Gods wetten, hoeveel daarvan moeten we ons aan houden? - Allemaal -  
En hoelang moeten wij ons aan deze geboden houden? - we moeten ze áltijd houden zonder één foutje -  
Snap je waarom je niet gered kan worden door te proberen goed genoeg te zijn? - Ja
5. Lees Galaten 2:16. Rechtvaardigheid is de gave van gerechtigheid die door God wordt gegeven, die iemand in rechtvaardige staat en relatie met God brengt. Rechtvaardiging van zondaren wordt aangeboden door geloof in Jezus Christus en is eens en voor altijd bewerkt door Zijn dood en opstanding. (1 Korintiërs 15:3-4 en Romeinen 4:25). Waardoor word een mens niet gerechtvaardigd? - door zijn eigen werken, dat wil zeggen, de werken van de Wet.  
Hoe wordt iemand behouden? - door geloof (vertrouwen op) in Jezus Christus. -  
Hoeveel mensen zullen worden gerechtvaardigd door de Wet? - geen vlees, dat wil zeggen geen enkel persoon.
6. Lees Romeinen 6:14. Als Christen ben je: - B - onder genade
7. Lees Ezechiël 18:20. Als jij onder de Wet zou zijn, wat zou dan de straf voor jouw zonden zijn? - De dood.
8. Lees Romeinen 4:6-8. Onder genade, welke drie dingen doet God met jouw zonden? - vergeeft ze, bedenkt ze en rekent je ze niet aan.
9. Lees Romeinen 5:1. Nu wij gerechtvaardigd zijn, welke voordelen genieten wij nu? - Vrede met God (Hij is niet boos op ons)
10. Lees Romeinen 5:9. Nu wij gered zijn door het bloed van Jezus, waar zullen wij van gered zijn? - De toorn (oordeel over onze zonden)
11. Lees Romeinen 10:4. Christus maakte een einde aan de Wet als een manier om - gerechtigheid - te verkrijgen bij God.
12. Lees 1 Korintiërs 1:30. God maakte Jezus voor ons tot - wijsheid, gerechtigheid, heiliging - en tot - verlossing.
13. Lees Filippenzen 3:9. Als je onder de wet van Mozes bent, dan probeer je je eigen - gerechtigheid - te verwerven.

14. Lees 1 Korintiërs 11:1. Als Christenen leven wij onder de wet van Christus. De wet van Christus is geen stapel regels om te gehoorzamen, het is een leven in reactie op een persoon. Die persoon is - Christus.

15. Lees Romeinen 8:3. De Wet was nooit in staat om ons te behouden, niet omdat de Wet verkeerd was maar vanwege de zwakheid van ons - vlees - konden we nooit aan haar eisen voldoen.

## Les 9 'Niet onder de Wet, maar onder de Genade'

*Door Don Krow*

Gisteren nacht droomde ik over een vrouw die maar gestraft bleef worden voor de dingen die ze verkeerd had gedaan ( haar zonden). Een man liep achter haar aan en ieder keer als ze een fout maakte, schudde hij zijn hoofd vol afkeer, nam zijn riem en sloeg haar. Als ze een verkeerd woord zei, of iets verkeerd deed, strafte hij haar. Ze strompelde rond, probeerde te glimlachen en zich goed te gedragen. Maar ze bleef maar dingen doen die haar in de problemen brachten. Het waren geen grote dingen, maar ieder klein dingetje dat deze man haar verkeerd zag doen leverde haar een pak slaag op. Het leek hopeloos. Ze was gewoon niet in staat geen dingen te doen die haar in de problemen brachten. Ik wilde haar helpen te ontsnappen aan die gemene vent die haar altijd sloeg en toen werd ik wakker.

Ik begon te denken aan Gods genade, de onverdiende gunst en genade van God. Als het hart in genade is gevestigd proberen we niet langer Gods aanvaarding te verdienen door onze daden of door te proberen Zijn wet te volbrengen in onze eigen kracht en vermogens. We zijn eindelijk ontsnapt aan de slagen die wij verdienen door het breken van de Wet van God. We zijn gered door Jezus.

Denk eens na over gunst. Het betekent dat we iemand goedkeuring, ondersteuning of zegen ontvangen. Wat doe je als je iemands gunst wil ontvangen? Je probeert alles te doen en te zeggen dat hen behaagt. Je moet dan de hele tijd juist handelen. Is dat werkelijk vol te houden? Het is als de zwaartekracht trotseren. Je kunt dat heel even, maar uiteindelijk zal je falen. Het is gewoon sterker dan jij bent.

Ik kon de vrouw in mijn droom begrijpen. Ik heb mezelf ook zo gevoeld toen ik zo hard probeerde alles goed te doen, maar dan miste ik weer een klein punt en faalde. Ik dacht dat als ik maar een dag zou kunnen afmaken zonder iets te verprutsen, dat ik dan iets gepresteerd had. Maar nee, mijn tekortkomingen zorgden er altijd voor dat ik faalde.

Ik dacht dat ik niet alleen mijn hemelse Vader had teleurgesteld, maar ik veroordeelde ook mijzelf en strafte mijzelf daarvoor. Ik bracht mijzelf de nederlaag toe. Ik was op mijn eigen mogelijkheden en vermogens gericht. Nooit voldeed ik, nooit goed genoeg om te slagen, ik had iemand nodig om mij te redden!

God heeft ons in Zijn genade hulp gestuurd. Zijn naam is Jezus. God heeft Hem gezonden om ons te bevrijden van onszelf en van onze machteloze pogingen om Zijn wet te vervullen. Jezus droeg de straf van de Wet die wij niet konden houden, zodat wij niet hoeven te sterven, maar vrij uit kunnen gaan en eeuwig leven met Hem ontvangen. Jezus gaf ons het geschenk van gerechtigheid, zodat wij rechtvaardig en heilig voor God de Vader kunnen zijn en aan alle vereisten van de wet voldoen. Wij hebben vrede met God door wat Hij voor ons deed in Zijn dood, begrafenis en opstanding. Wij hebben nu gunst bij God, onverdiend. Dat is genade.

Als je dit gelooft, moet je hart zonder enige twijfel overtuigd zijn te weten dat Hij dit deed omdat Hij van jou houdt. Maak je hart gezond, zeker, stabiel en stevig in Zijn genade.

Dat wil zeggen, wees zonder enige twijfel en afvragen overtuigd dat Hij ons álles heeft gegeven dat we nodig hebben om een overvloedig leven in en door Jezus te leiden.

Als wij doorgaan ons te richten en te focussen op onze tekortkomingen, onze fouten en onze zonden, in plaats van op Jezus, de auteur en voleindiger van ons geloof, dan zullen onze harten treurig zijn en onmachtig om te geloven dat we iets van God kunnen ontvangen. Het is met ons hart dat wij geloven en Zijn gerechtigheid en genade ontvangen. Onze harten moeten helemaal van Hem zijn. Dán zullen we vervuld en in rust zijn.

23 Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens. (Spreuken 4:23)

## Discipelschap vragen

1. Wat was de definitie van genade in deze les?
2. Als het hart in genade is gevestigd dan proberen wij niet langer Gods aanvaarding te verdienen door onze.....
3. Lees Hebreëën 10:14. Don's tekortkomingen zorgden er altijd voor dat hij onvolmaakt was. Hoe worden wij volgens dit vers volmaakt?
4. Lees Romeinen 5:17. Jezus gaf ons .....van gerechtigheid zodat wij heilig en rechtvaardig voor God de Vader kunnen zijn en aan alle eisen van de Wet voldoen.
5. Lees Jesaja 26:3 Als wij ons blijven richten op onze fouten en tekortkomingen en onze zonden, in plaats van op Jezus, de auteur en voleindiger van ons geloof, dan zullen onze harten triest en onmachtig zijn om te geloven dat we iets van God zullen ontvangen. Waar moeten we ons denken op gericht blijven houden?
6. Lees Efeziërs 3:17 Onze harten moeten helemaal van Hem zijn. Dan zullen wij zijn.....
7. Lees Romeinen 4:5. Is redding een beloning die kan worden verdiend of een vrije gift van Gods genade?
8. Lees Romeinen 5:17. Gerechtigheid (recht staan voor God) is een geschenk. Moet je werken voor een geschenk? .....  
Hoe ontvang je een geschenk?.....
9. Lees Romeinen 6:23. Wat is de vrije gave van Gods genade in dit vers?
10. Lees Titus 3:5. Hoeveel van jouw goede werken en daden dragen bij aan jouw behoud?
11. Lees Romeinen 6:14. Leg in je eigen woorden uit wat het betekent om onder Gods genade te zijn.
12. Lees Romeinen 11:6. Als Gods zegeningen ons uit genade gegeven worden, dan zijn ze niet door onze.....
13. Lees Romeinen 3:24. Leg in je eigen woorden uit wat dit vers betekent.

14. Lees Efeziërs 1:7. De vergeving van onze zonden was volgens.....

### **Bijbelverzen bij de vragen.**

Hebreeën 10:14 14 Want door één offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden.

Romeinen 5:17 17 Want, indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus.

Jesaja 26:3 3 Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt.

Efeziërs 3:17 17 opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde,

Romeinen 4:5 5 Hem echter, die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op Hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid,

Romeinen 6:23 23 Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.

Titus 3:5 5 heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de heilige Geest,

Romeinen 6:14 14 Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.

Romeinen 11:6. 6 Indien het nu door genade is, dan is het niet meer uit werken; anders is de genade geen genade meer.

Romeinen 3:24 23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods,

Efeziërs 1:7 7 En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade,

### **Antwoorden**

1. Wat was de definitie van genade in deze les? - De onverdiende gunst en vermogens van God.
2. Als het hart in genade is gevestigd dan proberen wij niet langer Gods aanvaarding te verdienen door onze - prestaties.
3. Lees Hebreeën 10:14. Don's tekortkomingen zorgden er altijd voor dat hij onvolmaakt was. Hoe worden wij volgens dit vers volmaakt? - Door Jezus offer heeft Hij ons ééns en voor altijd volmaakt.
4. Lees Romeinen 5:17. Jezus gaf ons - het geschenk - van gerechtigheid zodat wij heilig en rechtvaardig voor God de Vader kunnen zijn en aan alle eisen van de Wet voldoen.
5. Lees Jesaja 26:3 Als wij ons blijven richten op onze fouten en tekortkomingen en onze zonden, in plaats van op Jezus, de auteur en voleindiger van ons geloof, dan zullen onze harten triest en onmachtig zijn om te geloven dat we iets van God zullen ontvangen. Waar moeten we ons denken op gericht blijven houden? - onze gedachten moeten op de Heer gericht blijven.



6. Lees Efeziërs 3:17 Onze harten moeten helemaal van Hem zijn. Dan zullen wij zijn - helemaal vervuld en in rust zijn.
7. Lees Romeinen 4:5. Is redding een beloning die kan worden verdiend of een vrije gift van Gods genade? - Een vrije gift uit Gods genade.
8. Lees Romeinen 5:17. Gerechtigheid (recht staan voor God) is een geschenk. Moet je werken voor een geschenk? - Nee -  
Hoe ontvang je een geschenk? - door je uit te strekken en het aan te nemen.
9. Lees Romeinen 6:23. Wat is de vrije gave van Gods genade in dit vers?
10. Lees Titus 3:5. Hoeveel van jouw goede werken en daden dragen bij aan jouw behoud? - Geen een -
11. Lees Romeinen 6:14. Leg in je eigen woorden uit wat het betekent om onder Gods genade te zijn. - wij krijgen niet wat wij verdienen vanwege onze zonden maar het allerbeste wat God heeft, dóór Jezus Christus.
12. Lees Romeinen 11:6. Als Gods zegeningen ons uit genade gegeven worden, dan zijn ze niet door onze - werken -
13. Lees Romeinen 3:24. Leg in je eigen woorden uit wat dit vers betekent. - Gerechtigheid (rechtvaardiging) is een vrijelijk geschenk van Gods genade dat aan de gelovige wordt gegeven vanuit het verlossingswerk van Christus aan het kruis.
14. Lees Efeziërs 1:7. De vergeving van onze zonden was volgens - de rijkdommen van Gods genade.

## Les 10 'Geen bewustzijn van zonde meer'

*Door Don Krow*

Op een dag stapte een man dronken in zijn auto en reed de verkeerde richting op. Hij botste frontaal op een andere auto. Bij dit ongeluk kwam een jong meisje van 18 jaar om het leven. De familie van het meisje klaagde de an aan en won een schade vergoeding van \$ 1,5 miljoen in het proces.

In plaats van dat ze het geld aannamen ging de familie akkoord met een bedrag van \$ 936. Dit deden ze omdat ze wilden dat de man het geld op een heel speciale manier zou betalen. Zij wilden dat de man die dronken was geweest zou blijven beseffen wat hij had gedaan. Hij moest op de naam van het meisje dat door zijn toedoen was gestorven iedere week een check uitschrijven en aan de familie zenden. Je zou denken dat een regeling van \$ 936 erg voordeling was tegenover een bedrag van \$ 1,5 miljoen. In het begin was het betalen van één dollar in de week gemakkelijk. Maar na een poosje begon het uitschrijven van een check op naam van het dode meisje zijn gedachten te overheersen. Iedere week schoot hij in een depressie en dacht aan het meisje dat hij had vermoord.

Na enkele jaren stopte hij uiteindelijk met betalen. De familie sleepte hem weer voor het gerecht en beval hem om de betalingen weer te hervatten. In de laatste zes, zeven jaar is hij vier of vijf keer gestopt met betalen. Maar iedere keer werd hij weer voor het gerecht gesleept en gedwongen de betalingen te hervatten. De familie zei dat ze niet meer boos waren, maar dat ze gewoon wilden dat hij bleef beseffen wat hij gedaan had.

Als je erover nadenkt dan is die familie in gebondenheid, net als de man die de betalingen moet doen. Iedere week ontvangen zij een check die hen aan hun verlies herinnert, dus in zekere zin kunnen ze de dood van hun dochter ook niet achter zich laten.

De man heeft nu deze familie aangeklaagd voor wat hij een 'wrede en ongepaste straf' noemt. Hij zegt: 'dit maakt mij kapot. Dit verwoest mijn leven! Zo kan ik nooit het verleden achter mij laten en verder gaan met mijn leven.'

In het licht van dit verhaal heb ik heel veel Christenen gesproken die onder hetzelfde soort oordeel gebukt gaan. Hen werd wel gezegd: 'Jezus heeft voor alles betaald' maar ze hebben nog steeds het gevoel dat ze een wekelijks betaling aan religieuze verplichtingen moeten doen om God tevreden te stellen.

### **Discipelschap vragen.**

1. Wat voor relatie kan deze man hebben met dit gezin terwijl zoiets als dit gaande blijft?
2. Lees Hebreeën 10:1 Wat kan de wet niet doen?
3. Lees Hebreeën 10:1. Wat zegt dit vers dat ons een aanwijzing geeft dat de offers van het Oude Testament niet in staat waren om ons volmaakt te maken?
4. Lees Hebreeën 10:2. Als er een offer zou bestaan dat écht met de zonde zou afrekenen, wat zou dat voor de aanbidders bewerken?

5. Waartoe werd de drunke automobilist gedwongen?
  
6. Lees Hebrëën 10:14. God vervolmaakt Zijn volk door middel van:  
A- Goede werken.  
B- Naar de kerk gaan.  
C- De tien geboden houden.  
D- Het offer van Jezus.
  
7. Lees Hebrëën 10:14. Het offer van Jezus volmaakt de gelovige (mits in geloof aanvaard):  
A- tot de volgende keer dat ze zondigen.  
B. Van hun vroegere zonden.  
C- Voor altijd
  
8. Lees Genesis 20:1-18. Wie waren de twee mannen die in dit verhaal genoemd worden?
  
9. Lees Genesis 20:2, 5. Wie was de man die de ander bedroog en loog in dit verhaal?
  
10. Lees Genesis 20:7. Ik weet zeker dat God Abrahams daden niet goed vond. Maar aan wiens kant stelde God zich op, Abraham of Abimelech? ..... Waarom? Lees Genesis 15:1 en Jakobus 2:23.....
  
11. Lees Genesis 20:7, 17-18. Zelfs al had Abraham ongelijk, wie moest er volgens God voor de ander bidden?  
A - Abraham moest voor Abimelech bidden.  
B- Abimelech moest voor Abraham bidden.  
C. - Zij moesten voor elkaar bidden.
  
12. Lees Romeinen 8:31. Ook al schieten wij soms te kort. Wie zal er aan onze kant staan?
  
13. Lees Romeinen 4:8. Ook al maken wij fouten, wat heeft God gezegd dat Hij niet zal doen?
  
14. Lees Hebrëën 8:12-13. Wat heeft God in het Nieuwe Testament beloofd dat Hij niet zou doen?
  
15. Lees Efeziërs 2:5, 8-9. Hoe worden wij gered?
  
16. Lees Titus 3:5. Hoe worden wij niet gered? ..... Hoe worden wij gered?
  
17. Lees Efeziërs 1:6. Wij zullen God tot in alle eeuwigheid prijzen omdat Hij ons heeft gered door Zijn..... want Hij heeft ons ..... in de geliefde (Jezus Christus)

## Bijbelverzen bij deze vragen.

Hebreeën 10:1 1 Want daar de wet slechts een schaduw heeft der toekomstige goederen, niet de gestalte dier dingen zelf, is zij nimmer in staat ieder jaar met dezelfde offeranden, die onafgebroken gebracht worden, degenen, die toetreden, te volmaken.

Hebreeën 10:2 Immers, zou anders het offeren daarvan niet opgehouden zijn, doordat degenen, die de dienst verrichten, na eenmaal gereinigd te zijn, generlei besef van zonden meer hadden?

Hebreeën 10:14 14 Want door één offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden.

Genesis 20:1-18 1 Abraham nu brak vandaar op naar het Zuiderland en vestigde zich tussen Kades en Sur, en vertoefde als vreemdeling in Gerar. 2 Daar Abraham van zijn vrouw Sara gezegd had: Zij is mijn zuster, liet Abimelek, de koning van Gerar, Sara weghalen. 3 Maar God kwam des nachts in een droom tot Abimelek en zeide tot hem: Zie, gij zijt een kind des doods, omdat gij die vrouw genomen hebt, want zij is gehuwd. 4 Abimelek nu was niet tot haar genaderd. En hij zeide: Here, zult Gij dan een rechtvaardig volk doden? 5 Heeft hij zelf niet tot mij gezegd: Zij is mijn zuster? En zij heeft zelf ook gezegd: Hij is mijn broeder; in onschuld mijns harten en reinheid mijner handen heb ik dit gedaan. 6 En God zeide tot hem in de droom: Ik weet ook, dat gij het in onschuld uws harten gedaan hebt, Ik heb u dan ook ervan weerhouden tegen Mij te zondigen; daarom heb Ik u niet toegelaten haar aan te raken. 7 En nu breng de vrouw van deze man terug, want hij is een profeet; dan zal hij voor u bidden, opdat gij in het leven moogt blijven; maar indien gij haar niet terugbrengt, weet, dat gij voorzeker zult sterven, gij en al de uwen. 8 De volgende morgen vroeg riep Abimelek al zijn dienaren en bracht dit alles te hunner kennis, en de mannen werden zeer bevreesd. 9 Voorts riep Abimelek Abraham en zeide tot hem: Wat hebt gij ons aangedaan, en waarin heb ik tegen u gezondigd, dat gij over mij en mijn koninkrijk een grote zonde hebt gebracht? Gij hebt tegenover mij dingen gedaan, die niet gedaan mochten worden. 10 Ook zeide Abimelek tot Abraham: Wat hebt gij beoogd, dat gij dit deedt? 11 Toen zeide Abraham: Ik dacht: wellicht is er geen vreze Gods in deze plaats; zij zullen mij doden om mijn vrouw. 12 En bovendien is zij werkelijk mijn zuster; zij is de dochter van mijn vader, maar niet de dochter van mijn moeder; en zij is mij tot vrouw geworden. 13 Toen God mij uit mijns vaders huis liet omzwerven, zeide ik tot haar: Dit zal de liefdedienst zijn, die gij mij bewijzen zult: zeg van mij op elke plaats, waar wij komen: hij is mijn broeder. 14 Toen nam Abimelek schapen en runderen, slaven en slavinnen, en schonk die aan Abraham, en hij gaf hem zijn vrouw Sara terug. 15 En Abimelek zeide: Zie, mijn land staat voor u open, vestig u, waar het u goeddunkt. 16 En tot Sara zeide hij: Zie, ik geef aan uw broeder duizend zilverstukken; zie, dat zal voor u de ogen bedekken van allen die bij u zijn; en gij zult gerechtvaardigd zijn, ja, in elk opzicht. 17 Toen bad Abraham tot God, en God genas Abimelek en zijn vrouw en zijn slavinnen, zodat zij baarden. 18 De HERE had namelijk elke moederschoot in Abimeleks huis toegesloten ter oorzaak van Sara, de vrouw van Abraham.

Genesis 20: 2, 5 2 Daar Abraham van zijn vrouw Sara gezegd had: Zij is mijn zuster, liet Abimelek, de koning van Gerar, Sara weghalen.

5 Heeft hij zelf niet tot mij gezegd: Zij is mijn zuster? En zij heeft zelf ook gezegd: Hij is mijn broeder; in onschuld mijns harten en reinheid mijner handen heb ik dit gedaan.

Genesis 20:7 7 En nu breng de vrouw van deze man terug, want hij is een profeet; dan zal hij voor u bidden, opdat gij in het leven moogt blijven; maar indien gij haar niet terugbrengt, weet, dat gij voorzeker zult sterven, gij en al de uwen.

Genesis 15:1, 18 1 Hierna kwam het woord des HEREN tot Abram in een gezicht: Vrees niet, Abram, Ik ben uw schild; uw loon zal zeer groot zijn.

8 Te dien dage sloot de HERE een verbond met Abram, zeggende: Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven, van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de rivier de Eufraat:

Jakobus 2:23 23 en het schriftwoord werd vervuld, dat zegt: Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd.

Genesis 20: 7, 17-18 7 En nu breng de vrouw van deze man terug, want hij is een profeet; dan zal hij voor u bidden, opdat gij in het leven moogt blijven; maar indien gij haar niet terugbrengt, weet, dat gij voorzeker zult sterven, gij en al de uwen.

17 Toen bad Abraham tot God, en God genas Abimelek en zijn vrouw en zijn slavinnen, zodat zij baarden. 18 De HERE had namelijk elke moederschoot in Abimeleks huis toegesloten ter oorzaak van Sara, de vrouw van Abraham

Romeinen 8:31 31 Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?

Romeinen 4:8 8 Zalig de man, wiens zonde de Here geenszins zal toerekenen.

Hebreeën 8:12-13 12 Want Ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden, en hun zonden zal Ik niet meer gedenken. 13 Als Hij spreekt van een nieuw (verbond), heeft Hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat verouderd en verjaart, is niet ver van verdwijning.

Efeziërs 2:5, 8-9 5 ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, - door genade zijt gij behouden -,

8 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; 9 niet uit werken, opdat niemand roeme.

Titus 3:5 5 heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de heilige Geest,

Efeziërs 1:6 6 tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.

## Antwoorden

1. Wat voor relatie kan deze man hebben met dit gezin terwijl zoiets als dit gaande blijft? - een relatie vol onvergevingsgesindheid, bitterheid en strijd.

2. Lees Hebreeën 10:1 Wat kan de wet niet doen? - hen die aanbidden volmaakt maken (zonder gebrek of tekortkoming)

3. Lees Hebreeën 10:1. Wat zegt dit vers dat ons een aanwijzing geeft dat de offers van het Oude Testament niet in staat waren om ons volmaakt te maken? - Zij werden voortdurend herhaald - dagelijks, wekelijks, maandelijks. Het feit alleen al dat ze werden herhaald bewijst dat ze niet voorgoed met het probleem van de zonde konden afrekenen.

4. Lees Hebreeën 10:2. Als er een offer zou bestaan dat écht met de zonde zou afrekenen, wat zou dat voor de aanbidders bewerken? - het zou bewerken dat ze niet langer zonde bewust zouden zijn. (altijd te neer geslagen door hun tekortkomen.)

5. Waartoe werd de dronken automobilist gedwongen? - om altijd aan zijn zonde te denken.

6. Lees Hebreeën 10:14. God vervolmaakt Zijn volk door middle van: - D- Het offer van Jezus.

7. Lees Hebreeën 10:14. Het offer van Jezus volmaakt de gelovige (mits in geloofs aanvaard): - C- Voor altijd

8. Lees Genesis 20:1-18. Wie waren de twee mannen die in dit verhaal genoemd worden? - Abraham en Abimelech

9. Lees Genesis 20:2, 5. Wie was de man die de ander bedroog en loog in dit verhaal? - Abraham.

10. Lees Genesis 20:7. Ik weet zeker dat God Abrahams daden niet goed vond. Maar aan wiens kant stelde God zich op, Abraham of Abimelech? - Abraham - Waarom? Lees Genesis 15:1 en Jakobus 2:23 - Omdat Abraham een verbond met God had en een vriend van God was.
11. Lees Genesis 20:7, 17-18. Zelfs al had Abraham ongelijk, wie moest er volgens God voor de ander bidden? - A - Abraham moest voor Abimelech bidden.
12. Lees Romeinen 8:31. Ook al schieten wij soms te kort. Wie zal er aan onze kant staan? - God.
13. Lees Romeinen 4:8. Ook al maken wij fouten, wat heeft God gezegd dat Hij niet zal doen? - ons onze zonden aanrekenen, dat wil zeggen onze zonden tegen ons gebruiken.
14. Lees Hebreëen 8:12-13. Wat heeft God in het Nieuwe Testament beloofd dat Hij niet zou doen? - God zal niet meer aan onze zonden denken en ze ons niet aanrekenen.
15. Lees Efeziërs 2:5, 8-9. Hoe worden wij gered? - Door Zijn genade, dat wil zeggen Zijn onverdiende gunst en goedheid aan ons.
16. Lees Titus 3:5. Hoe worden wij níet gered? - door rechtvaardige werken die wij doen - Hoe worden wij gered? - Door Zijn genade. Hij heeft ons door de nieuwe geboorte gewassen en ons nieuw gemaakt door de Heilige Geest.
17. Lees Efeziërs 1:6. Wij zullen God tot in alle eeuwigheid prijzen omdat Hij ons heeft gered door Zijn - Genade - want Hij heeft ons - aanvaard - in de geliefde (Jezus Christus)

## Les 11 'Ik ben geliefd, ik ben mooi'

*Door Don Krow*

Op een dag kwam Michael mijn kantoor binnen en vertelde iets heel vertrouwelijk over een van zijn mede studenten. Terwijl ik les gaf in een van mijn sessies op het Charis Bible College, bleek dat Patricia zichzelf briefjes schreef op haar notitie blok. Haar briefjes bevatten de volgende uitspraken: 'Ik ben geliefd, ik ben mooi' etc. Patricia was tevens het soort persoon die zich altijd zo kleepte dat het aandacht op haarzelf verstigde. De ware reden dat Patricia deze woorden opschreef was het feit dat zij zich helemaal niet geliefd of mooi vond, maar zich afgewezen en niet-geliefd vond.

Als mensen hebben wij allemaal dezelfde basis behoeften - het verlangen geliefd, aanvaard en gewaardeerd te worden, evenals een gevoel van eigenwaarde te hebben en weten dat we in goede relatie met God staan. Een heleboel religie van tegenwoordig geeft ons het gevoel niet geliefd, niet gewaardeerd en niet aanvaard te zijn. Een van de sterkste bolwerken die satan tegen gelovigen gebruikt is het gevoel van schuld en veroordeling, en tegelijkertijd laat hij ons daar heel geestelijk over voelen.

Hier is een vraag: 'Hoevelen van jullie hebben toen je voor het eerst tot Jezus kwam te horen gekregen dat Hij niet alleen van je houdt, maar door dat je Hem aanvaard, Hij jou volmaakte gerechtigheid zou worden?' In feite zou de gerechtigheid die Hij zou geven alle gerechtigheid zijn die jij ooit nodig zou hebben. ( 1 Korintiërs 1:30 zegt: 30 Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing,). Dit is het goede nieuws van het Evangelie: ' 16 Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. 17 Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven.' (Romeinen 1:16-17). 5 Hem echter, die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op Hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid, (Romeinen 4:5). God heeft ons niet geroepen om geloof in geloof te hebben, of geloof voor dingen, maar een vertrouwen, een rusten op en afhankelijk vertrouwen in Hém.

God kan gewoon niet meer van je houden dan Hij al doet. Hij ís liefde (1 Johannes 4:8). Maar jij kan er meer van ontvangen, er meer van voelen en meer van ervaren. Hoe meer je het gelooft, hoe meer je merkt dat jij van God houdt. De Schrift zegt: '19 Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.' Denk hier aan, geloof het en ontvang het!

### Discipelschap vragen

1. Lees Romeinen 8:38-39. Waar was de apostel Paulus van overtuigd?

2. Toen ik in het Bible College was, had ik een leraar die enkele aantekeningen gaf die stelden: 'Rechtvaardiging is de juridische handeling waarbij God iedereen die geloof rechtvaardig verklaart, niet rechtvaardig máákt.' Toen ik zelf de Schrift bestudeerde werd ik ervan overtuigd dat rechtvaardiging een geschenk van rechtvaardigheid is, dat je rechtvaardig maakt in Gods ogen. Lees Romeinen 5:19. Door Jezus gehoorzaamheid (van het houden van de Wet en aan het kruis gaan) zullen velen:

- A. rechtvaardig verklaard worden.
- B. rechtvaardig gedacht worden.
- C. rechtvaardig gemaakt worden.

3. Lees 2 Korintiërs 5:21. Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden .....

4. Lees Kolossenzen 1:21-22. Jezus Christus kwam naar de aarde en stierf voor onze zonden. Daarom staan wij in Gods aanwezigheid als mensen die heilig, foutloos en onschuldig zijn in:

- A. de ogen van je echtgenoot.
- B. de ogen van je vrienden.
- C. de ogen van God.

5. Lees Efeziërs 1:6. Wij zullen God tot in alle eeuwigheid prijzen voor Zijn genade omdat Hij ons heeft gemaakt: .....

6. Lees Hebreeënen 10:14. Door Jezus en door Zijn offer aan het kruis zijn wij voor hoe lang volmaakt?

- A. Totdat je weer zondigt.
- B. Totdat je naar de kerk gaat.
- C. Voor altijd

7. Lees Hebreeënen 10:15-17. Onder het Nieuwe Verbond heeft God beloofd dat Hij onze zonden zal gedenken: A. iedere keer als we er een begaan. B. als we onze tienden niet betalen. C. niet meer.

8. Lees Romeinen 6:1-2. Gods genade is groter dan onze zonde. Kunnen we doorgaan met zondigen zodat Gods genade zelfs nog groter zal blijken te zijn?

9. Lees Hebreeënen 9:12. Wat voor soort verlossing (vrijheid van de straf voor de zonden) heeft Jezus voor ons verkregen?

- A. Tijdelijke verlossing.
- B. Gedeeltelijke verlossing.
- C. Eeuwige verlossing.

10. Lees Romeinen 8:33. Noem iemand die een aanklacht kan indienen tegen Gods uitverkorenen.

11. Lees Romeinen 8:34. Noem iemand die Gods volk kan veroordelen (dat wil zeggen in oordeel brengen.)

12. Lees Romeinen 8:35. Noem iemand die een Christen kan scheiden van de liefde van God.

13. Lees Romeinen 8:31. Wat is de conclusie van deze discipelschap les?

### **Bijbelverzen bij de vragen.**

Romeinen 8:38-39 38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, 39 noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

Romeinen 5:19 19 Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardigen worden.



2 Korintiërs 5:21 Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.

Kolossenzen 1:21-22 21 Ook u, die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart blijkens uw boze werken, heeft Hij thans weder verzoend, 22 in het lichaam zijns vlezes, door de dood, om u heilig en onbesmet en onberispelijk vóór Zich te stellen,

Efeziërs 1:6 6 tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.

Hebreeën 10:14 14 Want door één offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden.

Hebreeën 10:15-17 15 En ook de heilige Geest geeft ons daarvan getuigenis, 16 want nadat Hij gezegd had: Dit is het verbond, waarmee Ik Mij aan hen verbinden zal na die dagen, zegt de Here: Ik zal mijn wetten in hun harten leggen, en die ook in hun verstand schrijven, 17 en hun zonden en ongerechtigheden zal Ik niet meer gedenken.

Romeinen 6:1-2 1 Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneme? 2 Volstrekt niet! Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven?

Hebreeën 9:12 12 en dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed, eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf.

Romeinen 8:33 33 Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt;

Romeinen 8:34 34 wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit.

Romeinen 8:35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard?

Romeinen 8:31 31 Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?

## Antwoorden

1. Lees Romeinen 8:38-39. Waar was de apostel Paulus van overtuigd? - Hij was overtuigd dat niets ons kan scheiden van de liefde van God - noch leven, noch dood, engelen of geesten, heden of toekomst, machten van boven of van beneden. Niets kan ons scheiden van Gods liefde die gevonden wordt in Jezus Christus onze Heer.

2. Toen ik in het Bible College was, had ik een leraar die enkele aantekeningen gaf die stelden: 'Rechtvaardiging is de juridische handeling waarbij God iedereen die geloof rechtvaardig verklaart, niet rechtvaardig máákt.' Toen ik zelf de Schrift bestudeerde werd ik ervan overtuigd dat rechtvaardiging een geschenk van rechtvaardigheid is, dat je rechtvaardig maakt in Gods ogen. Lees Romeinen 5:19. Door Jezus gehoorzaamheid (van het houden van de Wet en aan het kruis gaan) zullen velen: - C. rechtvaardig gemaakt worden.

3. Lees 2 Korintiërs 5:21. Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden - de gerechtigheid Gods in Christus.

4. Lees Kolossenzen 1:21-22. Jezus Christus kwam naar de aarde en stierf voor onze zonden. Daarom staan wij in Gods aanwezigheid als mensen die heilig, foutloos en onschuldig zijn in: - C. de ogen van God.

5. Lees Efeziërs 1:6. Wij zullen God tot in alle eeuwigheid prijzen voor Zijn genade omdat Hij ons heeft gemaakt: - aanvaard in de geliefde (dat wil zeggen Christus)
6. Lees Hebreeënen 10:14. Door Jezus en door Zijn offer aan het kruis zijn wij voor hoe lang volmaakt? - C. Voor altijd
7. Lees Hebreeënen 10:15-17. Onder het Nieuwe Verbond heeft God beloofd dat Hij onze zonden zal gedenken: - C. niet meer.
8. Lees Romeinen 6:1-2. Gods genade is groter dan onze zonde. Kunnen we doorgaan met zondigen zodat Gods genade zelfs nog groter zal blijken te zijn? - Volstrekt absoluut niet!
9. Lees Hebreeënen 9:12. Wat voor soort verlossing (vrijheid van de straf voor de zonden) heeft Jezus voor ons verkregen? - C. Eeuwige verlossing.
10. Lees Romeinen 8:33. Noem iemand die een aanklacht kan indienen tegen Gods uitverkorenen. - Er is niemand.
11. Lees Romeinen 8:34. Noem iemand die Gods volk kan veroordelen (dat wil zeggen in oordeel brengen.) - Er is niemand.
12. Lees Romeinen 8:35. Noem iemand die een Christen kan scheiden van de liefde van God. - Er is niemand.
13. Lees Romeinen 8:31. Wat is de conclusie van deze discipelschap les? - Dat God voor ons is en dat niemand tegen ons kan zijn.

## Les 12 'De vrucht van redding (deel 1)'

*Door Don Krow*

Kan een eenmalige actie van geloof 'redden' als het niet wordt voortgezet? Kan je er mee stoppen en nog steeds de belofte ontvangen? Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. (Genesis 15:6) Als Abraham's geloof zou ophouden (stoppen) zou de toegekende gerechtigheid dan stoppen?

Uit de Schrift weten we dat 'geloof' begint als een complete, éénmalige handeling. (aoristische tijd <sup>12</sup>) maar die in het Christen leven voortduurt zoals uitgedrukt in de Griekse 'tegenwoordige tijd'. Geboden die in de 'tegenwoordige tijd' worden gegeven worden geacht een voortdurende of altijd herhaalde toepassing te kennen. Als we de 'tegenwoordige tijd' gebruiken bij de volgende woorden of zinsneden voor de Bijbel lezer, zouden we zijn of haar begrip van Bijbelse verzen enorm verhogen. Deze woorden zijn dan 'herhaaldelijk, dat wil zeggen, steeds en steeds weer, voortdurend, constant, gewoonlijk, gebruikelijk, als gewoonte of levensstijl of onophoudelijk.

Denk dan eens aan de volgende verzen en hoe de Griekse tegenwoordige tijd op hen van toepassing zou zijn.

Johannes 3:16 - Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat een ieder die gelooft (tegenwoordige tijd: gelooft en blijft geloven) niet verloren zou gaan maar eeuwig leven hebben.

Hebreeën 10:14 14 Want door één offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden. (tegenwoordige tijd: diegenen die apart gezet zijn en voortdurend apart gezet worden, door dat ene offer dat voor eeuwig heeft volmaakt.' De nieuwe King James Version zegt: 'geheiligd wordende' De New International Version zegt: 'zijnde heilig gemaakt wordend'

1 Johannes 3:9 9 Een ieder, die uit God geboren is, doet geen (tegenwoordige tijd: hij blijft niet maar zondigen als levensstijl en toont daardoor een onbekeerd hart) zonde; want het zaad (Gods) blijft (tegenwoordige tijd: Gods zaad blijft en blijft voortdurend) in hem en hij kan niet (tegenwoordige tijd: als levensstijl, ononderbroken) zondigen, want hij is uit God geboren.

Markus 1:15 [en Hij zeide]: De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u (tegenwoordige tijd: bijv. bekeer u en blijf bekeerd en u bekeren zo vaak de situatie of de nood vereist) en gelooft (tegenwoordige tijd: bijv. geloof en blijf voortdurend geloven) het evangelie.

Johannes 5:24 24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, (tegenwoordige tijd: en continu blijft geloven) die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.

Lukas 15: 7 Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar, die zich bekeert, (tegenwoordige tijd: en in bekering blijft) meer dan over negennegentig rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben.

Handelingen 17:30 30 God dan verkondigt, (tegenwoordige tijd: en blijft verkondigen) met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen; (tegenwoordige tijd: en in bekering blijvend volharden)

---

<sup>12</sup> **ao-rijs-tus** (de ~ (m.), -ti) **1** [taalk.] tijd van het werkwoord die de handeling voorstelt als plaatshebbend in het verleden, maar zonder gedachte aan voltooiing of voortduring

Johannes 6:47 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie gelooft, (tegenwoordige tijd: en blijft geloven) heeft eeuwig leven.

Romeinen 4:5 Hem echter, die niet werkt, maar zijn geloof (tegenwoordige tijd: en blijft continu geloven) vestigt op Hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid,

Handelingen 26:20 20 maar ik heb eerst hun, die te Damascus waren, en te Jeruzalem en in het gehele Joodse land en de heidenen verkondigd, dat zij met berouw (tegenwoordige tijd: en blijven berouwen) zich zouden bekeren (tegenwoordige tijd: en in bekering blijven) tot God en werken doen (tegenwoordige tijd: en daden blijven doen die de bekering aantonen), met hun berouw in overeenstemming.

Conclusie: De tegenwoordige tijd wordt in de Schrift wel honderden keren gebruikt. Het is niet mijn bedoeling álle verzen te laten zien die met dit onderwerp samenhangen. De waarheid over reddend geloof is, dat zij een blijvende handeling is en dat wordt zowel door Arminiaanse als Calvinistische Theologie geleerd, ook al zien ze dat vanuit een verschillend perspectief.

Het Calvinisme, dat eeuwige zekerheid proclameert leert dat echte gelovigen misschien zullen struikelen of vallen, maar zij zullen desalniettemin volharden in het Christelijk geloof ( 1 Korintiërs 1:8). Degenen die in eeuwige zekerheid geloven, geloven ook dat echte Christenen de dood aan de zonde hebben ervaren en niet in zonde zullen doorgaan. (Romeinen 6:1-3). Diegenen die later zich volledig van Christus afwenden tonen daarmee aan dat ze nooit echt wederom geboren waren. (1 Johannes 2:19)

Arminiaanse Theologie leert dat oprechte gelovigen kunnen afvallen van het Christelijke geloof. Zij geloven en leren over het algemeen dat degenen die afvallen hun redding verliezen of afzweren. Hun systeem laat geen ruimte voor zogenaamde Christenen (die het alleen in naam zijn) die een leven leiden dat in voortdurende rebellie is of opzettelijke zonde met geen enkele vrucht die hun bekering bewijst.

De apostel Johannes zei: 'Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben dan bedriegen wij onszelf.' (1 Johannes 1:8), maar hij heeft óók gezegd: 'Wie uit God geboren is doet geen zonde.' (1 Johannes 3:9). Dit is een paradox maar geen tegenstrijdigheid in de Schrift. Alle Christenen zondigen (1 Johannes 1:8), maar alle Christenen zijn ook gehoorzaam (1 Johannes 2:3). Zonde en vleselijkheid zijn nog steeds bij Christenen aanwezig, maar de zonde kan niet hun meester zijn of hun onderscheidend kenmerk (1 Johannes 3:9). Echte bekering en geloof vereist een verandering van denken en een verandering van hart, een verandering van richting, ook al is dat niet volmaakt. (Handelingen 26:18 en 1 Johannes 1:8).

'Vrucht' is nog steeds een bewijs van iemands waarheid en oprechtheid van geloof. Geloof is een stevige bovennatuurlijke zekerheid die het gedrag van een ware gelovige regeert en leidt tot bijpassende handelingen. Met andere woorden, wat we doen is het resultaat of de vrucht van wat we geloven. Het boek Jakobus 2:18 zegt: 'toon mij uw geloof zonder werken en ik zal u mijn geloof tonen uit de werken.'

Als de apostelen op negatieve wijze over 'werken' spreken dan hebben zij het altijd over de 'werken van de Wet' dat wil zeggen alles dat we doen om onze redding te verdienen of er voor te werken.

De Schrift spreekt ook over de vrucht van redding, wat goede werken zijn, of werken van het geloof. Dat zijn de werken of handelingen die voortkomen uit bekering en geloof. (Handelingen 26:20, Matteüs 3:7-10, 1 Tessalonicenzen 1:3 en Jakobus 2:14-26) Zij vormen het bewijs van de redding. De eenheid die te vinden is tussen bekering en geloof wordt zichtbaar doordat ze dezelfde vrucht of bewijs hebben: goede werken. We worden

niet gered door goede werken, maar we worden gered tót goede werken. (Efeziërs 2:8-10 voor het contrast tussen gered worden door en tot).

Werken zijn de proef op de realiteit van iemands geloof en genade die niet uiteindelijk invloed heeft op iemands leven en handelingen kan niet als de echte genade van God worden beschouwd. (Titus 2:11-12) Jezus leerde dat aan de vruchten de echte gelovige herkenbaar zouden zijn. (Matteüs 3:8, 7:16-20, 25:34-40; Johannes 13:35, 14:23; Handelingen 26:20; Romeinen 2:6-11; Jakobus 2:14-18 en 1 Johannes 3:10).

## **Discipelschap vragen**

1. Geboden die in de tegenwoordige tijd worden gegeven worden geacht.....
2. Lees Johannes 3:16. Wat stelt Johannes hier volgens de tegenwoordige tijd in het Grieks?
3. Lees 1 Johannes 3:9. Wie uit God geboren is begaat geen zonde. Wat betekent dit?
4. Lees Lukas 15:7. Er is in de hemel vreugde over een zondaar die.....
5. Lees Handelingen 17:30. God roept alle mensen overal op om.....
6. Lees Handelingen 26:20. Wat stelt dit vers?
7. Lees 1 Johannes 2:3. Wat is het resultaat van een persoonlijke relatie met God hebben, dat wil zeggen Hem persoonlijk kennen?
8. Lees Jakobus 2:18. Jakobus zegt: 'toon mij uw geloof zonder werken (wat helemaal niet kan) en ik zal u mijn geloof tonen uit.....
9. Lees 1 Tessalonicenzen 1:3. Werken of handelingen die voortkomen uit geloof worden ook wel genoemd:.....
10. Lees Galaten 2:16, 21. Werken van de Wet zijn werken die mensen doen om te proberen redding te verkrijgen of ..... (vers 21) Zij zijn niet in staat te behouden omdat zij geen reddende kracht hebben.
11. Lees Romeinen 2:7-10. Deze verzen beschrijven de vrucht van welke twee soorten mensen?

## **Bijbelverzen bij de vragen.**

Johannes 3:16 16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

1 Johannes 3:9 9 Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad (Gods) blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.

Lukas 15:7 7 Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar, die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben.

Handelingen 17:30 30 God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen;

Handelingen 26:20 20 maar ik heb eerst hun, die te Damascus waren, en te Jeruzalem en in het gehele Joodse land en de heidenen verkondigd, dat zij met berouw zich zouden bekeren tot God en werken doen, met hun berouw in overeenstemming.

1 Johannes 2:3 3 En hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen: indien wij zijn geboden bewaren.

Jakobus 2:18 18 Maar, zal iemand zeggen: Gij hebt geloof en ik heb werken. Toon mij dan uw geloof zonder de werken, en ik zal u mijn geloof tonen uit mijn werken.

1 Tessalonicenzen 1:3 3 onophoudelijk gedachtig aan het werk uws geloofs, de inspanning uwer liefde en de volharding uwer hoop op onze Here Jezus Christus voor het oog van onze God en Vader.

Galaten 2:16 16 wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof in Christus Jezus, zijn ook zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd te worden uit het geloof in Christus en niet uit werken der wet. Want uit werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden.

21 Ik ontnem aan de genade Gods haar kracht niet; want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus tevergeefs gestorven.

Romeinen 2:7-10 7 hun, die, in het goeddoen volhardende, heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, het eeuwige leven; 8 maar hun, die zichzelf zoeken, der waarheid ongehoorzaam en der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, wacht toorn en gramschap. 9 Verdrukking en benauwdheid (zal komen) over ieder levend mens, die het kwade bewerkt, eerst de Jood en ook de Griek; 10 maar heerlijkheid, eer en vrede over ieder, die het goede werkt, eerst de Jood en ook de Griek. 11 Want er is geen aanzien des persoons bij God.

## Antwoorden

1. Geboden die in de tegenwoordige tijd worden gegeven worden geacht - een voortdurende, steeds herhalende toepassing te hebben.

2. Lees Johannes 3:16. Wat stelt Johannes hier volgens de tegenwoordige tijd in het Grieks? - dat God de wereld zó heeft liefgehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, zodat wie in Hem gelooft (tegenwoordige tijd: gelooft en blijft geloven) niet verloren gaat maar eeuwig leven zal hebben.

3. Lees 1 Johannes 3:9. Wie uit God geboren is begaat geen zonde. Wat betekent dit? - Dat wie uit God geboren is geen zonde begaat (tegenwoordige tijd: bijv. hij blijft niet maar zondigen als levensstijl en openbaart zo een onbekeerd hart.)

4. Lees Lukas 15:7. Er is in de hemel vreugde over een zondaar die - zich bekeert en bekeert blijft.

5. Lees Handelingen 17:30. God roept alle mensen overal op om - zich te bekeren en bij die bekering te blijven.

6. Lees Handelingen 26:20. Wat stelt dit vers? - maar ik heb eerst hun, die te Damascus waren, en te Jeruzalem en in het gehele Joodse land en de heidenen verkondigd, dat zij met

berouw zich zouden bekeren (tegenwoordige tijd: en in bekering blijven) tot God en werken doen (tegenwoordige tijd: blijven doen), met hun berouw in overeenstemming.

7. Lees 1 Johannes 2:3. Wat is het resultaat van een persoonlijke relatie met God hebben, dat wil zeggen Hem persoonlijk kennen? - Doen wat Hij zegt, Zijn geboden bewaren.

8. Lees Jakobus 2:18. Jakobus zegt: 'toon mij uw geloof zonder werken (wat helemaal niet kan) en ik zal u mijn geloof tonen uit - mijn werken, oftewel wat ik doe.

9. Lees 1 Tessalonicenzen 1:3. Werken of handelingen die voortkomen uit geloof worden ook wel genoemd - werken des geloofs

10. Lees Galaten 2:16, 21. Werken van de Wet zijn werken die mensen doen om te proberen redding te verkrijgen of - gerechtigheid - (vers 21) Zij zijn niet in staat te behouden omdat zij geen reddende kracht hebben.

11. Lees Romeinen 2:7-10. Deze verzen beschrijven de vrucht van welke twee soorten mensen? - gelovigen en niet gelovigen.

## Les 13 'De vrucht van redding (deel 2)'

*Door Don Krow*

Kijk eens naar dit Bijbelvers: 10 Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar: een ieder, die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als wie zijn broeder niet liefheeft. (1 Johannes 3:10 NBG). Hier staat níet: 'op deze manier redden wij onszelf' hier staat: 'hier aan herkennen wij wie de kinderen van God zijn.

Jezus zei het als volgt: 'Aan hun vruchten zult gij hen herkennen.' (Matteüs 7:20)  
In de Schrift spreekt God op twee manieren over redding: 1- dat redding geschiedt uit genade, door geloof (Efeziërs 2:8-9) en 2- in termen van de goede werken die iedereen die gered is zal doen (Efeziërs 2:10). Waarom zijn we zo bang om te praten over de vruchten van de gelovige? De Bijbel is bepaald niet verlegen om over dit onderwerp te spreken. Hier volgt hoe wij kunnen wéten dat we in Gods Koninkrijk zijn en onder Gods regering staan.

1 Johannes 2:3-5 - 3 En hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen: indien wij zijn geboden bewaren. 4 Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet; 5 maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn.

29 Als gij weet, dat Hij rechtvaardig is, erkent dan ook, dat een ieder, die de rechtvaardigheid doet, uit Hem geboren is. 1 Johannes 2:29). Is dat niet heel duidelijk? De natuur van God en van Christus is gerechtigheid en iedereen die gerechtigheid doet, geeft daar mee het bewijs dat hij deel heeft aan Zijn natuur, of zoals Johannes zegt uit Hem geboren is.

1 Johannes 3:5-10 - 5 En gij weet, dat Hij geopenbaard is, opdat Hij de zonden zou wegnemen, en in Hem is geen zonde. 6 Een ieder, die in Hem blijft, zondigt niet; een ieder, die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend. ( in het Grieks is dit in de tegenwoordige tijd en dat drukt een voortdurende, blijvende, herhalende gewoonte uit. De Bijbel lezer kan zijn begrip van dit vers enorm versterken door woorden als voortdurend, herhalend, opnieuw en opnieuw, ononderbroken, constant, volharden, volhouden, uit gewoonte of gewoonlijk of als levensstijl toe te voegen. Niemand die blijft zondigen (tegenwoordige tijd) heeft Hem gezien of kent Hem.

7 Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is; 8 wie de zonde doet (tegenwoordige tijd: uit gewoonte, als levensstijl omdat het zijn natuur is) is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou.

9 Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; (tegenwoordige tijd: dat wil zeggen als levensstijl, het openbaart een niet bekeerd hart) want het zaad (Gods) blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. 10 Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar: een ieder, die de rechtvaardigheid niet doet, (tegenwoordige tijd) is niet uit God, evenmin als wie zijn broeder niet liefheeft. (tegenwoordige tijd).

Johannes zegt: 'hieraan herkennen wij wie de kinderen van God zijn en wie de kinderen van de duivel zijn. 'Diegenen die geen gerechtigheid doen en geen liefde tonen, laten zien dat zij niet de natuur van de Vader hebben. Hoe belangrijk is dus het bewijs van de wedergeboorte dus wel!

1 Johannes 3:14 14 Wij weten, dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben. Wie niet liefheeft, blijft in de dood.



1 Johannes 4:6 Wij zijn uit God; wie God kent, hoort naar ons; wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de Geest der waarheid en de geest der dwaling.

1 Johannes 4:8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. (liefde is hét kenmerk van de gelovige omdat de natuur van God liefde is.)

1 Johannes 5:2 Hieraan onderkennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, (tegenwoordige tijd: en blijvend liefhebben) wanneer wij God liefhebben en zijn geboden doen. (tegenwoordige tijd: blijven doen)

1 Johannes 5:18-19 Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren is, niet zondigt;(tegenwoordige tijd: blijft zondigen als levensstijl, wat een onbekeerd hart openbaart) want Hij, die uit God geboren werd, bewaart hem,(Staten Vertaling: bewaart zichzelf: tegenwoordige tijd: blijft voortdurend zichzelf bewaren) en de boze heeft geen vat op hem. 19 Wij weten, dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt.

WAAROM VERTELT DE APOSTEL JOHANNES ONS AL DEZE DINGEN? Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. (1 Johannes 5:13)

Conclusie: gerechtigheid, heiligheid, liefde, de vrucht van Gods Geest zijn bewijzen van de wedergeboorte. Je kunt geen zekerheid van jezelf zijn dat je God toebehoort als je een goddeloze levensstijl blijft volgen. Het geweten veroordeelt je dan en je hebt geen vertrouwen, geen vrijmoedigheid bij God. De apostel Petrus spoort je aan om je roeping en uitverkiezing zeker te maken (2 Pet 1:10), bijvoorbeeld je hart ervan verzekeren dat je echt Hem toe behoort door een levensstijl die in overeenstemming is met de glorie van het Evangelie. Ik heb niet gezegd: 'Dit is hoe we gered worden.' Ik heb gezegd: 'Dit is hoe wij zeker weten dat wij Hem toebehoren.'

## Discipelschap vragen

1 Lees Handelingen 8:13, 18-22. 1 Johannes spreekt over 'vrucht' of bewijs van een ware gelovige. Dit zijn allemaal zaken die uit het hart voortkomen. Als iemands hart niet juist bevonden wordt (zoals dat van Simon) wat moet hij/zij dan doen?

2. Lees 2 Petrus 1:5-11. Wat is het bewijs of bewijsstuk dat iemand echt tot degenen behoort die God heeft geroepen en uitgekozen?

3. Lees Matteüs 25:34-40. Welke eigenschappen worden zichtbaar van de gelovige in deze verzen?

4. Lees Johannes 13:35. Waaraan werden de discipelen van Jezus herkend?

5. Lees Matteüs 7:21-23. Waardoor werden deze individuen afgewezen uit het Koninkrijk van God?

6. Lees Johannes 14:23. Als iemand van Jezus houdt, wat zal hij/zij dan doen?

7. Lees Handelingen 26:20. Wat zegt dit vers?

8. Lees Jakobus 2:17. Als jouw geloof niet wordt gevolgd door goede werken of daden, wat voor soort geloof is dat?

### **Bijbelverzen bij deze vragen.**

Handelingen 8:13, 18-22 - [13] En ook Simon zelf kwam tot geloof, en na gedoopt te zijn, bleef hij voortdurend bij Filippus, verbijsterd door de tekenen en grote krachten, die hij zag geschieden. [18] En toen Simon zag, dat door de handoplegging der apostelen de Geest werd gegeven, bood hij hun geld aan, 19 en zeide: Geef ook mij deze macht, opdat, als ik iemand de handen opleg, hij de heilige Geest ontvange. 20 Maar Petrus zeide tot hem: Uw geld zij met u ten verderve, daar gij gemeend hebt de gave Gods voor geld te kunnen verwerven. 21 Gij hebt part noch deel aan deze zaak, want uw hart is niet recht voor God. 22 Bekeer u van deze uw boosheid en bid de Here, of deze toeleg van uw hart u moge vergeven worden;

2 Petrus 1:5-11 5 Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd, door de deugd de kennis, 6 door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht, 7 door de godsvrucht de broederliefde en door de broederliefde de liefde (jegens allen). 8 Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en overvloedig worden, laten zij u niet zonder werk of vrucht voor de kennis van onze Here Jezus Christus. 9 Want bij wie zij niet zijn, die is verblind in zijn bijziendheid, daar hij de reiniging van zijn vroegere zonden heeft vergeten. 10 Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. 11 Want zó zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus.

Matteüs 25:34-40 34 Dan zal de Koning tot hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen: Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af. 35 Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij gehuisvest, 36 naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek en gij hebt Mij bezocht; Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot Mij gekomen. 37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Here, wanneer hebben wij U hongerig gezien en hebben wij U gevoed, of dorstig en hebben wij U te drinken gegeven? 38 Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien en hebben U gehuisvest, of naakt, en hebben U gekleed? 39 Wanneer hebben wij U ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot U gekomen? 40 En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.

Johannes 13:35 Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander.

Matteüs 7:21-23 21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. 22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? 23 En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

Johannes 14:23 En toen Hij de scharen weggezonden had, ging Hij de berg op om in de eenzaamheid te bidden. Bij het vallen van de avond was Hij daar alleen.

Handelingen 26:20 maar ik heb eerst hun, die te Damascus waren, en te Jeruzalem en in het gehele Joodse land en de heidenen verkondigd, dat zij met berouw zich zouden bekeren tot God en werken doen, met hun berouw in overeenstemming.

Jakobus 2:17 Zo is het ook met het geloof: indien het niet met werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood.

### **Antwoorden.**

1 Lees Handelingen 8:13, 18-22. 1 Johannes spreekt over 'vrucht' of bewijs van een ware gelovige. Dit zijn allemaal zaken die uit het hart voortkomen. Als iemands hart niet juist bevonden wordt (zoals dat van Simon) wat moet hij/zij dan doen? - je bekeren van je zonde (boosheid) en God bidden dat je gedachten van je hart vergeven mogen worden.

2. Lees 2 Petrus 1:5-11. Wat is het bewijs of bewijsstuk dat iemand echt tot degenen behoort die God heeft geroepen en uitgekozen? - Zij voegen aan hun geloof alle eigenschappen van de Geest toe, de kwaliteiten van hun nieuwe natuur.

3. Lees Matteüs 25:34-40. Welke eigenschappen worden zichtbaar van de gelovige in deze verzen? - praktische werken die uit geloof voortkwamen - zoals het geven van voedsel aan de armen, gastvrijheid aan anderen, het kleden van de naakten, zorgen voor de zieken, hen die gevangen zitten helpen etc.

4. Lees Johannes 13:35. Waaraan werden de discipelen van Jezus herkend? - zij betoonden elkander liefde.

5. Lees Matteüs 7:21-23. Waardoor werden deze individuen afgewezen uit het Koninkrijk van God? - Zij waren werkers der ongerechtigheid. In het Grieks werd de tegenwoordige tijd gebruikt, wat aangeeft dat ongerechtigheid hun levensstijl was, hun natuur. Jezus zegt dat Hij hen nooit gekend heeft. Ze waren verloren, religieuze mensen die nooit een bekering hadden meegemaakt, een verandering van hart, een verandering van denken die hen tot God heeft gekeerd.

6. Lees Johannes 14:23. Als iemand van Jezus houdt, wat zal hij/zij dan doen? - Zijn woorden bewaren oftewel doen wat Hij gezegd heeft.

7. Lees Handelingen 26:20. Wat zegt dit vers? - bewijs je bekering uit wat je doet.

8. Lees Jakobus 2:17. Als jouw geloof niet wordt gevolgd door goede werken of daden, wat voor soort geloof is dat? - dood geloof, niet reddend geloof. (Jakobus 2:14)

## Les 14 'Een oproep tot Discipelschap'

*Door Andrew Wommack*

Vandaag gaan we spreken over een discipel zijn en over hoe een discipel te maken. Ik wil je er aan herinneren dat de Heer ons het bevel gaf, niet om bekeerlingen te maken, niet mensen maar zover te krijgen om Jezus als hun Heer te belijden en vergeving van zonden te ontvangen, maar om discipelen te maken. Ook al zijn die eerste twee dingen essentieel, en ik het belang ervan helemaal niet wil minimaliseren, het echte doel is om verder te gaan dan alleen maar wederom geboren worden en tot volwassenheid te komen. Het doel van een Christen, die een discipel is, zou moeten zijn erop uit te gaan en andere mensen tot discipel te maken.

Jezus heeft ons opgedragen om discipelen te maken en mensen tot een volwassenheid te brengen waarop ze in staat zijn zich te vermenigvuldigen. Onze kerkelijke wereld van vandaag heeft dat niet gedaan. Wij laten de verantwoordelijkheid om mensen wederom geboren te laten worden over aan wat we de clerus of de predikanten noemen. Wij hebben evangelisten die de hele wereld rondtrekken en campagnes houden en die duizenden mensen een beslissing voor de Heer laten nemen.

Al zullen sommigen van hen niet echt wederom geboren worden, maar alleen de emoties doorlopen, ben ik zeker dat er mensen zijn die echt wederom geboren worden en een relatie met de Heer hebben. Maar meestal ligt er helemaal geen nadruk op verder gaan en een discipel te worden, en dat is niet de manier waarop God het bedoeld heeft.

Ik vergelijk dit met iemand die van baby's houdt. Het zou totaal onverantwoordelijk zijn om baby's te krijgen, helemaal enthousiast daarover te zijn, maar het alleen maar leuk vinden om ze geboren te zien worden. Als je een kind hebt, moet je ook de verantwoordelijkheid op je nemen om het op te voeden en groot te brengen. Wij zeggen tegen de mensen: 'Het belangrijkste is, dat je wederom geboren wordt, om Jezus als jouw Heer te belijden.' Als dat eenmaal is gebeurd geven we ze een schouder kloppje en zeggen: 'Nu ben je een Christen, geloof God, lees de Bijbel en alles komt in orde.' Dat is helemaal niet de nadruk van de Heer.

Hierdoor hebben we heel veel mensen voortgebracht die een toewijding aan de Heer met hun hart hebben gemaakt, maar geen volwassenheid bereiken. Ze zijn niet in staat hun geloof te vermenigvuldigen omdat er geen materiaal is om hen te helpen. In plaats van positieve getuigen voor Jezus te zijn, worden ze feitelijk negatieve getuigen. Hij heeft bedoeld dat wij zouden uitgaan en mensen op zó'n manier bereiken dat ze volledig toegewijde discipelen zouden worden en in staat zijn om hun geloof in anderen te vermenigvuldigen.

Als jij iedere zes maanden één persoon tot de Heer zou leiden, en je dan helemaal zou toewijden om hen tot discipel te maken tot op het punt dat ze een volwassen Christen werden, die in staat zou zijn zijn/haar geloof te vermenigvuldigen, dan had je aan het eind van zes maanden nog maar twee Christenen.

Als ieder van jullie dan vervolgens een ander tot de Heer zouden leiden, je toewijden en zes maanden lang discipelen, dan had je aan het eind van het jaar vier Christenen.

Dat lijkt niet te vergelijken met iemand die in een campagne wel duizend mensen tot de Heer kan leiden en hen Jezus als Heer laten belijden. De meeste mensen zullen zeggen: 'Nou, die discipelschap methode levert maar vier bekeerlingen per jaar op, terwijl die andere methode wel duizend bekeerlingen oplevert. Dat moeten we dan maar gebruiken.' De man die duizend mensen per jaar tot de Heer leidt, kan wel 35.000 mensen tot de Heer

leiden in zijn leven. Dat is geweldig en niemand zal het bekritisieren, maar het is maar een druppel in de emmer vergeleken met de wereldbevolking.

In principe is dit de manier waarop de kerk heeft gefunctioneerd.

Als wij de nadruk op discipelschap leggen, dan zou degene die iedere 6 maanden iemand tot de Heer zou brengen en allebei doen ze vervolgens het nogmaals in de volgende zes maanden, binnen iets meer dan 12 1/2 jaar meer mensen hebben geëvangéliseerd dan de totale wereld bevolking.

Sommige mensen denken, dat kan niet, maar ik daag je uit het na te rekenen. Ik heb het berekend en binnen iets meer dan 12 1/2 jaar zou de methode van één persoon discipelt een ander iedere 6 maanden, en zorgen dat ook die in staat is een nieuw lid van het lichaam van Christus te produceren vijf en een half miljard mensen evangeliseren, tegenover de 12 1/2 duizend mensen met de andere methode.

Als wij jou zover zouden kunnen brengen dat je niet alleen zelf overwinning en volwassenheid zou ervaren, maar ook een verlangen krijgen om uit te gaan en dat te reproduceren in andere mensen, als jij zelf de trainer zou worden in plaats van een leerling, zijn dit enkele van de dingen die kunnen gebeuren als maar één iemand dit concept te pakken zou krijgen. Als één iemand de Heer zou volgen tot op het punt van volwassenheid en een ander persoon zou gaan discipelen. Als je dit met één persoon per jaar zou doen, zou je aan het eind van dat jaar jou en die persoon hebben gediscipeld. - Twee personen. Aan het eind van twee jaar zijn jullie met vier, maar als je dit volhoudt, had je aan het eind van 10 jaar 1.024 mensen gediscipeld die weer nieuwe leden van het lichaam van Christus voortbrengen.

Als je zo door zou gaan, met aan het begin maar één iemand die dit ontvangt, zou je na twintig jaar met meer dan een miljoen mensen zijn. Dat is geweldig. Dit is de methode van vermenigvuldiging die de Heer heeft ingesteld - ga uit en maak discipelen, niet uitgaan en bekeerlingen maken. Dat is verreweg de allerbeste manier om het koninkrijk uit te breiden en mensen te bereiken, maar ons denken is gericht op de snelle, makkelijke manier.

Hoeveel mensen gaan naar grote campagnes, doen een toewijding, noemen zichzelf Christen, maar hebben nog steeds dezelfde boosheid, bitterheid en jaloezie en worden negatieve getuigen? Als je statistieken wil tellen, hoeveel mensen hebben zich afgekeerd van het ware Evangelie omdat ze iemand zagen die zichzelf Christen noemde en dachten: 'ik ben minstens net zo goed als die huichelaars in de kerk. Dit heb ik niet nodig'

Het hele punt is, dat discipelschap de methode is, die God heeft ingesteld voor het evangeliseren van de wereld. De waarheid zal je niet vrij maken tenzij je in het Woord blijft. (Johannes 8:31-21). Dat is Gods wil voor ieder individu zodat ze Zijn volheid kunnen ervaren, maar óók de methode van evangelisatie die Hij heeft vastgesteld. Wie ook maar heeft besloten dat dit niet de manier was, heeft dit vervangen door een andere methode die niet heeft gewerkt.

Ik bid vandaag dat God tot jouw hart spreekt en jou de waarde van discipelschap laat zien. Ik moedig je aan om verder te gaan en een discipel te worden en iemand die discipelen maakt van andere mensen.

## **Discipelschap vragen.**

1. Het zal je wellicht verbazen te weten dat Jezus nooit iemand heeft geroepen om een 'Christen' te worden, maar dat Zijn oproep aan mensen was om Zijn 'discipel' te worden. Lees de Evangelieën maar door (Matteüs, Markus, Lukas en Johannes) en schrijf op Een

apart vel papier alle verzen en gedeeltes op die aantonen dat Jezus oproep was: 'discipelschap'

2. In het boek Handelingen werden mensen niet opgeroepen 'Christenen' te worden, maar was de oproep om 'discipelen' te worden. Lees het boek Handelingen door en schrijf op een apart vel papier alle verzen en gedeeltes op die laten zien dat mensen tot 'discipelschap' werden geroepen.

3. In de Schrift wordt het woord 'discipel (en)' in het totaal 273 keer gebruikt. In de hele Bijbel wordt het woord 'Christen (en)' maar drie keer gebruikt. Schrijf op een apart stuk papier de drie keer dat het woord 'Christen' in de Schrift wordt gebruikt.

4. Lees Matteüs 10:25, Wat is een discipel volgens dit vers?

5. Lees Lukas 14:26. Een discipel van Jezus zijn betekent het onvoorwaardelijk opgeven van iemands leven voor een totaal ander leven. Waar of Niet-waar.

6. Lees Lukas 14:33. Bij minstens enkele gelegenheden betekende het discipel van Jezus zijn het letterlijk alles achterlaten en de aanspraken van Jezus op de eerste plaats zetten. Waar of Niet-Waar

7. Lees Matteüs 19:29. Iedereen die huizen, broers, zusters, vader, moeder, vrouw, kinderen of land heeft achtergelaten om Jezus wil, zal honderd maal zoveel terug ontvangen en eeuwig leven beërven. Waar of niet-waar.

8. Lees Handelingen 14:22 Discipelen moeten volharden in het geloof. Waar of niet-waar

9. Lees Hebreëën 10:14. Het werkelijke bezwaar dat sommige hebben tegen de Schriftverzen die discipelschap benadrukken is, dat 'Christen' zijn geen inspanning vereist (dat ben je door genade). Maar een 'discipel' zijn vereist werkelijk opoffering en toewijding. De waarheid is, dat de verzoening door Christus geen moeite kost van jouw kant. Dat is volmaakt en vereist geen inspanning van ons, maar de roeping van Christus is altijd voor ons hele en absolute leven. Waar of Niet-Waar.

10. Lees Handelingen 11:26. De roeping van Christus was niet voor twee soorten gelovigen, sommige Christenen die vleeselijk konden blijven en anderen die discipelen werden. In werkelijkheid worden Christenen en discipelen hetzelfde geacht te zijn. Waar of Niet-Waar.

11. Lees Matteüs 28:19. Jezus opdracht aan de gelovigen was om te gaan en alle volkeren te maken tot: A - Discipelen, B- bekeerlingen

12. Lees Matteüs 28:20. Gelovigen zouden elkaar moeten leren om alles wat Jezus bevolen heeft te onderhouden. Waar of Niet-Waar.

13. Lees Johannes 1:12. Jezus heeft al het goede van Hem aangeboden (vergeving, rechtvaardiging etc.) maar niet zonder Zijn persoon aan te nemen. Waar of Niet-Waar.

## **Bijbelverzen bij de vragen**

Matteüs 10:25 Het is genoeg voor de discipel te worden als zijn meester, en voor de slaaf als zijn heer. Indien men aan de heer des huizes de naam Beëlzebul heeft gegeven, hoeveel te meer aan zijn huisgenoten!

Lukas 14:26 Indien iemand tot Mij komt, en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn.

Lukas 14:33 Zo zal dus niemand van u, die niet afstand doet van al wat hij heeft, mijn discipel kunnen zijn.

Matteüs 19:29 Jezus zag hen aan en zeide: Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.

Handelingen 14:22 om de zielen der discipelen te versterken en hen te vermanen om te blijven bij het geloof, en dat wij door vele verdrukkingen het Koninkrijk Gods moeten binnengaan.

Hebreeën 10:24 En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.

Handelingen 11:26 En het geschiedde, dat zij een vol jaar in de gemeente gastvrij ontvangen werden en een brede schare leerden en dat de discipelen het eerst te Antiochië Christenen genoemd werden.

Matteüs 28:19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

Matteüs 28:20 En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

Johannes 1:12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven;

## Antwoorden

1. Het zal je wellicht verbazen te weten dat Jezus nooit iemand heeft geroepen om een 'Christen' te worden, maar dat Zijn oproep aan mensen was om Zijn 'discipel' te worden. Lees de Evangeliën maar door (Matteüs, Markus, Lukas en Johannes) en schrijf op Een apart vel papier alle verzen en gedeeltes op die aantonen dat Jezus oproep was: 'discipelschap'

2. In het boek Handelingen werden mensen niet opgeroepen 'Christenen' te worden, maar was de oproep om 'discipelen' te worden. Lees het boek Handelingen door en schrijf op een apart vel papier alle verzen en gedeeltes op die laten zien dat mensen tot 'discipelschap' werden geroepen.

3. In de Schrift wordt het woord 'discipel (en)' in het totaal 273 keer gebruikt. In de hele Bijbel wordt het woord 'Christen (en)' maar drie keer gebruikt. Schrijf op een apart stuk papier de drie keer dat het woord 'Christen' in de Schrift wordt gebruikt. - Handelingen 11:26, Handelingen 26:28 en 1 Petrus 4:16

4. Lees Matteüs 10:25, Wat is een discipel volgens dit vers? - een discipel is iemand die wordt als zijn leraar of meester.

5. Lees Lukas 14:26. Een discipel van Jezus zijn betekent het onvoorwaardelijk opgeven van iemands leven voor een totaal ander leven. - Waar

6. Lees Lukas 14:33. Bij minstens enkele gelegenheden betekende het discipel van Jezus zijn het letterlijk alles achterlaten en de aanspraken van Jezus op de eerste plaats zetten. - Waar
7. Lees Matteüs 19:29. Iedereen die huizen, broers, zusters, vader, moeder, vrouw, kinderen of land heeft achtergelaten om Jezus wil, zal honderd maal zoveel terug ontvangen en eeuwig leven beërven. - Waar
8. Lees Handelingen 14:22 Discipelen moeten volharden in het geloof. - Waar
9. Lees Hebreeën 10:14. Het werkelijke bezwaar dat sommige hebben tegen de Schriftverzen die discipelschap benadrukken is, dat 'Christen' zijn geen inspanning vereist (dat ben je door genade). Maar een 'discipel' zijn vereist werkelijk opoffering en toewijding. De waarheid is, dat de verzoening door Christus geen moeite kost van jouw kant. Dat is volmaakt en vereist geen inspanning van ons, maar de roeping van Christus is altijd voor ons hele en absolute leven. - Waar
10. Lees Handelingen 11:26. De roeping van Christus was niet voor twee soorten gelovigen, sommige Christenen die vleeselijk konden blijven en anderen die discipelen werden. In werkelijkheid worden Christenen en discipelen hetzelfde geacht te zijn. - Waar
11. Lees Matteüs 28:19. Jezus opdracht aan de gelovigen was om te gaan en alle volkeren te maken tot: - A - Discipelen,
12. Lees Matteüs 28:20. Gelovigen zouden elkaar moeten leren om alles wat Jezus bevolen heeft te onderhouden. - Waar
13. Lees Johannes 1:12. Jezus heeft al het goede van Hem aangeboden (vergeving, rechtvaardiging etc.) maar niet zonder Zijn persoon aan te nemen. - Waar



## les 15 'Hoe gebruik je jouw getuigenis'

*Door Don Krow*

Vandaag wil ik het met je hebben over hoe je jouw getuigenis kan gebruiken. Handelingen 5:42 zegt: 'en zonder ophouden, iedere dag, leerden zij in de tempel en aan huis, en verkondigden het evangelie, dat de Christus Jezus is. Merk op dat de discipelen van de vroegste kerk ieder dag in de tempel samen kwamen en thuis, zij bleven maar onderwijzen en Jezus als de Christus prediken. Veel mensen vinden een van huis tot huis of deur tot deur soort benadering onnatuurlijk en ongemakkelijk. Ik wil enkele dingen delen die ik heb geleerd toen wij er op uit gingen en deuren werden geopend voor discipelschap en mensen tot bekering zagen komen en tot Jezus Christus.

Het is bij lange na niet zo moeilijk als jou is wijsgemaakt en een van de dingen die mij in de schrift is opgevallen is, dat Paulus wel drie keer zijn persoonlijk getuigenis gebruikte toen hij met een onbekeerde sprak. In Handelingen 9, 22 en 26 gaf hij zijn getuigenis, vertelde zijn eigen ervaring en wat er met hem was gebeurd toen hij met ongelovigen sprak.

Wij hebben ontdekt dat een van de beste benaderingen die er is om de boodschap van Jezus Christus aan andere mensen te brengen is, wat wij 'gebedswandelen' noemen. We gaan van van deur tot deur, bellen aan en vertellen mensen: 'wij zijn in dit gebied voor mensen aan het bidden. Wij geloven dat God gebeden hoort en verhoort en vragen ons af of u problemen heeft in uw gezin - gezondheid of andere problemen - en zouden graag voor u willen bidden.' Soms zeggen mensen: 'Ja, ik heb een probleem' en willen graag dat wij voor ze bidden. Andere keren voelen ze zich ongemakkelijk en gegeneerd en zeggen: 'nee, wij hebben nu geen behoefte aan gebed.' Dan vertellen we ze gewoon ons eigen getuigenis.

Ik zeg: 'Ik zie dat u kinderen heeft. Ik heb zelf drie kinderen. Op 14 december 1981 werden mijn tweeling meisjes geboren. De tweede is doodgeboren.' Dan antwoorden ze: 'dat vind ik erg voor u' Dan zeg ik: 'U hoeft geen medelijden te hebben. Laat me u vertellen wat er gebeurd is.' Ik ga ze dan mijn verhaal vertellen. De tweede die geboren werd had een stuit ligging. Dat wil zeggen ze werd met de voeten eerst geboren. Tijdens de geboorte kreeg ze zo geen zuurstof genoeg. Ze werd daarom dood geboren.

De vroedvrouw pakte haar op, sloeg haar (zo hard als ze kon) zoog haar longetjes uit voor het geval die met vloeistof waren gevuld, deed alles wat ze maar kon en gaf het tenslotte op. Ik was net als iedere andere vader. Ik was net mijn dochter kwijtgeraakt. Wat moest ik nu doen? Op dit punt vraag ik de mensen aan de deur: 'Mag ik u vragen of u wel eens in de Bijbel leest?' Ze zeggen dan: 'Nou ik heb wel eens wat gelezen' of soms 'Nee, niet echt'. Ik leg dan uit: 'Ik vraag dit omdat de Bijbel in Handelingen 10:38 zegt dat Jezus rondging goed doende en genezende allen die door de duivel overweldigd waren omdat God met Hem was.

Ik wil je vertellen wat er gebeurde. U kunt het geloven of niet, wat u maar wil, maar mijn baby was dood en ik dacht dat we haar binnen enkele dagen moesten begraven. Ik dacht: 'Ik wil haar gewoon vasthouden' Toen ik haar oppakte was er een boosaardige aanwezigheid bij haar, wat de Bijbel een boze geest noemt. Die viel mij fysiek aan en verlamde mij tijdelijk. Toen dat gebeurde zei ik onmiddellijk: 'In de naam van Jezus Christus beveel ik jou onreine geest om deze baby te verlaten en ik gebied leven in dit kind te komen in Jezus naam.'

Die kleine baby die nog nooit had geademd zuchtte, haalde een keer adem en stopte weer met ademen. Ik zei nogmaals: 'In de naam van Jezus Christus, jij onreine geest, ik beveel je dit kind nu los te laten en ik beveel leven in haar te komen.! Deze keer zuchtte ze verschillende keren, haalde adem en bleef ademen.

Ik noem dan de persoon waar ik mee spreek bij naam en zeg: 'Weet je, als iemand normaal 3 minuten geen zuurstof in de hersenen krijgt, zijn de hersenen beschadigd. Mijn dochter is volkomen gezond en normaal in alles. We noemen haar 'Vita' wat in het Latijn 'leven' betekent, omdat we het verhaal willen vertellen wat God voor haar heeft gedaan. Hij heeft het leven in haar teruggebracht. Sinds die tijd heb ik de Bijbel heel veel bestudeerd en heb ik het volgende ontdekt: net als die onreine geest op mijn kind bestaat er een koninkrijk van duisternis, een rijk van satan en zijn heerschappij en er bestaat ook een koninkrijk van Gods geliefde Zoon.

'Toen Jezus naar de aarde kwam, begon Hij mensen uit het koninkrijk der duisternis naar Zijn eigen koninkrijk te roepen door bekering en geloof in Hem, doordat ze vergeving van zonden ontvingen en Hem gingen volgen. Ik weet niet wat u gelooft, maar ik vertel u gewoon wat in mijn gezin en in mijn leven is gebeurd. Ik wil u vertellen dat de echte reden dat wij aan uw deur aanbellen is, dat Jezus ons heeft opgedragen discipelen te maken. Ik besef dat heel veel mensen het erg druk hebben en niet naar de kerk willen of kunnen gaan. Als u dan een vraag op dit gebied heeft kunt u niet uw hand opsteken en zeggen: 'Pastor (of priester) wat betekent precies wat u net heeft gezegd?' Daarom komen wij naar u toe. In tien minuten geven wij een beknopt onderwijs uit Gods Woord. Dan zoeken wij die verzen op en stellen enkele vragen om zeker te stellen wat we het allemaal begrepen hebben. Het is echt een dialoog die heen en weer gaat. Wij prediken niet tegen de mensen of vertellen ze wat de Bijbel zegt, maar proberen hen te helpen zelf te ontdekken wat ze zegt door enkele vragen te stellen.

'Heeft dit uw interesse gewekt? Wij willen graag een tijdstip kiezen dat u schikt en naar u thuis komen., gewoon met u praten en lesgeven. Als u aan die eerste les niets heeft, het u niet bemoedigd of goed doet, zult u ons gezicht nooit meer zien. Wij zijn er niet om u lastig te vallen of om u lid te maken van een kerk of organisatie of wat dan ook. Wij willen u alleen vertellen wat Jezus Christus voor u persoonlijk heeft gedaan en u helpen om zelf het Woord van God te begrijpen.

Er zijn allerlei dingen in de Bijbel die wij zelf niet weten of niet helemaal begrijpen, maar wij bieden u een korte studie aan. Zou u daar in geïnteresseerd zijn? Heel veel mensen zeggen dan: 'Ja, ik heb wel interesse.' Dus we spreken dan een tijdstip bij hen thuis af en beginnen met de discipelschap lessen.

Wij doen geen wat ik noem 'microwave' evangelisatie, waar we hen klemzetten, en een gebedje laten nazeggen waarbij ze niet eens begrijpen wat ze doen. Wij volgen deze discipelschap lessen en helpen hen Jezus Christus te begrijpen en Hem gekruisigd.

Ik sprak een pastor over onze discipelschap lessen en hij vroeg: 'Don, wat gebeurt er na de eerste les?' Na de eerste les begrijpt iemand wat hij moet doen om te reageren op Jezus Christus en om de genade en vergeving die Hij aanbiedt te ontvangen. Wij zijn geen verkopers onder druk. Dat is niet onze benadering, maar door de eerste les gaan zij vanuit hun hart beseffen wat ze moeten doen.

Hij vroeg: 'wat gebeurt er dan na les 15?' Hij zei: 'als iemand na les 15 bij ons is gebleven dan hebben ze zich bekeerd van hun zonden, zijn gedoopt in water en in de Heilige geest. Die dingen zien wij niet pas na les 15 gebeuren, maar vaak al na les 6.

In Matteüs 28 gaf Jezus ons de opdracht om naar alle volkeren te gaan, hen tot discipelen te maken en tijdens dit proces te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Tijdens dit discipelen brengen wij bij de ongelovige begrip aan over Jezus Christus en die gekruisigd. Terwijl wij week na week dat begrip aanbrengen, bouwen wij aan een relatie met hen, een vriendschap. Ze gaan ons vertrouwen en van ons houden. Wij brengen hen Gods Woord, we gaan geen preken afsteken. We lezen de Schrift en zetten hen aan om zelf

te lezen, en stellen vragen op zo'n manier dat zij zelf de antwoorden uit Gods Woord gaan zien.

Week na week zien wij mensen zover komen dat ze bereid zijn om openlijk Christus te belijden omdat ze beseffen wat het betekent om Hem te aanvaarden, om Hem te volgen en Hem toegewijd te zijn. Dat is heel anders dan vele evangelisatie benaderingen vandaag de dag.

De manier waarop wij er op uit gaan om de verlorenen te bereiken is allereerst door ons persoonlijk getuigenis, en ieder van ons heft een persoonlijk getuigenis. Vaak schrijven wij onze eigen traktaten. Ik heb er een geschreven getiteld: 'De dood van mijn dochter' die ik bij vele deuren heb afgegeven. Andere mensen uit ons Discipelschap Evangelisatie team hebben tractaten geschreven als: 'Een slaaf werd vrij' Door Joe Roese, die gebonden was door alcohol en drugs. En 'de dood van een drugs vriend' Door Rocky Forry, die vanaf zijn 15e verslaafd was aan drugs, en Jezus maakt hem vrij. Deze getuigenissen vertellen wij mensen aan hun deur.

Sommige mensen zeggen: 'Maar ik heb helemaal niet zo'n dramatisch getuigenis. Ik heb mijn baby niet na 8 minuten uit de dood zien opstaan.' Ik besef dat vele mensen dat soort getuigenissen niet hebben. Wellicht heb je een getuigenis zoals Andrew Wommack, die ervoer hoe de kracht van God zijn leven ondersteunde, die hem uit de zonde, de vuiligheid en de goddeloosheid hield waar de meeste mensen mee te worstelen hebben. Ieder van ons heeft een getuigenis en als jij denkt dat die van jou niet indrukwekkend genoeg is, gebruik dan maar die van mij. Toen wij voor het eerst met Discipelschap Evangelisatie begonnen en mensen gingen bereiken, gebruikte Joe Rose mijn getuigenis. Na een poosje deed hij dat zelfs beter dan ikzelf, dus ik zei: 'He Joe, vertel jij ze eens wat mij is overkomen.'

Als de apostel Paulus zijn persoonlijk getuigenis 3 keer kon gebruiken in het Nieuwe Testament om de verloren mensen te bereiken, kan jij dat ook. Tegenwoordig hebben wij computers met allerlei programma's: Word Perfect, Microsoft Word of wat dan ook. Het is heel gemakkelijk om een traktaat te maken met jouw eigen persoonlijk getuigenis. Het is veel effectiever om te zeggen: 'Dit heb ik niet bij de Bijbel shop gekocht, wat ik je hier geef is wat ikzelf heb meegemaakt.'

Ik zou je willen vragen om er eens voor te gaan zitten en je persoonlijk getuigenis op te schrijven - wat met jou is gebeurd en hoe jij Jezus Christus hebt ontmoet. Vertel dan eens jouw getuigenis aan iemand anders, alsof je het bij iemand aan de deur vertelt.

Als je meer informatie wil over dit onderwerp, ga dan naar mijn website: [www.krowtracts.com](http://www.krowtracts.com) en zoek de informatie op over 'tips on sharing your faith'. Schrijf je eigen persoonlijk getuigenis en oefen in het vertellen en bestudeer de 'tips on sharing your faith.'

Het is heel belangrijk dat je het echt bestudeert, niet alleen maar leest. Terwijl je de volken een voor een evangeliseert en tot discipelen maakt. God zegene je.

### **Discipelschap vragen.**

1. Lees Markus 16:15. Aan wie moet het Evangelie worden verkondigt?
2. Lees Mattheus 28:19-20. Wie moeten tot discipelen worden gemaakt?
3. Lees Handelingen 8:5, 26; 16:13-15, 23 ; 20:20-12. Waar vond deze Evangelisatie plaats?

4. Lees Markus 4:11-12. Voor iemand werkelijk tot bekering kan komen moet hij:  
A- Zien  
B- Begrijpen  
C- horen  
D- inzicht hebben.  
E- alle bovenstaande
5. Lees Handelingen 28:23-24. Toen Paulus het Evangelie uitlegde en er van getuigde, hoelang bleef hij dit doen om de mensen te overtuigen van de aanspraken van Jezus?
6. Lees Handelingen 16:14. Als iemand werkelijk tot Christus komt, wat moet dan worden geopend?
7. Lees Handelingen 2:37. Wat gebeurt er als iemands hart wordt geopend en zij worden overtuigd?
8. Lees Handelingen 16:31, 2:38. En wat moet deze persoon dan doen?
- 9 Lees Handelingen 2:42 en Johannes 8:31-32. En wat moet iemand van vervolgens doen?
10. Lees Romeinen 10:14-15. Hoe komt iemand in omgekeerde volgorde (in deze verzen) tot Christus?

### **Bijbelverzen bij de vragen.**

Markus 16:15 15 En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.

Matteüs 28:19-20 19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. 20 En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

Handelingen 8:5,26 5 En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun de Christus.

26 En een engel des Heren sprak tot Filippus en zeide: Sta op en ga tegen de middag de weg op, die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza. Deze is eenzaam.

Handelingen 16:13-15, 23 13 En op de sabbatdag gingen wij de poort uit, de rivier langs, waar wij verwachtten, dat een gebedsplaats zou zijn; en nedergezeten, spraken wij tot de vrouwen, die samengekomen waren. 14 En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster uit de stad Tyatira, die God vereerde, hoorde toe, en de Here opende haar hart, zodat zij aandacht schonk aan hetgeen door Paulus gezegd werd. 15 En toen zij gedoopt was en haar huis, nodigde zij ons, zeggende: Indien gij van oordeel zijt, dat ik de Here getrouw ben, neemt dan uw intrek in mijn huis. En zij drong ons ertoe.

23 en na hun vele slagen gegeven te hebben, wierpen zij hen in de gevangenis met bevel aan de bewaarder hen zorgvuldig te bewaken.

Handelingen 20:20-21 hoe ik niets nagelaten heb van hetgeen nuttig was om u te verkondigen en te leren in het openbaar en binnenshuis, 21 Joden en Grieken betuigende zich te bekeren tot God en te geloven in onze Here Jezus.

Markus 4:11-12 11 En Hij zeide tot hen: U is gegeven het geheimenis van het Koninkrijk Gods, maar tot hen, die buiten staan, komt alles in gelijkenissen, 12 dat zij ziende zien en niet bemerken, en horende horen en niet verstaan, opdat zij zich niet bekeren en hun vergeven worde.

Handelingen 28:23-24 23 En nadat zij een dag met hem hadden afgesproken, kwamen verscheidenen tot hem in zijn verblijf, wie hij met nadruk het Koninkrijk Gods voorstelde, pogende hen te overtuigen ten opzichte van Jezus, uit de wet van Mozes en de profeten, van de vroege morgen tot de avond toe. 24 En sommigen gaven wel gehoor aan hetgeen gezegd werd, maar anderen bleven ongelovig; 25 en zonder het eens geworden te zijn, gingen zij uiteen, nadat Paulus dit ene woord gesproken had: Terecht heeft de heilige Geest door de profeet Jesaja tot uw vaders gesproken,

Handelingen 16:14 En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster uit de stad Tyatira, die God vereerde, hoorde toe, en de Here opende haar hart, zodat zij aandacht schonk aan hetgeen door Paulus gezegd werd.

Handelingen 2:37 37 Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders?

Handelingen 16:31 31 En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis.

Handelingen 2:38 38 En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen.

Handelingen 2:42 42 En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden.

Johannes 8:31-32 31 Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij 32 en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.

Romeinen 10:14-15 14 Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? 15 En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat: Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die een goede boodschap brengen

## **Antwoorden.**

1. Lees Markus 16:15. Aan wie moet het Evangelie worden verkondigt? - Ieder schepsel, iedereen

2. Lees Matteüs 28:19-20. Wie moeten tot discipelen worden gemaakt? - De mensen van alle volkeren.

3. Lees Handelingen 8:5, 26; 16:13-15, 23 ; 20:20-12. Waar vond deze Evangelisatie plaats? - In steden, in woestijnen, rivier oevers, gevangenissen, in het openbaar en van huis tot huis

4. Lees Markus 4:11-12. Voor iemand werkelijk tot bekering kan komen moet hij:- E- alle bovenstaande

5. Lees Handelingen 28:23-24. Toen Paulus het Evangelie uitlegde en er van getuigde, hoelang bleef hij dit doen om de mensen te overtuigen van de aanspraken van Jezus? - Van 's morgens tot 's avonds waarschijnlijk 6 tot 8 uur lang.

6. Lees Handelingen 16:14. Als iemand werkelijk tot Christus komt, wat moet dan worden geopend? - het hart, het meest centrale punt van iemands wezen.

7. Lees Handelingen 2:37. Wat gebeurt er als iemands hart wordt geopend en zij worden overtuigd? - Zij zullen vragen: 'wat moet ik doen?

8. Lees Handelingen 16:31, 2:38. En wat moet deze persoon dan doen?'- Zich bekeren en geloven in de Heer Jezus Christus en zich laten dopen.

9 Lees Handelingen 2:42 en Johannes 8:31-32. En wat moet iemand van vervolgens doen? - volharden bij het onderwijs van de apostelen. Blijven leren en toepassen van Jezus woorden.

10. Lees Romeinen 10:14-15. Hoe komt iemand in omgekeerde volgorde (in deze verzen) tot Christus? - iemand wordt gezonden, Iemand predikt of verkondigt, Omdat ze de boodschap van Christus horen kunnen ze geloven. Omdat ze geloven kunnen ze de naam van de Heer voor redding aanroepen.

## les 16 'Het gebruik van ieders gaven voor discipelen maken'

*Door Don Krow*

Vandaag wil ik het hebben over het gebruiken van ieders gaven om discipelen te maken. Ze kunnen gebruikt worden. Wij hebben vele maanden met dit discipelschap programma gewerkt en met veel succes. We hebben mensen hun levens zien veranderen, wederom geboren worden, gedoopt in de Heilige Geest en met water. Op een dag was ik in gesprek met een vriend en zei: 'We missen nog enkele dingen, ze glippen tussen de kieren door.' Hij zei: 'Ik dacht dat het allemaal geweldig ging. Wat bedoel je?'

Wat ik hier met je wil delen is hoe je een intern gerichte kerk - waar mensen gewoon zitten, naar de pastor luisteren en naar huis gaan - een naar buiten gerichte kerk kan maken, waar ze mensen buiten de vier muren van het kerkgebouw kunnen bereiken. Dit zijn echte statistieken: 95% van alle Christenen heeft nog nooit iemand tot de Heer geleid en 90% van alle evangelisatie inspanning is op Christenen gericht. Het kerk gebouw is het meest beevangeliseerde gebied ter wereld. Wij evangeliseren in de zondagsschool klassen en we evangeliseren in het heiligdom. De manier waarop wij het gebouw beevangeliseren geeft je de indruk dat het kerk gebouw bekering nodig heeft.

Pas in de derde eeuw onder Constantijn kwamen kerk gebouwen in zwang. Vanaf dit tijd is de kerk afgedwaald van het bereiken van hen die verloren zijn en naar binnen gekeerd en zich gaan verstoppen achter de muren van de kerk gebouwen.

Wij willen het hebben over uitreiken naar degenen buiten deze muren en een intern gerichte kerk omvormen tot een extern gerichte kerk. Statistisch gezien zijn maar 0,5% (minder dan één %) van de programma's gericht op het uitreiken buiten de vier muren van het gebouw. Dat betekent dat er tegenwoordig géén grote denominatie in de VS bestaat die een plan heeft om werkelijk de verlorenen te bereiken. Het uitreiken naar en het discipelen van mensen buiten onze kerk gebouwen is een deel van het Christendom dat opnieuw ontdekt moet worden.

Tijdens de reformatie bracht Maarten Luther de openbaring van rechtvaardiging door geloof onder de aandacht van de kerk. In de jaren 1800 ontstond de massa evangelisatie door John Wesley. Maar het lijkt er op dat het persoonlijke een op een discipelen en evangeliseren sinds de apostelen niet meer is herontdekt. Je zegt wellicht: 'Maar ik weet niet hoe'. Met behulp van dit programma hebben we je duidelijk laten zien hoe - het is heel eenvoudig. We zullen je laten zien hoe gemakkelijk het is met mensen te werken en om nieuwe mensen te ontmoeten aan de deur door het gebruik van ons getuigenis. Hier wil ik je aandacht nu op richten. Dit is het goede nieuws.

Hoe zou je het vinden om gewoon te doen wat jij wilt doen en niet wat iemand anders wil dat jij doet? (en wat je eigenlijk niet wilt doen), maar precies doen wat jij wilt doen? Dáár hebben we het over.

Toen ik mensen liet zien hoe Discipelschap Evangelisatie werkt vertelde ik: 'Kijk, dit is wat we doen. We raken mensen hun levens aan. Ze worden gered, wederom geboren gevuld met de Heilige Geest en gedoopt in water.' De mensen zeiden: 'dat is geweldig.' Maar als ik dan zei: 'Nou, hoeveel van jullie willen met mij meegaan.' Dan waren dat hoogstens 3 van de tweehonderd, omdat de rest bang is en niet weet hoe ze het moeten doen.

Of, als ik zou zeggen: 'Nou vergeet het maar, maak je er geen zorgen over, je hoeft niet bang te zijn. Wij gaan er wel op uit en regelen de Bijbel studies en maken de lessen voor jullie klaar.' Hoe veel van jullie zouden onderwijs willen geven? Dan zijn er misschien wel

tien of twaalf die zouden zeggen: 'Ja, ik wil wel lesgeven.' Maar het zou verder moeten gaan dan dat.

Wat wij willen doen is je laten zien hoe iedere gave die in het lichaam van Christus is gegeven gebruikt kan worden om de verlorenen te bereiken, van hen te houden en hen te discipelen. Ieder gave zal er voor nodig zijn en die gaven worden allen in het lichaam van Christus gevonden, de plaatselijke kerk. Sommigen van jullie zeggen: 'Ik wil graag bidden voor de doop in de Heilige Geest, voor genezing en dat soort dingen.' Nou, er is altijd een moment in ons discipelschap programma dat wij jou voor dat doel kunnen introduceren. Andere mensen zeggen: 'daar voel ik me niet mee op mijn gemak.'

Maar kun je een taart bakken? Kan je een kaartje sturen? Kan je een telefoontje plegen? Kan je een schutting schilderen? Kan jij 'baby-sitten' voor een alleenstaande moeder die wij onderwijs geven en haar een uurtje voor zichzelf geven zodat ze het huis uit kan? Kan jij praktische dingen doen? Wat denk je van voorbede? Sommigen zijn geroepen tot voorbede, om te bidden. Wij geven je de namen van de mensen met wie we bezig zijn en jij kan bidden en voorbede doen, alleen of in groepen, voor hen en voor de Discipelschap Evangelisatie teams die er iedere week op uitgaan.

Er is plaats voor iedereen om uit te reiken naar anderen, om te discipelen. We hebben een programma voor iedere gave die gebruikt kan worden. Wij ontwikkelen teams van een leraar en een assistent leraar, die er op uitgaan om te bedienen als discipel makers. Dan zijn er mensen in de hulp bediening, die achter hen aankomen om te helpen met praktische dingen, zoals voedsel geven, een taart bakken of opbellen om te vragen hoe het gaat. We hebben ook mensen die voor ons en voor de mensen aan wie wij bedienen voorbede doen.

Weet je wat wij zo zien? Wij zien hoe God levens verandert omdat er voor hen gezorgd wordt, omdat ze onderwijs ontvangen, omdat Zijn liefde aan hen openbaar wordt. En weet je door wie dit werk van bediening wordt gedaan? Het wordt gedaan door degenen die het zouden moeten doen - de mensen. Efeziërs 4:11 zegt dat de Apostel, Profeet, Evangelist, Pastor en Leraar zijn gegeven om de heiligen te volmaken zodat zij het werk van de bediening kunnen doen. De kerk doet het werk van de bediening, niet die ene man voorop die de 'pastor' wordt genoemd. Als de pastor de kerk onderwijst en toerust voor het werk in dienstbetoon en zij gaan er op uit en doen het, dan is dat pas echt succes.

Laat ik een illustratie geven. Als wij de oorlog zouden verklaren aan een ander land en onze president zou zeggen: 'Wij verliezen teveel mensen in de strijd, dus ik heb besloten het leger af te schaffen en ik stuur de alleen nog de generaals om te vechten.' De rest van de wereld zou ons vierkant uitlachen. En dat is precies wat er gebeurt. De duivel lacht ons uit omdat wij de generaals, de vijfvoudige bediening er op uit sturen om alles te doen. 'Laat hen het maar doen, wij betalen hen ervoor.' Wij zijn niet geslaagd een leger te ontwikkelen. God wil dat leger ontwikkelen en iedere gave van ons kan worden ingezet in Discipelschap Evangelisatie.

Wij willen helpen om een leger te creëren, uitgerust met de krachtigste wapens om discipelen te maken - niet alleen hier in onze stad - maar om ook uit te reiken naar de wereld. Dat kan met behulp van de werktuigen die wij in deze discipelschap lessen hebben ontwikkeld en met alle strategieën die God ons heeft gegeven.

God zegene jullie als iedereen samen komt om hun gaven in te zetten om de verlorenen te bedienen, tot een nieuwe gelovige te maken en om Jezus gebod te onderhouden om te gaan en alle volken tot discipelen te maken.



## Discipelschap vragen.

1. Het volgende is een korte beschrijving van de manier waarop wij teams samen stellen om te evangeliseren, discipelen te maken en de verlorenen te bereiken. Uw kerk kan zich aanmelden voor ieder van deze teams. Als u doorgaat met het vervolg en al uw gaven gebruikt om te dienen, kunt u heel snel iemand het koninkrijk binnen brengen en tot volwassenheid brengen. Het volgende is een enquête die u kunt houden onder uw kerkleden. Organiseer vervolgens teams om er een vervolg aan te geven.

Ik zou de volgende dingen willen doen: (kruis een of meerdere aan)

- contact maken met nieuwe mensen van deur tot deur
- lesgeven met discipelschapslessen
- voorbede doen: bidden voor de verlorenen en de Discipelschap Evangelisatie teams
- voedsel of andere dingen geven aan gezinnen in nood.
- anderen opzoeken of opbellen
- Vriendschap evangelisatie: Eten koken voor anderen, een kaartje sturen, of helpen op ieder manier die ik kan.
- Werken met alleenstaande moeders en kinderen.
- Vervoer verzorgen naar de kerk etc.
- Iets anders: Ik wil.....

2. Het volgende is een voorbeeld van een nazorg formulier voor discipelschap dat kan worden gebruikt na het geven van een discipelschap les. Dit formulier helpt de pastor of degenen die leiding geven om te volgen hoeveel lessen er gegeven zijn en wat de bereikte resultaten in iedere studie zijn.

Discipelschap nazorg formulier.

Datum bezoek/les:

Personen die de les gaven:

Namen van degenen die bezocht werden:

Plaats

Onderwerp

Hoe ging de studie

3. Lees Jakobus 1:22. Als wij alleen maar Gods Woord horen, maar het nooit in praktijk brengen, wat hebben we dan gedaan?
4. Lees Matteüs 7:24-27. Om een wijs mens te zijn moeten we niet allen de dingen die Jezus zegt horen, maar we moeten ze ook?.....
5. Lees Efeziërs 4:11-12 Wie doen het werk van de bediening?
6. Lees Handelingen 8:1,4. Wie gingen overall heen en predikten het Woord?
7. Lees Handelingen 8:1-4. Wie ging niet overal heen om het Woord te prediken?
8. Lees Handelingen 11:19-22. In de vroeg Testamentische Kerk deden de gelovigen het werk van de bediening en werd dat opgevolgd door het apostolisch leiderschap en onderwijs. In onze kerken van tegenwoordig is het het leiderschap dat alles moet aanzwengelen en zijn het de gelovigen die volgen. Hoe bewijst Handelingen 11:19-22 deze stelling?
9. Lees 1 Korintiërs 12:14-18. Ieder deel van het lichaam van Christus is noodzakelijk. We zouden onszelf niet met elkaar moeten vergelijken. Totale toewijding aan Christus is niet alles doen, maar doen waar God jou voor heeft toegerust om te doen. Wat ga jij doen met de informatie die jij in deze les hebt ontvangen?

### **Bijbelverzen bij de vragen.**

Jakobus 1:22 22 Daaruit kunt gij zien, dat zijn geloof samenwerkte met zijn werken, en dat dit geloof pas volkomen werd uit de werken;

Matteüs 7:24-27 24 Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots. 25 En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest. 26 En een ieder, die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man, die zijn huis bouwde op het zand. 27 En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het viel in, en zijn val was groot.

Efeziërs 4:11-12 11 En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, 12 om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus,

Handelingen 8:1,4 1 En er ontstond te dien dage een zware vervolging tegen de gemeente te Jeruzalem; en allen werden verstrooid over de streken van Judea en Samaria, met uitzondering van de apostelen.

4 Zij dan, die verstrooid werden, trokken het land door, het evangelie verkondigende.

Handelingen 11:19-22 19 Zij dan, die verstrooid werden door de verdrukking, welke in verband met Stefanus plaats vond, trokken verder tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe, zonder tot iemand het woord te spreken dan alleen tot de Joden. 20 Doch er waren onder

hen enige Cyprische en Cyreense mannen, die, te Antiochië gekomen, ook tot de Grieken spraken en hun de Here Jezus predikten. 21 En de hand des Heren was met hen, en een groot aantal kwam tot het geloof en bekeerde zich tot de Here. 22 En het bericht daarvan kwam de gemeente van Jeruzalem ter ore en zij vaardigden Barnabas af naar Antiochië.

1 Korintiërs 12:14-18 14 Want het lichaam bestaat toch ook niet uit één lid, maar uit vele leden. 15 Indien de voet zeggen zou: omdat ik niet de hand ben, behoor ik niet tot het lichaam, behoort hij daarom niet tot het lichaam? 16 En indien het oor zeggen zou: omdat ik niet het oog ben, behoor ik niet tot het lichaam, behoort het daarom niet tot het lichaam? 17 Als het lichaam geheel en al oog was, waar bleef het gehoor? Als het geheel en al gehoor was, waar bleef de reuk? 18 Nu heeft God echter de leden, elk in het bijzonder, hun plaats in het lichaam aangewezen, zoals Hij heeft gewild. 19 Indien zij alle één lid vormden, waar bleef het lichaam?

## Antwoorden.

1. Het volgende is een korte beschrijving van de manier waarop wij teams samen stellen om te evangeliseren, discipelen te maken en de verlorenen te bereiken. Uw kerk kan zich aanmelden voor ieder van deze teams. Als u doorgaat met het vervolg en al uw gaven gebruikt om te dienen, kunt u heel snel iemand het koninkrijk binnen brengen en tot volwassenheid brengen. Het volgende is een enquête die u kunt houden onder uw kerkleden. Organiseer vervolgens teams om er een vervolg aan te geven.

Ik zou de volgende dingen willen doen: (kruis een of meerdere aan)

- contact maken met nieuwe mensen van deur tot deur
- lesgeven met discipelschapslessen
- voorbede doen: bidden voor de verlorenen en de Discipelschap Evangelisatie teams
- voedsel of andere dingen geven aan gezinnen in nood.
- anderen opzoeken of opbellen
- Vriendschap evangelisatie: Eten koken voor anderen, een kaartje sturen, of helpen op ieder manier die ik kan.
- Werken met alleenstaande moeders en kinderen.
- Vervoer verzorgen naar de kerk etc.
- Iets anders: Ik wil.....

2. Het volgende is een voorbeeld van een nazorg formulier voor discipelschap dat kan worden gebruikt na het geven van een discipelschap les. Dit formulier helpt de pastor of degenen die leiding geven om te volgen hoeveel lessen er gegeven zijn en wat de bereikte resultaten in iedere studie zijn.

Discipelschap nazorg formulier.

Datum bezoek/les:

Personen die de les gaven:

Namen van degenen die bezocht werden:

Plaats

Onderwerp

Hoe ging de studie

3. Lees Jakobus 1:22. Als wij alleen maar Gods Woord horen, maar het nooit in praktijk brengen, wat hebben we dan gedaan? - We misleiden onszelf

4. Lees Matteüs 7:24-27. Om een wijs mens te zijn moeten we niet allen de dingen die Jezus zegt horen, maar we moeten ze ook? - Doen

5. Lees Efeziërs 4:11-12. Wie doen het werk van de bediening? - De heiligen, niet een bepaalde klasse of soort mensen die ook wel de clerus worden genoemd.

6. Lees Handelingen 8:1,4. Wie gingen overall heen en predikten het Woord? - De gelovigen die overal werden verstrooid.

7. Lees Handelingen 8:1-4. Wie ging niet overal heen om het Woord te prediken? - De Apostelen. Wij zien dat zij in de vroegste Nieuw Testamentische kerk degenen waren die verantwoordelijk waren voor het discipelen maken en evangelisatie.

8. Lees Handelingen 11:19-22. In de vroeg Testamentische Kerk deden de gelovigen het werk van de bediening en werd dat opgevolgd door het apostolisch leiderschap en onderwijs. In onze kerken van tegenwoordig is het het leiderschap dat alles moet aanzwengelen en zijn het de gelovigen die volgen. Hoe bewijst Handelingen 11:19-22 deze stelling? - De kerk hoorde van de bekering van de nieuwe gelovigen en stuurden Barnabas om hen te helpen. (vers 22)

9. Lees 1 Korintiërs 12:14-18. Ieder deel van het lichaam van Christus is noodzakelijk. We zouden onszelf niet met elkaar moeten vergelijken. Totale toewijding aan Christus is niet alles doen, maar doen waar God jou voor heeft toegerust om te doen. Wat ga jij doen met de informatie die jij in deze les hebt ontvangen? - Hopelijk ga je het in de praktijk brengen door uit te gaan naar anderen en mijn gaven te gebruiken om anderen te helpen.